

presents  
**Worm**



## Inhoudstafel

- Woord vooraf – Pag. 1
- de praesesLULt – Pag. 2 t.e.m. 5
- De Worm: een verhaal op zich – Pag. 6 & 7
- de praesesLULt REETro: Stukje uit Worm IV, 1995-1996 – Pag. 8 t.e.m. 10
- Vakbeschrijvingen 1e Bach. Biologie, Semester 1 – Pag. 11 & 12
- Voorstelling van onze praesidiumleden – Pag. 13 t.e.m. 17
- Info: Kalender 2009 -2010, Semester 1 – Pag. 18 & 19
- Uitnodiging: INTROWEEKEND – Pag. 20 t.e.m. 24
- Uitnodiging: Biologische stand-up comedy – Pag. 25 & 26
- Info: Fotoboek 2009-2010 – Pag. 27 & 28
- Het GBK-clublied – Pag. 29
- TheAge laat zich gaan: Een sprookje – Pag. 30 & 31
- Haelewaters goes wild (2010): Use vs. disuse of sperm – Pag. 32 & 33
- Funpage – Pag. 34
- Blondjespagina – Pag. 35
- Sponsorpagina – Pag. 36 & 37
- Verklarende woordenlijst – Pag. 38
- To slot – Pag. 39

## Woord vooraf

Beste biologen (in sp ), ik krijg de eer jullie de eerste worm van dit schooljaar te presenteren. Zonder veel gelul, boe of ba wil ik jullie eerst een woord uitleg geven over onze studentenclub.

### **GBK – Gentse Biologische kring**

Een studentenclub, wordt gewoonlijk misvat als een alcoholverslaafde bende, zonder discipline om te studeren, onverantwoordelijk en pleziermakend. Slechts het laatste hiervan is waar in het geval van GBK. Wij maken plezier, maar dit gebeurt allemaal op een gecontroleerde wijze. Het GBK is een vangnet voor alle studenten van de biologie of wie zich verbonden met ons voelt. We willen onze studenten zich goed laten voelen en hen een thuis geven in deze “wild wild studentworld”. We willen hen helpen slagen, goedkopere cursussen aanbieden, hun sociale contacten verrijken en mogelijkheden tot studentikoos vermaak aanbieden. Vriendschap en verdraagzaamheid staan centraal in onze kring. We verzekeren je plezier en hopen op jou komst naar onze activiteiten. Want jou willen we erbij! Wil je meer dan gewoon biologie studeren en ook biologie beleven, of wil je gezellig een biertje drinken met een toffe bende? Wie je ook bent, wij willen jou erbij!

Daarnaast wens ik als Worm iedereen veel “leesplezier”.

Inzendingen zijn altijd mogelijk op het emailadres ([worm@biologie-gent.be](mailto:worm@biologie-gent.be)) of op de site. Daarnaast sta ik open voor kritiek zoals opmerkingen over taal, structuur of inhoud.

## de praesesLULt

Als nieuwbakken praeses van de Gentse Biologische Kring dien ik in deze Worm een praeseswoordje te houden. Dat is traditie, en wie ben ik om deze traditie te verbreken? Natuurlijk geef ik er een heel eigen draai aan – u kent mij \*zoekt lachende smiley\*

Het nieuwe academiejaar is begonnen! Een zomer vol leuke bezigheden is weer ten einde. Deze zomer stond vol van boeiende, tragische, leuke en interessante gebeurtenissen: dagelijks gaan er weer meerdere bedrijven op de fles, presentatrice/zangeres Yasmine verhangt zich, dezelfde dag sterft ook Michael Jackson aan een overdosis geneesmiddelen (die hij – hoe ironisch – nam om optimaal in conditie te geraken voor z'n aanstaande tour), Alberto Contador wint voor Lance Armstrong en de verrassende Bradley Wiggins de Tour de France, in Nigeria vindt alweer religieus geweld plaats, enzovoort. Er valt ook op het GBK-front nieuws te rapen: deze zomer heeft **BioXpr** – een bioinformaticabedrijf uit Namen besloten om GBK te sponsoren, daarmee hebben de Gentse biologen eindelijk weer een echt biologische sponsor in de rangen! De voorbereidingen voor de groots opgezette **Ludieke Darwinactiviteit** zijn vergevorderd. De website die lange tijd in de stellingen stond is geüpdate; het resultaat mag gezien worden. Surf zeker eens naar <http://www.biologie-gent.be>. En er is nog meer... zo viert de Gentse Biologische Kring in 2010 haar 45ste verjaardag. Inderdaad, in 1965 stichtte godfather André D'Hondt GBK. Zulk een vijfjaarlijkse viering wordt in het jargon "lustrum" genoemd. Op 5 maart 2010 plannen we dan ook een **Lustrum Evenement** – de details laten nog even op zich wachten, maar dat het een superfeestje gaat worden staat onderhand vast!

Maar laten we bij het begin beginnen. *In den beginne...* waren er de **eerstejaarsstudenten Biologie!** Welkom, welkom! Ik hoop dat jullie dé tijd van jullie leven gaan beleven op de UGent. Studeren is geen sinecure, hard werken is de boodschap. Dat klinkt niet bepaald veelbelovend, maar zo is het nu eenmaal. Anderzijds – en zo hoort het evenzeer, dient een student zich van tijd tot tijd eens goed te ontspannen na de vaste uren op de schoolbanken. Wij van de Gentse Biologische Kring zijn er dan graag bij om jullie de weg te wijzen. Ik hoop dat er voor jullie een leerrijke, succesvolle en vooral toffe studententijd in het vooruitzicht ligt, en dat GBK hier een aandeel in zal hebben. In mijn geval heeft GBK me zeker heel wat vrienden, ervaringen, kansen en veel *leute* opgeleverd!

GBK staat er voor de studenten, en vormt een spreekbuis enerzijds tussen studenten Biologie en hun professoren, en anderzijds tussen studenten Biologie en andere kringen. Nu, wetenschap omhelst verschillende takken: biologie, chemie, natuurkunde, ... Er zijn dan ook verschillende kringen in de Faculteit Wetenschappen die tezamen het geheel omsluiten. Zij vormen het overkoepelende **Vlaams Wetenschaps Konvent (VWK)**:

- **WINA**: faculteitskring voor de studenten Wiskunde, Informatica en Fysica & Sterrenkunde
- **Chemica**: faculteitskring voor de studenten Chemie en Biochemie & Biotechnologie
- **Gentse Biologische Kring**: faculteitskring voor de studenten Biologie
- **Geografica**: faculteitskring voor de studenten Geografie en Landmeetkunde
- **Geologica**: faculteitskring voor de studenten Geologie

Je hebt al wel door dat deze kringen nauw contact houden met elkaar en af en toe de handen in elkaar slaan om dingen te organiseren, bvb. de Nacht der Wetenschappen, de 12-urenloop, de Jobbeurs, ...

Om even heel concreet te zijn, wil ik al een aantal bijzonderheden aanstippen: op **28 september** is er de **Peter- en meteravond** (@ Rockcafé 't Genoegen, 18u30), alwaar eerstejaarsstudenten een peter/meter krijgen toegewezen die zich over hen zal ontfemen gedurende dit academiejaar – altijd handig! **14 oktober** wordt een wel heel leuke GBK-dag: rond 14u begint de **excursie in de Bourgoyen**, een riviervallei, uitgeschuurd door de Leie, in de Gentse stadsrand. Na deze begeleide wandeling houden wij onze jaarlijkse **Spaghettivond** (@ Palmarium, 19u), steeds garant voor veel volk en een leuke sfeer!

GBK heeft kosten noch moeite gespaard om van de ludieke Darwinactiviteit iets groots te maken! Op **22 oktober**, omstreeks 20u, is Auditorium 2 de *place to be* voor iedereen die wat met biologie (of wetenschap in het algemeen) te maken heeft, én ook eens graag lacht. Bert Gabriëls, stand-up comedian, BV, en grappenmaker, komt langs voor een praatje omtrent de vader van de evolutietheorie. Ook DNA, wat staat voor De Nonsens Alliantie, gaat ons onderhouden met improvisatie op basis van suggesties van het publiek. Iedereen is welkom op **Sta op met Bert Gabriëls, zoals DNA van Darwin het u leert!** En als ik zeg “iedereen”, bedoel ik ook iedereen: de hele Gentse studentenwereld is op de hoogte van dit – unieke – event, en zendt z'n gezanten uit.

Op **29 oktober** vindt de **GBK-doop** plaats. Onze schachtentemmer Tom zal daarover nog wel meer verslag uitbrengen verderop in deze Worm. Het wordt ook uitkijken naar de **Rocknight**, een vaste waarde op de GBK-kalender! We hebben verschillende rockbands uitgenodigd om het beste van zichzelf te komen geven op **11 november** (@ Twieoo, 19u).

Er zijn verder ook de vaste **clubavonden**, in ons vaste stamcafé: elke maandagavond afspraak in **Rockcafé 't Genoegen**, gerund door de immer goedlachse John! Het is vanzelfsprekend dat er af en toe eens een gratis vat te drinken valt.

Noteer zeker één en ander in je agenda, en hou het Ad Valvasbord aan het GBK-kot in het oog! Het belooft een spetterend jaar te worden!

## Vragen? Opmerkingen? Aanbidders?

Danny Haelewaters is the man to shoot to!

Franklin Rooseveltlaan 496, 9000 Gent

0479/61.06.45

eimeria\_bovis@hotmail.com

praeses@biologie-gent.be

In naam van het GBK-praesidium wens ik iedereen een geweldig leerrijk, boeiend en ongelooflijk cool academiejaar toe. *Ut vivat, crescat, floriatque GBK!*

Danny, uwer aller praeses,

en zijn praesidium-lotgenoten Céline, Ilse, Eva, Lisa, David, Tom, Olivier en Jeroen

Misschien eerst een woordje geschiedenis & uitleg over dit..."boekje".

## **De Worm: een verhaal op zich**

Trouwe lezers van de Worm hebben het ongetwijfeld gemerkt: deze Worm ziet er anders uit dan de voorbije jaren. Heeft dat een reden? Natuurlijk heeft dat een reden. GBK heeft een nieuwe scriptor (ook wel eens doodgewoon "Worm" genoemd), Olivier, en hij wilt een stempel drukken op hét tijdschrift voor de Gentse biologen – who can blame him? Als praeses ondersteun ik zulke enthousiastelingen alleen maar.

U dient u er zich evenwel van te vergewissen dat de Worm in zijn verleden al vele gedaantes heeft aangenomen. Het tijdschrift "De Worm" zag het levenslicht in het academiejaar 1977-1978. De eerste Worm die ik kon terugvinden dateert (vermoedelijk) van 1989-1990. Op de voorpagina van de enige terug te vinden Worm van toen werd op ludieke wijze reclame gemaakt voor dé Franse slagzin der Franse slagzinnen, 't is te zeggen: Liberté Frotternité et Diarée!" Artikels werden nog lekker ouderwets uitgetypt, titels werden met de hand geschreven, cartoontjes waren niet zomaar van het internet geplukt maar zelf getekend, de grote profpoll werd vergezeld van \*CENSUUR\* en de DSA (Dienst Studentenactiviteiten) was verantwoordelijk voor de verspreiding van het boekje. Maar vooral: het formaat was A5. Vermoedelijk tot 1997 was dit formaat standaard voor de Worm. En nu zoekt onze nieuwbakken Worm Olivier connectie met weleer.

Wist je dat GBK in de jaren '80 een huisje afhuurde ('t Holleke, in Stalhof, waar ook de sinds juli gesloten ex-vaste fuifzaal Tequila ligt)? Wist je dan ook dat dit huisje diende als vergaderruimte en redactiezaal voor de Worm? Wist je tenslotte dat deze verwennerij ophield toen een snoodaard met de kassa was gaan lopen? GBK had toen blijkbaar nog nooit van een bank gehoord: er zat 57.000 BEF in die kassa! Aan mogelijk geïnteresseerde snoodaards en/of nazaten van de snoodaard in kwestie: maak u geen illusies, onze kassa bezit niet eens een tiende van het gestolen bedrag indertijd (ik spreek over de kassa, niet over de bankrekening:-)).





De Worm door de jaren heen: de allereerste terug te vinden Worm (1989-1990), de motard-Worm, de zwaargetande happige Worm en de zwartgallige Worm.

In elk geval maak ik van deze lay-outaanpassingsverandering graag gebruik om uit het roemrijke Worm-verleden leuke artikels te zoeken die het verdienen om nog eens gepubliceerd te worden, dit onder de noemer **de praesesLULt REETRO**.

Danny Haelewaters  
Uwen praeses

## de praesesLULt REETRO

### DAGINDELING VAN SOMMIGE BIOLOOGJES EN ANDEREN... [WORM IV, 1995-1996]

- 07.00u Kleine Jo en Grote Jo strompelen kotwaarts.
- 07.15u Ann kijkt op haar wekker, schudt verontwaardigt haar hoofd en draait zich om.
- 07.30u Het autoverkeer neemt toe, maar dat belet de Jo's niet om in te slapen.
- 08.00u Ann staat op en wandelt naar de badkamer.
- 08.30u Pieter staat op en trekt schone witte sokken aan.
- 09.00u Ann steekt haar eerste sigaret op en speelt wat met de hond.
- 09.30u Per uitzondering staat Patrick eens op.
- 09.45u Ann en Pieter komen elkaar tegen in de Ledeganck.
- 09.55u Patrick gaat naar het auditorium.
- 10.00u De les begint.
- 10.30u Patrick krijgt zijn verlate ochtenderectie.
- 10.45u Patrick doet iets aan zijn verlate ochtenderectie.
- 10.50u Patrick zit met een brede grijns in de les.
- 11.00u Shirley en Ciska komen de cafetaria binnen.
- 11.15u De les eindigt, Katleen staat op.
- 11.30u Pieter, Ann, Ciska en Shirley beginnen hun eerste spelletje kaart.
- 11.45u Mourad komt de cafetaria binnen en Pieter en hij bewonderen elkaars witte sokken.
- 12.00u Katleen begint te werken en Grote Jo staat op.
- 12.10u Grote Jo komt in de cafetaria toe.
- 12.30u Grote Jo begint haar eerste spelletje kaart en klaagt over haar kater.
- 13.00u Kleine Jo staat op.
- 13.30u Kleine Jo en Grote Jo ontmoeten elkaar in de cafetaria en meten elkaars wallen.
- 13.40u Grote Jo vertrekt naar De Brug.
- 14.00u Het practicum begint.

14.05u Katleen komt op het practicum toe.

14.30u Kleine Jo heeft door in welk practicum ze zit.

15.00u Grote Jo neemt koffiepauze.

15.30u Ann en Kleine Jo gaan een sigaretje roken.

15.50u Peter staat op.

15.55u Peter koerst naar de bank.

16.00u Pieter beëindigt zijn dertigste kaartspel.

16.10u Peter zet voor de eerste keer die dag zijn computer op en drinkt zwarte koffie.

16.30u Grote Jo komt terug in de Ledeganck en begint met Pieter over het GBK te leuteran.

17.00u Het practicum is gedaan.

17.10u Ann gaat naar huis om te blokken en Katleen rijdt mee.

17.30u De Jo's beslissen dat ze gaan eten.

18.05u Luc opent zijn café.

18.30u De Jo's komen toe in Den Deugniet.

18.31u De Jo's drinken hun eerste pint.

19.00u Katleen en Ann openen hun cursus.

19.30u De Jo's beloven elkaar plechtig dat ze morgen zullen blokken.

20.00u Luc zet de TV op om naar het voetbal te kijken.

20.01u De Jo's 'bobbelen'.

20.30u Katleen stuikt samen met Annick Den Deugniet binnen.

21.00u In Den Deugniet komen ook de niet-voetbalfanaten toe.

21.30u Ann gaat voor de TV zitten.

22.00u Luc vertelt zijn eerste zware verhaal.

22.30u Ann gaat slapen; Peter en Bart komen in Den Deugniet toe.

23.00u Katleen zegt dat ze naar huis gaat.

23.30u Katleen trekt haar jas aan.

00.00u Bart vertelt zijn 11de zware verhaal.

00.30u Katleen gaat naar huis.

01.00u Het Maes Cool bier is op.

- 01.30u Luc denkt aan sluiten.
- 02.00u Luc zegt: "Laatste bestelling!"
- 02.15u Luc ontruimt zijn café; de Jo's, Peter, Bart en eventueel andere aanwezigen trekken naar de Abou Simbel.
- 02.30u Aankomst in de Abou.
- 03.00u Kleine Jo dondert van haar kruk.
- 03.30u Swee komt goedendag zeggen.
- 04.00u De sigaretten zijn op.
- 04.10u Kleine Jo gaat naar de nachtwinkel om sigaretten.
- 04.30u Anns hond blaft, Ann trekt één oogje open en verwenst het domme dier.
- 05.00u Het wordt licht en de Abou begint te vervelen.
- 05.30u De eerste bakkers gaan open en na de plundering van de nachtwinkel zijn Bart, Peter, de Jo's en eventuele anderen op weg naar één of ander kot.
- 06.00u Het verkeer begint op gang te komen.
- 06.30u Ook de drank uit de nachtwinkel is op.

Merk op dat deze dagindeling nu, zo'n 13 jaar later, nog steeds geldig is, met dien verstande dat Luc nu John noemt (van Rockcafé 't Genoegen), dat de ochtendspits nog een uurtje vroeger begint en dat voor elk van de genoemde figuren nu andere – karakteristieke – in de plaats gekomen zijn (u kent ze wel, of leert ze nog zeker kennen: Ilse, David, Tom, Lisa, Lindsay, Anya, Olivier, Mikaël, Lieze, Gino, ...) (PS: u mag ze zelf koppelen aan de genoemde figuren, dit doe ik niet, omwille van moralistische redenen).

*Uit het roemrijke Worm-verleden*

U opgezocht door Danny Haelewaters

Uwen praeses

# Vakbeschrijvingen 1e Bach. Biologie, Semester 1

## **Algemene Chemie 1:**

Een cursus niet veel moeilijker dan een die van chemie uit een wetenschappelijke middelbaar richting. Redoxreacties, Stochiometrie, zuren en basen, Gassen, Intra- en intermoleculaire krachten. De nadruk wordt hier op oefeningen gelegd. Professor Vandriessche is een zeer aangename prof. Hierbij zitten jullie samen met de geologie en farmacie. De cursus is zeer goed begrijpbaar. Practica worden best voorbereid.

## **Fysica 1:**

Veel gebibber is hier niet nodig! Fysica wordt hier op een vrij aangename manier aangebracht, gericht op theorie. Alleen voorbeeldoefeningen die in de les gezien werden moeten op het examen gekend zijn. In Fysica 1 gaan ze van dynamica, thermodynamica. Veel herhaling indien je een wetenschappelijke richting volgde! Weliswaar slopende practica voor wie zijn practicum nota's niet vooraf bekijkt, je komt ongetwijfeld toestellen tegen die je nog nooit in je leven zag.

## **Wiskunde 1:**

Nieuwe prof sinds vorig jaar. Wiskunde valt zeer goed mee voor mensen die een wiskundige richting deden. Wiskunde wordt toegepast op wetenschappen in heelwat oefeningen, wat alles aangener maakt. De oefeningssessies zijn essentieel en zeer belangrijk. Er komt nauwelijks nieuwe leerstof aan bod.

## **Biodiversiteit Planten:**

Prof. Dr. Paul Goetghebeur veegt alle clichés over planten van tafel op een zeer aangename en boeiende manier. Lessen zijn zeer belangrijk! Een écht biologisch vak dat iedereen boeit. Planten worden morfologisch besproken maar ook op cellulair vlak, daarnaast volgt ook een indeling van planten. Practica's houden voornamelijk tekenen in, veel cellulaire structuren, maar ook morfologie.

## **Celbiologie & Genetica:**

Je maakt kennis met de meesterstructuur van de cel. Celcomponenten, biologische processen en genetische beginselen komen aan bod. De cursus is zeer gestructureerd en aangenaam om te studeren. Gedoceerd door Professor Dejaeger.

**Veel succes met jullie 1e semester, en laat je zeker niet afschrikken! De vakbeschrijvingen van het 2e semester kan je in de volgende worm vinden! Kijk ook zeker op de GBK-website ([www.biologie-gent.be](http://www.biologie-gent.be)) waar jullie de tweeos kunnen vinden! Uitleg kan altijd aan een meter of peter gevraagd worden of gewoon iemand uit een hoger jaar.**

Gentse Biologische Kring presenteert

**Sta op met Bert Gabriëls,  
zoals DNA van Darwin het u leert**

... en als u dit niet begrijpt, hebt u een reden temeer om aanwezig te zijn!

- Improvisatietheater met De Mensens Alliantie (DNA) bekend van De Bovenste Plank (één) en Humo's Comedy Cup
- Stand-up comedy met Bert Gabriëls bekend van de Gentse Feesten, Comedy Casino (Canvas) en Zonde van de Zendtijd (Canvas)
- Aansluitend receptie

Waar: UGent, Campus Ledeganck  
Wanneer: 22 oktober 2009 20u00  
GBK-leden: 7€ niet-leden: 9€  
reserveren op [praeses@biologie-gent.be](mailto:praeses@biologie-gent.be) of 0479/61.06.45

Presentatie door  
Prof. Dr. Dominique Adriaens

design by stanton - all rights reserved - [www.stanton.be](http://www.stanton.be)

UNIVERSITEIT GENT

123 COMEDY CLUB

GBK

TOPCOPY

BioXpr

## Voorstelling van onze praesidiumleden

### Praeses – Danny Haelewaters

Ik ben Danny Haelewaters, praeses van de Gentse Biologische Kring voor dit academiejaar. Vorig jaar was ik penningmeester (nu lijkt het plotseling minder toevallig dat het dit jaar financieel iets beter gaat met mij persoonlijk:-)). Ik studeer – zo hoort dat dan als praeses – biologie! Als Kandidaat Dierenarts en Bachelor in de Biologie ga ik in 2010 gaan voor mijn diploma van Master in de Biologie.



Dit academiejaar wordt dus mijn laatste, als ik tenminste het *Laboulbenia flagellata*- probleem kan oplossen (voor de nog onwetenden: Laboulbeniales zijn microscopisch grote (kleine dus...) fungi, die groeien op Arthropoda allerlei).

Ik ben dit jaar praeses geworden omdat ik het gewoon graag wou doen! 2010 is ook een uitermate leuk jaar: GBK blaast dan 45 kaarsjes uit, het is toch een beetje speciaal om net dan praeses te zijn. Ik vind mezelf ordelijk en professioneel-twee eigenschappen die vereist zijn voor de functie van praeses. Ik hou van commanderen (sorry praesidium \*bloost\*), en ben erg kritisch, zelfs nog het meeste over mezelf. Voorts is dit praesseschap een volgende logische stap in mijn persoonlijke ontwikkeling. Voorlopig geniet ik er ten volle van!

Aan het hele praesesschagedoe is er één groot nadeel aan verbonden: je hebt haast geen sociaal leven meer. Tijd voor hobby's is erg schaars. [Reken er nog bij dat ik ook nog parttime werk in de Colruyt.] Als er dan eens vijf minuten tijd overschiet, hou ik me graag bezig met muziek, luieren (kan je me het kwalijk nemen?), squashen en lezen. Ik reis erg graag, the world is the limit! Voorts ben ik ook monitor van BIZON-kampen; BIZON is een vereniging die BIZONdere jeugdvakanties en eendagsactiviteiten organiseert voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Hoe zwaar dat van tijd ook is, ik haal daar erg veel voldoening uit.

Wist je dat Danny Haelewaters...: \*verjaart op 27 oktober? \*valt op jongens? \*houdt van massages? \*Celine Dion lange tijd als lievelingszangeres had? \*columns schrijft onder het pseudoniem TheAge? \*stage heeft gelopen op het Nederlands Forensisch Instituut? \*Kill Bill in zijn top drie heeft staan van beste films? \*een agenda heeft maar soms vergeet waar die ligt en zo al afspraken heeft misgelopen (sorry Jorinde!)? \*houdt van rode kool met worst?

Groetjes, tot binnenkort op één of andere GBK-activiteit (of misschien allemaal^^)

Danny *TheAge* Haelewaters

Uwen praeses

## **Cantor – David**

De meesten kennen mij al als de blonde zeegod verezen uit schuim der zee blablabla... Om dit lange verhaal van vorig jaar kort te maken ik ben dus David kom uit Blankenberge en ben blond (nota: dit lijkt niet veelbelovend... ). Dit jaar zal ik het GBK vervoegen als cantor, wat wil dit zeggen voor de cantusanalfabeten onder jullie, ik zal liederen selecteren en voorzingen die op de canti gezongen zullen worden. Heb ik dan zo'n mooie stem? Spijtig genoeg niet, maar wel behoorlijk wat cantuservaring en de meeste populaire liederen ken ik wel, de rest leer ik wel bij.



Buiten dit toffe jobke neem ik er een toffere bij in het doopcomité, als pro-schachtentemmer (of ex-schachtentemmer weerals voor de analfabeten) heb ik nog wel genoeg sadisme over in mij om nog een jaartje te helpen de doop op te bouwen (geen vrees) Voor de vrouwen slecht nieuws helaas, ik ben geen single meer, en de bijlessen bij kaarslicht zijn dus afgeschaft (*David... zijt ge zeker dat gij dit wel wou schrijven, of dwong iemand u ?*).

### **Worm – Olivier**

Ik schrijf dit kunstwerk, "Worm" genaamd! Dictatuur over de vijfde macht (de media), want mijn wil wordt geschreven en gedrukt. Geen vrees, ik ben welopgevoed. Ik ga nu naar m'n 3e Bachelor Biologie en verder ben ik een oninteressant persoon. Ik ben gek genoeg om filmpjes te maken op YouTube, verder geen commentaar!



### **Secretaris – Ilse**

Hallo allemaal! Ik ben Ilse , jullie secretaris voor dit jaar. Net als vorig jaar hou ik mij bezig met de ledenlijst, het fotoboek, en de leuke verslagen van de vergaderingen mogen zeker ook niet ontbreken! Na 2 jaar biologie , vertrek ik richting Melle. Maar geen nood, ik blijf natuurlijk op kot in Gent. Dus op de feestjes zullen jullie mij zeker niet moeten missen :p



Naast studeren (hum hum) hou ik mij vooral bezig met es naar de film te gaan, te gaan fitnessen (leve de conditie!), en comedy optredens vind ik ook wel tof.

Hopelijk tot op één van de activiteiten!

### **Tom – schachtentemmer**

Beste schachten,

Ik ben Tom, jullie schachtentemmer. Dit jaar zal ik over jullie hoeden, als vriend van jullie. Jullie student leren zijn en samen met het doopcomité inwijden in onze studentenclub. Ik ben al drie jaar een zeer actief lid van het GBK. Het wordt me een eer jullie onder mijn hoede te mogen nemen dit jaar en ik hoop dan ook dat vriendschap alom moge voortvloeien tussen ons. Ik sta altijd open om een pintje te gaan drinken en een praatje te slaan.

### **Web – Jeroen**

Gegroet allen!

Net zoals vorig jaar sta ik in voor de website. Daarnaast houd ik me ook bezig met het digitaliseren van de examenvragen van de afgelopen jaren, deze kunnen nuttig zijn bij het studeren. Je vindt ze op onze site – na inloggen – onder het tabblad 'Examenvragen'. Buiten deze quasi vegetatieve bezigheden bouw ik graag eens een feestje die ik fotografeer voor in ons fotoalbum. Menig student is zat op een van mijn foto's beland! Dit zijn zeker niet de enige dingen die ik doe in het dagelijkse leven. Ik begin namelijk aan mijn 2e Master Biologie en daarmee gepaard; mijn thesis. Wanneer ik tijdens dit werk over aardappelen – achter een nuancering moet je maar eens vragen – tijd over heb leg ik me toe op muziek, fotografie en duiken.

## **Lisa – Excul**

Moin meine lieben Kommilitonen,

Ich bin Lisa, maar voor de rest mogen jullie mij ook altijd in 't Nederlands aanspreken. Ik ben een blond, roos, bruine (hangt van de kleuring af) biologe in spé. Je mag me altijd bellen om gezellig een pintje te drinken, in een parkje te zitten (al dan niet met picknick) of de natuur in te trekken en te praten over God en de wereld.

Het komende jaar zal ik weerom jullie Excul zijn en voor de nodige ontspanning zorgen tijdens excursies en leuke evenementen. Al een klein voorproefje: we zullen drabben in de Kalmthoutse Heide, de hongerige magen vullen met spaghetti, de ouderejaars op de zenuwen werken met alle nodige en onnodige vragen en raad op de Peter- en meteravond. Ik verwacht jullie in grote getallen op deze en alle andere spetterende bedoeningen en ik beloof jullie een explosief drank- en eetfestijn op de BBQ waarmee we dit leerrijke maar niettemin ontspannend jaar zullen afsluiten!

Tot binnenkort!

Jullie Excul

## **Celine - Penningmeester**

Hier Céline, jullie penningmeester(es) van dit academiejaar. Ik vind een tekstje over mezelf schrijven een van de meest zinloze dingen dat er bestaat, dus als jullie me beter willen leren kennen, kom maar af

Tot binnenkort!

## Kalender schooljaar 2009 – 2010, Semester 1

Week 1	
21/09/09	Start academiejaar / Clubavond
22/09/09	
23/09/09	Student Kick-Off @ Sint-Pietersplein <b>12u</b>
24/09/09	
25/09/09	Introweekend (t.e.m. 27/09/09) v.a. <b>19u</b>

Week 2	
28/09/09	Peter- en meteravond @ 't Genoegen <b>18u30</b>
29/09/09	
30/09/09	Introcantus + Schachtenconvent @ Salamander <b>20u</b>
01/10/09	Plechtige opening academiejaar
02/10/09	

Week 3	
05/10/09	Clubavond [GRATIS VAT]
06/10/09	
07/10/09	Introfuij @ Twieoo <b>22u</b>
08/10/09	
09/10/09	

Week 4	
12/10/09	Clubavond
13/10/09	
14/10/09	EXCURSIE Bourgoyen <b>14u</b> / Spaghettiaavond @ Palmarium <b>19u</b>
15/10/09	Voordoopcantus @ Twieoo <b>20u</b>
16/10/09	

Week 5	
19/10/09	Clubavond
20/10/09	
21/10/09	
22/10/09	Sta op met Bert Gabriëls, zoals DNA van Darwin het u leert... @ Audi 2 <b>20u</b> / Afterparty @ Twieoo <b>23u</b>
23/10/09	

Week 6	
26/10/09	Clubavond
27/10/09	
28/10/09	
29/10/09	Doop @ Salamander <b>20u</b>
30/10/09	

Week 7	
02/11/09	Allerzielen
03/11/09	
04/11/09	Hawaii-cantus @ Salamander (kleine zaal) <b>20u30</b>
05/11/09	
06/11/09	

Week 8	
09/11/09	Clubavond met quiz
10/11/09	
11/11/09	Rocknight @ Twieoo <b>20u</b>
12/11/09	
13/11/09	

## **Uitnodiging: INTROWEEKEND**

Wanneer? Vrijdag 25 september (19u) tot Zondag 27 september (16u)

Waar? De Caernhoeve, Schanker 70, 2910 Essen

### **Beste eerstejaarsstudent!**

De universiteit is cool! Je kan er veel leren, en mensen als Charles Darwin, Isaac Newton, Georges Cuvier en Aristoteles proberen de loef af te steken. Maar meer dan ooit kan je na de lange dagen op de unief een stapje zetten in het studentenleven van Gent! Wij van de Gentse Biologische Kring wijzen je graag de weg.

### **STUDIEgenot**



Alle studenten Biologie kunnen bij GBK hun cursussen en ander studiemateriaal (labojassen, boeken, ...) aankopen, dit tegen erg voordelige tarieven! Elke middag is het welbekende GBK- kot geopend. Hier kun je al het benodigde materiaal

verkrijgen... Maar er is meer. We hebben een lokaal met zetels waar je tijdens de middagpauze kan komen eten en drinken, kaarten, onnozel doen, de praeses pesten, de tijd uit het oog verliezen, enzovoort:-) Het GBK-kot bevindt zich op het gelijkvloers aan de liften van de practicumzalen (Campus Ledeganck).

Verder zal GBK je het komende academiejaar overladen met twee biologische excursies, lezingen, mutaties, de *Muscaria amanita*, Darwiniaanse fitness, r-geselecteerde soorten, vivisecties, baltsgedrag, paddo's, het preformationisme, *Drosophila melanogaster*, ... Je hebt het door – en ja, ook jij hoort er weldra bij: biologen zijn vakidioten! Allemaal! Onze biologische mopjes zijn voor buitenstaanders niet te begrijpen, maar dat vinden we niet erg. Voor de overige zijn we volkomen normaal.

## StudieGENOT



Naast al dat studeren is er – uiteraard – tijd voor ontspanning. Dat biologen kunnen feesten als de beesten weten ze ondertussen al wel in Gent en omstreken. Onze Proefbuisjeneverfuif is een welgekend (en 'welgeproefd') concept! Wij dragen ons

steentje bij aan de Nacht der Wetenschappen, en uiteraard is er in de tweede semester het Galabal der Wetenschappen. Er zijn verder ook de vaste clubavonden, in ons stamcafé: elke maandagavond afspraak in Rockcafé 't Genoegen, gerund door de immer goedlachse John! Het is vanzelfsprekend dat er af en toe eens een gratis vat te drinken valt.

## INTROWEEKEND

Interessant om weten is dat GBK een heus Introweekend organiseert voor alle nieuwelingen! Tijdens deze driedaagse is het de bedoeling kennis te maken met elkaar en met GBK, door deel te nemen aan tal van activiteiten, samen te koken, te lachen, onnozelen te doen, en de eerste biologenmopjes te verzinnen!

Uiteindelijk kennen de meeste eerstejaarsstudenten nog niemand als ze hun studies aanvatten. In de eerste Bachelor Biologie starten gemiddeld zo'n 80 à 100 studenten, het is dan ook niet evident om nieuwe vrienden te maken. Vandaar heeft GBK er de jaarlijkse gewoonte van gemaakt om zich over de nieuwkomers te ontfermen tijdens een Introweekend, dé ideale manier om het academiejaar goed te starten! Dit jaar hebben we gekozen voor De Caernhoeve in Essen.

De details:

**Wanneer?** Vrijdag 25 september (19u) t.e.m. Zondag 27 september (16u)

**Waar?** De Caernhoeve, Schanker 70, 2910 Essen

**Activiteiten?** Fotozoektocht, bezoek aan het bosmuseum (Wildertse Duintjes), opdrachtenspel, excursie naar de Kalmthoutse Heide

**Kostprijs?** Slechts 30.00€ (treinvervoer, overnachting, maaltijden en activiteiten inbegrepen)

**Wildertse Duintjes** / Natuurgebied in Essen-Wildert met het Bosmuseum en Bosleerpad. Het 42 ha grote terrein is heuvelachtig en beplant met loof- en dennenbomen. In de levendige kikkerpoel krioelt het van padden en salamanders. In de Wildertse Duintjes is het Bosmuseum gelegen, dit museum laat de bezoekers kennismaken met de gevaren die de biodiversiteit in onze bossen bedreigen.

**Kalmthoutse Heide** / Dit 1800 ha grote, geklasseerde heidelandschap ten zuidwesten van Essen is uniek: heide, duinen, vennen en moerassen met een karakteristieke flora en fauna. Een [heidelandschap](#) is een halfnatuurlijk landschap. Dit wil zeggen, dat zonder het ingrijpen van de mens in de natuurlijke processen, de heide als biotoop zou verdwijnen. Het gebied is vooral een aanrader in augustus en september, wanneer de heide op z'n purperst bloeit.



Enkele kiekjes:



## Inschrijven?

OFWEL e-mail met gegevens (zie strook hieronder) verzenden naar: [praeses@biologie-gent.be](mailto:praeses@biologie-gent.be).

OFWEL onderstaande strook opsturen naar: Gentse Biologische Kring, t.a.v. Danny Haelewaters, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent.

Let wel: Je bent pas ingeschreven nadat via mail of per telefoon bevestigd is dat wij de betaling goed hebben ontvangen!

Na inschrijving krijg je meer informatie over wat je zeker moet meenemen, en hoe we alles praktisch regelen.

Hopelijk tot dan!

Danny, uwer aller praeses,  
en zijn praesidium-lotgenoten Céline, Ilse, Eva, Lisa, David, Tom, Jeroen en Olivier

---

---

Ik schrijf me in voor het Introweekend van de Gentse Biologische Kring (25 t.e.m. 27 september 2009) en stort hiervoor 30.00€ op rekeningnummer 737-0223465-20 met vermelding van "[Naam] + Introweekend GBK".

Naam: \_\_\_\_\_

Straat: \_\_\_\_\_ Nummer: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Gemeente: \_\_\_\_\_ Telefoon/GSM: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

Noodnummer (bvb. van ouders) + van wie dit nummer is:

\_\_\_\_\_

Bijzonderheden (blessures, vegetarisch, ...): \_\_\_\_\_

## **Uitnodiging: Biologische stand-up comedy**

2009 is het "Jaar van Darwin", zoals elke ietwat rechtschapen (wetenschappen)student wel weet. Na alle lezingen en debatten omtrent de man, is het eens tijd voor iets ludieks. GBK speelt kort op de bal met een groots opgezette activiteit: echte improvisatie en stand-upping met als centrale thema Charles Darwin!

*Gentse Biologische Kring presenteert*

### **Sta op met Bert Gabriëls, zoals DNA van Darwin het u leert**

**... en als u dit niet begrijpt, hebt u een reden temeer om aanwezig te zijn!**

**- Improvisatietheater met De Nonsens Alliantie (DNA)**

**bekend van De Bovenste Plank (één) en Humo's Comedy Cup**

**- Stand-up comedy met Bert Gabriëls**

**bekend van de Gentse Feesten, Comedy Casino (Canvas) en Zonde van de Zendtijd (Canvas)**

**- Aansluitend receptie**

**Presentatie door Prof. Dr. Dominique Adriaens**

**Waar: UGent, Campus Ledeganck, Auditorium 2**

**Adres: K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent**

**Wanneer: 22 oktober 2009 20u00**

**Reservaties: 7,00€ pp voor leden FK-kring - 9,00€ pp voor niet-leden**

**Reserveren op 0479/61.06.45 of [praeses@biologie-gent.be](mailto:praeses@biologie-gent.be)**

**Organisatie: Gentse Biologische Kring i.s.m. 123 Comedy Club en Universiteit Gent**



Wanneer: 22 oktober 2009 20u00  
GBK-leden: 7€ niet-leden: 9€  
reserveren op praeses@biologie-gent.be of 0479/61.06.45

Hopelijk tot dan!

Danny Haelewaters

*Praeses Gentse Biologische Kring*

0479/61 06 45

PS: link op Facebook:

<http://www.facebook.com/home.php#/event.php?eid=90784414078&ref=ts>

## **Fotoboek 2009-2010**

Zoals elk jaar is het weer tijd om aan het nieuwe fotoboek te beginnen. Natuurlijk heb ik daarvoor jullie hulp nodig!

### 1e bachelor Biologie:

De meesten onder jullie werden op de introdag al gefotografeerd, maar wie nog geen foto heeft laten nemen of gewoon een leukere heeft kan deze via mail naar mij doorsturen. Ook zou ik willen vragen om onderstaand vragenlijstje in te vullen. Dit kan je altijd afgeven in het GBK-kot aan iemand van het praesidium, of gewoon naar mij doorsturen. Schrijf zoveel mogelijk leuke dingen op, zodat het een leuk fotoboek wordt. Als je liever zelf een tekstje schrijft mag dit natuurlijk ook.

### Andere jaren en ereleden:

Wie graag met een andere foto dan vorig jaar in het fotoboek wil staan kan deze naar mij doorsturen. En ook jullie mogen de vragenlijst invullen of zelf een tekstje schrijven.

### Vragenlijst:

- Gedrag tijdens vrije tijd
- Leukste citaat
- Wat is je levensdoel?
- Als je 1 dag alles in handen had, wat zou je veranderen?
- Wie is je ideale date?

### Praktisch:

Alles wat met het fotoboek te maken heeft stuur je naar volgend adres: ilse\_de\_smedt@hotmail.com en dit ten laatste vrijdag 30 oktober 2009. Wat je zeker in je e-mail moet vermelden is je **naam**, in **welk jaar** je zit en je **studentennummer**.

Ik hoop alvast dat we er samen een leuk fotoboek van kunnen maken.

Groetjes Ilse

## **GBK zoekt**

... Peters + Meters uit 2e Bach. Biologie

... een Sportpraeses: Sportief? Geëngageerd? Organisatorisch aangelegd? Versterk dan de GBK-rangen als Sportpraeses, en help met met de 12-urenloop, het Sporttornooi der Wetenschappen en de Skireis der Wetenschappen!

... een P.R.: GBK engageert zich om een Jobbeurs der Wetenschappen te organiseren, samen met de andere wetenschappenkringen. Het doel hiervan is om pas afgestudeerden en geïnteresseerden een blik te gunnen op de arbeidsmarkt van de wetenschap. Een P.R. Kan hier een erg belangrijke rol spelen in het zoeken naar bedrijven, contacten leggen met de andere kringen, ...

... een Feestpraeses: Geen feestjes zonder een Feestpraeses. Een Feestpraeses legt de zalen vast, zorgt voor fancy DJ's, en steekt de boel in vuur en vlam! Naast het feesten zelf hoort hij/zij alles te regelen i.v.m. Sabam, sponsorverplichtingen, enzovoort.

Interesse? Mail naar [praeses@biologie-gent.be](mailto:praeses@biologie-gent.be)!

## Het GBK-clublied

(Tekst: André D'Hondt)

Onze schacht vindt gauw zijn weg,  
Na zijn doop zijn eerste zeg  
GBK staat aan mijn zij,  
GBK maakt mij altijd blij.

Refrein

Oh Gentse Biologen,  
Wat meer kan je nu nog dromen,  
Met zijn allen zingen wij,  
GBK staat aan mijn zij.

Het koele bier leert hem kennen,  
Om zijn droge keel te verwennen,  
Studentengeur trekt in zijn vel,  
Hij voelt zich immer wonderwel.

Refrein

Geen vrouw brengt hem van zijn eed,  
Doch immer behandelt hij hen wreed,  
De GBK-meid let steeds op,  
De jongens zetten hem!

Refrein



## **TheAge laat zich gaan: Een sprookje**

Er was eens, lang geleden in een heel ver land, een jongen *(een man kon je hem immers niet noemen; hij miste de baard op het gezicht, op de borstkas, in de keel en rond de \* ; hij hield van Céline Dion, het Eurovisiesongfestival, Disneyland, de Roze Ridder en bleeching; later zou hij zich vol schaamte vereenzelvigen mit 'Brüno', al wist hij dat toen nog niet )*. De jongen was eenzaam *(onder ons gezegd: autistisch)*. Zijn oogjes waren dof, hij beleefde geen plezier, hij had ook geen vriendjes *(Mvr. Muys van Frans was zijn enige echte vriendin – dacht hij – al vond hij haar naam best eng)*. De jongen zag het niet meer zitten. Op een dag begon de mariene stage. De jongen leerde een meisje *(laten we zeggen: een vrouw)* kennen *(want hoewel zij jonger was dan hem, had zij een rijpe, intelligente geest in een zeer vrouwelijk lichaam... al merkte hij dit pas nadat hij haar subtiel betaste en de klappen kreeg waar hij om vroeg)*. Samen dolden ze door de duinen, dansten ze tussen de opspringende Bathyporeia's, en sliepen ze naast elkaar *(meende hij zich te herinneren; zij liet hem in zijn geloof)*. Hand in hand gingen ze verder. De stage was een groot succes. De toekomst lachte hen tegemoet *(met de typische heksenlach die haar eigen was)*. Rijkdom en glorie waren aan hun kant! Zij was freaky crab, hij haar koene ridder. Samen brachten ze shows met hun grootste successen, allen covers, van het themalied van de Indiana Jones-films tot Guus Meeuwis' grootste hit "Het Is Een Nacht". Wat was het leven mooi.

Maar het noodlot sloeg toe. De jongen kreeg een identiteitscrisis. Hij gaf haar op voor een andere jongen. Het meisjeshart was *(al lange tijd geleden)* gebroken. *(Nu wou de vrouw de jongen beschermen voor de macht die 'topjes' en schrapende geluiden over zijn leven zouden nemen!)* Ze begreep niet dat homoseks II hem zoveel meer kon geven dan echte, pure vriendschap. Het meisje was radeloos *(toen ze hem met haar sleutels te lijf ging)*, ze gooide haar toekomst*(ige geschenken)* overboord, gaf haar machtspositie uit handen... *(en riep: "Time's Up Hey-le-weight-urs!")* Het verdriet *(om de verdrongen geschenken)* was ondraaglijk geworden. Ze



verkocht haar ziel aan een boze (*doch sexy*) tovenaar, die vanuit het verre Noorden naar de Nederlanden was overgekomen. Niets kon haar (*geschenken*) nog redden. Het meisje was verloren (*gelopen in het verre Bratislava, mocht ze haar Capitool reisgids niet trouw gebleven zijn → te koop: reisgids voor Tjechië en Slowakije voor slechts €20! Eenmalig aanbod!*), gedoemd tot de levenslange verdoemenis. De poorten richting hel(*dinnendorp*) stonden wagenwijd open (*voor haar heldhaftig optreden in het Gravensteen, toen zij de jongen verlostte uit de guillotine en hem ervan overtuigde dat homoseks II geen doodzonde was: God zou hem vergeven en de wetenschap zou het boeiend vinden*). Nog enkele stappen was ze verwijderd van eeuwige (*vriendschap, uren 'Friends'-plezier, heerlijke wok en knapperige*) smart(*ies*).

Op een dag gebeurde het ongelooflijke. De jongen stond voor haar neus: "Meisje, ik zie je graag." Hij versloeg in een handomdraai de boze (*doch sexy*) tovenaar, die naar het koude Noorden terugvluchtte. Het meisje en de jongen waren nu blij(*ven plakken op café*). Ze hadden voor elkaar (*een geschenk*) gekozen, definitief (*in de solden kan je geschenken immers niet inruilen*)! Binnenkort kiezen ze (*voor haar dertigste verjaardag*) ook voor een kindje tezamen, AR-TI-FI-CIEEL. Hun oogjes glinsteren weer vol plezier. Ze hunkeren naar (*een boottocht op de Leie met*) elkaar(*s gezelschap*), 's middags verlangen ze al naar 's avonds en 's avonds wordt het fluwelen gordijn der liefde overtrokken over beider zielen. Er is een onuitwisbare inner mind connection (*wat zuurpruimen betreft*). Samen leven ze nog lang en gelukkig (*en zijn er aan het einde van het verhaal nog smarties over*)!

TheAge (*meets LaDy D*)

**Elke overeenkomst met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval ^^**

## **Haelewaters goes wild (2010): Use vs. disuse of sperm**

Oorspronkelijk – en zoals de titel al doet vermoeden – zou dit artikel gaan over de zin en onzin van sperma, vooral over de sociale functie van deze vloeistof. Doch, zelfs ik ben een beetje bang van groot taalgebruik. Ik zou het dan bijvoorbeeld moeten hebben over mijn eigen verlangen naar deze godendrank. Of over de begeerte van vrouwen en homo's naar aanbengelend (aanhengelend?) speelgoed. Neen, ik hou het uiteindelijk maar op een schrijfsel waarin ik de aanvang van mijn thesis met u wil delen. Als je van een ommezwaai spreekt...

Mijn thesis heeft als (voorlopige) veelbelovende titel “*Laboulbeniales: A combined use of morphological and molecular methods in order to resolve taxonomic problems.*” *Laboulbeniales* zijn minuscule paddenstoeltjes. Ze groeien op insecten allerlei, als daar zijn vliegen, kevers, mijten en miljoenpoten. De grootste exemplaren zijn zowat 300 µm groot, dat is slechts 0,0003 mm, belachelijk klein dus! Mijn onderzoek gaat alleen maar over de soorten die groeien op kevers. Ik bestudeer namelijk *Laboulbenia's flagellata* (de paddenstoelen) op *Loricera's pilicornis* (de kevers). Een eerste opdracht is om een moleculair protocol te verzinnen om *Laboulbenia's* te kunnen sequencen. Daarvoor moet ik eerst *Laboulbenia's* zien te pakken te krijgen! Hoe kan ik dit nu precies doen? Men neme één schop en een aantal potjes, en wandelt naar een natuurgebied (en dan nog het best in terrestrische habitats, gaande van vochtige bossen tot vochtige weilanden, maar ook onder schors, hout of stenen). Aldaar zoekt men naar de targetkevers! Zo gezegd, zo gedaan kwamen ik en de fiere papa vorige week aan in Hingene (Bornem). Na een half uur gereden te hebben over een gammel wegje, een uur gezocht te hebben naar de juiste bosjes, en ons nog eens een uur te verstoppen voor de boze boswachter, konden we dan eindelijk onze zoektocht beginnen.

Het duurde even vooraleer ik mijn papa hoorde roepen... “Klootzak!” Dat was duidelijk een kever geweest. “Die beestjes zijn aardig snel, daddy! Een pincet hebben misschien?” Toen een niet aflatende wesp ons niet met rust

liet, gooide mijn papa ten einde raad zijn potje naar het beest. De wesp was wel weggejaagd, maar uiteindelijk ook onze ene kever tot dan toe. Ik vroeg me af waar een kevers zich zou schuilhouden moesten er twee monsterachtige wezens in zijn habitat komen ronddolen. In het gras? Nope, duidelijk niet. In losse grond? Buiten een nest rode mieren vonden we er niets. Na een stukje verhuisd te zijn (op de vlucht voor de rode mieren) begonnen we maar eens te zoeken in en onder het mos van bomen. Toen ik mijn papa hoorde vloeken was ik gerust: "Yes, we found them!" De strooptocht kon beginnen. Eén, en twee, drie, vier, .... zeventien!! Wat een vangst! Dat de boom er na onze tocht minder fraai uitzag, zou ik beter niet vermelden. "Wat zou het geven als ik wat schors van bomen pluk?", dacht ik en voegde de daad bij het woord. Ik werd haast aangevallen door de massa kevers die zich eronder verscholen hielden. "Aha, dáár verstoppen ze zich!" Na een plundering die niet eens zo lang duurde, begaven we ons weer richting auto en besloot ik om ook papa's portefeuille te plunderen. Tijdens het bezoek aan de taverne in de buurt werden we geplaagd door – ik meende haar te herkennen – dezelfde wesp als tevoren. Ze had deze keer haar familie meegenomen! Haar opsluiten in een glas cola had precies niet het doel dat ik had voorzien, integendeel. Alweer moesten we op de vlucht slaan! Mijn papa en ik: wat een (biologisch) team!

Deze vruchtbare dag eindigde in het bovenhalen van mijn oude aquarium, alwaar ik een voor de kevers interessant milieu heb trachten na te maken. Artificiële toestanden weliswaar, maar ze hadden het slechter kunnen stellen (denk maar aan in de handen van Cruella De Vil). Tot op de dag van vandaag huppelen ze er nog levendig in rond.

Fase twee komt er binnenkort aan: de paddenstoelenpluk!

TheAge (i.o.v. Danny Haelewaters)

## Funpage

Merkwaardige gelijkenis tussen... Pierke Pierlala & Prof. Dr. Dirk Inzé (2e Bach. Plantenfysiologie)



Klassificeer



# Blondjespagina

Breinbreker 1



Breinbreker 2



Sponsors





[WWW.KBC.BE/ACADEMIEJAAR](http://WWW.KBC.BE/ACADEMIEJAAR)

Een pak frieten, een cursus, een avondje uit met je vrienden: het zijn kleine kosten, maar soms is het schrapen om rond te komen. Daarom daagt KBC je uit: speel Het Grote Budgetspel en maak kans op een all-in-academiejaar ter waarde van 7.500 euro. Cedaan met het oel-het-is-nog-geen-woensdag-en-mijn-centen-zijn-al-op-gevoel, maar haal meer uit je geld met KBC.

Een onderneming van de KBC-groep



## **Verklarende woordenlijst**

Praesidium: Het leidende team van een studentenclub.

Praeses: Iemand die de leiding heeft over het leidende team van een studentenclub. In ons geval Danny.

Cantus: Bijeenkomst van de studentenclub (voor gedoopten en evt. gedoopten uit andere studentenclubs) waar gezellig en traditioneel liederen gezongen worden uit de codex, onder leiding van de Praeses en Cantor met de bijhorende drank (tevens vrij in keuze, bier is aanwezig, andere drank zelf meenemen!).

Schacht: Aanspreektitel voor een nog niet gedoopt lid van de studentenclub in kwestie. Dit is niet noodzakelijk een pejoratief.

Arthropoda: geleedpotigen.

Twieoo: Examenvraag van vorig jaar. Een wederkerende examenvraag.



## **Tot slot**

... wil ik je in naam van het gehele praesidium aansporen je in te schrijven op de GBK site ([www.biologie-gent.be](http://www.biologie-gent.be)). Hierop vind je alles terug over onze activiteiten, foto's, examenvragen van vorige jaren, een gezellige chatbox (kotsbak) voor hoogstaand gezever etc... . Daarnaast kan je op de site jezelf inschrijven voor onze GBK-nieuwsbrief (zeker doen!!). Ten slotte wil ik jullie allen nog eens aansporen om zeker aanwezig te zijn op onze hoofdactiviteit dit jaar "Sta op met Bert Gabriëls, zoals DNA van Darwin het u leert". Dit is werkelijk een Biologisch HOOGSTANDJE!