

WORM

Nummer 1 - Academiejaar 2014-2015



Inhoudspagina

Inhoudspagina	1
Voorwoord	2
De praesesLULt	3
Wat is het GBK?	5
Op je vingers fluiten: hoe?	7
Het praesidium	8
Kalender	15
Komende activiteiten	17
Introweekend	19
Wat is een Cantus?	21
Sporttoernooi der Wetenschappen	22
Vakbeschrijving	23
Als een mot in de porto: Glen	25
Peter- en Meteravond	26
Handig in Gent: onze sponsors	27
Introfuif	29
Quotes	31
Ecorubriek	33
Spaghettiaavond	35
Facebookshizzle	36
Spelletjespagina	38
Australische zelfmoordschappen!	40
Springspin	41
Random picture of the month	42
Oplossingen	43
Nawoord	44

WORM:

Scriptoren: Thiabut Allaert & Jana Goes

Kommaneuker: Robin Vandaele

Met dank aan: Glen Dierickx , Femke & Emma, het GBK-praesidium



Voorwoord

Gegroet ridders ende jonckvrouwen,

Team Worm heet jullie allen van harte welkom in dit allereerste voorwoord van de allereerste worm van de allereerste maand van het honderzevenen-negentigste academiejaar!

Er is met bloed, zweet en tranen aan dit kindje gewerkt (echt waar), maar niet getreurd, dat deden we alleen om jullie tranen voor het missen van je mama'tje te drogen en de Ledeganck te laten schitteren in al de glimlachjes die haar auditoria zullen vullen!

Haal die speelgoedzwaardjes maar boven: het einde van een (zware blok-)vakantie is geen reden om ons niet langer jong en fleurig te voelen. Laten we springen en zingen en rennen door goudgele velden als dartelende bambi's. Laten we rollen in roze uitgestrekte bloemenvelden, badend in het onweerstaanbare gezang van de vogeltjes en kijkend naar wolken in de vorm van donzige babykonijntjes.

Een nieuw academiejaar betekent nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe avonturen en passionele uitspattingen. Nieuwe feestjes, nieuwe mensen, een nieuw game of thrones seizoen. Nieuwe beestjes, nieuwe plantjes en nieuwe biologen om die fauna en flora te determineren. (Hoera!)

Maar voorlopig: leun eens lekker achterover, ga bij Iris langs voor een verfrissende cocktail met parasolletje en geniet van deze eerste Worm.

Kusjes,

Jana en Thibaut, jullie nieuwe team Worm



De praesesLUlt



1, 2, 3 En poof: het moment dat velen onder ons vreesden en misschien zelfs verafschuwden is weer aangebroken: het begin van een nieuw schooljaar en dus weer een heel jaar les en studeren. Dit alles te beginnen met het eerste semester waarbij zoals gewoonlijk de profen ook geen klein beetje medelijden tonen met het feit dat sommigen nog maar net uit de herexamens zijn.

Nee, zij vliegen er gewoon weer vanaf de eerste dagen als vanouds in alsof het nooit vakantie is geweest. U zag het goed, ik zei in mijn eerste zin 'velen' en dus niet 'iedereen', want in tegenstelling tot deze personen vind ik het niet erg om dit moment nu al voor de vierde keer (vijfde keer als je ook mijn verkeerde studiekeuze meetelt) opnieuw te beleven. Dit omdat ik weet dat ik dan ook opnieuw al mijn vrienden zal zien en weer kan genieten van de vele GBK-activiteiten. Ook sommige lessen kunnen mij elk jaar wel weer boeien. Sommigen zullen nu zeggen dat ik gemakkelijk praten had na mijn drie maanden vakantie (aangezien ik ook eindelijk eens het genot mocht proeven van een jaar af te sluiten zonder herexamens) maar eerlijk gezegd dacht ik er ook de vorige jaren zo over. Oké, misschien dat het eerste jaar nog wat wennen is en zeker wel een beetje spannend maar ook daar kan ik iedereen geruststellen. De biologie en dan in het bijzonder het GBK voelt telkens weer als thuiskomen. Dit geldt ook voor nieuwkomers die het een kans geven. Ik kan dan ook enkel aanraden om dit te doen en om dus minstens een paar (best verschillende soorten) activiteiten uit te proberen.

Een eerste aanrader is onze **peter- en meteravond** op 29 september. Elke eerstejaars krijgt hier zijn eigen peter of meter toegewezen die hen dan de rest van het jaar kan bijstaan met alles, maar vooral school en studiegerelateerde zaken. Er is die avond ook een gratis vat dus er is voor niemand een geldige reden om daar niet aanwezig te zijn! Zeker niet voor de eerstejaars, want ik denk dat iedereen kan beamen hoe belangrijk zo een peter/meter wel niet kan zijn!

30 September palmen we dan weer de Rector in om onze eerste spetterende fuif van het jaar te geven, de **back to school party**. Iedereen is dan ook van harte welkom om het beste van zichzelf te geven en te bewijzen dat de GBK-leden nog steeds tot de beste fuifbeesten van Gent behoren. Het is de bedoeling om verkleed te gaan als Nerd en je te goed te doen aan onze ondertussen alom gekende en geroemde (of beruchte, de lijn is dun) bioinferno.

Daarna komt dan nog **het introweekend** van 3 tot 5 oktober! De ideale gelegenheid voor de eerstejaars om elkaar en het praesidium wat beter te leren kennen, wat zeer handig is voor de rest van het jaar. Alle info vinden jullie verderop in deze worm en op onze site. Inschrijven hiervoor is verplicht en doe je best zo snel mogelijk.

Uiteraard hebben we nog veel meer gepland voor de komende weken en maanden en er zal dan ook zeker voor elk wat wils zijn . Eén ding is zeker: je zal je geen moment vervelen dit jaar.

Een volledig overzicht van onze activiteiten vinden jullie terug op onze kalender, hier in deze worm en online op **www.biologie-gent.be**

Ut Vivat, Crescat Floriatque GBK!

Uw praeses,
Joram



Wat is het GBK?

Beste eerstejaarsstudenten!

De universiteit is 'slechts' een volgende stap in je schoolcarrière na het middelbaar, maar het GBK (de Gentse Biologische Kring) gaat ervoor zorgen dat het de meest onvergetelijke wordt van allemaal! Naast alle (interessante) lessen overdag vullen wij je avonden aan met plezier en het proeven van het Gentse studentenleven.

Hulp op vlak van studies en plezier



Wij zorgen ervoor dat al onze studenten via onze cursusdienst gemakkelijk hun boeken, cursussen, labomateriaal enz. kunnen aanschaffen, dit met een mooie studentenkorting wanneer u lid wordt. Het GBK-kot en dus ook ons cususkot bevindt zich om het gelijkvloers aan de liften van de practicumzalen (Campus Ledeganck) en daar kan je dan ook meestal wel iemand van het praesidium vinden en kan je dus met je vragen terecht. Verder zal het GBK je dit jaar overladen met talloze biologische activiteiten.

In het begin van het schooljaar organiseren we speciaal voor onze eerstejaars een peter- en meteravond (maandag 29 september) waarbij ze een student uit een hoger studiejaar toegewezen krijgen die hen wegwijs kan maken in de richting biologie. Dit wordt sterk aangeraden omdat het een enorme hulp kan zijn in bange studeerdagen.

Naast al dat studeren is het uiteraard ook belangrijk om voldoende te ontspannen. Dat biologen kunnen feesten als de beesten weten ze ondertussen al in Gent en omstreken en dus kunnen we jullie ook bij dit tweede aspect van het uniefleren zeker helpen. Onze Proefbuisjenevervuij en rocknight zijn ondertussen een welgekend (en 'welgeproefd') concept! Wij dragen ons steentje bij aan de Nacht der Wetenschappen en uiteraard is er in het tweede semester het Galabal der Wetenschappen. Er zijn verder ook de vaste clubavonden in ons vast stamcafé: elke maandagavond afspraak in Rockcafé 't Genoegen. Het is ook vanzelfsprekend dat er af en toe eens een gratis vat te drinken valt, gesponsord door het GBK zelf, speciaal voor onze leden. We organiseren ook een aantal cultuur-activiteiten en sportactiviteiten.



Ook zeer Interessant om weten is dat het GBK een introweekend organiseert voor alle nieuwelingen! Tijdens deze driedaagse is het de bedoeling kennis te maken met elkaar en met GBK en dit op een zeer losse plezante manier waarbij je misschien zelf al iets biologisch kan leren van de ouderejaars. Dit weekend gaat door van van 3 tot 5 oktober en is een absolute must voor alle eerstejaars.

Een studentenkring heeft natuurlijk ook z'n tradities en ook wij houden die graag in ere met bijvoorbeeld onze doop (voor degene die al vele horrorverhalen over dopen hebben gehoord: richt u tot de praeses of de schachtentemmer voor meer info en je komt er vanzelf achter dat deze bij ons helemaal niet zo erg is) en de cantussen! Let wel: elk lid van het GBK beslist volledig zelf om al dan niet gedoopt te worden en om te komen naar cantussen, al wordt het natuurlijk sterk aangeraden aangezien het echt wel de moeite is. Cantussen is ook niet zoals vaak beweert wordt alleen maar overmatig bier drinken: in de eerste plaats overheersen namelijk het samen zingen lachen en plezier maken. Al gebeurt het natuurlijk wel dat dit iets beter op gang komt eenmaal het bier al wat gevloeid heeft.

Nog vragen?

Indien jullie nog vragen zouden hebben over het GBK, cantussen, studententradities of eender wat kunnen jullie terecht bij mij. Ik ben onder meer te bereiken via **praeses@biologie-gent.be** en anders moet je mij maar eens aanspreken. Ook suggesties en commentaar zijn altijd welkom.

In naam van het GBK-praesidium wens ik jullie een geweldig leerrijk, boeiend en studentikoos academiejaar toe.

Ut vivat, crescat floriatque GBK!
Joram, praeses GBK 2014-2015



Op je vingers fluiten: hoe?

Op je vingers of handen kunnen fluiten is een onontbeerlijke kwaliteit voor een bioloog! Al is het om een onopvallend signaal te geven als je verstopt zit in de bosjes, of om casual over straat te lopen en te fluiten naar een kennis die passeert. Je kunt het ook gebruiken als je besluit dat biologie niets voor jou is en je roeping als bouwvakker gevonden hebt.

Hier volgt een stappenplan:



1. Press your thumb and index finger together until the tips of the nails are touching.



2. Put the fingers in your mouth to about 5mm depth.



3. Position your tongue so that the tip touches the point of your two fingers.



4. Blow (keep your lips moist but not wet for maximum effect).

Het praesidium

Wie zijn wij? Wat zijn onze functies? Waar houden wij van? Wat zijn onze dromen, verlangens en grootste angsten? Wat is ons lievelingseten? Laat ons ons nu voorstellen: het praesidium 2014-2015!

Praeses - Joram

Hey nieuwe vrienden! Ik ben Joram Schatteman en ik zal dit jaar jullie Praeses zijn. Dit wil simpelweg zeggen dat ik de baas ben van het GBK en dus bij elke activiteit de eindverantwoordelijkheid draag. Maar een van mijn belangrijkste taken, vind ik zelf, is om de eerstejaars wegwijs te maken in het studentenleven en om ze goed op te vangen in onze kring. Ik doe dit uiteraard niet alleen, maar heb hier ook nog een fantastisch praesidium voor, die mij daar in steunt. Jullie hadden het



misschien al door, maar om praeses te worden moet je natuurlijk wel een actief lid zijn. Dit wil dan ook zeggen dat ik sowieso altijd en overal aanwezig zal zijn op de activiteiten van het GBK. Wees dan ook niet bang om mij aan te spreken of vragen te stellen, hoe meer hoe liever namelijk. Ik ben onderhand ook al in mijn eerste master geraakt, dus jullie kunnen mij ook vragen stellen over school gerelateerde zaken, al ben ik waarschijnlijk toch van meer nut als het op andere vlakken van het studentenleven aankomt. Het enige dat mij nu nog rest is jullie uitnodigen op al onze activiteiten, beginnend met ons introweekend. Dus hopelijk kan ik jullie op zoveel mogelijk activiteiten verwelkomen dit jaar.

Grtz Uw praeses en (toekomstige) vriend Joram,
GBK-Praeses 2014-2015

Vice - Sander



Eén goeiedag eenieder. Mijn naam is Sander en het komende jaar neem ik de taak van vice-praeses op mij. Hierbij zal ik de praeses en het voltallige GBK praesidium ondersteunen waar nodig. Ook verzorg ik activiteiten als het Galabal, Spaghettiaavond en uiteraard de ereleden! Ik ben 21 jaar, en begin dit jaar aan mijn master. Doorheen de jaren ben ik ook vrij gefascineerd geraakt door allerhande fauna & flora (ja, ook de bloemetjes en de bijtjes) en ik kijk er dan ook naar uit om jullie mee te laten genieten van al dat moois. Voor verdere vragen verwijs ik jullie graag door naar één van, of bij voorkeur al, onze activiteiten waar ik stevast zal te vinden zijn. Ik hoop jullie daar dan ook talrijk aan te treffen. Er rest mij jullie enkel nog héél veel plezier toe te wensen komend academiejaar. Geniet met volle teugen (daar zorgen wij wel voor) maar studeer wanneer nodig. Nog één iets... Blijf met uw tengels van de cursus, die is van mij. Tot weerziens.



Secretaris - Felien

Dag iedereen! Ik heet Felien, al reageer ik ondertussen ook op Fenyl, ben 20 jaar en start nu met mijn 3de bach. Het is ook al mijn tweede praesidiumjaar, ochottekes toch, wat vliegt de tijd! Vorig jaar was ik de Cursus. Dit jaar is mijn taak als Secretaris meer intern: verslagen van vergaderingen typen en post halen enzo. Toch zal ik geregeld te vinden zijn in en rond de Ledeganck, Sterre en Grimvoudplein 12 *ahum, excuseer* 't Genoegen! Ik hoop om jullie massaal te zien op de fantastische feestjes die Iris dit jaar organiseert en probeer zeker ook eens af te komen naar de introcantus, zelfs als je nu denkt dat het waarschijnlijk niet echt iets voor jou zal zijn, want het zou je wel eens aangenaam kunnen verrassen!



X - Felien

Penning - Arne



Laat mij even de situatie schetsen: het is 3u voor de deadline en ik heb voorgaande 83 letters geschreven. Om het met een paar quotes van Matti te zeggen: "Hoera, last minute voorstellingstekstjes in mekaar flansen" en "Geef mij vijf jaar om zo'n tekstje te schrijven en nog wacht ik tot de dag voor de deadline om eraan te beginnen".

Mijn naam is Arne en mijn grootste kwaliteit is procrastinatie. Al vier jaar schrijf ik nu introtekstjes voor mezelf in deze Worm en in één jaar schreef ik zelfs de hele Worm (of een halve, want we waren met twee). U zult mijn naam hier nog een aantal keer zien verschijnen aangezien ik stiekem heel dat schrijfgebeuren wel een beetje mis. Momenteel ben ik Penningmeester, wat inhoudt dat ik de bankrekening in het oog houd en onze gloednieuwe Praeses op de vingers tik wanneer hij teveel geld wilt uitgeven. Een belangrijke taak, volgens sommigen.

Ik heb al een hele geschiedenis als praesidiumlid bij GBK achter de rug: eerst was ik Worm, daarna Secretaris, dan Praeses en nu uiteindelijk Penningmeester. Als een van de anciens in het praesidium kan iedereen dan ook bij mij terecht met hun prangende vragen.

Bij vragen, liefdesverklaringen of andere opmerkingen kan je steeds een mailtje sturen naar penning@biologie-gent.be of mij gewoon aanspreken. Dixit Arne.

P.S. Mijn favoriete lettertype is Comic Sans MS.



Schachtentemmer - Matti

Zoals van een goed praesidiumlid verwacht wordt, schrijf ik dit jaar weer braaf een tekstje om mij even voor te stellen in de worm. Het feit dat ik dit op de dag van de deadline zelf doe is compleet irrelevant.



Ik begin in september namelijk aan mijn 2de master en dat betekent dus dat ik nu al ben begonnen met werken voor mijn thesis, waardoor wormtekstjes dus wel eens de neiging hebben om aan mijn aandacht te ontsnappen. Maar goed, dit even allemaal terzijde, terug naar de hoofdzaak nu.

Mijn naam is Matti en zoals u hierboven al kon lezen begin ik volgend jaar aan mijn laatste jaar biologie. Samen met Arne mag ik mij dus officieel tot de ouwe zakken van het praesidium rekenen. Mijn taak als schachtentemmer zal er dit jaar uit bestaan om de eerstejaars onder jullie wegwijs te maken in het studentenleven en de stad Gent (hiervoor komt er een zalige stadswandeling in het historisch centrum ergens in de eerste week! Zoek ergens verder in deze worm want momenteel heb ik nog geen idee wanneer die precies zal plaatsvinden maar dat zal wel geregeld zijn tegen de tijd dat dit boekje gepubliceerd wordt). Heel kort samengevat ben ik dus jullie aanspreekpunt voor alles wat met het GBK te maken heeft en sta ik in voor jullie welzijn op cantussen en andere activiteiten. De rest van mijn taakomschrijving ga ik hier niet allemaal bijsmijten, dat zou nogal saai worden anders. Wat er verder over mij gezegd kan worden, is dat ik een grote fan ben van zware biertjes proeven en cantussen. En omdat dit niet meteen de meest gezonde hobby's zijn, ga ik ook wekelijks wat sporten om hiervoor te compenseren. Zo, hier ga ik het bij laten. Jullie zullen mij wel verder leren kennen op de komende GBK-activiteiten. Zoek gewoon naar die kerel die, op twee gekruiste GBK linten na, volledig in het zwart is gekleed is en je komt automatisch bij mij terecht. Hopelijk tot binnenkort!

Sport - Manon



Hey Hey biologjes! Mijn naam is Manon (Pi(e)ntje voor de vrienden), ik ben 21 jaar, zit in mijn 1ste master en ik ben dit jaar jullie sport. Voor wie mij nog niet kent, geen zorgen, tegen het einde van het jaar zal je wel weten wie te danken voor jouw afgetrainde lijf en topsportconditie! Ik ben zelf misschien niet de allersportiefste GBK'er, maar ik ben wel zeer goed (denk ik) in zotte sportactiviteiten organiseren en enthousiast aanmoedigen vanop de zijlijn. Bereid jullie dus maar al voor op het sportiefste schooljaar van jullie universitair leven en vergeet nooit: bedsport is ook een sport!



Cantor - Arno



Welkom eerstejaars en hallo liefste vriendjes die deze introductie lezen omdat ze niks beter te doen hebben. Mijn naam is Arno en ik ben (opnieuw) Cantor. Om te weten wat ik doe, moeten jullie maar eens afkomen naar een cantus. Gee hom punani, maar hy soeki bum bra! Andere info boeit geen slets. Of toch nog dit: "Education is important, but big biceps are importanter".

Keizer PR - Sofie

Mijn naam is Sofie Faes en ik ben jullie Keizer PR dit jaar! "Keizer???" Vragen jullie zich waarschijnlijk af... Ja, ik voer al drie jaar dezelfde functie uit, vandaar Keizer, en dit maakt mij een van de oude zakken van het praesidium (maar noem mij alstublieft niet zo :p). Ik moet onder andere zorgen voor sponsors en wat reclame maken voor de fantastische activiteiten van het GBK. Bij deze kan ik jullie zeker het geweldige introweekend aanraden (3-5 oktober). Zij die er niet zijn hebben ongelijk! Maar eerst kunnen jullie elkaar wat beter leren kennen op onze introfuif (30 september), welke ook elk jaar een succes is en hier werden al vele vriendschappen gesmeed.



Ik ben (bijna) altijd goed gezind, soms een beetje overenthousiast, sociaal, ben niet op mijn mondje gevallen en ik dans/feest graag. Je kan mij dus altijd vinden op de clubavonden, de dansvloer van onze activiteiten en aangezien een pintje mij ook altijd wel smaakt en mijn zangtalenten op niks trekken, ben ik ook altijd te vinden op onze cantussen ☺. Als jullie nog iets over mij willen weten, aarzel dan niet en spreek mij gerust eens aan, ik bijt niet hard ;).

Feest - Iris



Hallo lieve biologes! Ik ben Iris en jullie Feest van dit jaar. Behalve dat ik dus alle feestjes organiseer en jullie voorzie van flink wat cocktails; ben ik ook een actief praesidiumlid en kun je me op (bijna) alle GBK-activiteiten terugvinden. Overdag vind je me hopelijk in de les en 's middags hang ik wat rond in het GBK-kot. Behalve als de zon schijnt. Want dan is er de lovely plantentuin! Ik zit nu in mijn 3de jaar biologie en vorig jaar was ik ook al lid van het praesidium. Toen schreef ik namelijk dit boekje. Behandel het dus met liefde! Als je nog iets over me te weten wil komen, spreek me aan en voer me koekjes. Hier nog enkele random dingen waar ik van hou: flamingo's, taart, puppies, bloemen, zon, etentjes, kleine bergeendjes, verre tropische eilanden waar herexamens niet bestaan, chocolade, Matti, sanseveria's, jenever uit proefbuizen, strikjes, etentjes, feest, cantussen, liefde en vlinders.

Worm - Jana



Dag verse, minder verse (en sommige overdatum) bioloogjes! De naam is Jana, jullie spiksplinternieuwe Worm van dienst. Ik neem de taak op mij (samen met mijn wormige wederhelft) om jullie in alle overvloed te voorzien van verse wormen. Ik ben 7+12 jaar, en dit is de start van mijn tweede poging –ik bedoel tweede jaar biologie. Ik hou van boeken, wandelen, wormen, wandelende wormen, schrijven, reizen, herrijzen, gezellige jazz-cafeetjes, wormen en liefde. Mijn lievelingspier is de regenworm. Sprinkhanen vangen doe ik ook graag. Als een mot in de porto –zoals men zegt, weet je wel- wens ik jullie veel liefde en avonturen mijn lieve lezertjes,

Jana

Web - Swa

Dag lezer van dit fijne boekje, mijn naam is Swa, Ik studeer het komende jaar voor het derde jaar biologie. Dit jaar ben ik jullie webmaster. Overdag zal ik jullie proberen bij te staan in jullie studies door het beheren van onze facebookgroep. Ook heb ik vorig jaar na twee maal het eerstejaar mee te maken een dropbox opgericht om mensen te helpen bij de start van onze fantastische studierichting. Verder ben ik verantwoordelijk voor het updaten van de twioos, deze zijn examenvragen van vorige jaren die worden gedeeld aan medestudenten. Natuurlijk ben ik op de meeste GBK-activiteiten aanwezig, zorg ik dat er foto's zijn van deze en publiceer die op onze facebookgroep zodat jullie allemaal kunnen genieten en terugdenken aan onze wonderfijne activiteiten. De foto's zijn ook altijd handig om na een fijn feestje je geheugen terug op te bouwen. Persoonlijk hou ik van koude pintjes, concertjes en dansen. Ik hoop jullie allemaal gauw te leren kennen en ik kijk al uit naar onze vele fijne avonturen.



#Swa

Cultuur – Ruud



Beste cultuurliefhebbers en ander minder intellectueel plebs. Hier spreekt jullie bezieler van cultuur voor dit jaar, gezegend door zijn ouders met de naam Ruud. Momenteel zit ik (hopelijk) volledig in mijn 2de master Functionele Biologie (aangezien ik zoals velen onder jullie het ondraagbare leed en de onzekerheid van de herexamens ken, kan ik dit op het moment dat dit schrijfsel gecreëerd wordt helaas nog niet met zekerheid zeggen). Als cultuurenthousiasteling zal mijn taak er uit bestaan om erop toe te zien dat jullie dit jaar van heel wat cultureel en maatschappelijk verantwoorde activiteiten kunnen genieten. Om het met een terechte West-Vlaamse quote



van mijn minst favoriete stand-up comedian Freddy Devadder te zeggen: "Ik benne cultuur, en cultuur da mag olles, zowel smoren, zuppn en nog ntwuk". Enkele voorbeelden zijn: bierdegustaties onder begeleiding van een ervaren specialist op het vlak van licht en minder licht gerstennat, een voorstelling van acteurs die momenteel op tv geen werk vinden bijwonen of uw trommelvliezen kapotdreunen met enkele gitaarsolo's op de rocknight. Naast cultuur zijn bij het GBK hou ik mij verder bezig met vertoeven in de digitale wereld van Dark Souls of het beoefenen van het strategische kaartspel Magic: The Gathering. Hopelijk tot een dezer dagen.

Hoogachtend en met mijn beste groeten,
Ruud Merx
Cultuurverantwoordelijke Gentse Biologische Kring 2014-2015

Worm - Thibaut



Hey liefste wormlezertjes! Ik ben Vuvu, Worm, Dienen Blonden van 't GBK, kortom Thibaut Allaert. Ik volg een opleiding biologie net zoals jullie allemaal en zit in mijn eerste jaar (voor de tweede keer). De eerstejaartjes onder jullie zullen me dus al gauw leren kennen als "dienen dwaas me zijnen step/skeelers". Met mijn 18 levensjaren ben ik ten tijde van publicatie het jongste praesidiumlid van onze schitterende kring. Ik hou van zuurstof, mitochondriale werkingen en bier, veel bier. Verdere vragen mogen persoonlijk gesteld worden aan mij tijdens de les, over de middag in het GBK-kot of tijdens het uitgaan in de Toverpoort!

XOXO Thibaut

Excursie – Barry

Dag lieve, enthousiaste biologjes. Hier jullie excursie, aka Barry (Ruben Recour)! Ik zit in mijn 1ste master en ben een bioloog in hart en nieren. (Lekkere) beestjes is waar ik van hou. Daarom zal ik een hoop excursies organiseren doorheen het jaar, beginnende met het **introweekend**. Dit weekend, van 3 tot 5 oktober, is speciaal voor de eerstejaars om elkaar beter te leren kennen (meer info verder in de worm). De overpoort is natuurlijk de place to be, maar er is veel meer te zien in en rond Gent dan lekkere chicks en schuimend bier. Eigen initiatieven of leuke ideeetjes zijn ook altijd welkom.



Mis mijn excursies nooit,
dan word je de beste bioloog ooit.
Uw topexcursie, Barry

Cursus - Birgit



Goeiedag biologjes! Ik ben Birgit Goeminne en ik zit in mijn 1ste master. Dit jaar neem ik de functie van Cursus voor mijn rekening. Zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen afleiden zorg ik dat jullie tijdig alle cursussen en handboeken hebben, zodat jullie voorbereid in de les kunnen zitten. Maar de boog moet niet altijd gespannen staan! Spreek me gerust aan met vragen over lessen, examens of Gent (overdag of by night). Ik hoop jullie dan ook talrijk te mogen zien op al onze activiteiten.

Hopelijk tot binnenkort!



Kalender

Week 1		
Maandag	22/09/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	23/09/14	
Woensdag	24/09/14	
Donderdag	25/09/14	Stadswandeling
Vrijdag	26/09/14	

Week 2		
Maandag	29/09/14	Peter- en meteravond @ 't Genoegen
Dinsdag	30/09/14	Introfuif @ Rector
Woensdag	01/10/14	Sporttoernooi der wetenschappen
Donderdag	02/10/14	
Vrijdag	03/10/14	Introweekend (3, 4, 5 okt.)

Week 3		
Maandag	06/10/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	07/10/14	Introcantus @ Bierologie
Woensdag	08/10/14	Beiaardcantus @ St.-Baafs
Donderdag	09/10/14	
Vrijdag	10/10/14	

Week 4		
Maandag	13/10/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	14/10/14	
Woensdag	15/10/14	
Donderdag	16/10/14	Spaghettiaavond @ Therminal
Vrijdag	17/10/14	

Week 5		
Maandag	20/10/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	21/10/14	Voordoop @ Bierologie
Woensdag	22/10/14	
Donderdag	23/10/14	
Vrijdag	24/10/14	



Week 6		
Maandag	27/10/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	28/10/14	
Woensdag	29/10/14	
Donderdag	30/10/14	
Vrijdag	31/10/14	

Week 7		
Maandag	03/11/14	Doop @ Canard Bizar
Dinsdag	04/11/14	
Woensdag	05/11/14	
Donderdag	06/11/14	
Vrijdag	07/11/14	

Week 8		
Maandag	10/11/14	Clubavond @ 't Genoegen + IFT
Dinsdag	11/11/14	Rocknight @ Rector
Woensdag	12/11/14	
Donderdag	13/11/14	
Vrijdag	14/11/14	

Week 9		
Maandag	17/11/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	18/11/14	
Woensdag	19/11/14	Cantus
Donderdag	20/11/14	
Vrijdag	21/11/14	

Week 10		
Maandag	24/11/14	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	25/11/14	Proefbuisjeneverfuif @ Twitch
Woensdag	26/11/14	
Donderdag	27/11/14	
Vrijdag	28/11/14	



Komende activiteiten

De Clubavond (iedere maandag, 't Genoegen, 21u30)

De eerste activiteit op het programma is de wekelijkse clubavond. Iedere maandag ben je dus om 21u30 uitgenodigd in café 't Genoegen voor een pintje en een leuke babbel. Dit is de clubavond van het GBK en leden krijgen hun pintjes en frisdranken aan €1,50 (vermits bonnetje via de schachtentemmer). Er is altijd een goede sfeer, mede dankzij John de barman en er is altijd wel een bekend gezicht te zien om een babbeltje mee te slaan (en zo niet is dit de ideale manier om mensen te leren kennen). De tafels zijn houten tonnen (ja, zoals die tonnen waarmee Bilbo en zijn gezellen de rivieren afsjezen om aan de elfen te ontkomen), er is een voetbaltafel en buiten is er een gezellig koertje om van de zwoele avondlucht te genieten. De clubavond is een absolute must om mee te maken!

Stadswandeling (donderdag 25 september, Sint-Pietersplein, 19u30)

Dit is voor wie Gent nog een onbekend en exotisch oord is. De schachtentemmer (Matti) organiseert een wandeling door Gent om de eerstejaars wegwijs te maken in deze studentenstad. We vertrekken om 19u30 aan de Sint-Pietersabdij op het Sint-Pieters plein. Vergeet zeker je wandelschoenen niet, want het belooft een interessante rondleiding te worden doorheen het historisch gedeelte van de stad Gent. We verwachten tegen 21u30 - 22u terug te zijn aan het Sint-Pietersplein.

Peter- en meteravond (maandag 29 september, 't Genoegen)

Deze avond is een sterke aandrader. Elke eerstejaar krijgt hier namelijk zijn eigen peter of meter aangewezen. Deze persoon is een hogerejaars student en begeleidt je doorheen het woelige eerste jaar. Hij/zij loodst je doorheen de practica met voorbeeldverslagen en tekeningen en beantwoordt al je vragen omtrent studie en studentenleven. Ik ben altijd zeer blij geweest dat ik toen ben gegaan, want aan mijn meter (dankje Birgit ☺) heb ik veel gehad!

Introfuif (dinsdag 30 september, Rector)

De Back-to-School-Party! Kleed je in een sexy schooloutfit of voel je beter als nerd, dit is hét eerste feestje van het jaar. Je begeeft je onder medeverkleedgenootjes op de dansvloer en gaat lekker uit de bol. Voor ik vorig jaar voor de eerste keer op mijn kot ging slapen, gaf mijn stiefmoeder me goede raad mee die ik natuurlijk trouw heb opgevolgd: "Het is belangrijk om tijdens de eerste weken veel uit te gaan. Het is dan dat je de meeste nieuwe mensen leert kennen en vrienden maakt." O, mijn lieve vriendjes, wat zou ik toch zonder jullie zijn! Aan die introfuif heb ik een aantal zeer speciale en dierbare herinneringen te danken maar dat, lieve kindertjes, is voor een ander verhaal.



Sporttoernooi der wetenschappen (woensdag 1 oktober, de Sterre S9)

Op woensdag 1 oktober vindt dit toernooi plaats op en rond het grasveld aan S9 (de Sterre). De ganse dag door zullen de wetenschapskringen het tegen elkaar opnemen in vijf disciplines met 's avonds een grote finale. Het is de ideale gelegenheid om eens mensen te leren kennen buiten onze kring terwijl er bier, bitterballen en bicky's geconsumeerd kunnen worden tegen zeer voordelige prijzen en de muziek verzorgd wordt door een awesome DJ. Kortom, het wordt een gezellige dag. Meedoen aan het toernooi zelf kan door je iets voor aanvang van de wedstrijden ter plekke in te schrijven. Het schema met de verschillende wedstrijden zal bekend gemaakt worden via een evenement op facebook.

Introweekend (vr. 3, 4, 5 oktober)

Dit is een korte introductie, verder in deze worm vind je meer uitgebreide info. Dit weekend is bedoeld als introductie voor eerstejaars met het praesidium en belangrijke studentendingen als cantussen, pintjes, eenhoorns tekenen, maar ook biologische dingen als mini-excursies en soortenkennis. Barry (excursie 2014-2015) praat al weken als een trotse vader over zijn introweekend, over alle leuke dingen die we gaan doen (o.a. een eerste uitstap in het veld om plantjes en beestjes te spotten) en al het lekkers dat we gaan eten. Je vertrekt samen met andere eerstejaars en het praesidium op vrijdagavond, om zondag weer toe te komen. Vergeet dus zeker niet om de zondag er vòòr je spullen mee te nemen als je op kot zit. Het inschrijfstrookje vind je verder in deze worm.

Introcantus (dinsdag 7 oktober, Bierologie, 20u)

Ah, de eerste cantus van het jaar. Vorig jaar rond deze tijd van het jaar was ik nog onschuldig en had ik geen idee wat een cantus inhield. Daar kwam ik al snel genoeg achter (mede dankzij aanmoediging van de stiefmoeder). Ik zal niet teveel verklappen. Voor je conclusies trekt vind ik dat je het eerst eens moet proberen. Is het niets voor jou, dan stop je er gewoon mee, niet iedereen vindt cantussen zo fijn. Voor anderen daarentegen is het als een orgie met engelenkoor waarrond nachtegalen vliegen! Cantussen is zingen en pintjes drinken, sfeer creëren en banden scheppen.

Spaghettiaavond (donderdag 16 oktober, Thermanal)

Ieder jaar organiseert het GBK naar traditie een spaghettiaavond. Het doel van deze avond is: spaghetti. De hoofdmaaltijd is: spaghetti. De reden waarom men die avond samenkomt is: spaghetti. Spaghetti is het antwoord op al je levensvragen! Deze spaghetti vind je in de Thermanal tegen spaghettiaavondtijd, hoef je lekker zelf geen spaghetti te koken. Voor de vegetariërs is er nu ook de gloednieuwe vegetarische spaghettisaus!



Introweekend

Beste eerstejaars.

Allereerst, welkom in de Biologie! De komende vijf jaar zullen ongetwijfeld tot de beste jaren van jullie leven behoren. Jullie zullen echter snel merken dat het leven aan de universiteit heel anders is dan de gekende routine van het secundair onderwijs. Nieuwe lessen, voor velen een nieuwe studentenstad, nieuwe vrienden enz... Om te voorkomen dat jullie tijdens deze eerste weken compleet verloren lopen organiseert het GBK zoals elk jaar een introweekend!

Wat?

Een heel weekend lang overladen we jullie met activiteiten, gaan we op excursie, drinken we een pintje, doen we onnozel en zoveel meer. Dit alles met slechts één doel: jullie de kans geven kennis te maken met jullie nieuwe medestudenten en het GBK praesidium!

Waar?

Verblijfshoeve kinderboerderij Van Clé, Marke

Wanneer?

We spreken af op vrijdag 3 oktober aan station Gent Sint-Pieters (vooraan aan de hoofdingang) om 18u50. De terugkomst is voorzien op 5 oktober rond 18u.

Wie?

Het introweekend is in de eerste plaats bedoeld voor de eerstejaars en het praesidium. Ouderejaars mogen zich echter ook inschrijven. Voor hen wordt een wachtlijst gehanteerd, maar normaal is er genoeg plaats zodat iedereen meekan!

Waarom?

Wanneer je plots gedropt wordt in een groep van om en bij de 80 studenten die je nog nooit eerder gezien hebt, is het niet altijd evident om nieuwe vrienden te maken. Het introweekend biedt jullie de kans om kennis te maken met elkaar, zodat jullie na afloop niet meer alleen staan in het studentenleven!

Wat meenemen?

Allereerst, het gebruikelijke: toiletgerief, kledij, hoeslaken, slaapzak of deken en eventueel hoofdkussen. Voor de activiteiten is het best dat jullie kledij wat tegen een stootje kan. Ook wandelschoenen zijn sterk aan te raden voor tijdens de excursie. Voorzie ook zeker een warme trui/jas voor als het Belgisch weer ons in de steek zou laten. Uiteraard mogen jullie ook eigen amusement meepakken zoals een voetbal, gezelschapsspelletjes, pokerset, ...



Kostprijs?

Het introweekend kost €30. Hierin is alles inbegrepen (verblijf, vervoer, eten...). Enkel drankjes ter plaatse zijn bij te betalen, weliswaar aan democratische studentenprijzen.

Inschrijven?

Inschrijven kan op 2 manieren:

- Mail onderstaande gegevens (zie strookje) naar **praeses@biologie-gent.be**
- Vul onderstaand strookje in en breng het over de middag naar het GBK-kot (open van kwart voor 1 tot 2 uur, vanaf 22 september)

Inschrijven kan tot en met donderdag 2 oktober.

Let op: Je inschrijving is pas definitief als wij via mail bevestigen dat jullie betaling is ontvangen! Het rekeningnummer is te vinden op het strookje hieronder. Vermeld bij je betaling zeker je naam en 'introweekend GBK'!

Hopelijk tot dan!

Uw praeses, Joram en het voltallig GBK-praesidium Swa, Sander, Arne, Arno, Manon, Sofie, Ruben, Birgit, Jana, Thibaut, Matti, Felien, Iris en Ruud

Ik schrijf me in voor het Introweekend van de Gentse Biologische Kring (3 tot en met 5 oktober) en stort hiervoor €30.00 op rekeningnr BE28 7370 2234 6520 met vermelding van [Naam + introweekend GBK].

Naam:

Adres:

Telefoon/GSM:

E-mailadres:

Noodnummer(vb van de ouders)+ van wie dit nr is:

Bijzonderheden (medische gegevens, vegetarisch...):



Wat is een cantus?

Er werd mij gevraagd om een tekstje te schrijven met de uitleg wat een cantus precies is.

In mijn ogen is het het gezellig samen zijn met vrienden terwijl je uit de codex (boek met cantusliederen in) liederen zingt en daarbij al dan niet een pintje drinkt (of meerdere...).

Je zou het kunnen vergelijken met een orgie van een engelenkoor waarrond nachtegalen vliegen.

Helaas zijn er vaak veel mensen die negatieve verhalen vertellen rond deze gebeurtenis hoewel ze er vaak nooit zelf één hebben meegemaakt. Ik zou enkel kunnen aanraden: probeer eens. Is het jouw ding niet, dan gaat niemand je verplichten om te blijven of later opnieuw te komen. Maak gewoon niet dezelfde fout als mezelf (ik ging er vanuit dat al die studentenkringdingen niks voor mij waren en heb zelf pas helaas op het einde van mijn tweede jaar voor het eerst een cantus bezocht en kijk nu).

Groeten,

Arno De Vreeze (Cantor GBK 2014-2015)



Sporttoernooi der Wetenschappen



**SPORTTOERNOOI
DER
WETENSCHAPPEN
2^E EDITIE**

**VANAF 16U
1 OKTOBER 2014
GRASVELD ACHTER S9**

**MINI-VOETBAL//ZAKLOPEN//TUSSEN 4 VUREN
///TOUWTREKKEN//KRACHTBAL WERPEN///
MUZIEK//BAR//BITTERALLEN//BICKEYS**



Vakbeschrijving

Voor de nieuwe spruiten onder ons volgt hier een beschrijving van alle vakken die je dit semester zal krijgen. Gaande van wiskunde (want daar heb je echt wel voor gekozen toen je biologie ging doen) tot het bestuderen van plantjes en beestjes. (Wormpjes! Hoera! Opensnijden die handel!) Zelf schrok ik een beetje vorig jaar, toen ik aan den lijve ondervond hoe druk en vol het lessenrooster in elkaar zat. Maar gelukkig raakte ik er vrij snel aan gewend, en had 's avonds zelfs wat tijd over voor sociale interactie (een beetje dan). ;)

Wiskunde 1

Wiskunde is onderverdeeld in de theorieles en oefeningsessies. Theorie krijg je van Koentje Thas, waar je in sneltempo de cursus overschrijft en ondertussen geëntertaint wordt door de droge en wiskundige mopjes van deze praatgrage professor. De oefeninglessen worden in nog sneller tempo gegeven door Ritchie, iets serieuzer van aard en het evenbeeld van Bruce Willis. Deze lessen bestaan uit het maken van oefeningen, oefeningen, oefeningen, de hele namiddag lang. Veel verschil met de leerstof van het middelbaar komt er niet echt bij kijken (voor mensen die $\pm 5u$ wiskunde deden), maar toch raad ik aan om deze lessen bij te wonen; ze zijn namelijk heel nuttig!

Chemie 1

Bij chemie kom je via de charmante Klaartje De Buysser alles te weten over atomen, moleculen, bindingen, zuur-base reacties, thermochemie, gassen, enzovoort. (Kom je spoedig allemaal snel te weten.) In de namiddag heb je practicum. Dan trek je je labojas en veiligheidsbril aan, pak je die proefbuizen vast en probeer je ongemerkt je resultaten aan te passen aan die van je buur. Voor deze practica's moet je op voorhand een curios maken. Een curios is een klein testje op minerva over de leerstof waarover het practicum zal gaan. Hier staan ook punten op, maar die zijn meestal redelijk snel verdiend.

Fysica 1

Ahh, fysica. Mijn dierbare vriend en lievelingsvak *huhum*. Fysica is een vak dat je serieus moet nemen. De leerstof valt niet te onderschatten, begin er dus op tijd aan! (Dit is trouwens bij alle vakken aan te raden. Maar vergeet ook niet om af en toe eens te ontspannen op een GBK-feestje, zéér belangrijk.) Naast de theorielessen zijn er ook de practica. Die zijn –in één woord– sadistisch. Hoewel een vrolijke assistent het altijd wat draaglijker kan maken, en je zelfs het gevoel kan geven dat je geen complete mislukkeling bent. Ik raad je aan om de practicumnota's goed, héél goed door te lezen en in de dropbox te zoeken naar verslagen van vorige jaren. Verder is er nog Mastering Physics. Dit zijn oefeningen die je maakt op het internet, en ze staan op 2 van de 20 punten. De antwoorden kun je bijna altijd via google vinden! Het maken van de Mastering Physics oefeningen is dus zeker aan te raden!



Biodiversiteit van de planten

Ah, eindelijk zijn we bij het eerste biovak uit de reeks aangekomen! Deze lessen zijn onderverdeeld in morfologie en anatomie, van respectievelijk de gepassioneerde en allervriendelijkste professor Goetghebeur en een nieuwe professor Tom Moens. Goetghebeur vertelt vol liefde over zijn lieve plantjes, het is teder om te zien. De practica zijn een gezellige en sociale gebeurtenis, waarbij je plantjes determineert en ontleedt en je bezighoudt met het overtekenen van plantencellen uit de microscoop. (Dat laatste deed me vaak denken aan bezigheidstherapie voor oude mensen, niet dat ik iets tegen oude mensen heb, in tegendeel, ik kijk al met volle teugen uit naar mijn pensioentje; als het tegen dan nog bestaat tenminste...)

Biodiversiteit van de Ongewervelden

Magda Vinckx staat altijd voor jullie paraat. (Behalve als ze op een of ander congres is naar de andere kant van de wereld.) Deze vriendelijke professor leidt jullie de wondere wereld van de ongewervelden binnen en jullie zullen je ogen niet kunnen geloven van de vele wonderbaarlijke wezens die jullie pad zullen kruisen. (Zoals ik al zei: opensnijden die handel!) Mijn favoriet is de *Sepia Officinalis*, de Gewone zeeat, een inktvisje. Deze mag je ook opensnijden tijdens de practica. De beestjes die je op je practicum ziet moet je mooi overtekenen, maar niet getreurd als je geen tekentalent bent. Het komt allemaal wel goed, ooit. De tip die elk jaar de ronde gaat: teken niet wat je ziet! Teken wat de assistenten willen dat je ziet!

Celbiologie en Genetica

Mijn favoriet vak! Je komt hier alles te weten over de bouw van de cel en over de werking van DNA en dergelijke. Professor Geert De Jaegher is iemand die nooit vergeten is hoe het was om jong te zijn. Hij vertelt geboeid en gepassioneerd, met af en toe een anekdote over zijn vrouw en kinderen. Deze lessen zijn een plezier om te beleven!



Als een mot in de porto: Glen

Elke worm zal ik één van de geheimen van het universum uit de doeken doen. Of het nu gaat over diepe levensvragen, die alleen een mot in de porto interesseren, of werkelijk belangrijke vraagstukken.

Hoe vervang ik remblokjes? Wat is het ultieme recept voor cake? Hoe geraak ik na een nachtje ad fundummen niet in 't gevang? Wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met de befaamde zegswijze 'als een mot in de porto'? Zijn deze vragen compleet random? Hebben creationisten gelijk? Wat voor iemand was Jezus nu echt? En nog belangrijker! Wat waren zijn standpunten op gebieden zoals milieuzorg en industriële bakkerijen (aka vleesgeworden duivels die hun flutcroissants aanprijzen als zijnde artisanaal vervaardigd)?

In deze eerste editie zal ik jullie reeds verlichten op het gebied van brood en banket.

voor brood groot of klein
moet je bij Glen zijn

Aangezien de eeuwenoude discipline van het cake bakken omhuld is in een duistere waas van onwetendheid, wordt dat het eerste mysterie wiens fundering ik zal blootleggen.

In de Bijbel staat dan wel geschreven dat God op de zesde dag de appelcake schiep naar zijn evenbeeld. Maar laat je niet misleiden door de zoete walm van gebakken deeg! God creëerde ook soa's, motten, organische chemie, Voldemort en de opwarming van het klimaat. Wees echter niet gevreesd hij/zij/het heeft wel degelijk een zwakte! Vanwege zijn perfecte aard kan hij niet evolueren. En wij lekker wel. Nah!

Zo geschiedde het dat wij een oponeerbare duim ontwikkelden, gevolgd door de bouw van 289 Colruyts (inclusief catacomben die het Colruyt-netwerk vormen). Ook deze onderaardse gangen herbergen vele obscure geheimen. Ik kan wel verklappen dat in sectie B701, naast de carastokerij, een groepje wiskundetovenars wekelijks bijeenkomt om moeilijke bewijzen te verzinnen. Dat in hun eindeloze zoektocht naar onnodige kennis.

Nog snel even het recept voor cake!

Dixit Glen

Cake	revenge-cake
<ul style="list-style-type: none">• 320g boter• 290g kristalsuiker• 290g vrije loop-ei• 260g spaanse bloem• 105g maizena• 8g bakpoeder• een snuifje noordzeezout• liefde toevoegen naar believen	<ul style="list-style-type: none">• 320g zure boter• 290g oude suiker• 290g ei van legbatterij• 260g waalse bloem• 105g maizena• 8g bakpoeder• een snuifje zout• schaamhaar toevoegen naar believen



Peter- en Meteravond

Ah, het is weer zo ver! Nieuwe gezichtjes in de auditoria, maar ook in de practicumzalen. Om jullie bij te staan in kwellingen zoals het fysicapracticum of om jullie te helpen om mooie celstructuren te ontdekken in planten, zijn er de tweede- en derdejaars die jullie met alle genoegen in 't Genoegen zullen adopteren als pete- of metekindje. Concreet houdt dit in dat je een meter of peter tot je beschikking krijgt die jouw steun en toeverlaat wordt gedurende het eerste jaar en die jou zal helpen zal aan de hand van notities, samenvattingen, tekeningen en een troostende schouder. Denk nu niet bij jezelf "Ik ben slim genoeg, ik heb helemaal geen hulp nodig!" want die notities kunnen het verschil maken tussen een 9 en een 10! Nadien zijn er gratis pintjes. Niet één, niet twee, niet drie maar een heel vat!

Wat: Peter- & meteravond

Waar: 't Genoegen

Wanneer: Maandag 29 september 2014 om 19u

Waarom: Studiehulp & bier



Handig in Gent: onze sponsors

Het begon allemaal toen ik op zoek was naar sponsors. Deze vond ik ook. Er schoot een geweldig fantastisch super formidabel idee in mijn hoofd! (Deze momenten zijn zeldzaam hihi :p) En ik dacht, waarom zou ik er geen tekstje over schrijven? Zo weten jullie direct een aantal leuke adresjes in Gent waar je korting kan krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Hier komt het:

We zullen eerst beginnen bij het begin: GBK. Wij verkopen **lidkaarten**, waarmee je niet alleen korting krijgt op de boeken en cursussen die je bij ons kunt kopen, maar ook op verschillende activiteiten en in bepaalde winkels. Je krijgt er ook een **Guido-startpakket** bij met verschillende kortingsbonnen, dus zeker een aanrader!



Korting op boeken is handig, en bespaart je op jaarbasis toch een centje, maar hoe zit het nu met die winkels? Laten we starten met **Bioshop**. Deze is gelegen op de hoek van de Overpoort en hier vind je van alles! Van vleesjes op de

boterham en vegetarische preparé tot douchegel en geurkaarsen, en handig voor in het 2de jaar, want hier vind je ook verschillende soorten fungi. Op vertoon van de GBK-lidkaart krijg je hier 10% korting!

Na een vermoeiende maandag kan je bekomen op onze clubavond in **café 't Genoegen**. Een heel gezellig praatcafé met meestal rockmuziek op de achtergrond, maar als je het lief vraagt, ook een meezingplaat. Over het bier valt te discussiëren maar zeker niet over de zalig lekkere frietjes van **frituur Skyline**, waar je op maandagavond en op cantusavonden, op vertoon van de GBK-lidkaart, ook 10% korting krijgt!



Na een nachtje op café krijg je 's morgens (of 's middags) honger. Ook hier hebben we een leuk adresje voor. Bakker **'t Stokbroodje**, gelegen aan de Vooruit, maakt de beste koffiekoeken van heel Gent. Je kan er ook een smoske of een heerlijk kommetje soep krijgen. Helaas geen korting voor jullie met de GBK-lidkaart, maar zij leveren wel al onze broodjes en koffiekoeken en wij vinden ze geweldig! Dus zeker de moeite om eens langs te gaan!

Natuurlijk moeten er ook kopieën gemaakt worden als je een keer niet aanwezig was in de les, of moet je last-minute nog een cursus afprinten. Hier kan **Top copy** jullie bij helpen. Op vertoon van uw lidkaart kan je hier aan een zeer goedkoop tarief van 0,025 cent kopietjes maken en wat hier ook een voordeel is, is dat het internet gratis te gebruiken is! (Op veel plaatsen moet je hiervoor betalen en dan wordt het kostelijk als je



meer dan één iets moet afdrukken)

Hopelijk heb ik jullie al een beetje op weg geholpen. Zit je nog met vragen, stel ze gerust! Dan wens ik jullie nog een geweldig jaar toe!

Dixit, Sofie, jullie PR



Introfuif

Hallo biologjes!

Na een lange vakantie (of voor sommigen iets minder lang) vliegen we er weer in! Het is tijd om al die vriendjes terug te zien en voor de eerstejaars: tijd om nieuwe vriendjes te maken! En hoe kunnen we dat beter doen dan door een spetterende start te nemen op onze alom bekende Back to school party? Het concept blijft hetzelfde: haal die dasjes en tasjes, brillen en bretellen maar boven en kijk schaamteloos vreselijke highschoolfilms en fragmenten gossip girl opnieuw om inspiratie te putten! Ik wil nerds en sexy schoolgirls op de dansvloer!

Natuurlijk mogen we ook onze lekkere assortiment cocktails niet vergeten om die eerste lesweek te verdringen:

- **The pink panther:** een cocktail gebaseerd op rodebessenjenever naar een ideetje van vorig praesidiumweekend waar cava en rodebessenjenever weldadig stroomden in theekopjes.
- **Blue lagoon:** blue curacao en nog wat andere geheime ingrediënten die je doen terugdromen naar palmbomen, witte stranden, flamingo's en een langvervlogen vakantie.
- En last but not least onze legendarische **Bio inferno:** verguisd door de een, bejubeld door de ander.

Dan zie ik jullie allemaal op dinsdag 30 september in de Rector!
Cause there ain't no party like a biologic party!

Groetjes Iris, jullie Feest!





Quotes

Jon zegt iets stom. Matti: 'schrijf't op, dan lezen ze't misschien.'

Lippie staat bij Organische chemie aan het bord, kijkt naar achter en zegt "sucsex!" (= Freudian-slip!)

Bartel: "Hoe kleiner u gat, hoe beter u plaats."

Eline: "Maar we zijn allemaal golven volgens het boeddhisme."
Lieselotte: "Als golven resoneren hebben ze seks."

Bowie (2e bach), over de kindjes in Afrika: "Maar die hebben mijn karretjes... en malaria."

Matti en zijn frans: "Is da nu tot Brussel Zuid of tot Midi, want ier staan 2 dingen op da papier."

Lippie gaat naast Lore (2e bach) zitten;
Julie: "Pas op! Want binnen de 5 minuten probeert hij u binnen te doen!"

Dikn: "Ik ben nooit zat."

Lippie: "Ik wou da 'k homo was."

Bartel: "Een beetje penetrerend, gemiddeld penetrerend of niet penetrerend. Dat zijn de mogelijkheden van penetratie."

Eline: "'t Maakt niet uit op welk g(h)aatje dat je aanvalt." (organische chemie wc)

Fede: 'Stel je voor dat mijn pipi wifi had.' Fede even later: 'Ik ga een hotspot creëren'

Thomas: 'Ik ben al eventjes op zoek naar mezelf'

Taban over zijn heelaalboxershorts: 'Saturnus accentueert mijn ballen.'

Iris: 'Waarom bestaat teleportatie niet?' Matti: 'Omdat de WiNA lui is.'

Thomas: 'Ik ben geen zaag.' Felien: 'Jawel, een kettingzaag.'

Prof. Celbiologie: 'Dit is nog maar het neusje van de ijsberg.'

Suzan (over haar drollen): 'Ik maak soms echte kunstwerkjes.'



Matti: "Nieuwe slogan voor gbk: 'incest as-best!'"

Tijdens organische chemie gaat het bord vanzelf omhoog, prof Van Der Eycken zegt: "Hihihihihhi, dat is tegen de gravitatiewet!"

Lippie liket: "That awkward moment when someone says: 'You two should go out!'"

Fede: "Ohneee... Hoe ontincheck ik? Ik bedoel: hoe check ik uit?"

Matti: "Geen bijsluiter; natuurlijke selectie!"

Swa: "Een relatie is als een covalente binding."

Lieselotte: "Ik ben meer voor een ionenbinding!"

Iris: "Mijn familie lachte met Matti z'n voornaam... Dan vertelde ik ze zijn achternaam."

Dikn (zat (en fars)): "Bij de pappenheimers héé, heb ik twee codussen nodig!!!"

Thibaut: "Ik wil vogelen met de vice!"

Glen: "Lippie's got taste! Àh àah!"

Glen: "Shiiiiieet..."

Dikn: "Shiiiiieet..."

Jochen: "Shiiiiieet..."

Thibaut: "Shiiiiieet..."

Jana: "Chiaaat..."

Thibaut: "Ja oké ja, als ge ze... Ja oké ja, ja oké, ge moet wel, ja oké ja, oké."

Julie: "Doe ni pussy als je tijger bent Thiebe."

Sander Bruylandts: "Na 2 minuten moete gewoon van hol wisselen."

Swa tegen Eline: "Als ik met je mama trouw ben ik je swader."

Glen: "Dikn heeft maar 2 moods: zat en kater."

Eline tegen Milan: "Lik maar verder."

Jochen: "Iedereen vindt mij echt leuk."

Arne: "Het is een gebouw van een ton, wie wilt dat nu niet? Ahja... Mensen die een vierkant gebouw willen."



Ecorubriek

Op tweedehandsveroveringstocht in Gent

Gent moet zowat het Mekka zijn van tweedehandszaken. Probeer maar eens een straat te vinden zonder vintage kledij, boeken of meubelen. Wij trokken op verkenningstocht!

PART ONE: Kledij



-  Anne B
-  Think Twice
-  House of Vintage

Regel nummer één: ga niet op dinsdag! Hoewel wij op dinsdag zijn geweest, valt dit af te raden want veel tweedehandszaken zijn dan gesloten. Van de 15 tweedehandswinkels die we in het vizier hadden waren er slechts 9 open die dag. De beste dagen om niet voor een gesloten deur te staan zijn vrijdag en zaterdag. Van de negen winkels die we wilden bezoeken hebben we er uiteindelijk maar drie kunnen doen. De oorzaak hiervan is regel nummer twee: tweedehands shoppen kost meer tijd. Ten eerst omdat er veel meer verschillende kleding is. Ten tweede omdat je eigen maat vinden wat moeilijker is dan in een reguliere zaak.

Regel nummer drie: tweedehandsshoppen is leuk! Je vindt stukken die niemand anders heeft en betaalt een pak minder dan wanneer je gewoon zou gaan shoppen. Bovendien kan je lekker de hipster/romanticus/diva uithangen.

Onze tocht begon bij Anne B. Deze winkel is zeker een aanrader en een goed beginpunt voor tweedehandsgroentjes. De uitbaatster Anne B. (hoe toevallig) selecteert enkel hippe en jonge kledij (haar eigen woorden). Bovendien is het allemaal merkkledij en dus zeker geen broel. Ook hebben ze er hele mooie handtassen voor geen geld. Emma was héél blij die merkhandtas die haar zus zo graag wou hier te kunnen kopen. Dat wordt een blije verassing op haar verjaardag! De buit: zwarte short, DE handtas van Michael Kors, blauwe bloemenrok, wit topje, ketting.

Vervolgens zakten we af naar de vertrouwde Think Twice. Hiervan moet je zeker de facebookpagina in de gaten houden want zij doen zotte acties waarbij je slecht drie, twee of één euro betaalt per stuk. Bijna al Femke haar hemdjes komen van hier. Iets goedkoper dan Anne B. maar wel nog duurder dan Oxfam en aanverwanten. Reken erop tussen de 10 en 20 euro te betalen voor een stuk. Buit: zwarte plissérok.

Onze laatste stop was House of Vintage. Naast tweedehands kledij, vonden we er ook een groot aanbod schoenen: nieuw en tweedehands. Bovendien waren er ook meerdere rekken met verkleed-, gala- en trouwkleren. De eigenaar was zeer vriendelijk en heeft ons zelfs korting gegeven. Dus proberen afdingen is hier misschien wel de moeite waard. Buit: gestreepte jas, gele turnskoenen, floeren Doc Martens, indianenpak, mannenhemd voor het lief.

Hierna waren we bekaf en besloten we dat we wel genoeg geshopt hadden en dat het tijd was voor een taartje. Julie's House was helaas toe maar Simon Says was een goed alternatief. Buit: ice tea, ice coffee, speculaas kaastaart, brownie.

Xoxo jullie favoriete ecohipsters,
Emma en Femke



Figuur 1: Emma en Femke na een rondje 3 euro shoppen in de T2



Figuur 2: alle tweedehands kleren van Femke, met prijzen van 2 (wit hemd met streepjes) tot 50

(nieuwjaarskleed rechts) euris.

Spaghettiaavond

Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie allen uit te nodigen op onze jaarlijkse spaghetti-avond, georganiseerd door jullie geliefde studentenvereniging: het GBK! Op donderdag 16 oktober is iedereen dan ook van harte welkom om zijn hongerige maag te komen spijzen met onze huisbereide spaghettisaus waarbij we zowel de vleesvariant als de vegetarische saus aanbieden.

Dit jaar gaat het festijn niet langer door in het Palmarium, maar werd voor deze gelegenheid de podiumzaal in het studenthuis "De Thermanal" afgehuurd. Voor slechts 5€ (opgelet: in VVK) kan iedereen daar vanaf 19 uur terecht voor spaghetti à volonté én een gezellige avond met vrienden en medestudenten. Drank kan aan studentikoze prijzen aan de bar worden verkregen.

Inschrijven kan elke middag tussen 13u en 14u in het GBK-kot of via een mail naar vice@biologie-gent.be en dit tot en met maandag 13 oktober. Een kaart kopen of reserveren op voorhand valt zeker aan te raden aangezien de plaatsen beperkt zijn.

Wij kijken alvast uit naar je aanwezigheid!

Jullie Vice,
Sander

GBK

Spaghettiaavond

Donderdag 16 oktober
@ De Thermanal
Start: 19u00

VVK: 5€

KAARTEN TE VERKRIJGEN IN HET GBK-KOT OF VIA VICE@BIOLOGIE-GENT.BE

TOPCOPY
DOCUMENT PRINTING

SKYLINE
FRITUUR

ROCKCAFE 'T GENOEGEN
OVERPOORTSTRAAT 88, 9000 GENT

WETENSCHAPPELIKE BOEKHANDEL
J. STORY-SCIENTIA
Jint-Kwintensberg 87
3 - 9000 GENT
tel: 09/225 57 57
fax: 09/233 14 09
info@story.be
www.story.be

J. STORY SCIENTIA

Guido
www.guido.be



Facebookschizzle



Thiebe Sleuwaert Ik ben niet alleen een poëet, maar ook je oma, ja je OMA ja!

5 min. · Vind ik leuk



dissappointing myself since the 90's 😞



Liam



Hij's best ng lekker eigenlijk



Jonas Lescroart

Gisteren 👤

Morgen D-Day. Letterlijk. De slotfase in m'n dertienjarige oorlog tegen wiskunde. De geallieerde Lescroatische troepen bestaande uit ikzelf, m'n rekenmachine en een formularium tegen de hyperbolen, integralen en differentialen van Richie...

Vind ik niet meer leuk · Reageren · Delen

Jijzelf, Eline de Reu, Lieselotte De Bruyne, Glen Dierickx en 84 anderen vinden dit leuk.



Lisa Martens Pas op, het kan een helse strijd worden, ik spreek uit ervaring... x)

Gisteren om 19:07 · Vind ik leuk · 🔄 1



Lowie Lamiroy Lescroartische*

Gisteren om 19:07 · Bewerkt · Vind ik leuk · 🔄 7



Dries De Schacht Dramaqueen

Gisteren om 19:08 · Vind ik leuk · 🔄 6



Jochen De Cock I feel you! 😞

Gisteren om 19:32 · Vind ik leuk



Sam S Bass You'll not march alone, we will stand together to face the hordes ...

Gisteren om 19:34 · Vind ik leuk · 🔄 4





Charlotte De Mazière heeft een foto op de tijdlijn van Ruben Swa Lacombe geplaatst.

12 uur · Bewerkt · ✨

We hebben je door, o ja!



Fede Berckx Inderdaad !



3 uur · Vind ik niet meer leuk · 👍 7



Jon Depraetere looks like the world is ending: swapocalypse

2 uur · Vind ik leuk · 👍 5



Jon Depraetere het virus verspreid zich via selfies 😬

11 min. · Vind ik leuk



Schrijf een reactie...



Spelletjespagina

Raaaaad de vis!

Dit is een spelletje ontstaan in een of andere obscure facebookgroep tijdens de herexamens. Dus als jullie soortenkennis een beetje weggeëbt is na de vakantie, hier is Raaaad de vis! Al deze raadseltjes stellen een inheemse vissoort voor.





Met dank aan vismaster Thomas Lanssens en zijn vrienden Justin Defever, Felien Festjens en Iris Moeneclaeey.

Australische zelfmoordschappen!

In Australië leidt de verslavende werking van een giftige plant tot hoge sterftecijfers bij schapen. De gedrogeerde dieren verliezen gewicht, gedragen zich verward en staan wankel op hun poten. Uiteindelijk bonken ze net zo lang met hun hoofd op een paal of een steen tot hun schedel openbarst, waarna ze dood neervallen.

De grote boosdoener is het plantje 'darling pea' uit de plantenfamilie Swainsona. Hierin zit een giftige stof die het centrale zenuwstelsel van de schapen verstoort. Volgens Dierenarts Bob McKinnon gaan de schapen zich dronken gedragen na het eten van de giftige plant. De verslaafde schapen verliezen gewicht en beginnen daarna te wankelen. Ze slepen hun achterpoten achter zich aan en ze gedragen zich verward en depressief. Vervolgens zijn ze zo gedrogeerd dat ze niet meer weten waar hun poten staan. Uiteindelijk bonken de schapen net zo lang met hun hoofd op een paal of een steen tot hun schedel openbarst, waarna ze dood neervallen. Volgens de dierenarts bestaat er geen behandeling voor de ernstige ziekte: "Het enige wat helpt is de schapen bij de planten weghouden". Op dit moment worden er zoveel mogelijk exemplaren van de giftige plant vernietigd.



20/05/14, 17u06 – Bron:
Sydney Morning Herald

© Thinkstock. Foto ter
illustratie

Springspin

Dit is het verhaal over een spin en haar buitengewone moed in de strijd van het bestaan. Op een koude, stormachtige nacht werd er bij me op de deur gebonsd. Met dichtgeknepen ogen tegen de regen opende ik de deur en liet de vreemdeling binnen. Het was een springspin met een treurig gezicht. Ik bood haar een kop warme chocomelk en met een deken rond zich bij kaarslicht vertelde ze haar verhaal.

Er was eens een springspin die wou springen zo hoog als de regenboog. Maar ze kreeg jammer genoeg haar pootjes niet omhoog!

Want ze stond in de keuken de afwas te doen, zoals het een echte vrouwenspin behoort.

Maar doordat het eigenlijk nacht was en er geen maanlicht of artificieel licht was, kon en er geen diffractie van enig welk licht door de waterdruppels optreden en was er eigenlijk helemaal geen regenboog.

Het was een donkere nacht en de spin was helemaal verlamd, want in de keuken was er iemand vermoord.

Het lange bruine haar op haar pootjes ging rechtstaan van angst en afschuw; wie van haar familieleden lag daar op de grond, onder de bezemsteel?

Die (bijna) dode spin kon nog net een paar laatste woorden uitspreken: Springspinnetje, ik ben je oooooommmmmaaaa!!!!

En bij het horen van die laatste woorden, schoot het springspinnetje in tranen. Maar ze stopte al gauw met snikken want wie stond daar ineens achter haar?

De nieuwe coca cola light man!

Ze viel in zwijm en kreunde: ooohhhh aaaah!

Het luide gekreun alarmeerde een passerende politiepatrouille, die de deur van de keuken intrapte en de coca cola light man op verdenking van verkrachting door het hoofd schoot. Het springspinnetje viel flauw van angst.

Toen ze terug bij bewustzijn kwam en de coca cola light man dood naast zich op de grond zag liggen, kon ze van schuldgevoel met zichzelf geen blijf en sprong uit het raam. Aangezien een raam op gelijkvloers geen extreme hoogte voor springspinnetjes inhoudt, miste dit enigzins zijn effect.

Het spinnetje kwam in het glazen straatje der spinnetjes terecht en besloot dan maar om hoertje te worden. Hmmm aaahhhh jaaaaahhhhhhhhhhhhh en toen kwam Harry de spin zo hard klaar dat ons springspinnetje tot aan de regenboog gespoten werd!

Eenmaal op de regenboog beland, was haar doel bereikt! Het bleek allemaal een droom te zijn, ze was helemaal niet aan de regenboog geraakt! Harry had haar gewoon KO geslagen nadat hij klaarkwam en was weggevlucht zonder te betalen...



Random picture of the month



Oplossingen

De oplossingen van de visraadseltjes zijn:

Pladijs, heilbot, pos, schartong, haring, paling, elrits, karper, kopvoorn en zeelt

Hier nog een killer-kamikaze-sudoku:



Nawoord

Zo lieve lezertjes, dit was het dan. Het werk zit er voor mij op en nu kan ik alleen maar hopen dat jullie ervan genoten hebben. Ik vond het alleszins een plezier om hier aan te werken!

Lang treuren hoeven jullie niet te doen, want over enkele weken komt er al een nieuwe worm uit! Zo blijven jullie op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in de privélevens van de biologen, van de schaamteloze roddels en stiekeme geheimpjes die nooit eerder het daglicht zagen.

Natuurlijk voorzien we jullie ook van de nieuwste kennis op wetenschaps- en biologiegebied, want tenslotte zijn en blijven we diep vanbinnen toch allemaal rasechte biologen.

Roddels, weetjes, voorstellingen en vragen mogen allemaal doorgemailed worden naar **worm@biologie-gent.be**. Een goed idee is altijd welkom!

You know you love me,
xoxo, de Worm









always a jump ahead!



TOPCOPY_{NV}

DOCUMENT PRINTING

www.topcopy.be

info@topcopy.be

 **CARTHAGO**
DELIVERING TOMORROWS OFFICE PAPER

DOCUNET
DOCUMENT PUBLISHING



*Uw bestelling
uploaden!*

upload.topcopy.be

Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@topcopy.be