



# WORM

Nummer 5 - Academiejaar 2014-2015

Gary doesn't know the  
meaning of the word quit.



Gary is a worm.

Worms do not speak English.

# Inhoudspagina

---

Inhoudspagina	1
Voorwoord	2
De praesesLULt	3
Terugblik voorbije activiteiten	5
Komende activiteiten	7
Kalender	9
Het jaar waarin de aarde ingrijpend veranderde	10
Een draak temmen: hoe?	11
Quotes	13
Wat ik leerde	15
Fotopagina	17
Verkiezingen	18
Maakt gokken deel uit van de diepgewortelde biologie van de mens?	19
Waarom verliefdheid je leven kan verzieken	21
De indrukken van een eerste bachelor-student	23
GGO-Debat	25
Facebook shizzle	28
Als een mot in de porto: Glen	29
GBK: een epos	31
Paasbonus	34
Barbecue	35
Pokémon van de maand	36
Spelletjes	37
Kleurplaat	38
Oplossingen	39
Nawoord	40
Random picture of the month	41

WORM:

Scriptoren: Thibaut Allaert & Jana Goes

Kommaneuker: Arne Cornelis

Met dank aan: Yana Carmeliet, Glen Dierickx, Thomas De Craecker, Femke en Emma, het GBK-praesidium



# Voorwoord

---

Liefste liefste lezertjes,

Het is toch een beetje raar, voor de laatste keer het voorwoord schrijven. Dit is namelijk de laatste Worm van het academiejaar. Op dit moment zitten jullie Wormpjes knus in de zetel, samen achter de computer te schrijven, met op de achtergrond een melancholisch muziekje.

Het lijkt nog maar gisteren dat we die eerste Worm schreven, niet goed wetend hoe het allemaal in elkaar stak. Hoe is het dan allemaal zo snel kunnen gaan? Het was zeker een leerrijk en interessant jaar. Voor ons is dit het afscheid, maar niet voor jullie. Volgend jaar is er een nieuw Team Worm dat jullie zal verrassen met grappige artikels, ontroerende weetjes en foto's van dronken wilde nachten.



Toch, laten we er geen treurig afscheid van maken. Het is immers eindelijk lente en de vogeltjes fluiten en het wordt stilaan lekker warm en alles begint zo lekker te ruiken... Hmmm... Overall vinden we kleine cutie-baby diertjes: lammetjes, veulentjes, kuikentjes, baby katjes, puppy's, baby grizzlyberen, baby jachtluipaarden en baby moeflonschappen.

Dus niet treuren lieve biologjes, want zoals professor Perkamentus ons duidelijk meedeelde: "It's not really goodbye after all." ;)

Voor de laatste keer,  
xoxo Jana en Thibaut



# De praesesLULt

---



Beste vrienden

We zijn alweer over halfweg wat het tweede semester betreft. Na deze, voor mij althans, opnieuw zalige periode komen we weer dicht bij een volgend deel van het jaar. Een deel dat voornamelijk gedomineerd wordt door de alom bekende "verkiezingskoorts". Het is nu eenmaal iets dat elk jaar terugkomt en waar we niet onderuit kunnen, die praesidiumverkiezingen. Dit jaar gaan we massaal gaan stemmen gaan op 27 april. We kiezen dan zoals elk jaar voor oude gloriën in een nieuwe functie of misschien wel voor nieuwelingen waardoor de toekomst van het GBK verzekerd wordt. Ik kan enkel zeggen dat mijn afgelopen drie jaar in het praesidium stuk voor stuk echt de max waren. Mijn punt hiermee is dat indien je een functie eventueel zou zien zitten, je het gewoon moet doen, het is een super beleving. Één ding is zeker, ik vond het tot nu toe een super jaar en ik wens het volgend praesidium alleen maar hetzelfde toe. Voor de rest zit dit jaar er natuurlijk nog helemaal niet op en heeft ook dit praesidium nog heel wat leuks te bieden.

**1 April** is er dan al de laatste GBK-fuif van dit academiejaar. Deze fuif wordt samen georganiseerd met onze goeie vrienden de geografen zodat we zeker de Twitch volledig vol kunnen laten lopen voor opnieuw een super zalig feestje. Deze **Tropical Fiesta** met sangria en tequila a volonté zal al voor de paasvakantie het zomerse gevoel bij ons allemaal naar boven brengen. Dus denk aan het bekende liedje: breng de zon in je hard en kom toch naar deze fuif, geniet van het leven en den drank.

Hierna moeten we spijtig genoeg enkele weken afscheid nemen van elkaar wegens de paasvakantie, maar daarna vallen we nog lang niet stil! We hebben namelijk nog een paar zeer toffe en soms ook nieuwe activiteiten klaar staan. Zo is er op **22 april bubbelvoetbal**, op **29 april de 12uren loop**, op **5 mei** onze jaarlijkse **BBQ** en op **12 mei de ontgroenings- en zwanenzangcantus** die echt wel een must is voor elk GBK-lid.



Zoals al eerder ook vermeld, vergeet niet te komen stemmen op **27 april** voor de **verkiezing** van het nieuwe praesidium. Info over hoe zich kandidaat te stellen staat op pagina 18.

Ut vivat, crescat floreatque GBK!

Uw praeses,  
Joram

-





# Terugblik voorbij activiteiten

---

## Antivalentijnsfuif

Jah. Dit was best een wild feestje. Gelukkig herinner ik me nog een paar dingen, of niet. Misschien heb ik ze alleen maar gedroomd. Misschien ook niet, wie zal het zeggen?



## Nacht der Wetenschappen

Nog zo'n wild feestje. De Twitch was meer dan goed gevuld en de drank vloeide rijk. Spijtig [nvdkommaneuker: spijtig?] haalde niet iedereen die avond zijn (eigen) bed.

## Schaatsen

Dit was een heel fijne avond! Er hebben veel mensen gehoor gegeven aan Manon's schaats-oproep, wat het extra gezellig maakte. De een kon al wat beter schaatsen dan de ander en sommigen probeerden nieuwe trucjes uit zoals achteruit schaatsen (hehe), op één been schaatsen, pirouettes maken enzovoort. Daarna dronken we nog een fristi in de cafetaria om na te praten over deze goddelijke ervaring.

## Vriendjes- en familiecantus

Veel familie, veel vriendjes, precies zoals het moet zijn.

## Kroegentocht

Veel kroegen, veel tocht.

## Galabal

No words needed. Good people, good dresses, good drinks and good music. Het live bandje zorgde voor een lekkere rock-'n-roll sfeer en er werd wild gedanst. Met af en toe een hapje en een drankje ertussen kan deze avond gerust 'geslaagd' worden genoemd!



## GGO-debat

Niet zo vol als Rudi Vranckx, maar nog wel goed gevuld! Vooraan het auditorium stonden tafels met micro's en shizzle, en daarachter zaten de drie debateurs en de moderator. Voor meer info, zie het Ecorubriekje van Femke en Emma.



## K-party

Wat was er op deze verkleed-clubavond zoal te zien? Een krant, een koning, een koningin, een kerstverlichting, een kipling-aapje, een kat, een Kaasstrateeg, een koninginnenpage, een konijn, een kever, een kerstvrouw, een kapitein, een Karen, een Kristel, een Kathleen, een koerier (want coureur is met een c) en dan nog een enkeling die niet verkleed was en zichzelf 'krapuul' noemde. Er zaten heel creatieve dingen bij. Amy had als kipling-aapje haar gezicht vol choco gesmeerd,



Lieselotte had zichzelf omwikkeld met kerstverlichting en moest dan de hele avond bij het stopcontact staan, John had een indianenbandje om zijn hoofd waarvan niemand echt wist hoe dat met een 'K' te maken had, en Glen had een prachtig stijlvolle kroon van karton, gemaakt door ©J. Goes corporations, die zelf ook een kartonnen kroon op had.

## Driedaagse

Nadat vorig jaar om één of andere reden driedaagse niet is doorgegaan, heeft deze editie alles zeker en vast goedge maakt. Het was dit jaar een gezond weekend. Mensen hebben goed geslapen, goed gedronken, zijn gaan sporten en hebben hun persoonlijke hygiëne goed onderhouden. Jaja, de jeugd van tegenwoordig is veel te verantwoordelijk!



# Komende activiteiten

## Zwemmen (dinsdag 31 maart, 19h30 Rozebroeken)

Onze eigenste sporttjger gaat gaan zwemmen met jullie allemaal! Dit is dus jullie kans om Manon nat te krijgen. We spreken af om 19h aan de Ledeganck en fietsen (als opwarming) samen naar de Rozebroeken. Kostprijs: € 6,60 (als we met meer dan 15 zijn)



## Tropical Fiesta (woensdag 1 april, Twitch)

Neen, het is geen grap, we gaan samen fuiven met de geografen! Deze keer worden jullie allen verwacht in de Twitch om lekkere Sangria of verduiveld lekkere Tequila te consumeren en de nacht van jullie nog korte leven te beleven! Salsa, \\_/, <3, c | \_ | , (y) (salsa tequila corazon cerveza muy bueno)

## Bubbelvoetbal (woensdag 22 april, 19h S9)

Onze sport is op dreef en pakt uit met een klapper van formaat! Voetbal in de compleet herziene versie. Je kruipt in een luchtbal, valt en stuitert meteen terug. Veel regels zijn er niet in dit spel, behalve dat je je moet amuseren!



## Verkiezingen (maandag 27 april, auditorium 3 Ledeganck)

We zijn op zoek naar een nieuw praesidium. We geven er de brui aan. We zijn het beu. We doeken het GBK op! WE GAAN ZELFMOORD PLEGEN! (grapje, we leven graag) Voel jij je geroepen om volgend jaar het reilen en zeilen van het GBK mee te beslissen? Stel je kandidaat voor een functie! Heb je daar geen zin in, kom dan stemmen en geniet nadien mee van een welverdiende gratis pint, want het GBK zet een vat!

## 12-urenloop (woensdag 29 april, Sint-Pietersplein 9h-21h)



Wauw, we zijn echt sportief! De derde sportactiviteit in een maand tijd en deze is mijn favoriet. We lopen samen met de rest van de wetenschapskringen en het VLAK tegen alle andere clubs en kringen van Gent in de strijd om het Sint-Pietersplein. Denk je bij jezelf: "What's in it for me?" dan is het simpele antwoord: bier en eten! Per rondje dat je loopt, krijg je een bonnetje. 1 bon = Bitterballen, 2= Bier en 3= Bicky!



**Barbecue** (dinsdag 5 mei, S9)

Wat valt er beter te doen om een geslaagd jaar af te sluiten met een barbecue?  
Niets, allen daarheen dus!

**Zwanenzang** (dinsdag 12 mei, Canard Bizar)

De allerlaatste cantus van het jaar. In deze cantus nemen we afscheid van de mensen die afstuderen, maar worden er ook dingen gewisseld! Zoals linten van schouders en zelfs van persoon.



# Kalender

---

Week 8		
Maandag	30/03/15	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	31/03/15	Zwemmen @ Rozenbroeken
Woensdag	01/04/15	Fiesta Tropical@ Twitch
Donderdag	02/04/15	
Vrijdag	03/04/15	

2 WEKEN PAASVAKANTIE (blok)

Week 9		
Maandag	20/04/15	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	21/04/15	
Woensdag	22/04/15	Bubbelvoetbal @ S9
Donderdag	23/04/15	
Vrijdag	24/04/15	

Week 10		
Maandag	27/04/15	Verkiezingen(aansluitend gratis vat @Genoegen)
Dinsdag	28/04/15	
Woensdag	29/04/15	12-urenloop
Donderdag	30/04/15	
Vrijdag	01/05/15	

Week 11		
Maandag	04/05/15	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	05/05/15	BBQ
Woensdag	06/05/15	
Donderdag	07/05/15	
Vrijdag	08/05/15	

Week 12		
Maandag	11/05/15	Clubavond @ 't Genoegen
Dinsdag	12/05/15	Zwanenzang @ Canard Bizar
Woensdag	13/05/15	
Donderdag	14/05/15	
Vrijdag	15/05/15	



# Het jaar waarin de aarde ingrijpend veranderde

---



Geen enkele natuurkracht verandert de aarde zo ingrijpend als onze activiteit. Dat blijkt uit een overzicht van 24 indicatoren in het vakblad *Anthropocene Review*. Van energie- en watergebruik tot toerisme en papierproductie. En van ontbossing en visvangst tot oceaanzuurvering en ozonconcentratie. Vanaf 1950 gaat het allemaal hard.

Twaalf van de 24 indicatoren geven menselijke activiteiten weer, de andere twaalf staan voor veranderingen van de aarde. De wetenschappers beginnen met het meten van wat ze 'de grote versnelling' noemen in 1750, ongeveer het begin van de industriële revolutie. Maar de grootste veranderingen doen zich pas voor vanaf 1950.

Volgens de onderzoekers maakt het onderzoek duidelijk dat we ons wel degelijk in een nieuw tijdperk bevinden, niet langer in het holoceen maar in het antropoceen. Die naam werd door de Nederlandse Nobelprijswinner Paul Crutzen voorgesteld in 2000 maar is nog steeds niet officieel erkend door de International Commission on Stratigraphy. Wanneer het antropoceen dan precies begon, is niet duidelijk. Sommige wetenschappers stellen het ontstaan van de landbouw, zo'n 10.000 jaar geleden, als startpunt voor, anderen het begin van de industriële revolutie.

Op basis van deze studie schuiven de onderzoekers 1950 naar voren. Pas vanaf dat moment overstijgen veranderingen aan onze planeet duidelijke de natuurlijke variabiliteit, luidt het.

Van de twaalf menselijke activiteiten lijkt enkel de bouw van grote dammen af te nemen. Ook de hoeveelheid ozon in de stratosfeer neemt niet langer toe, een gevolg van doeltreffend beleid. Dat de visvangst plafonneert is daarentegen geen teken van goed beheer maar van overbevissing. (ddc)

ARTIKEL | EOS



# Een draak temmen: hoe?

---

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke verrassingen en verlies van ledematen en/of bijstaanders.

Korte inleiding:

Er bestaan veel soorten draken we bespreken hier vlog enkele courante soorten.

## Tuindraak.



De meest wijdverspreide draak, als je een draak voor ogen neemt, denken de meesten aan deze draak. De tuindraak is quasi volledig vegetarisch en luisteren zeer goed. Dit is een heel goede draak om als huisdier te houden

## Gronckle.

Een van de taaiste, maar tevens traagste draken. Ondanks zijn grote gewicht en kleine vleugels kan deze draak verbazingwekkend goed vliegen. Zijn vliegstijl doet denken aan een kolibri, zeer veel kleine snelle slagen. Dit maakt het mogelijk voor de gronckle om vooruit, achteruit en zelfs ter plekke te vliegen



## Monsterlijke Nachtmerrie



Zoals de naam al doet vermoeden, geen draak om zonder handschoenen aan te pakken. Het ligt in hun aard om trots en zonder vrees te leven. Ze hebben een stel lange klauwen die ze kunnen intrekken, daarnaast hebben ze enorm veel lange tanden. Maar het meest impressionante aan de monsterlijke nachtmerrie is zijn vermogen om zichzelf helemaal te bedekken met zijn eigen speeksel om het daarna in brand te steken. Zo wordt hij een soort van gigantische levende vuurbal.

## Nachtfurie

Iedereen hoorde al van deze illustere en zeer zeldzame draak, maar weinigen zagen hem ook echt. Met zijn nachtblauwe schubben en gele ogen ziet deze draak er schattig uit, maar niets is minder waar. Aan supersonische snelheden vliegt deze verschrikking het snelste van alle draken. Dit alles gecombineerd met zijn groot tactisch inzicht maakt de nachtfurie een vreselijk lastige draak om te temmen. De moeilijkste draak om zijn vertrouwen te winnen, maar tevens de meest loyale aller draken.



STAP 1: Win het vertrouwen en respect van je draak.

Hét sleutelwoord bij draken temmen is vertrouwen. Als jouw draak je ten volste vertrouwt, dan is het een eitje om hem te berijden en tal van commando's aan te leren. Dit is dan ook de allereerste stap in het lange proces van

drakentemmen.

Het vertrouwen van een draak is over het algemeen heel moeilijk te winnen. De makkelijkste manier om het vertrouwen van een draak te winnen is erbij zijn als hij/zij uit het ei komt. Draken prenten zich in op het eerste wat ze zien bij hun geboorte en zijn er hun hele leven lang loyaal tegenover. Maar let wel op, een draak opvoeden is een heel erg intensief karwei. Aangezien ze hun impulsen nog niet onder controle hebben, zal je gebeten worden en brandwonden krijgen. Maar dit alles is het waard!

Indien je er niet bij was bij de geboorte van je draak, zal je zijn vertrouwen moeten winnen door respect voor hem te tonen, dit gebeurt in drie makkelijke stappen. Ten eerste: kijk recht in de ogen van je draak, dit toont hem dat je hem als een gelijke beschouwt. Ten tweede: respecteer de grenzen van je draak. Als je draak zich niet goed in z'n vel voelt, laat hem dan alleen en probeer hem niet te berijden of strelen: de kans dat je het enkel maar erger maakt is groot (een beetje als vrouwen tijdens 'Shark week').

Bij volwassen draken is het vertrouwen winnen lastiger dan bij babydraken.

Enkele tips die het gemakkelijker maken, zijn:

- Plaats je hand op de snuit van je draak, dit kalmeert hem.
- Wees vriendelijk tegen je draak.
- Zorg dat je draak een reden heeft om je te vertrouwen. Als je zegt dat je jouw draak eten gaat brengen, doe dat dan ook.
- Beloon je draak bij goed gedrag (hetzij met eten, hetzij door hem te strelen).

STAP 2: Speel met je draak.

Draken leren spelenderwijs, iedere draak heeft zijn favoriete spelletje, experimenteer dus. Sommige draken houden van apporteren, andere draken spelen liever met hun voedsel. Een leuk spelletje om te spelen met je draak is het volgende. Gooi een stuk rauw vlees in de hoogte, je draak zal proberen het vlees te roosteren vooraleer het in zijn mond terecht komt.

STAP 3: Leer de taal van je draak.

Tot slot, maakt het gemakkelijker dat je draak je volledig begrijpt. Draken zijn heel gesofisticeerde wezens die zelfs hun eigen taal hebben. Hieronder een oplijsting van enkele handige woorden en commando's.

<b>Hallo</b>	Howdidothere	<b>Dankje</b>	Thankee
<b>Alsjeblieft</b>	Pishyu	<b>Nee</b>	Nee-ah
<b>Heerlijk</b>	Scrumlush	<b>Ja</b>	Yessee/Ta/Yow
<b>Walgelijk</b>	Doubly yuck-yuck	<b>Vlieg</b>	Flip-flap
<b>Zit</b>	Parka di botti	<b>Eet</b>	Much-munch
<b>Vuur</b>	Flicka-flame	<b>Vang</b>	Catcha
<b>Schreeuw</b>	Yowlyshreekers	<b>Slaap</b>	Zip di peepers
<b>Start</b>	Gogo	<b>Naar daar</b>	Vazza
<b>Mijn mama vind het niet leuk dat je in haar poep bijt.</b>			Mi mama no likeit yum-yum on di bum.

Hiermee zou je al een stuk moeten geholpen zijn om een draak te temmen.





# Quotes

---

Amy: "Samson en Gert gaan de no-belprijs winnen."

Fede: "Ik ga naar mijn poes, zodat Swa nog een beetje met zijn kater kan spelen."

Thomas (1<sup>e</sup> bach) heeft last van zijn kater: "Ik voel mij net Dikn."

Richie: "Wie gaat er nu op reis zonder rekenmachine?"

Rhea tegen Ruud: "Why you have to be so ruuuude?"

Joram: "Ik ben voor de stilte."

Manon: "Ik lek alles af op mijn kot."

Sofie: "Ik heb mijn partner toen ook aan alles laten likken, 'k weet niet meer wie het was."

Rudy: "..."

Thomas (2<sup>e</sup> master): "Wij hebben twee dagen gras moeten maaien voor we kak konden leggen."

Suzan tegen Swa: "Hebt gij nu echt een doos in een doos gedaan?"

Thomas: "Dosering!"

Liam over het invriezen van dode beesten: "He, ga es de pizza's halen, ze liggen naast de egel."

Birgit: "Ik kom eigenlijk echt niet graag aan paprika's. Dat is leeg vanbinnen, hoe verdacht kunde zijn als groente?"

Richie: "Het examen wiskunde was... Ik ben aan het zoeken om het mooi te verwoorden... Nee het gaat me niet lukken."

Manon: "Birgit haar kont, daar kan 'k ni afblijven!"

Swa aan de bar: "Pintje alstublieft! En met deze magische woorden begon mijn avond."



Stefanie (1<sup>e</sup> bach): "Auw mijn buik! Moest ik zwanger zijn was ik direct mijn kind verloren!"

Simon (1<sup>e</sup> bach): "'t Zou maar zijn, nog een rost kind op de wereld!"

Joram: "De enige fout die ge kunt maken met tequila, is niet genoeg drinken."

Florence (1<sup>e</sup> bach): "Slik het in Irene!"

Joram: "Ad 2 aan iedereen met een kuisvrouw!"

\*Arne en zijn papa staan recht, mama blijft zitten.\*

Arne: "Ge kunt bier mixen met cola."

Joram: "Ge kunt bier mixen met alles."

Arno: "Ge kunt bier mixen met bier. Euuuhh!"

Thomas (1<sup>e</sup> bach): "Fucking Robbe!"

Robbe: "Ja ik kom vaak bij hem."

Matti: "Naar de colruyt gaan is leuk. Ik bedoel, da's echt wijs."

Jelle (1<sup>e</sup> bach) steekt zijn hand op bij wiskunde.

Richie: "Ah, meneer die nooit oplet heeft een vraag. Toch vriendelijk dat ik er nog op wil antwoorden hè?"

Swa tegen Fede: "Ik heb wel nog nooit iets van u gescheurd hè?"

Arne: "Nothing good ever happens after 2am."

Jana: "Wat als u baby na 2am geboren wordt?"

Sofie: "Dan krijgde zoiets als Thibaut."

Ruben (roste Ruben): "Ge moet zo vijf klonen van uzelf maken, en dan is't er iedere avond een andere kloon bob."

Arno: "Ik kies dan wel voor een model terwijl ik in mijn aars gepakt word."

Arno: "3G is zoals de geologen: 't is goed dat 't er is maar 't zou zoveel efficiënter kunnen!"



# Wat ik leerde...

---

Kwart voor twaalf, dinsdagavond. Een hele dag presentaties en thesiswerk zit erop. Een stapel afwas van anderhalve week, een overvolle vuilzak en kleren die ervoor zorgen dat er slechts een vierkante meter van mijn kotvloer beschikbaar is. Ogen die prikken van uren naar een computerscherm te staren en het gebrek aan melatonine door die computer. Mijn kamerplant heeft de geest gegeven en weerspiegelt mijn huidige gemoedstoestand. Het leven van een laatstejaarsstudent is soms zwaar. Ik kan hier gerust nog een pagina of twee vol zeveren met mijn geklaag, maar daar heb je vrouwen voor.

In plaats van te klagen, ben ik van plan om mijn kennis te delen met jullie. Want na tweeëntwintig jaren in het leven, maak ik een testament op van mijn jeugd. Geweldig liedje trouwens van Boudewijn De Groot, die man heeft een weg met woorden.

Wat ik zeer vlug geleerd heb, reeds in mijn eerste jaar op kot, was dat **alles beter smaakt met ketchup**. Je hebt zo van die zaken die geweldig complementair zijn zoals kaas en confituur of spek en eieren of pizza en bier. Wel, zo heeft ketchup een grote complementariteit met bijna alle soorten vlees. Dus is je vlees wat aangebrand of zijn de groentjes die je mama je meegaf niet zo lekker: doe er gewoon wat ketchup bij! Succes verzekerd. Tenzij je geen ketchup lust natuurlijk, maar daar kan ik niet aan doen.

Nog iets wat zeker handig is in het leven van een kotstudent is dat **afwas gerust een week kan blijven staan**. Alles onder een laagje water zetten helpt, maar gewoon eens afspoelen zonder zeep bespaart je wel enorm veel schrobwerk als je dan aan de effectieve afwas begint. Misschien is het efficiënter om direct af te wassen, maar ik heb nog nooit het risico genomen om elke dag van de week mijn afwas te doen. Dit werkt trouwens alleen wanneer je genoeg borden en bestek hebt voor een week. Anders doe je maar plastic zakjes over je bord en gooi je die weg. Maar als bioloog is dat misschien ook niet echt verantwoord.

Mijn derde tip voor de jeugd van tegenwoordig is: **ga te voet naar de Toverpoort als je weg gaat**. Dit is omwille van verschillende redenen, velen die te maken hebben met overmatig alcoholgebruik. Nummer een: als je heel erg dronken bent, gaan je fietsskills er sterk op achteruit. Zelf ben ik (voorlopig nog) aan de dans ontsprongen, maar menig kennis van mij heeft al mooie littekens overgehouden aan een dronken fietsecapade. De tweede reden is dat als je te voet gaat, je meer tijd hebt om te ontnuchteren op de weg terug. Wat extra tijd in de buitenlucht bespaart je een hele hoop tijd boven de pot. Reden nummer drie: het voorkomt dat je je fiets daar vergeet en de dag nadien niet meer terug vindt. En reden vier: als je stomdronken bent, klinkt alles een goed idee en kan je ergens ver terecht komen. Niets is zo beu als om 5u 's ochtends nog moeten terugkeren van de Charlatan omdat je vrienden je overtuigd hebben om mee te gaan. Zo'n dingen gebeuren niet als je geen fiets bij hebt. Nadeel hiervan is: als je met iemand mee wilt die ver op kot zit moet je achterop



en de dag erop naar huis wandelen. En een Walk of Shame kan nooit kort genoeg zijn.

Nog wat kleine tips voor bij het uitgaan in de Overpoort: **houd steeds je sleutels bij**. Steek ze zeker niet in een jas die je afgeeft aan de vestiaire. Dingen verdwijnen daar, al dan niet opzettelijk. Vooral de Twitch is een plek waar jassen voetjes krijgen. *'Having a place to sleep is key'*.

Steek ook steeds **oordopjes** in je tas of uitgaansjas. Het muziekvolume op sommige plaatsen is ongehoord.

Als je van plan bent om de avond niet alleen door te brengen, zorg dan steeds (maar echt, alsjeblieft, stééds) voor de **nodige bescherming**. Venerische ziektes tieren welig in een oord der verderf zoals de Overpoort. *'So don't be silly, wrap your Willie'*.

Als laatste wil ik nog mijn **ultieme anti-katermiddeltje** meegeven. Iedereen heeft zo zijn beste methode en ik heb er veel geprobeerd. Ten eerste: probeer 's ochtends toch altijd iets te eten. Enkel water komt er onmiddellijk terug uit. Water voor het slapengaan is meestal wel goed, tenzij je zoveel gedronken hebt dat je maag overvol zit en alles er terug uit vliegt.

Als wetenschappers moet je eerst kijken naar de probleemstelling: wat zorgt voor een kater? Het antwoord is vrij simpel: een gebrek aan vocht. Alcohol is vochtafdrijvend. Je hersenen dobberen rond in een vloeistof. Bij een teveel aan alcohol krimpt dat wat en als gevolg doet je hoofd pijn. Wat werkt: water drinken. Wat werkt beter? Sportdrink. Meer bepaald Aquarius, vooral die voor na het sporten. Het vult je elektrolyten aan en herstelt je waterbalans met als gevolg dat de kater na een uurtje al begint weg te ebben. Het gevaar hierbij is wel dat je de smaak van Aquarius gaat linken aan een kater en dus voor de rest van je leven een degout zult hebben van het sportdrankje.

Zo, meer heb ik niet te bieden, dit was alles wat ik opgedaan heb van kennis in de afgelopen vijf jaar. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en onthoud: *'When in doubt, use more explosives'*.

Lovies, en blijf op het rechte pad.  
Jullie pro-Worm en allerliefste schat  
Arne



# Fotopagina

---

## Antivalentijnsfuif



## Schaatsen



## Galabal



## K-party





# Verkiezingen

---

Wil je volgend jaar behoren tot het praesidium van de beste kring in Gent? Wil jij je voor de volle 100 procent inzetten voor de activiteiten voor biologiestudenten? Ben je energiek, heb je een talent voor organiseren, plannen en dingen in goede banen leiden? Wil jij ervoor zorgen dat iedereen zijn cursussen heeft? Organiseer je graag feestjes? Neem jij ons baby'tje uit onze armen om er goed voor te zorgen? Wil je wel eens weten hoe het voelt om de schachten in toom te houden? Heb je dit jaar het idee gehad: "Dat kan ik beter"? Nu is het je kans om je te bewijzen!

Op maandag 27 april zullen de biologiestudenten het GBK-praesidium voor 2015-2016 verkiezen.

Wil jij er deel van uitmaken? Mail dan je kandidatuur door naar onze kiesvoorzitter: Helena Theuwissen (**helena.theuwissen@ugent.be**). Deze mail moet je naam en gewenste functie bevatten. Op de verkiezing zelf krijg je even de tijd om jezelf kort voor te stellen en je motivatie mee te delen.

Indien je niet zeker weet wat een bepaalde functie inhoudt, kan je altijd de statuten eens bekijken (op dit adres: **<http://www.biologie-gent.be/index.php/kring/statuten>**, art.31) of de persoon die dit jaar de functie uitvoerde.

Let op, de deadline voor het insturen van je kandidatuur ligt op woensdag 22 april!

Wie	Elk GBK-lid (gedoopt of niet gedoopt)
Waar	Auditorium 3
Wanneer	Maandag 27 april

Doors open: 18u30

Deurtjes toe om 19u stipt (dan beginnen we en mag niemand binnen!)

I wish I were a glow worm,  
A glow worm's never glum.  
'Cause how can you be  
grumpy, when the sun shines  
out your bum?!



# Maakt gokken deel uit van de diepgewortelde biologie van de mens?

---



Net zoals de mens, laten ook chimpansees zich door marketing beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University en de Yale University bij een populatie van veertig chimpansees en bonobo's in de Congolese reservaten Tchimpounga Chimpanzee Sanctuary en Lola ya Bonobo Sanctuary.

De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat het fenomeen, dat ook het gokgedrag van de mens weerspiegelt, een diepere biologische grond heeft. Dat geeft volgens hen ook aan dat het probleem wellicht moeilijk te bestrijden is. Er wordt nog aan toegevoegd dat mannelijke apen het meest geneigd waren om op een potentiële extra beloning te gokken.

## **Positieve vooringenomendheid**

"Het is bekend dat de consument een hamburger smakelijker vindt wanneer aangegeven wordt dat de inhoud voor 75 procent uit mager vlees bestaat dan wanneer meegedeeld wordt dat het product 25 procent vet bevat," stipt onderzoeksleider Christopher Krupenye, evolutionair bioloog aan de Duke University. "Nochtans wordt daarmee hetzelfde type product omschreven."

"Op diezelfde manier wordt een medische procedure sneller aan andere patiënten aanbevolen wanneer een succesniveau van 50 procent wordt

beloofd dan wanneer gewaarschuwd wordt voor een risico van 50 procent op mislukking. Ook hier gaat het in werkelijkheid om hetzelfde succesniveau. Apen blijken aan dezelfde misleiding bloot te staan."

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de apen bij een beloning - waarbij gekozen kon worden tussen een vrucht of een portie noten - de voorkeur gaven aan de kans een extra bonus te krijgen dan met een kleinere portie gesanctioneerd te worden. "Nochtans kregen ze in alle gevallen dezelfde beloning," verduidelijkt Christopher Krupenye.

"De apen bleken vaker het fruit te verkiezen boven de noten wanneer hen geleerd was dat ze 50 procent kans hadden op een verrassing met een tweede vrucht. Wanneer hen echter getoond was dat ze twee vruchten konden kiezen, met een 50 procent risico slechts één exemplaar te ontvangen, was de voorkeur voor het fruit veel minder uitgesproken."

### **Diepe wortels**

"Mensen lijken een voorkeur te geven aan het benadrukken van positieve elementen boven een waarschuwing voor negatieve aspecten," benadrukt Christopher Krupenye.

"Vermoed werd dat deze vooringenomendheid een product was van de menselijke cultuur of socialisatie, zoals ervaringen met financiële markten, maar het feit dat ook chimpansees en bonobo's, de naaste verwanten van de mens, hetzelfde gedrag vertonen, laat veronderstellen dat deze fenomenen diepe wortels hebben in de biologie."

"Daardoor kan worden afgeleid dat deze vooroordelen moeilijk kunnen worden overwonnen, maar wel is het mogelijk om een omgeving te creëren die kan helpen betere keuzes te maken." (mah)



# Waarom verliefdheid je leven kan verzieken

---

"Verliefdheid is prachtig, maar als je niet oplet verziekt het je leven", zegt prof. dr. Jan-Hindrik Ravesloot in een lezing voor de Universiteit van Nederland. Verliefdheid zorgt er namelijk voor dat we het leven door een roze bril bekijken, en dat blijkt toch niet altijd even wenselijk.

"Verliefdheid is een handig mechanisme dat moeder natuur in het leven riep om het voortbestaan van onze soort te garanderen", zegt Jan-Hindrik Ravesloot, hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Verliefdheid baseert zich in eerste instantie op het fysiologisch principe van '**arousal**'. "Wanneer we een partner zien die ons aanstaat, versnelt onze hartslag, verwijden onze pupillen, gaat onze bloeddruk naar omhoog." De kenmerken die opwinding opwekken, zijn voor iedereen verschillend, maar blijken voor een groot deel ook **cultureel** bepaald."

Of we al dan niet op iemand vallen, hangt volgens de professor af van diens '**goede genen**'. "We zoeken in een partner altijd naar die eigenschappen die erop wijzen dat hij of zij een goede vader of moeder zal zijn: iemand waarmee we voor een succesvol nageslacht kunnen zorgen." Zo zijn onder meer een behoorlijke lichaamslengte, een symmetrisch gezicht, een energieke uitstraling en een mooie huid tekenen van **gezondheid** en viriliteit. "Ook mensen met een gemiddeld sexegezicht, zoals mannen met brede, hoekige kaken, zullen door ons als aantrekkelijker worden ervaren."

## Verliefdheid



Wanneer een partner aan al die kwaliteiten voldoet, ontstaan er kiemen voor verliefdheid. Die heeft volgens Ravesloot drie belangrijke gevolgen. Ten eerste heeft verliefdheid een invloed op onze **emoties**: "Wanneer je verliefd bent, verlang je voortdurend naar de ander, je wil altijd bij hem zijn." Dat is volgens de professor zo omdat verliefdheid als doel heeft de voortplanting te verzekeren, en daarvoor is nu eenmaal contact nodig.

Meestal passen we ook ons gedrag daaraan aan. Ook **cognitief** werkt verliefdheid soortgelijk: "Het zorgt ervoor dat onze gedachten voortdurend afdwalen naar de persoon waarop we vallen."

Tijdens de verliefdheid komt er in onze hersenen bovendien **dopamine** vrij. "Dat hormoon zorgt er onder meer voor dat je je onoverwinnelijk voelt en blaakt van zelfvertrouwen", zegt Ravesloot. Dat gevoel blijkt zo aangenaam, dat we er ook

na de fase van verliefdheid altijd weer naar op zoek gaan. Om er echter voor te zorgen dat partners ook na de vlinder- en passiefase bij elkaar blijven om eventuele kinderen samen op te voeden, kwam de natuur met een oplossing op de proppen: "In plaats van dopamine, zullen de hersenen tijdens intieme activiteiten als strelen en zoenen, na verloop van tijd twee andere stoffen gaan aanmaken: oxytocine en vasopressine. Die zogenaamde '**knuffelhormonen**' roepen een gevoel van geborgenheid en vertrouwdheid op, dat als tegenhanger voor het oorspronkelijke verliefdheidsgevoel kan dienen."

### Maar wat daarna?



Want, zo zegt Ravesloot, de fase van verliefdheid blijft natuurlijk niet duren. "Na een periode van ongeveer 3 maanden tot 3 jaar beginnen we ons aan de ander te ergeren. Koppels komen dan op een kruispunt alwaar ze moeten beslissen om al dan niet samen verder te gaan." Die keuze laten ze afhangen van een eerder **zakelijke** berekening. "Mannen gaan hun vriendin evalueren op basis van haar

eigenschappen als ouder, haar status, haar sociale compatibiliteit, en ook vrouwen maken een soortgelijke afweging."

Wanneer er besloten wordt dat de basis voor een verdere relatie voldoende groot is, zal de oorspronkelijke passie gecomplementeerd worden door **intimiteit** en **toewijding**. "Partners besluiten zich voor de relatie in te zetten, en samen met de ander te zoeken naar de diepste drijfveren voor hun bestaan." In feite is dat veel belangrijker dan de passie en de seksuele aantrekkingskracht uit de beginfase.

"Verliefdheid is eigenlijk dan ook gevaarlijk", besluit hij. "Het is mooi en het zorgt ervoor dat je het leven even door een roze bril bekijkt, maar als je niet oplet verziekt die rooskleurigheid ook je leven. Je ziet de ander namelijk niet zoals hij echt is." Seksueel goed met elkaar kunnen opschieten mag dan wel een noodzakelijke stap tot een relatie zijn, de meest essentiële is het niet. "Een dag heeft 24 uur, seks duurt gemiddeld 3 minuten. (noot van de worm: Nah!) Er blijft dan nog een hele hoop tijd over waarin je ook nog met je partner overweg moet kunnen."

13-02-15, 14.45u - Hanne Vlogaert





# De indrukken van een eerste bachelor-student

---

Het is tijd om het verhaal uit de doeken te doen van een jonge onwetende student die zijn eerste stap in het glorieuze Gentse studentenleven zet. De veranderingen, aanpassingen en zoals de titel al verklapte, de indrukken van deze overgang.

Laten we beginnen met wat op de eerste plaats hoort te staan: het volgen van de dagelijkse lessen. Zoals iedereen al weet en ook zelf ondervonden heeft, verandert er een heleboel. Van 8u tot 16u dezelfde lessen volgen van dezelfde leerkrachten die voor allen vertrouwd zijn en dit voor zo'n 10 maanden aan een stuk waarna je na een welverdiende pauze weer hetzelfde doet met mogelijk enkele andere gezichten.

Maar je wist dat dit veranderd was vanaf de eerste les op de universiteit. Je krijgt weliswaar nog steeds een vrij vast schema maar nu in plaats van verplicht te zijn wordt er van je verwacht dat je zelf de verantwoordelijke keuze maakt of je nu wel of niet naar de lessen gaat. Toen dit vertrouwen verworven was, was het aftasten. Zou ik nu eens een lesje laten vallen om in plaats daarvan te genieten van het goede weer, de wonderen van de befaamde plantentuin of misschien gewoon van een pint? Als we enkele weken vooruitspoelen, merken we dat de meeste kotstudenten beslist hebben niet naar de wiskunde theorie lessen te gaan en weet iedereen welke lessen voor zichzelf zeer belangrijk zijn. Maar nu komt er een donkere tijd aan. De proffen maken verwijzingen naar een mysterieuze gebeurtenis, ook al heb je de angst en paniek in de ogen van oudere studenten gezien terwijl ze het vermelden: "Den Blok".

Rond deze tijd verwacht men dat je doet wat je tijdens de rest van het academiejaar alsmat zit uit te stellen: het gevreesde studeren. Tenzij je natuurlijk een pendelaar bent, want wat doe je anders op de trein en als je thuis bij mama en papa zit. Er gebeuren vreemde dingen tijdens deze periode. Er start een nieuwe rage zoals UgentConfessions (vb. #420 Ik heb nog nooit wiet gedaan, #1337 In plaats van te studeren speel ik constant pokémon, #69 Fuck Robbe), je krijgt zenuwzinkingen omdat je niet zoveel gedaan hebt op een halve dag als je dacht, je belooft volgend semester minder te drinken en meer te studeren en je ontdekt verborgen delen van de cursus waar je meer tijd aan wil besteden. Na deze harde periode krijg je weer voldoende tijd om op adem te komen. Wat? Iedereen heeft toch genoeg aan een week nadat ze net 2 maand gestudeerd hebben? Nee? Leer er maar mee leven, welkom op de komende 5 jaar van je leven.

Zoals jullie zich vast wel herinneren omdat jullie deze tekst zo aandachtig aan het bestuderen zijn, heb ik enkele weken overgeslagen in de voorgaande paragrafen. Tijdens deze weken gebeuren er magnifieke dingen met meestal een verbijsterend alcoholpercentage in de magische plek genaamd



“Overpoort”. Een klein stukje uit een stad waar zoveel te beleven valt maar toch zo belangrijk voor een groot aantal mensen: de studenten. Ze trekken er massaal naartoe nadat ze braaf enkele uren gestudeerd hebben. Deze plek, waar zoveel alcohol vloeit dat als je aan de grond ligt je eerder een alcoholvergiftiging krijgt dan gelijk andere ziekte of aandoening, is de thuis van zowel enkele tientallen cafés en e(e)tablisementen alsook van die ene keukenwinkel en apotheker.

Nu zullen jullie zich wel afvragen: wat doet een eerste jaar die nauwelijks iemand kent op een plek waar zovelen naartoe gaan? Waarom zijn die andere studenten er zelfs? Er zijn toch andere plekken in Gent met cafés, die mogelijk zelfs gezelliger kunnen zijn omdat de kans groter is dat je op dat café kan bewegen? Het antwoord is heel simpel: een studentenvereniging vangt jonge niets-wetende eerstejaars op en lokt hen in de val waarbij je eerst als slaaf verkocht wordt om misbruikt te worden en als beloning krijg je een lintje dat je na een jaar pas een echte waarde geeft. Overpoort is de ontmoetingsplek waar bijna elke avond deze verenigingen geld inzamelen door middel van drank te verkopen om daarna nog meer drank te kunnen kopen om dan uiteindelijk... vrienden te maken...?

Hoe dan ook, om even een serieuzere noot aan te slaan, het veranderen van omgeving en in aanraking komen met gelijkgezinde mensen doet wonderen voor meeste studenten die hun universitaire carrière starten. Mensen die voordien niet zo goed in hun vel zaten, nooit geïnteresseerd waren of zelfs gewoon verlegen waren, krijgen nu de kans zich te ontwikkelen als persoon en hierdoor zelf een goede invloed te zijn op de mensen rondom hen: medestudenten, ouders en misschien een jongere vriend of vriendin die in hetzelfde schuitje zit als jij toen.

De indruk van deze eerste bachelorstudent aan de universiteit zal inmiddels al duidelijk zijn maar voor hen die de tekst niet gelezen hebben en enkel de conclusie lezen, gebruik ik graag deze korte omschrijving.

‘Als een tiener klaagt over huiswerk zal men vaak zeggen: “Uw schooltijd is de beste tijd van uw leven, geniet ervan.” Maar ‘uw schooltijd’ slaat niet op het lagere of middelbare onderwijs, het gaat vooral over de tijd die je spendeert aan je verdere studies.’

Thomas, de beste schacht.

P.S. Fuck Robbe.



# GGO-Debat

Femke en Emma's Ecostukje



Dag liefste biologogjes van ons,

Hier zijn we weer, voor de allerlaatste keer.

Jaja, u hoort het goed, de ALLERLAATSTE keer. Volgend jaar zal u ons niet meer in dit schone Gent kunnen tegenkomen. Uw favoriete eco-warriors zullen respectievelijk drie uur en dertig minuten treinen van hier vandaan zijn. Geen excuus om ons niet te bezoeken dus!



Femke zit volgend jaar in Wageningen, een boerendorp met een boerenuniversiteit naast de Hoge Veluwe. Climate studies of Environmental Sciences, de keuze is nog niet gemaakt. En dan proberen geselecteerd te worden voor de master track 'Sustainable Development Diplomacy'. Fingers crossed!

Emma zoekt oorden op met minder klompen en meer zon. Faro in Portugal! Het eerste jaar van de EMBC (International MSC in Marine Biodiversity and Conservation) zit ze hier bij een marien stadium bij een prachtig natuurgebied het mariene leven te bestuderen.

We worden er hier al een beetje emotioneel door, tijd dus om nog een objectief stukje te schrijven. Namelijk over de mooie samenwerking tussen GBK en StuJardin: het GGO debat! Iris, Emma en Femke organiseerden dit samen. Omdat ik niet zo veel zin heb om alles op te sommen, vinden jullie hierraast de affiche:

- DEBAT GGO'S EN DUURZAME LANDBOUW -

<b>Wat</b>	Debat rond GGO's en duurzame landbouw
<b>Waar</b>	Auditorium 2 - R.L. Ledeganckstraat 35 - 9000 Gent
<b>Wanneer</b>	Woensdag 11 maart 2015 19u30
<b>Spreekers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Patric De Sutter - Senator voor Groen en buitengewoon hoogleraar</li><li>Godelieve Ghyselen - Directeur van het IRGO en professor moleculaire genetica</li><li>Jozef Deboer - Gastprofessor landbouweconomie en sectorcoördinator van de staking Landbouw en Maatschappij van het FWO</li></ul>
<b>Moderator</b>	Dries Dams - Professor systemische ecologie

Georganiseerd door de Vlaamse Biologische Ring en StuJardin in het kader van Bekende!



## Hierbij een kort verslagje van de avond.

### Femke en Emma's Ecostukje

Opstaan en fb checken: veel volk op aanwezig: meer dan 160 man. Woop woop!  
18h: klaarzetten van het geluid enal. Ondanks stress op voorhand lukt dit goed dankzij Emma de techneut. Lekkere spaghetti door Iris gehaald (aah, heb die nog niet betaald besef ik nu).



19h: Joost Dessen, professor Bonte en professor De Jaeger komen toe. Femke: "dag professor, u bent er vroeg bij!" Prof. de Jaeger: "oei is het pas om 19h30? Ik dacht om 19h!" waarna hij nog snel iets om te eten kon gaan halen.

19h30: veel volk in de zaal!



19h40: Femke introduceert de sprekers, zonder al te veel euh te zeggen (zwaktepuntje)

19h50: professor Bonte geeft uitleg over GGO's en duurzame landbouw



→ hierbij nog een oproep: de pointer van prof. Bonte raakte kwijt hierna. Iemand hem gezien?





20h: start van het debat! Wij zitten in het hartje ☺.

## Femke en Emma's Ecostukje



Wat volgde was een interessant debat waarbij de sprekers het ondanks hun verschillend standpunt ten opzichte van GGO's het over sommige dingen toch eens waren. De waarheid ligt, zoals bij zoveel dingen, ergens in het midden.

Voilà, dat was het dan. Met spijt in ons hart verlaten we jullie. We hopen dat jullie een beetje genoten hebben van onze ecorubriek.

We willen nog een ding mee geven en dat is: 'Tuimel, tuimeling, smijt je zelf erin!' Ga op erasmus, doe een zot projectje, smijt je ergens helemaal voor!



Van links naar rechts: Petra De Sutter, Dries Bonte, Joost Dessein, Lieve Gheysen

Dikke zoenen,  
Jullie Femke en Emma





# Facebookshizzle

 **Zigeunerstick Jochen**  
30 min. · Gent · 

Ik lust geen zigeunerstick

Vind ik leuk · Reageren · Delen

 7 personen vinden dit leuk.

**Ruben Vernieuwe**

maar ik doe mee aan 40 dagen extra vlees he

 ah verdorie had ik geweten da da bestond

 en wa bespaarde daar mee?

 de oppervlakte da de koeien innemen door ze op te eten fwa?

 **Ruben Claus**  
19 min. · 

ik voel me sexy alz ik dans

<https://www.youtube.com/watch?v=bookP974B0k>

Vind ik niet meer leuk · Reageren · Delen

 Jijzelf, Thibaut Allaert, Jens Lippens en 2 anderen vinden dit leuk.

 **Thibaut Allaert** Dans als de vrije vlinder die je bent Dikkie. DANS!!  
17 min. · Vind ik leuk

 Schrijf een reactie...

GERELATEERDE VIDEO'S

 **Beyoncé, Shakira - Beautiful Liar**  
Music video by Beyoncé & Shakira performing Beautiful Liar. (C) 2007 SONY BMG MUSIC...  
YOUTUBE.COM · 1.666.167 KEER GEDEELD · 6 DECEMBER 2009 

 **Shakira - Empire**  
Download Shakira's self-titled album on iTunes: <http://smarturl.it/ShakiraiTunes?IQid=yt> Buy Shakir...  
YOUTUBE.COM · 929.877 KEER GEDEELD · 25 MAART 2014 

 **Ruben Claus** komkommer in je anus  
38 min. · Vind ik leuk

 **Glen Dierickx** zie maar dat ie nie weer afbreekt  
38 min. · Vind ik niet meer leuk ·  2

 **Fede Berckx**  
53 min. · 

Bachelorproef dag 8: "So, now you can name her." "Can I give her any name?" "As long as it contains Chlamydomonas CC125, yes."

Vind ik leuk · Reageren · Delen

 Ruben Swa Lacombe, Jens Lippens, Sam De Ley en 2 anderen vinden dit leuk.



# Als een mot in de porto: Glen

---

Jipla, van't beste!

Alweer rest mij het genoeg en u geestelijk te verheffen van de mentale mist die u dagelijks opgedrongen wordt.

Verzuim het geleuter dat uw lagere schooljuffrouw ooit aandeed als zijnde waardevolle kennis! Spreekwoorden en zegswijzen hebben helemaal geen vaste betekenis, in tegendeel!!! Zij dienen geïnterpreteerd te worden in een cruciale context, met nog belangrijker emotionele timbre.

"Als een mot in de porto"

Het is een schoolvoorbeeld van een zegswijze die zich oorstrelend onder de menigte verspreiden kan, al is het bestaan van een eenduidige definitie nooit aangetoond. Logisch, het geeft een impressie weer... iets dat zich niet louter door tijd en ruimte laat inkaderen. Het is de indruk van een onlosmakelijke verbondenheid aan de rauwe willekeurigheid van het leven, zij het niet het universum, die ons allen lijkt te overvallen.

Willekeurigheid is nu eenmaal een constante wet in onze naar entropie strevende wereld, en wie de wet bepaalt kan hem niet breken. Het is pas wanneer de mot in uw porto spontaan evolueert in een albatros dat er een halt moet worden toegeroepen aan dit lukraak 'ge-hocuspocus'.

Maar is dat wel mogelijk? Jazeker apotheker! Als geoefend christen kan ik u een uitstekende manier verklappen om de duivel, hier vertegenwoordigd door de verfoeilijke willekeurigheid, te overtroeven in zijn eigen spel.

Het sleutelwoord is hier CARA, en dan bedoel ik niet het goddelijke brouwsel dat wij allen met zo'n intense toewijding en geestdrift nuttigen. Het gaat hier om de ware aard van CARA oftewel "Choose A Random Adventure". Het is namelijk door de chaos en willekeurigheid van je eigen leven te verhogen dat je het universum dwingt om diezelfde chaos elders te verlagen. Pure fysica me dunk! Er bestaat dan ook niets beter dan een half liter tje cara om dat proces te katalyseren, en dat kan toch geen toeval zijn? Of net wel? Is er wel zoiets als toeval? Zoniet, is dit hele relaas dan nutteloos geweest? Zowel, zijn er wel vaste waarden om aan vast te klampen? En belangrijkste van al, is dat au fond van belang?



Nowp.

Het zijn namelijk wij, levende wezens, die het maatschappelijk weefsel vormen waarop om 't even welke universele kracht of constante kan inwerken. Het ontbreken van leven zou alles nietig verklaren. Een symbiose van bewustzijn en nietigheid vloeit daaruit rechtstreeks voort. Geen enkele reden om u slecht te voelen dus. Voelt u zich toch rot? Stop dan meteen uw ethyleenproductie! Dat werkt namelijk ook zo voor planten, en hun kennis wortelt diep in de krochten van natuurlijke selectie. Of drink een glaasje porto voor 't slapengaan en verschaft uzelf zoete dromen met een vurige toets.

Omarm dus het leven of geef het toch een knikje van herkenning. Zoals een knorrige Fransman die uit verscheidene lichaamsopeningen naar verzuurde Camembert geurt, maar op het einde van de dag toch genadeloos zijn lactose-intolerante vrouw omarmt.

Dixit Glen





# GBK: een epos

---

Ik weet dat er nogal vaak een scheve schaats wordt gereden in deze maatschappij, maar laten we eerlijk zijn: de Grieken hebben hét boek geschreven als het daarop aankomt. Neem nu hun verhaaltjes. Ja, laten we het verhaaltjes noemen en niet noodzakelijk verhaaltjes voor het slapengaan. Neen, want op dat uur gebeuren er leukere dingen. We zijn biologen en we weten allemaal wat er bedoeld wordt! Met twee, alleen of met meer... FEESTEN! En eventueel blokken want we zijn nog altijd studenten. Serieus wat dacht je? Anyhow, hier volgt een klein verhaaltje over onze Godheden. Onze twaalf Goden van de Olympus AKA Het Praesidium van het GBK. Not as fancy but it's cool enough. Sorry Ruud, maar de onderwereld is niet de Olympus. Too bad. Shouldn't have picked the short straw. We verdelen de wereld in drie en we trekken een strootje. Maar dat is een beetje vooruit lopen op de zaken.

In den beginne was er niets.... En toen werd alles in één keer gebaard uit een ei. Nu weten we meteen wat er het eerst was. De eeuwenoude vraag, wat was er het eerst: een ei. Dat moet nogal een omelet opgeleverd hebben!

Dan hebben we nog de vriendin van de biologen: Mother Earth itself. Die zou de hemel hebben gebaard en ermee gepaard. Ik denk dat dit wel als een Oedipuscomplex geldt. Dat is weer typisch voor de Grieken hé. Uit dat kwamen de titanen voort. Ge weet wel, diene zot die zijn kinderen opat uit schrik voor



een opstand. Logische reactie, seriously. Rarara who saved the day? (Weliswaar met een vertraging van een paar jaar; blijkbaar kende men in die tijd ook al de nmbs). Going once, going twice... yep, Zeus. Thanks Joram.

Maar nu genoeg proloog shizzle. We hebben onze drie grote broers Zeus AKA Joram; Poseidon AKA Sander and Hades AKA Ruud. Ziet er iemand de gelijkenis? Ze hebben allemaal een lief huisdiertje. Joram heeft een adelaar, de Koninklijke vogel om te matchen met het feit dat hij de oppergod is. (In mijn opinie hadden ze beter het winterkoninkje genomen maar dat zou geen macht uitstralen en het zou niet zo fancy zijn.) Dan is er Sander die paarden heeft. Nu, wat de link is tussen de zee en paarden.... No freaking idea. Zeepaarden misschien. Maar wie heeft er het beste, and let's be honest, het meest badass huisdier, de Hellhound? Ruud! Het is misschien niet zijn totemdier (wat het is, staat nergens vermeld) maar het is zo veel cooler dan de andere twee.

No need to be jealous, ook al kan je niet naar een van hun vele feestjes. We hebben nogal veel gemeenschappelijk met de Grieken en hebben er dus ook veel!

De machtige Zeus zat op zijn troon. Wat er door zijn hoofd ging was niet zeker. Negen kans op tien dat het weer ging over reproductie. No offense maar als je rekening houdt met het feit hoeveel kinderen hij heeft, dan denk ik dat er absoluut niets mis is daarbeneden. Ga en vermenigvuldig mij.

Naast hem zat zijn vrouw Hera en die was slechtgezind. Je zou voor minder als uw man meer op een ander zit. Het is simpel: zij is de godin van het huwelijk en de vrouwen, so don't mess with her. Ze was werkelijk de voorloper van de emancipatie. Als ik haar was ik zou ook ambetant worden van al die kinderen! Haar twee zonen hadden het ook niet echt getroffen. Allez, Hephaistos toch niet. Die zal ook nooit de schoonheidsprijs winnen (en hij had er zo zijn zinnen op gezet). 't Is daarmee dat zijn vrouw (Aphrodite) hem bedroog met zijn broer. Ze was meer te vinden aan Ares zijn zijde dan waar dan ook. Zijnde de godin van de liefde was zij volop aan het flirten met haar minnaar vlak onder Hephaistos zijn grote neus. Het is niet dat hij niet geprobeerd heeft om ze te stoppen. Hij dacht ze te kunnen vangen, letterlijk, in een net. Hij is de smid voor iets. Als wij iemand konden vangen met een net... kan jij je dat voorstellen? Vissen wordt voor een paar mensen plots leuker! Ze kregen een zoon samen, Eros of Cupido (waarmee ik vaak een eitje mee te pellen had vroeger). Hoe dronken moet je dan niet zijn?

Gesproken daarvan, degene die compleet zat was op het feestje, was Dionysus. Maar dat was ook wel logisch. Als je de god bent van wijn en extase dan ben je de hit van het feestje. Diegene die het volhoudt tot het einde en vooral leve in de brouwerij brengt. Nu ja, niet dat men het lang zou volhouden ik bedoel... na een paar glazen ga je ook al makkelijk onder tafel liggen (ik ga niet liegen maar zelfs ik ben eens opgestaan met een kater). Dan vraag je je wel af of de goede oude Dionysus nooit een kater had van zo veel wijn te drinken. Ik denk van wel.





Kijk van sommige dranken gaat zelfs het goddelijkste wezen knock out op de grond. Naar het schijnt zou nectar hun lievelingsdrank geweest zijn en niet wijn. Maar hoe wordt je dronken van zoiets? Wat zit daar in?

Het tegenovergestelde van al deze losbandigheid waren Hestia en Athena. Zij waren de twee maagden. Hestia was bovendien de zachtaardige. Athena daarentegen, was al even erg als haar broer Ares, alleen slimmer en strategischer. Zij waren niet echt de meest spraakzaamsten, maar stonden er meer bij om dit te ondergaan. Een beetje zoals ik mij voelde op mijn eerste fuif. Watch and learn was bij mij eerder watch and undergo. Niet dat Athena eenzaam was. De uil die haar ten allen tijde vergezelde, zat op haar schouder en keek rond met grote ronde ogen die veel weg hadden van knickers. De natuurlijke nieuwsgierigheid dat het diertje uitstraalde was haast een weerspiegeling van de godin zelf. Er is een reden waarom we van uilen houden.

Als we spreken van iets gevleugeld dan denken we aan de bode van de goden, god van de reizigers, dieven, handelaars.... De godheid met de langste titel van allemaal (buiten Apollo): Hermes. Degene met de meest fancy (en toch schaarse) outfit van allemaal. Blijkbaar had hij ook niet echt zo veel geluk met zijn zoon. Dat is namelijk Pan, half geit en half mens en is nogal opdringerig als het aankomt op de liefde. Al de personen die hij op het oog had zijn onder mysterieuze omstandigheden 'verdwenen'. Laten we zeggen dat ze in iets veranderden.

De hele mythologie is een tragedie. Ofwel krijgen ze hun geliefde niet ofwel rijden ze constant scheve schaatsen. Of ze worden ontvoerd. Persephone is een mooi voorbeeld. Die werd van bij haar moeder Demeter ontvoerd door Hades. What the hell is wrong with you?! (Pun intended). Fantastisch toch die Grieken. Ow en nog het beste van al is dat ze altijd spreken van de hel, maar die is toch meestal bovengronds.

Dixit,  
Yana Carmeliet



# Paasbonus

---

Dit weekend is het Pasen! Als je net zoals ons helemaal uit de lucht viel bij het horen van deze woorden, en dus nog niets hebt gemaakt van decoratie, hebben wij enkele tips voor jou!

Wie Pasen zegt, denkt meteen aan paaseitjes. Heb je er nergens in een doos liggen, geen probleem! We gaan jullie een stap voor stap uitleg geven bij het maken van paaseieren.

- 1: Maak een gaatje bovenaan en onderaan je ei. (maak het onderste gaatje een beetje groter dan het bovenste.)
- 2: Hou je ei boven een kom.
- 3: Blaas hard op het kleine gaatje totdat alles uit het ei is. (gebruik het eiwit en eigeel voor een lekker omeletje)
- 4: Beschilder je eitje naar believen.
- 5: Laat je ei drogen.
- 6: Eet heel veel chocolade eitjes.
- 7: Hang je eitjes op. (haal een draad met knoopje door beide gaatjes)

Tip:



# Barbecue

Liefste vriendjes,

Nu de lente in aantocht is, zullen de BBQ-toestellen ook weer vanonder het stof worden gehaald. Ook het GBK laat deze gelegenheid niet links laten liggen en organiseert op 5 mei opnieuw een grote GBK BBQ.

Deze gaat dit jaar door op het grasplein achter de S9, Campus de Sterre. Voor een prijsje van 8 euro kunnen zowel vleeseters als vegetariërs daar genieten van 3 stukken vlees of vleesvervanger. Daarbijhorende drank kan ter plaatse worden aangekocht aan studentikoze prijzen.

Aangezien een openluchtbarbecue natuurlijk de kans heeft om letterlijk in het water te vallen, is er een auditorium gereserveerd waar gegeten kan worden indien er druppels zouden vallen. Omdat we willen dat iedereen genoeg heeft en er geen overschotten zouden zijn, vragen we dat iedereen zich op voorhand inschrijft voor de BBQ. Dit kan via een mail naar [vice@biologie-gent.be](mailto:vice@biologie-gent.be)!

Hopelijk tot dan,  
Sander  
Vice-praeses GBK

**GBK BBQ**

**DINSDAG 5 MEI - 18U**

**GRASPLEIN S9, CAMPUS STERRE**

**€8**

**3 Stukken VLEES of VEGGIE**

Inschrijven via mail naar [vice@biologie-gent.be](mailto:vice@biologie-gent.be) of in het GBK-kot

Sponsors: Standaard Boekhandel, TOPCOPY, Medical Werff, newphonerepair, Guido, BIOSHOP, ROCKCAFE 'T GENOEGEN, FRITUUR SKYLINE



# Pokémon van de maand

---

De volgende en laatste pokémon van de maand is een woest en zacht exemplaar van het vuurtype. Hij is trots, dapper en trouw en kan rennen als de wind. Het is de evolutie van Growlithe, eerst klein en schattig, maar zodra hem een vuursteen wordt aangeboden transformeert hij in de vurige Arcanine!



Arne de Arcanine leeft in actieve vulkanen en op de droge prairie. Hij verzamelt voedsel in zijn wilde manen om naar het hol van zijn jonkies te brengen, zodat ze ook allemaal zo groot en sterk als hij zullen worden. Zijn meest kenmerkende eigenschap is natuurlijk zijn snelheid. Het vuur dat in zijn binnenste brandt is de bron van zijn kracht. Daarmee kan hij dag en nacht rennen, wel 4000 kilometer aan één stuk.



Als hij de ability *Intimidate* bezit, intimideert hij zijn tegenstander bij het begin van het gevecht waardoor diens attack wordt verlaagd.

Bezit hij echter *Flash fire*, dan zullen zijn aanvallen anderhalf keer meer schade toeberokkenen wanneer hij geraakt wordt door een vuur-aanval.

Hij laat graag zijn groots geblaf horen om anderen zijn waardigheid te tonen, maar eigenlijk is hij diep vanbinnen een echte knuffelbeer.





# Spelletjespagina

Hier jullie maandelijkse sudoku om jullie hersentjes gezond te houden:

9								
	6			9		1		
	5				7			9
						6		3
4		9						
			4	3	8		7	
		5	2				6	7
				7	6	4		
1								

7		9	3					
		5		8				
			9				1	3
			1			4		
5	4			6	2			
9	2				4		6	
	1						8	
		3		2				9
4						5		

Zoek de 69 verschillen:



BONUS: Wie zit er verstopt achter het derde hoofd? (Tip: Kijk naar de magikarp.)





# Kleurplaat



1. Geel
2. Blauw
3. Rood
4. Bruin
5. Groen



# Oplossingen



Oplossing bonusvraag: Jens "Lippie" Lippens

Serius, jullie kijken echt nog naar de oplossingen in de hoop dat die van de sudoku's erbij staan?

# Nawoord

---

Oh! **Suzanna!**

I come from Alabama  
With a banjo on my knee,  
I'm going to Louisiana,  
My true love for to see,  
It rained all night the day I left,  
The weather it was dry,  
The sun so hot I froze to death;  
**Suzanna**, don't you cry!

Oh **Suzanna**, don't you cry for me  
Cos' I come from Alabama  
With my banjo on my knee.

I had a dream the other night  
When everything was still,  
I thought I saw **Suzanna**  
A-coming down the hill,  
The buckwheat cake was in her mouth,  
The tear was in her eye,  
I said I'm coming from the south,  
**Suzanna** don't you cry!

Oh **Suzanna**, don't you cry for me  
Cos' I come from Alabama  
With my banjo on my knee.

I soon will be in New Orleans  
And then I'll look around,  
And when I find **Suzanna**,  
I will fall upon the ground,  
And if I do not find her,  
This man will surely die,  
And when I'm dead and buried,  
**Suzanna** don't you cry!

Aan onze geliefde Suzanna, een goede reis!

You know you love me,  
xoxo Team Worm





# Random picture of the month

---



Frituur

# SKYLINE



VERSE FRIET

**newphonerepair**.be  
service & solutions

**VWR**   
INTERNATIONAL

*'t Stokbroodje*



Medical Werff

**BIO**  **SHOP**







always a jump ahead!



# TOPCOPY<sup>NV</sup>

## TOPCOPY<sup>NV</sup>

DOCUMENT PRINTING

[www.topcopy.be](http://www.topcopy.be)

[info@topcopy.be](mailto:info@topcopy.be)

 **CARTHAGO**  
DELIVERING TOMORROWS OFFICE PAPER

**DOCUNET**  
DOCUMENT PUBLISHING



*Uw bestelling  
uploaden!*

[upload.topcopy.be](http://upload.topcopy.be)