



WORM

Nummer 1 - Academiejaar 2019 - 2020



Inhoudspagina

Voorwoord	3
De praesesLULt	4
De Gentse Biologische Kring	6
Het praesidium	8
Super slechte biologie mopjes	19
Kalender	20
Komende activiteiten	22
Introweekend	24
Introfuif	26
Spaghetti-avond	27
Vakbeschrijving	30
Doop is dope	34
Quotes	36
Fotohoekje	39
Facebookshizzle	39
GBK-memes	42
Wist je dat...	43
GBK-confessions	43
Vraag het aan de Worm	45
Sponsors	46
Veggilicious	48
Pokémon van de maand	49
Spelletjes	50
Kleurplaat	51
Oplossingen	52
Nawoord	53
Random picture of the month	54

WORM:

Scriptoren: Camille Bonne, Frederik Soetens

Kommaneuker: Frederic Coppé

Met dank aan: Het volledige praesidium, Killian Cnudde



Voorwoord

Hellow daar biologjes en andere super coole mensen die ons Wormpje lezen! Voor wie ons nog niet kende: wij zijn Frederik en Camille maar we luisteren ook wel naar de roepnaam Fredje (Sletje) en Mille. We zijn de wormen van dit jaar en dus ook de personen die een heel jaar alles uit de kast zullen halen om jullie opnieuw fantastische les-lectuur te bezorgen.

Het begin van het nieuwe schooljaar wil dus ook zeggen het begin van een nieuwe serie Wormen, want wie kan zich nog een biologie-jaar voorstellen zonder Worm? Ik denk niemand! Voor de eerstejaars, van harte welkom en proficiat dat je voor biologie hebt gekozen! Je zal er zeker geen spijt van krijgen. In de Worm staan veel handige tips omtrent de vakken, leuke spelletjes, foto's, grappige verhalen en nog veel meer. Echt een aanrader dus om eens te doorbladeren als je tijd hebt en als je geen tijd hebt ook. Aan de oudere jaars: ook jullie welkom terug en we gaan er weer een knaller van een jaar van maken!

Nu even ongegeneerde zelfreclame (hihi). Mocht je ooit eens zin hebben om een tekstje te schrijven, quotes hebt, of gewoon graag eens in de Worm komt, mag je ons altijd contacteren via Facebook of via mail naar: worm@biologie-gent.be. Ook confessions zijn altijd welkom, maar als je die liever anoniem wil houden, kan dat. Zend ze dan in via deze link: <https://forms.gle/6m5DJNxKERDeW12M6>

Ook is er een nieuwe vaste rubriek dit jaar: "Vraag het aan de Worm", waar we ons uiterste best doen om een antwoord te vinden op al jullie vragen die je nooit durfde stellen. Ook deze kunnen anoniem doorgestuurd worden via: <https://forms.gle/aADAY1iQcV1i5JV79>

Deze linken zullen ook verschijnen in de groepen per jaar, wat iets minder omslachtig is 😊.

Als je hier al bent geraakt, wil ik je bedanken dat je niet midden in mijn uitleg in slaap bent gevallen. Voor de rest zit er niet veel meer op dan jullie succes te wensen met het overleven van de lessen! We drinken daar nog wel een pintje op. 🍷



Dikke zoenen
Team Worm



De praesesLULT

Jiplaaaa! Een nieuw jaar, een nieuw praesidium en een nieuwe Worm. Na een veel te lange, herexamenloze vakantie is het eindelijk tijd voor de *start of something new*. De voorbije 3 maanden zijn voorbij gevlogen, maar *I just can't wait to be praeses...* again. Het is *a whole new world* die voor ons open zal gaan en is het eindelijk *for the first time in forever* opnieuw tijd voor geweldige cantussen, feestjes, clubavonden en gezellig samen zijn met GBK. Zoals jullie misschien door hebben, ben ik in een wat magische sfeer. Dat is niet alleen door de excitement dat door me vloeit, maar ook doordat ik, in plaats van dag in dag uit te studeren zoals sommige anderen, het magische Disneyland bezocht heb en daar de tijd van m'n leven had. Dus een eerste tip voor alle nieuwe studentjes, flink studeren tijdens het jaar zodat jullie tijdens de zomervakantie allemaal naar Disneyland kunnen gaan! Hier zien jullie dan ook een vergelijking van mijn vakantie en die van onze geliefde P.R., Noa, jullie kunnen zelf beslissen in welk scenario jullie het liefst zullen zitten binnen 10 maanden.



Figuur 1: Herexamens



Figuur 2: Geen herexamens

Een tweede tip is om het fantastische GBK te leren kennen. Deze Worm zal jullie nog veel meer info geven over wat wij precies doen en wat er met ons te beleven valt, maar ik zal al een tipje van de sluier oplichten. Een eerste leuke activiteit waar jullie allemaal welkom zijn is ons **openingsvat op maandag 23 september**. Dit is de start van het nieuwe academiejaar waarop er een gratis vat wordt gezet voor alle aanwezige biologen.



Als vorige jaren een voorbeeld mogen zijn, dan belooft dit een stevig feestje te worden en de perfecte gelegenheid om uw medebiologyen al een beetje te leren kennen.

Een tweede activiteit die jullie, als nieuwe eerstejaartjes niet willen missen, is de **peter -en meteravond op maandag 30 september**.

Hier zullen wij alle aanwezige eerstejaartjes een peter of meter aanwijzen die jullie het volledige jaar (en verdere jaren) bij zal staan met tips, tricks, practicumnota's, verslagen en dergelijke om jullie de opleiding biologie te doen overleven.

Biologie is zeker geen makkelijke opleiding, wij hebben zelfs een van de zwaarste lessenroosters van de UGent, in de eerste jaren zijn we bijna dagelijks van 8u30 tot en met 18u bezet met lessen, practica en werkcolleges. Daarom kan het wel eens deugd doen om te ontspannen en hier is geen betere gelegenheid voor dan onze **introfuij 'Beestenbos gaat los Vol. 3' op woensdag 2 oktober**. Als jullie elkaar na deze geweldige avonden nog beter willen leren kennen, dan is er altijd het **introweekend van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober**. Dit weekend wordt speciaal voor de nieuwe eerstejaartjes georganiseerd zodat ze niet alleen elkaar, maar ook GBK en de wereld van biologie beter kunnen leren kennen. Over al deze activiteiten en nog veel meer activiteiten die we voor jullie in petto hebben, vind je meer informatie verder in deze Worm.

Een derde en laatste tip die ik jullie kan meegeven is om van de komende jaren het beste te maken. De studententijd is voor velen de beste tijd van hun leven, dus geniet er ten volste van. Stap eens uit je comfortzone, probeer eens iets dat je anders niet zou doen, hierbij kunnen onze cantussen en doop zeker helpen. Ik zie jullie al denken dat jullie niet met zo'n marginale mensonwaardige praktijken willen geassocieerd worden. Jullie leerkracht godsdienst heeft dan ook gezegd dat op elke doop iedereen zo'n grote traumatische ervaringen oploopt dat ze nooit meer normaal kunnen functioneren in hun verdere leven. Maar als goede wetenschapper moet je overal kritisch tegenover staan en niks zomaar geloven. Dus geef het eens een kans, kom eens naar onze activiteiten kijken en wie weet ga je je nog amuseren. Het studentenleven is immers veel meer dan elke dag voor je cursussen te zitten.

Dit was dan de eerste praesesLULT van het jaar. Ik hoop dat jullie evenveel van m'n lullen genoten hebben als ik en hopelijk zie ik jullie binnenkort in de Overpoort, Ledeganck of ergens anders waar GBK zich op dat moment bevindt.

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK!

Jullie nieuwe en oude senior,

Mika



De Gentse Biologische Kring

Voor wie het nog niet weet (big shame), stel ik het even voor. De GBK of Gentse Biologische kring, is, zoals de meesten al wel weten, een van de meest amusante en plezantste studentenkringen van Gent. Durf dan ook geen "club" te zeggen of je zal een paar gemene blikken je kant uit zien draaien. Een kring van studenten voor studenten. Natuurlijk weten de meeste eerstejaars nog niet wie we zijn en daar gaan we dan ook meteen verandering in gaan maken.

Eerst en vooral begin ik met het voorstellen van het praesidium, het bestuur van onze prachtige kring met Mika als kapitein van het schip. In het praesidium heeft iedereen zijn eigen taak om samen de boel draaiende te houden en activiteiten te organiseren. Iedereen doet verder in deze Worm zijn zegje en stelt zich even voor, zodat je kan ontdekken wat van iedereen verwacht wordt. Zoals bij vele kringen organiseren wij ook een doop, met dit jaar Thiemen als schachtentemmer. Wees niet bang, want de meeste horrorverhalen over de doop zijn meestal enorm overdreven en uiteindelijk is het een opportuniteit om veel nieuwe mensen te leren kennen en vrienden te maken voor het leven. Meer hierover kan je lezen op pagina 34.

Waarschijnlijk raadde je het al, maar de GBK is een vereniging van de richting Biologie. De activiteiten die we maar al te graag organiseren zullen dan ook wel een biologisch tintje hebben, zoals de eerste excursie op het introweekend (zeker meegaan dus!!!). Naast de wekelijkse activiteiten verzorgen wij ook jullie aankopen voor handboeken/nota's die jullie nodig hebben om het jaar door te komen, alsook de aanschaffing van labojassen en brillen. Je krijgt trouwens als lid een serieuze korting op al het materiaal dat je via ons aankoopt. Lid worden is trouwens niet eens ingewikkeld. Voor 10 euro koop je een lidkaart aan en ben je automatisch lid van onze vereniging. Deze lidkaart kan je aankopen in ons GBK-kot, te vinden op verdieping 3 in Campus Sterre.



Het GBK werd opgericht door André Dhondt in 1965, eerder maakten we deel uit van de Natuurwetenschappelijke Kring die erna uiteenviel in de Vlaamse Aardrijkskundige Kring, Chemica en De Gentse Biologische Kring. Ons schild bevat 2 kleuren, groen en rood, die respectievelijk chlorofyl b en voor hemoglobine staan. Het bladkleur van de meeste planten en de kleur van bloed van de dieren. Links op ons schild vind je de gestreepte langsnuutkever op een eikel van de zomereik (*Quercus robur*) met een pul bier in zijn hand als verwijzing naar het studentenleven.



Het uitroepteken naast onze initialen verwijst ernaar dat onze kring nog steeds actief is op de dag van vandaag.

Al is het leven van een student Biologie vrij druk bezet, er moet altijd tijd zijn voor wat ontspanning en hoe kan dat dan ook beter dan met onze activiteiten en fuiven? Wanneer en waar vraag je je af? Op onze facebookpagina wordt voor elke activiteit een evenement aangemaakt, dus check die zeker eens zodat je geen enkel feestje mist! Bij de komende activiteiten in de Worm vind je al een beetje uitleg bij de meeste feestjes en clubavonden.

Over clubavonden gesproken, deze worden altijd georganiseerd in onze geliefde Porter House, in een zijstraat van de Overpoortstraat. Niet wekelijks, maar wel telkens de maandag, nodigen we jullie uit om met zijn allen te genieten van deze geweldige avonden waarbij telkens wel iets sensationeels gebeurt. De eerste clubavond gaat door op de eerste dag van het academiejaar (23/9) waarbij Mika met een gratis vat smijt, dus zeker afkomen!



Wie aan studentenkringen denkt, denkt meestal ook meteen aan cantussen. Ook wij doen natuurlijk aan deze oude traditie mee. Zing je graag? Drink je graag? Al is er maar op 1 van deze vragen het antwoord een ja, dan moet je er zeker bij zijn, want dit wil je niet missen. De eerste keer dat je hiervan kan proeven is op het introweekend, je ziet wel of het iets voor je is of niet.

Wie al eens sportief wilt zijn, kan zeker meedoen met de talloze activiteiten die onze Bob uit zijn mouw zal toveren dit jaar. IFT, 12-urenloop en bierbowling zijn maar een fractie van de sportieve activiteiten, dus vervelen zal je zeker niet moeten doen.

Af en toe durven we al eens te verbreederen met andere kringen van de faculteit Wetenschappen zoals cantussen en tornooien.

Als je het al voelt kriebelen bij een of meerdere van de activiteiten, aarzel dan niet om eens af te komen en te zien wat het is. Als je nog vragen hebt over van alles en nog wat, kan je het praesidium altijd aanspreken, we staan altijd voor jullie klaar. Je kan ons herkennen aan de dikke linten.

Hopelijk tot snel!



Het praesidium

Voor velen een nieuw begin in de eerste week van het schooljaar, maar ook in het praesidium zitten een aantal nieuwe aanwinsten (waaronder wijzelf hihi) die zich nog moeten bewijzen. Wil je weten wie wat doet en hoe al die vreemde mensen in elkaar zitten, lees dan snel verder!

Praeses

Dag biologen,

Omdat iedereen ongetwijfeld de PraesesLULt volledig van begin tot einde leest, zou ik mezelf eigenlijk niet meer moeten voorstellen. Maar voor de mensen die een beetje op onze geliefde Cynthia trekken, en dus niet zo goed zijn in linken leggen, zal ik het toch maar even doen. Ik ben jullie Supreme Leader, jullie Heer en Meester, maar het allerbelangrijkste, jullie Praeses, Mika. Net zoals vorig jaar zal ik ook dit jaar een van de beste GBK jaren van de afgelopen 2 jaar proberen maken. Dit zal ik op



een zo democratisch mogelijke manier proberen doen, mensen die het tegendeel durven te beweren zijn dan ook fake news. Om deze 'democratie' in goede banen te leiden, word ik bijgestaan door mijn trouwe praesidium/minions. Onder hen mijn vice Els, die ervoor zal zorgen dat mijn wil wordt uitgevoerd en alle belangrijke taken zal doen terwijl ik met de eer zal gaan lopen.

Zelf zit ik nu in mijn 2^e en dus ook laatste masterjaar, wat mij toch wel de ultieme oude zak van het praesidium maakt. Dit wordt nog eens bevestigd doordat ik nu ook al 24 toertjes rond de zon gedaan heb. Neen, aandachtige lezer, ik doe niet al 7 jaar over mijn studie biologie. In een ver verleden zat ik namelijk opgesloten in de duistere kelders van S9, waar de WiNA hun homopraktijken beoefenden en waar de Fysica & Sterrenkunde zit. Na 2 jaar in S9 doorgebracht te hebben besepte ik echter iets cruciaals, ik ben geen homo. Ik kon bijgevolg niet langer in S9 blijven en ben dan maar naar de Ledeganck vertrokken om Biologie te studeren.

Biologie heeft dan ook iets wat fysica niet heeft, namelijk een leuke studentenvereniging. De GBK had mij direct in zijn palmen waardoor ik mij direct liet dopen en vanaf mijn 2^e jaar al in het praesidium zat. Ik ben dan ook sinds 2015 op zo goed als alle GBK-activiteiten te vinden, behalve de sportactiviteiten misschien (sorry not sorry Bob).

Hiernaast zit ik vooral in de Toverpoort, meestal in onze geliefde Porter House of nu en dan eens in de Ledeganck om in de plantentuin te chillen of een keer een lesje mee te volgen als alle planeten op een lijn staan.



Voor verdere vragen, zowel over mij als over deze prachtige studentenkring, liefdesverklaringen of haatberichten, kan je me altijd eens aanspreken in een van deze locaties.

Yours truly, Mika

Vice-praeses

Heyhey liefste lezertjes!

Its a meeee, Eline aka Els en ook wel jullie nieuwe vice voor dit jaar 😊

Aan alle verse biologie-studentjes: welkom peeps en great choice om ons te joinen in de plezantste richting van de ugent 😊! Als ik je 1 tip kan geven is het om zeeeeekeer eens af te komen naar de evenementen van het GBK, want hier leer je enorm veel toffe mensen kennen, beleef je de tijd van je leven, en ik wil jullie uiteraard ook allemaal leren kennen dus kom maar af!



Om wat meer info te geven over mezelf: dit academiejaar begin ik aan de 1^e master en ik heb dus al 3 jaartjes bio achter de rug. Ik ben een meestal vrolijk studentje, altijd in de mood voor een interessante excursie, bijvoorbeeld naar het nachtleven in de Toverpoort, ik gebruik vaak te veel emoji's, ik weet nog altijd niet zeker welke haarkleur ik heb, en geniet op regelmatige basis van mijn favoriete snack namelijk free shavocado *HEAVEN*. Verder ben ik dit jaar voor de 3^e keer deel van het awesome praesidium van het GBK, woehoew! Ik ben vorige jaren worm en sport geweest, dus ik kan jullie alleen maar aanmoedigen om dit geweldige boekje te verslinden tijdens of na jullie (soms heel saaie) lessen, en om zeker ook eens te passeren op een sportevenementje, want sporten is underrated maar o zo plezant! Deze keer neem ik de taak van vice op, wat vooral betekent dat ik onze praeses Mika zoveel mogelijk ondersteun zodat hij zeker geen mental breakdown krijgt van al dat werk dat hij moet doen. Voor de rest zal ik er ook voor zorgen dat de ereleden van het GBK goed verzorgd worden, en zorg ik hier en daar voor een eet-evenementje, want eten is 1 van mijn grootste passies ♡ (send foodies plz). Hierbij is het eerste evenement al direct in week 4, namelijk onze alombekende spaghett(i)-avond, komt dat zien!! (zie verder in de Worm voor meer infoooooow).

Alrightieeee dat was het dan! Voor verdere vragen kan je me vaak vinden op de Ledeganck maar toch wel meestal in de Porter 😊.

Knuffelssssssssssssss, Els



Penning

Hey hey lieve Worm-lezers,

Ik ben Saskia en zal dit jaar de penningmeester van het GBK zijn. Ik zorg dus voor het financiële aspect van het GBK en moet de Praeses in toom houden zodat we niet failliet gaan, want die durft wel eens een gratis rondje te geven 😊! Je zal me vooral spotten aan de kassa of weten te stalken als iemand nog iets moet betalen (hihi).

Voor de nieuwelingen die mij nog niet kennen, ik ben 19 jaar (ja, ben van november) en zit in mijn 3^e bachelor biologie. Dit is ook al mijn 2^e jaar praesidium, want ik was vorig jaar, samen met Noa, worm. Ik kijk alvast uit om jullie te leren kennen en hopelijk te zien op onze mega coole activiteiten! Mij op een kaaskroket trakteren kan ook nooit kwaad 😊. Heel veel plezier en succes voor dit jaar gewenst, biologie is echt de beste richting everrrrr!

Als jullie trouwens mijn bijnaam horen, dit is niet waar! Ik ben zeer vredevol en onschuldig (en klein), ik zou nooit ██████* vergassen.

Groetjes Saskia xoxo

“We kill people who kill people because killing people is wrong.”

(*Gecensureerd omdat anders Pano nog op ons af zou kunnen komen.)



Schachtentemmer

Hallo ik ben Thiemen.

Als schachtentemmer is het mijn doel om de eerstejaars met zowel elkaar als de kring te bevrienden. Dit met behulp van mijn immer charmante glimlach en meerdere pintjes. Daarnaast moet ik op cantussen de schachten en ongedoopten leiden.

Buiten het kringleven houd ik mezelf bezig met pingpong, gaymen en leren voor de herexamens.

Andere interessante weetjes:

Ik ben een fervent tour de france fan, club brugge heeft een speciaal plaatsje in mijn hart, en Romeo Elvis maakt de beste muziek.

“We stop looking for monsters under our beds, when we realize they’re inside us.”



Webmaster

Gegroet m'n huidige en toekomstige vrienden, ik ben Lennard maar zowat de helft kent me enkel als Mozard. Ik ben dit jaar webmaster, een fancy naam die eigenlijk gewoon inhoudt dat ik elke maand een viertal woorden op de site verander. Als je graag over computers praat, doe dit dan maar met iemand anders want ik vind nog steeds nooit hoe je een trema op möth zet.

Wat meer info over mezelf: Ik ben 21 jaar en zit nu (hopelijk gingen de herexamens goed 😊) in mijn eerste master. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in insecten waarvan mieren mijn favorietjes zijn, sorry spinnen 😬. Verder kom ik uit Aalter, eet ik niet graag kaas (ja echt), is mijn favoriete schilder Monet, ben ik een grote fan van wielrennen en zijn cantussen toch wel mijn lievelingsactiviteiten. Diegene die me de beste meme involving Yoann Offrédo of Stéphane Rosetto toont krijgt een pintje. Voor de freaks: mijn sterrenbeeld is vissen, bloedgroep B+ en schoenmaat 43.

Mijn favoriete frituursnack is een bami maar enkel omdat Fredje zegt dat mayonaise geen frituursnack is, boos.

“Ik weet geen quote maar er komt genoeg onzin uit mijn mond dat je er wel één vindt het komende jaar”

Ps: Ik surf niet maar vond deze foto wel lekker misleidend 😏



Feest

Juuuw, hier ben ik weer voor het 2^e jaar op rij. Naar traditie ga ik voor het kortste tekstje in de Worm. Ik heet nog steeds Michiel en ook dit jaar organiseer ik weer de feestjes samen met Ruben.

Favoriete frituursnack: Stefaan zijn kaasballetjes ♡

Mandatory leuke quote:



Oh hi, thanks for checking in I'm still a piece of **garbage**



Feest

Ello there

Ik ben Rub... uuuhm Filip. Ik begin aan mijn derde jaar biologie en ik zit voor het tweede jaar in het praesidium. Net zoals vorig jaar ben ik samen met Michiel feest en zullen wij jullie voorzien van de leukste feestjes met de beste cocktails! 😊

Ik heb gekozen om nog eens in het praesidium te gaan omdat ik het gewoon niet zou kunnen missen, het GBK is gewoon zo leuk! Je leert veel mensen kennen en er ontstaan fantastische vriendschappen. (Shoutout naar alle broed(st)ers!)



Mijn hobby's zijn niet zo heel speciaal, ik kijk al eens graag een filmpje of serie en ik game al eens graag, hoewel dat laatste de afgelopen tijd wat verminderd is 😊 Ik ga ook al eens graag wandelen of fietsen in een mooi natuurgebied, beetje standaard biologie-shizzle, je weet.

Mijn favoriete muzikband is Muse, maar mijn muzieksmaak is enorm breed; alhoewel je niet al te veel poppy songs in mijn playlists zult vinden. Ik speel ook gitaar, akoestisch en elektrisch, dus als ik thuis eens niet weet wat doen dan durf ik wel eens een poging te ondergaan om mijn favoriete nummers te spelen, ik herhaal poging 😊

Sporten doe ik zelden tot niet, het verste dat ik afgelopen jaar ben geweest bij sporten is het bezitten van een basic fit abonnement. En dan bedoel ik werkelijk gewoon het bezitten, het gebruiken kwam niet al te veel van in huis. Misschien dat ik me dit jaar herpak en wat meer ga bewegen!

Ik ga al eens graag cantussen en een feestje mis ik liever niet.

Ik probeer ook altijd mee te zijn met de laatste nieuwe memes, om een idee te geven: Op dit moment is de "They can't stop us all" meme enorm populair. Waarschijnlijk is deze al lang dood tegen dat je dit tekstje aan het lezen bent, dat toont maar eens aan hoe veel op voorhand die deadlines wel niet liggen Oh ja, mijn favoriete frituursnack is een kaaskroket, standaard en cheap

"Het is broedtijd" - Filip, 2K19



Cursus

Hallo iedereen!

Mijn naam is Iona Birnie, ik ben 20 jaar en zit in mijn 2^e bachelor biologie. Komend jaar zal ik de functie cursus invullen in het praesidium, net zoals vorig jaar. Ma wa is da? Ewel: ik fix alle boeken en cursussen die ik maar kan fixen zodat jullie ze simpelweg allemaal tesamen bij ons kunnen aankopen aan een voordelige prijs. Voordelige prijs = centjes uitsparen die je later kan opdoen op onze mega leuke GBK-activiteiten (plezier gegarandeerd!).



Verder misschien nog eens iets over mezelf: Ik ben klein, daarom noemen ze me ook wel eens hobbit of mr. Frodo, laat dit je niet verwarren, ik ben effectief van het vrouwelijke geslacht. Mijn vrije tijd bestaat vooral uit blut zijn, cursussen en GBK. Ik zit op kot in gent, net aan het citadepark wat leuk is bij mooi weer maar 's nachts vind ik het daar toch maar scary. Bij het uitgaan bestel ik altijd altijd frieten met jamballa saus en een kaaskroket bij Stefano's place. Ken je jamballa saus nie!?!? Super lekker! Ga bij Stefaan en vraag es om te proeven, je leven gaat helemaal veranderen.

Dat was het dan. Bedankt voor de aandacht en tot op de cursusverkoop!
meer info hierover verder in de Worm

Grtjs Iona

Excul

Hey!

Ik ben Anna en ik ben deel van team excul dit jaar! Basically zorgen Niko en ik ervoor dat jullie dit jaar de tofste weekends en de geweldigste cultuuractiviteiten zullen beleven. Bij het GBK ben ik altijd in mijn beste humeur en maak ik graag nieuwe vrienden. Ben dus steeds paraat om eentje te gaan drinken of een nachtje te dansen tot het licht wordt. Het opstaan de dag erachter is dan weer ne moeilijken voor mij. Het is mijn tweede jaar in het praesidium en ik heb er nog meer zin in dan vorig jaar! Ondanks dat ik zelf geen biologie meer studeer, kun je me altijd vinden in de buurt van campus Ledeganck of bij biologjes en anders hoogstwaarschijnlijk bij een geoloogje. 's Avonds zit ik zo goed als elke avond in de Porter of ben ik om mozzarella sticks bij Stefano. Een avond zonder het GBK is een avond niet goed gefeest. Groetjes en hoop jullie snel te leren kennen en zullen we geweldige herinneringen maken dit jaar!



Excul

Helleuw

Dit jaar ben ik samen met Anna (Anna is lelijk) jullie excul (wat staat voor excursies en cultuur). We organiseren activiteiten zoals het introweekend (en nog veel meer, zal je wel nog zien), wat zeker een aanrader is voor de eerstejaars! Om je te overtuigen hiervoor verwijs ik graag naar het tekstje over introweekend in deze worm ☺ . Zoals je wel zal merken heerst er een zeer goede dynamiek tussen Anna en mij en zullen we elkaar regelmatig proberen vloeren en lelijk noemen, een perfect duo zijn we dus hihi.

Zelf ben ik vaak nogal een brak persoon in het jaar en zal ik op het moment dat deze Worm uitkomt ergens tussen het 2^e en 3^e bachelor jaar aan het schommelen zijn. Maar ik ben wel gepassioneerd door biologie en vooral dan de beestjes die andere mensen meestal niet zo leuk vinden: insecten. Als je ooit je leven beu bent en je wilt megacoole insectenweetjes horen van een weirdo dan kun je me altijd contacteren, ik zal met veel enthousiasme antwoorden ikspeeiksdee.

Goed, echt veel inspiratie heb ik niet voor dit tekstje (totaal niet omdat we een maand tijd hadden en ik dit schrijf op de allerlaatste dag een halfuur voor een cantus, heeft er echt niets mee te maken ofzo!). Maar het is natuurlijk veel leuker om mensen in het echte leven te leren kennen. Dus hopelijk zien we vele nieuwe gezichten en kunnen we er een tof jaar van maken!

Oh ja, we moesten nog een leuke quote zetten: "once in 1975, a guy in California bought a toaster to make toast."

Groetjes,

jullie excul die minder hard sukt dan Anna. xoxo



(Foto van 2 jaar geleden lel)



Milieu

Hey Hey! Fijn dat je hebt doorgelezen tot bij mij. Nu komt namelijk de interessantste functie van ze allemaal. Deze is milieu en werd dit jaar als eerwaardige functie toegevoegd aan ons praesidium. Dit houdt in dat het nog een beetje aftasten wordt waarvoor ik allemaal verantwoordelijk ben en dat we nog open staan voor veel tips and tricks. De functie milieu draait hoofdzakelijk rond 1 belangrijk thema en dat is duurzaamheid. Het is dus mijn verantwoordelijkheid om erop te letten dat onze kring daar oog voor heeft en dat we geen



verkwistend gedrag vertonen. Ook is het mijn taak om onze leden op het hart te drukken om zelf hun steentje bij te dragen aan een duurzamere levensstijl. Zelf ben ik geen nieuw gezicht in het praesidium. Het is mijn derde jaar in deze toffe bende. Mijn naam is Cynthia De Wilde en ik zit hoofdzakelijk in de 3^e bachelor. Sedert dit jaar zit ik op kot, waar ik mijn kamer deel met Lou. Met veel enthousiasme wens ik jullie een fantastisch academiejaar/werkjaar toe en hopelijk tot in de Toverpoort of op een van onze activiteiten! Bye bye and see you soon!

Secretaris & Worm

Hey Peeps,

Ik ben Frederik aka Fredje Sletje, ik ben 20 jaar en begin aan mijn 2^e jaar in de allermooiste richting van het universum. Ik heb voor Biologie gekozen omdat plantjes toch wel mijn ding zijn. Als je dus ooit een mooie plant of bloem ziet, kom mij dan maar rap halen, want de kans is groot dat ik hem uitschep en meepak voor in mijn herbarium. (Makes less work for me). Mijn jaar als schacht in de GBK heb ik beleefd op een zeer intense manier en ik heb er vrienden gemaakt voor het leven. Ik heb dan ook samen met Mille beslist om in het praesidium te gaan als worm om voor jullie de meest magische en duistere verhalen op te sommen en bloot te leggen. Daarnaast ben ik ook secretaris en probeer ik voor jullie mijn best te doen om alle administratie af te krijgen 😊.



Ik ben een echte losbol en je zal mij zeker op gepaste tijden in de Toverpoort terugvinden, met een drankje (of 2 hihi) in mijn hand. Mijn favoriete frituursnack is toch echt wel de KAASKROKET. Heb je er eens zin in, neem mij dan ook maar mee, want ik zeg toch nooit nee!

Mijn levensquote is dit: "La vie n'est pas une crèmerie, dus pakt er maar goe van!"



Worm

Dag mijn allerliefste biologogjes!

Ik ben Camille, 19 jaar oud en start nu aan mijn 2^e jaar in de biologie. Gepassioneerd door alles wat leeft (spinnen zijn de uitzondering), ben ik in de mooiste richting van de Ugent beland. Naast studeren, is er natuurlijk nog veel meer plezants te doen in onze studentenstad en zo ben ik in de tofste kring van Gent en omstreken terecht gekomen: het GBK! Hier zal ik dan ook op alle activiteiten te vinden zijn (alleen op sportactiviteiten zal ik waarschijnlijk minder frequent aanwezig zijn, oprechte excuses Bob).



Fredje Sletje en ik zijn jullie nieuwe wormpjes (of op zen mooist gezegd scriptoren) van dit jaar en we nemen graag de taak op ons vijf mega fantastische Wormen uit onze mouw te schudden. Deze zullen de perfecte manier zijn om niet in te dommelen tijdens een saai les, om eindeloze treinritten aangenamer te maken of als je gewoon uiterst hoogstaande lectuur wil lezen.

Als de benjamin van ons praesidium zal ik nog een tweede taak op mij nemen dit jaar: namelijk die van de schacht. Dit betekent dat ik samen met enkele van onze nieuwe eerstejaartjes en minder nieuwe ouderejaartjes zal gedoopt worden. Reden te meer dus om je ook te wagen aan een van de meest besproken uitdagingen van het studentenleven!

Moest je ooit een ingeving krijgen en zeggen "ik wil Camille wel eens trakteren" mag je dat altijd doen in de Toverpoort op een drankje of een kaaskroket, anders ben ik ook te vinden op de Ledeganck en in de plantentuin waar ik altijd klaar sta voor een goeie babbel.

Om af te sluiten graag nog deze inspirerende woorden "Joepie, cocktails!" - Camille, Rocknight 2018

Ik zou zeggen veel succes dit jaar en hopelijk tot snel!

Vele zoenjes

Camille



Sport

Elaba liefste, oude en nieuwe biologes!

Het is weer zover, de start van een gloednieuw academiejaar na een aantal veel te lange en saaie vakantie maanden (joehoew sarcastisch vreugdedansje)! Ik kijk er alvast naar uit want voor mij wordt het mijn eerste jaar als praesidiumlid van GBK. Voor ik het vergeet mijn naam is Bob en ik daag jullie hierbij allemaal uit om eens iets origineler te verzinnen dan Bob de Bouwer. Want geloof het of niet, die heb ik al een aantal keer gehoord.

Ik ben dit jaar sportpraeses van het GBK en sta er dus voor in dat jullie naast al dat flink studeren en feesten ook een beetje in beweging blijven en op het einde van dit jaar weer de vakantie in kunnen gaan met

prachtige summer bodies. Of toch op zen minst niet buiten adem raken van het wandelen tijdens excursies. Een aantal van de activiteiten die jullie dit jaar te wachten staan zijn: zwemmarathon, bierbowling, 12-urenloop en bierpong toernooi. Naast deze vaste waarden zal ik zelf nog een aantal zaken proberen organiseren natuurlijk. Als er ideetjes zijn, hoor ik deze zeer graag, je kan mij altijd bereiken via een berichtje op facebook of een mailtje naar sport@biologie-gent.be

Graag wil ik jullie nog warm maken voor het jaarlijkse IFT (InterFacultair Tornooi) waar we steeds het beste van ons zelf geven in sporten zoals voetbal, basketbal, pingpong, volleybal, zwemmen en lopen. Dus heb jij een verborgen sport- of supportertalent laat dan zeker iets weten!

Ik heb er alvast super veel zin in en ik hoop jullie bij deze ook! Tot snel op de eerste sportactiviteit!

Een dikke zoen van je kapoen Bob

Gent 23 september 2019



Cantor

Dag lieve biologogjes en biologinnetjes. Mijn naam is Ines Temmerman, beter bekend als rood. Dit jaar ben ik cantor en streel ik de binnenkant van jullie oortjes met mijn hemelse cantusgezangen. Mijn hobby's zijn cartoons kijken en alcohol consumeren en af en toe eens mijn viool boven halen. Mijn lievelingsdieren zijn dieren. Mijn favoriete frituursnacks zijn chickenfingers, maar dat eet ik niet zo vaak meer want ik probeer vegetariër te zijn. Rood is mijn favoriete kleur, want zwart is geen kleur ☹️. Als je me nodig hebt, doe dan een achterwaartse driedubbele schroef en ik kom af. Veel groetjes en een sterke lever gewenst. En ook veel kusjes. Doei! Xxx Rood.



PR

Ello! Mijn naam is Noa en ik ben de PR voor dit jaar! Vorig jaar was ik samen met Saskia een wormpje. *laat traan*. Dit jaar is mijn job de sponsorcontractjes onderhouden en wat sociale dingetjes uit te steken.

Omdat ik de dingen graag moeilijk maak zit ik in mijn (hopelijk niet meer) eerste, tweede en derde bach tegelijk! YEEY! In mijn vrije tijd zit ik vaak wat te prutsen met een potlood of wat verf. Daarnaast ga ik graag ook eens gaan tennissen of iets drinken, so hit me up! Al is dat wat ik graag zou willen doen en mensen graag wijs maak. Who am i kidding? Mijn vrije tijd verspil ik door dutjes te doen.

Ook al zit ik in een studentenvereniging, is mijn drink-capaciteit niet zo dendierend. Al even slecht als m'n spellingcapaciteit hehehe. Hierdoor is het altijd lachen met mij in de overpoort. En daarmee bedoel ik: mij uitlachen omdat ik altijd als eerste wel iets voel van de drank.

De wormpjes vroegen me achter mijn favoriete frituursnack? Dat zijn kippenboutjes natuurlijk! Trakteren mag altijd! Of een pakje delen als het echt moet... Ik share m'n food niet zo graag. (btw **JAMBALLA SAUS IS BESTE SAUS**).

Oke, groetjes

Pr'tje out! x



Super slechte biologie mopjes

- Een papa kameel en zijn zoon staan in hun stal, plots vraagt zoon: "Papa waarom hebben wij zo een grote mond?", "Dat is voor in de woestijn jongen." Zegt de papa.
"Papa waarom hebben wij zo een grote poten?", "Dat is voor in de woestijn jongen." Zegt de papa opnieuw.
"Papa waarom hebben wij zo een grote bulten?", "Dat is voor in de woestijn jongen." Zegt de papa weer.
"Maar papa?", "Ja jongen.", "wat doen wij dan in Planckendael?"
- Twee schapen lopen in de wei, zegt de een tegen de andere: "Wat loop je mank."
Zegt de andere: "Ik ben vroeger lam geweest."
- Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat ze geen werk meer hebben: 1^e poes : Ik zou graag bij Stabilac werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's avonds melk. 2^e poes : Ik zou liever bij Whiskas werken: 's morgens Whiskas, 's middags Whiskas, 's avonds Whiskas. 3^e poes : Ik wil bij Jupiler gaan werken ... De andere 2 poezen : Hoezo, Jupiler? 3^e poes : Wel, 's morgens ne kater, 's middags ne kater en 's avonds ne kater
- Twee kippen zitten naast elkaar zegt de een tegen de ander: "ARE YOU TOCKING TO ME?"
- Drie muizen zijn in een kroeg aan het opscheppen. Muis 1: "Ik drink liters rattengif per dag!" Muis 2: "Ha, ik maak de klem van een muizenval los, haal de kaas eruit en doe hem weer dicht!" Muis 3: "Sorry, maar ik moet nu snel naar huis om de kat te voeren!"
- Wat roept een homofiele bosuil?
Joehoe.
- Er is een Surinamer aan het vissen. Dan komt er een politieagent aan die vraagt: "Vis jij met vergunning?" Waarop de Surinamer antwoord :
"Nee man, ik vis met wormen!"



Kalender

Week 1		
Maandag	23/09/19	Introclubavond @Porter House
Dinsdag	24/09/19	
Woensdag	25/09/19	Student Kick-Off @Sint-Pietersplein
Donderdag	26/09/19	
Vrijdag	27/09/19	

Week 2		
Maandag	30/09/19	Meter en peteravond @Porter House
Dinsdag	01/10/19	
Woensdag	02/10/19	Introfuif @Porter House
Donderdag	03/10/19	
Vrijdag	04/10/19	Vertrek introweekend @Opoeteren
Zaterdag	05/10/19	Introweekend @Opoeteren
Zondag	06/10/19	Terugkomst introweekend @Opoeteren

Week 3		
Maandag	07/10/19	Clubavond @Porter House
Dinsdag	08/10/19	
Woensdag	09/10/19	
Donderdag	10/10/19	Introcantus @Karaoke
Vrijdag	11/10/19	

Week 4		
Maandag	14/10/19	Spaghettiaavond @Therminal
Dinsdag	15/10/19	
Woensdag	16/10/19	Beiaardcantus @Emile Braunplein
Donderdag	17/10/19	Voordoop @Karaoke
Vrijdag	18/10/19	

Week 5		
Maandag	21/10/19	Jeneverclubavond @Porter House
Dinsdag	22/10/19	
Woensdag	23/10/19	Verbroederingsfuif Chemica
Donderdag	24/10/19	
Vrijdag	25/10/19	



Week 6		
Maandag	28/10/19	Clubavond @Porter House
Dinsdag	29/10/19	
Woensdag	30/10/19	
Donderdag	31/10/19	Doop @Karaoke
Vrijdag	01/11/19	

Week 7		
Maandag	04/11/19	IFT @GUSB
Dinsdag	05/11/19	
Woensdag	06/11/19	Bierbowling @Overpoort Bowl
Donderdag	07/11/19	
Vrijdag	08/11/19	Oude Zakkencantus @Karaoke

Week 8		
Maandag	11/11/19	Bierkoningverkiezingen @Porter House
Dinsdag	12/11/19	
Woensdag	13/11/19	
Donderdag	14/11/19	Proefbuisjeneverfuif @Porter House
Vrijdag	15/11/19	



Komende activiteiten

Introclubavond: 23/9 @ Porter House

Kijk, de eerste clubavond van de allereerste dag van het academiejaar, dat vraagt gewoon om een feestje. Of je nu veel geld wilt uitgeven of niet, kom sowieso af, want Mika geeft een vat! En dat geld kan je dan uitgeven aan kaaskroketten ofzo.

Meter en peter avond: 30/09 @Porter House

Als eerste jaar is dit een van de meest aan te raden clubavonden. Deze avond zal je een meter of peter toegewezen krijgen die je kan helpen doorheen het jaar met notities, tips en het kan ook gewoon je beste vriend worden! Met een meter of peter hoef je dus nooit te twijfelen aan iets, maar heb je altijd iemand waarop je kan rekenen. #loveyouNoa

Introweekend: 04/10-06/10 @Opoeteren

Ken je dat gevoel van vrijheid, van volwassenheid, van wandelen in de natuur met de leukste mensen om je heen? Ga dan mee op weekend met ons en maak er het leukste weekend van die je ooit hebt meegemaakt! p24

Introcantus: 10/10 @Karaoke

Als je houdt van zingen en drinken, dan is dit DE activiteit waar je moet zijn, want wat doen we precies op een cantus: zingen en drinken! Plezanter kan dus bijna niet. Het is ook een goede manier om nieuwe mensen beter te leren kennen. Hier kan je ook de magische geluiden van onze nieuwe cantor Rood aanhoren. Afkomen dus!

Spaghetti-avond: 14/10 @Therminal

Een gezellige avond samen met vrienden en/of familie om spaghetti te eten? Wat kan er beter zijn dan dat? Wat wijn, wat gelach en ontelbare vrienden. Onvergetelijk! p27



Voordoop: 17/10 @Karaoke

Een nieuw jaar, dat vraagt nieuwe rekruten voor ons leger... Neenee, bij ons in de GBK zorgen we allemaal voor elkaar. De beste manier daarvoor is je te laten dopen, nu, daar net voor is natuurlijk de voordoop, een cantus waarbij je jezelf voorstelt en je een doopmeter of -peter krijgt.

Jeneverclubavond: 21/10 @Porter House

Deze avond is het beste van 2 werelden: het is een GBK clubavond en er is gratis jenever te bemachtigen. Onze geliefde Praeses werkt aan zijn goede karma door een jenevervat te zetten en iedereen gelukkig te maken. Kom dus zeker proeven van Mika zijn vocht, wij vinden het alvast lekker 😊

Verbroederingsfuif Chemica: 23/10 @Porter House

Bestaat er iets leukers dan grenzen verleggen en eens te kijken wat we samen met een andere kring kunnen verwezenlijken? Ga je innerlijke extrovert aan en kom samen feesten op een zot goeie party.



Introweekend

Eerstejaars opgelet!

Er is zonet een dringend nieuwsbericht binnengekomen: GBK gaat op introweekend!

Ben je nieuw en ben je een beetje overdonderd door al die nieuwe mensen? Weet je niet goed met wie eerst te babbelen? Of heb je na een week al 15 nieuwe beste vrienden waarmee je de tijd van je leven wilt beleven?

Kom dan zeker mee op introweekend! Op dit weekend staan de eerstejaars centraal, maar ouderejaars zijn natuurlijk even welkom. Tijd om vriendjes te maken en eens te inspecteren hoe zo een studentenvereniging in elkaar zit.

Waar en wanneer

Dit geweldige weekend zal plaatsnemen van 4 tot 6 oktober. We spreken af aan de voorkant van het station Gent Sint-Pieters om 18u15. Vanaf daar nemen we de trein naar Opoeteren. Terugkomst op zondag wordt verwacht rond 16u.

Activiteiten

Tijdens dit weekend zal je vooral je medestudenten leren kennen. Enkele van de beste vriendschappen ontstaan op dit weekend! Maar niet enkel de eerstejaars leer je kennen, ook het praesidium en andere GBK'ers. Dit weekend zit boordevol met spelen en amusement en meteen ook jullie eerste excursie! Ook kan je eens kennismaken met die mysterieuze cantus waar je misschien al eens van gehoord hebt.

Prijs

De prijs voor dit niet-te-missen weekend bedraagt 40 euro (vervoer, eten en verblijf inbegrepen). Enkel de drank wordt ter plaatse betaalt.

Wat neem je zeker mee

- Slaapzak en kussen
- Wandelschoenen/schoenen die tegen een vuiltje kunnen
- Regenkledij
- Zakgeld
- Kleren
- Toiletgerief
- GSM-opladers

Eventueel ook een verrekijker, loupe, determinatiegids, spelletjes voor onderweg...



Inschrijven

Om je in te schrijven stuur je vóór 30 september een mail naar excursie@biologie-gent.be. In deze mail zet je volgende gegevens:

Naam, Adres, Geboortedatum, GSM-nummer, Noodnummer + naam, Bijzonderheden (relevante medische gegevens), Vegetarisch of niet vegetarisch.

Na dat je deze mail gestuurd hebt, stort je meteen 40 euro op de rekening **BE36 0018 5078 7581**

Bij deze storting vermeld je je naam en 'introweekend GBK'. Als je inschrijving verwerkt is, krijg je een bevestigingsmail.



Introfuif

Diep in het beestenbos is waar biologen zich het best thuisvoelen. Kom mee op excursie in de beestige Overpoort en ontdek hoe de bioloog zich in zijn natuurlijke habitat (of toch alleszins de nachtelijke) gedraagt...

Op 2 oktober is het zover, trek dan jullie dansschoenen maar aan en haal jullie beste moves weer eens boven want het is tijd voor onze introfuif, beestenbos gaat los vol. 3!

Kom verkleed als je favoriete dier en kom samen met het praesidium het beest uithangen en het feestseizoen echt inzetten in onze geliefde Porter. Dans zo sluw als een vos, zo glibberig als een slijmslak of zo bronstig als een kariboe en geniet van de lekker beestige cocktails 😊

Drink je liever iets alcoholvrij? Of was die laatste cocktail er teveel aan? Dan hebben we ook een mocktail in de aanbieding voor slechts €2!

Hopelijk tot dan! 😊

Jullie feestjes

Xoxo

**BEESTENBOS
GAAT LOS**

COCKTAILS AAN €3, 4 VOOR €10
02/10 - PORTER HOUSE

vol. 3

GBK

GUIDO TWVW Medical Werff TOPCOPY knaek. the p house Standaard Boekhandel PANDA



Spaghetti-avond

Gegroet vriendjes en vriendinnetjes!

Get psyched, want 1 van de meest legendarische avonden komt er weer bijna aan... GBK's one and only spaghetti-avond! Dit jaar valt deze prachtige avond op **maandag 14 oktober** in de Thermanal, dus zet die datum al maar vast in jullie propvolle agenda's! Studies hebben aangetoond dat maar liefst 83% van de stress en problemen dat studenten ervaren kan verholpen worden door onze spaghetti te komen eten (true story!), des te meer redenen dus om af te komen! Voor de overige 17% kunnen jullie achteraf in de Toverpoort terecht natuurlijk 😊. Deze heerlijke spaghetti kunnen jullie **a volonté** verorberen en voor de vegetariërs is er een superlekker **veggie** alternatief voorzien.

Kaarten voor de spaghetti-avond kan je verkrijgen bij jullie favoriete of dichtstbijzijnde praesidiumlid, voor de studentikoze prijs van **8 euro**. Indien je geen zin hebt om een praesidiumlid op te sporen, kan je ook altijd mij een mailtje sturen (vice@biologie-gent.be) om jouw kaarten te bestellen. Goed op voorhand reserveren is aangeraden want de plaatsjes zijn beperkt, en zo kunnen wij ook goed weten hoeveel vlees- en veggie-variant we gaan maken. PS: de befaamde scene uit Lady and the tramp nadoen is optioneel maar zeker aan te raden (wel niet teveel smossen alsjeblieft hehe).

Be there, it's gonna be awesome!

Knuffels,

Els





G B K



BEESTENBOOS GAAT LOOS

vol. 3

COCKTAILS AAN €3, 4 VOOR €10

02/10 - PORTERHOUSE



Medical Werff



TOPCOPY

knaek.



Standard
Boekhandel



BAKKERIJ
PANDA

Spaghetti-avond



Maandag 14 oktober

Podiumzaal Therminal

Start: 19u00

VVK: €8

Kaarten verkrijgbaar bij praesidium of vice@biologie-gent.be



Vakbeschrijving

Fysica I

Fysica, het meest beruchte vak binnen de biologie. Jammer genoeg vaak ook het minst geliefde vak (op zo van die Mika's na natuurlijk). Bij fysica mag je je vooral niet laten afschrikken door het monster van een boek. Door de vele oefeningen en voorbeelden is het zeker niet zoveel theorie als het eruit ziet. Dit wil echter niet zeggen dat je het mag laten liggen!! Velen laten zich vangen aan het verleidelijk proces van "ik leer eerst wat mijn interesseert" en dan wordt fysica soms wel eens uit het oog verloren. De lessen zijn wel oke gegeven, maar vaak niet de moeite om naar toe te gaan omdat de prof de slides overloopt en quasi het boek voorleest. Met andere woorden: ik heb vaker geslapen dan opgelet.

Het deel waar nog heel veel op gevloekt zal worden, zijn de verplichte practica waar je een proefje moet uitvoeren en er een verslag over schrijven binnen de 4 uur. "Zoveel tijd", zou je kunnen zeggen, maar ik heb daar altijd tot de laatste minuut zitten zwoegen om toch maar een voldoende te kunnen halen. Laat je ook niet ontmoedigen als je eens niet geslaagd bent, doordat je er toch een stuk of 5 moet maken, is een tegenvaller ook wel op te halen. Wat wel super handig is, zijn de 2 bijna-gratis punten die je kan verdienen door een online taak in te dienen en als je dit op tijd doet en "deftig" ingevuld heb, haal je makkelijk meer dan 1,5/2 voor dit onderdeel. Het examen, dat is een ander paar mouwen. Als je goed bent in gokken wordt dit jouw kans om je te bewijzen aangezien het theoretische deel volledig multiple choice is. De tip voor dit vak is echt wel: sprokkel zoveel mogelijk punten op voorhand! Ze kunnen echt het verschil maken tussen een 9 of een 10.

Isaac Newton: *slaps roof of car*
Car: *slaps Isaac Newton*



Celbiologie en genetica

Van de kleinste bouwsteen in je lichaam tot alles wat je vandaag de dag doet, alles heeft te maken met cellen en je DNA. Daarom is Cel en gen ook een van de meest interessante en uitdagendste vakken van je eerste bachelor. De wondere wereld van de natuur gaat voor je open eenmaal je de processen begrijpt die erachter zitten. Een blad van een boom geeft niet zomaar suiker door wat CO₂ op te nemen. Het neemt deel aan een heleboel ketens en systemen, die het eigenlijk heel logisch laten klinken. Cel- en gen is letterlijk de deur van onwetendheid naar wijsheid.



Niet alleen komt dit vak van pas in het eerste jaar, maar ook in de latere jaren zul je zien dat dit vak heel erg nuttig is.

Stel je gaat voor Evolutionaire Biologie, dan zou je niet eens kunnen beginnen zonder de basisbouwstenen. De lessen worden op een interessante en interactieve manier gegeven. De cursus is heel erg goed verzorgd met oog op de kleinste details. Maar bovenal, het examen is duidelijk opgebouwd, geen addertjes onder het gras. Weet je het door en door, goed, weet je het niet, jammer! Vergis je niet, het is niet omdat dit vak de wonderen der natuur bloot legt, dat het ook gemakkelijk is.



Je schrijft liever te weinig op dan verkeerde dingen! Wees echter niet bang, want De Jaeger is rechtvaardig, hij kan duidelijk het onderscheid maken tussen wie de leerstof kent en wie niet. Laat je vooral verrassen en zie wat het geeft.

Wiskunde I

Oh nee, niet opnieuw Wiskunde! Ik zie velen van jullie al zuchten bij alleen maar de gedachte aan de eindeloze stelsels en matrices die jullie te wachten staan. Maar niet gevreesd, want ook al heb je langdurende theorielessen over hoe een stelsel is opgebouwd en wat de vierkantswortel van 2 is, de theorie wordt altijd in de praktijk omgezet in de vorm van oefeningenlessen of werkcolleges.



Ze maken de vaak nogal abstracte theorie duidelijk en geven er ook een daadwerkelijke betekenis aan. Koen Thas als professor en Richie Ackaert als lesgever bij de oefeningen geven je respectievelijk de assist en het schot naar doel om met glans dit vak af te werken. Onderschat het echter niet, je dient veel tijd te steken in het begrijpen van de leerstof en vele oefeningen te maken, want met alleen je theorie ga je het niet redden op het examen. Wiskunde maakt van al het mogelijke iets abstracts onbegrijpbaar, om het daarna terug om te zetten naar "duidelijke taal" met verschillende tekens waarbij 1 streepje je een 9 of een 10/20 kunnen bezorgen. Nu, al bij al is het zo erg nog niet, je kan zoals mij (Fredje) ook altijd een pakje koekjes en een thermos koffie meedoen en koffieklets houden in de les, grappen makend over het feit dat Thas geen "broek" aan heeft of dat Richie zijn hoofd ook wel kan gebruikt worden om te zonnebaden als het mooi weer is. Iedereen moet het beste maken van dit vak, en ik heb dat gedaan, nu is het nog aan jou!



Biodiversiteit van planten

Tussen al die niet-biogerelateerde vakken ga je waarschijnlijk opgelucht zijn om eens een echt biologisch vak te krijgen. In dit vak zal je meegenomen worden naar de wonderde wereld van planten. Cool toch! Plantkunde zal opgedeeld worden in 2 delen: morfologie en anatomie. De delen zullen door 2 verschillende proffen gegeven worden, maar aangezien de prof van morfologie normaal verandert, kan ik daar niet echt iets over zeggen.



Anatomie van de plant zal gegeven worden door professor Beeckman. Hij is echt het stereotyp beeld van een prof plantkunde: grijs haar en een lange baard. Dit stuk wordt op een boeiende manier uitgelegd dus het is de moeite om af en toe een lesje mee te pikken.

Buiten de lessen zijn er ook nog de verplichte practica onder het strengziende oog van Veerle. In dit praktisch gedeelte moet je in het begin vooral leren kijken naar de plant en deze dan te tekenen. Later kwamen ook de microscopen aan bod. Naar ervaring is dit een van de leukste vakken van het eerste jaar, maar ook wel stresserend doordat het examen mondeling verloopt.

Biodiversiteit van ongewervelden

Joepie, opnieuw een leuk vak! Inderdaad, in ongewervelden leer je over (je raadt het nooit) ongewervelde dieren. Dit vak wordt gegeven door de geliefde professor Moens. Hij is niet alleen enorm rustig en motiverend, maar daarboven houdt hij ook nog van wormen ♡. Ondanks dat het vak interessant is, is het niet gemakkelijk en vergt het veel tijd om alle leerstof onder de knie te krijgen. Een grote hulp is de lijst die normaal gezien op Ufora zal staan met daarin voorbeeldvragen. De kans is groot dat meerdere vragen uit die lijst zullen komen.



Net als vele andere vakken heeft ongewervelden een praktisch gedeelte. Ook hier zal je je beste artistieke talenten mogen bovenhalen, want in deze practica moet je elke week 4 uur aan een stuk diertjes tekenen.

Het examen is deels mondeling, met schriftelijke voorbereiding en een fotoronde zonder voorbereiding.



Op zich is het examen ook niet super moeilijk, maar de prof heeft wel snel door of je de inhoud kent of niet. Het is ook enorm belangrijk om te weten in welk fyllum elk dier zich bevindt, want een fout hiertegen wordt als een grote fout gezien en kan je de helft van de punten van die vraag kosten.

Algemene chemie I

Misschien behoort chemie al tot je basis(ch) of is het toch eerder de zure appel in je studies. Niet getreurd (of getitreerd), met Klaartje kom je finaal altijd tot een goed einde. Van simpele reactievergelijkingen tot de moeilijkste redox-reacties, van practica waar je zowel letterlijk als figuurlijk moet van kotsen. Maar ook thermodynamica, orbitaaltheorie en complexe moleculen komen aan bod. Ik heb maar 1 tip voor jullie, en ik weet dat dit afgezaagd en eentonig klinkt, maar begin er vanaf dag 1 aan, want het is een bijtend goedje als je het niet haalt. Een examen kan goed of slecht gaan, afhankelijk van de vragen, maar ook afhankelijk van hoe goed je alles beheerst. Leer geen details van buiten, maar eerder de grote inhoud en probeer die dan telkens toe te passen op de geziene leerstof. De werkcolleges zijn wel echt een must, ze verduidelijken gewoon alles wat je ziet en de toepassingen zijn in het echte leven ook bruikbaar.



Doop is dope

Oké, je weet hoe het werkt. 2 liter visolie naar binnen en een hele nacht naakt in een 3 meter diepe put zitten. Begin er maar aan.

Nee, dat is absoluut niet hoe het werkt. Jammer genoeg zijn het deze niet-erkende, compleet overantwoordelijke kringen die worden uitgelicht en de anderen zwart maken. Wij vrezen dat dit verschrikkelijk verhaal jullie zal afschrikken, wat zeer begrijpelijk is, maar onterecht.

De doop is een avond waar je vrienden maakt, waar je een band met andere gedoopten en reeds gedoopten smeedt en een beetje tot heel erg vuil wordt bij het volbrengen van enkele opdrachten. Daarbij komt dat de totaliteit van de doop moet voldoen aan een zeer streng doopdecreet dat alle erkende kringen ondertekenen en zich verplicht aan moeten houden, laat je dus niet afschrikken! Al deze maatregelen veranderen gelukkig niks aan het feit dat je belachelijk vuil wordt!



Waarom willen we per se dat er gedoopt wordt?

Het is ten eerste een traditie. Alle eerstejaarsstudenten en andere geïnteresseerden die zich bij het GBK willen aansluiten moeten zich door enkele beproevingen wringen om tot schacht te mogen worden benoemd. Eenmaal schacht zijnde resteert enkel nog een ontgroening op het einde van het jaar, waarna je als volwaardig lid van de kring door het leven mag.

Bij deze beproevingen hoort een voordoop, wat gewoon een uit zijn krachten gegroeide cantus is waarbij al iets van jullie zal worden verwacht. Twijfel je over het dopen, kom dan zeker hiernaartoe, je bent absoluut niet verplicht om je daarna nog te laten dopen moest het tegenvallen.



Ten tweede is dopen gewoonweg nice, toch voor sommigen. Voor anderen, zoals mij, is het een kick om uit je comfortzone te treden.

Ten derde maak je vrienden voor het leven, met andere studenten die worden gedoopt en de rest van de kring. Het brengt een groepsgevoel dat niet meer is weg te slaan. Wat een deal, voor maar één avond!

Meer kan ik jammer genoeg niet vertellen over de doop. Om de spanning erin te houden voor allen die meedoen proberen we niet te veel te verklappen over het verloop ervan. Als je heel nieuwsgierig bent en echt wilt weten hoe het in elkaar zit dan moet je maar meedoen!

Moest je nog vragen hebben, je kan mij steeds mailen via schachtentemmer@biologie-gent.be, of je spreekt me aan op een GBK-activiteit of stuur een berichtje op facebook, maakt niet uit, ik bijt niet!

Groetjes en een fijne dag gewenst,

Thiemen

uwen schachtentemmer



Quotes

Filip: "Sorry Cynthia van mijn klit in uw haar."

Lies: "Het alfabet is toch gewoon: a b c d u v w?"

Aäron tegen Camille: "Ik zal u eens ziek maken, en tzal geen oorsteking zijn deze keer!"

Rood: "Ik wil Vibriona wel eens tegen mijn clitoris."

Stefke: "Nu heb ik maar 1 tepel om borstvoeding te geven."

Niko *6 uur 's morgens, net op tijd voor de bus op 2-daagse*: "Eigenlijk ben ik nog fucking zat."

Fredje Sletje: "We gaan eens iemand rammen in de lift..."

Camille: "De mijne is groter dan de jouwe."

Michiel: "Grote grotjes waar we eens lekker in kunnen gaan."

Lynn: "Wat? Planten om te pijpen in het water?"

Filip: "Jup its woman time."

Fredje sletje: "Wtf, een zonsopgang is net als een zonsondergang, maar dan gewoon omgekeerd."

Jana: "Ik moest lachen, maar mijn tanden zaten vast."

Cynthia: "Waarom vragen jullie mij ook mee om te gaan shoppen als ik zo'n hakken aan heb?"

Iona en Mika: "Niemand heeft u meegevraagd!"

Sletl op z'n Gents: "Kheb shterke darm."

Bob: "Wiskunde is magie en ik ben duidelijk geen tovenaar."

Sletl: "Ik denk dat je slim wordt als je cerebrospinaal vocht opzuigt met een rietje."

Rood: "Mijn cock is groter."

Filip: "Hij blijft zelf staan als ge zo wobbelt wobbelt."

Bob: "Je moet daar harder mee schudden, dan spuit da beter."



Els: "Ik heb nog niet aan dat poesje geroken."

Filip: "Zo zit dat beter dan als hij hard staat eh?" *Els knikt*

Charlotte: "Ik wil altijd naar je poephaar kijken."

Simon *over examen ornithologie* "kheb express sulidae en paridae opgeschreven zodat ik boobies en fits kon schrijven."

Een luid kloppend geluid in de videochat Robin: "Wie is hier zijn muis aant verkrachten?"

Ada: "Das bij mij en 't is met mijn bureau."

Filip: "Els wilt ge mijn fles vasthouden?"

Cynthia (al roepend int het midden van de straat met verschillende voorbijgangers): "Ik poep me iedereen in het rond!!!"

Stefke toont een foto van een mooie baby

Hanne: "Das echt een mooi kind."

Fré: "Ja, kzou het wel doen."

Marie: "Dries Van Langenhove moet echt oprotten."

Robin: "Die heeft blijkbaar wel een grote piemel eh."

Stelt: "Gaatje boren, rietje derin."

Mika: "Laura is woensdag me ons mee gaan boitten."

Shakira: "Ja, ze is goe bezig, ze heeft daar iedereen onder tafel gezogen."

Fré: "Zijt gij nu nog nie weg?"

Marie: "Nee, Lukas moet het adres nog doorsturen"

Nanou: "Ge kunt toch ook in uw auto wachten?"

Hanne: "Kben voor u baking bread beginnen kijken."

Charlotte: "Kga mijn vriendin vanavond vragen mij overal te checken."

Margje: "Ge moet wel uw benen toe doen."

Simon: "'t is de goeie die het zegt."

Cynthia: "De mijne raakt ni in het gaatje."

Kaat tegen Tom: "Da klinkt zo raar als je slikt."

Shakira: "Als mijn zus en ik seksueel actief waren in het middelbaar..."



Margje: "Ik heb regenwormen."

Simon: "Oei kdenk dat ge dan eens naar de dokter moet gaan."

Stefke: "Shakira! Uh nee ik bedoel... hoe noemt die andere nu weer ... Mika!"

Fredje Sletje tegen Camille: "Moet ik hem vasthouden, zodat jij hem in uw mondje kan steken?"

Fré: "Ik ben een tent, kijk."

Els: "Hij is half slap half hard, kvind da wel goe."

Filip: "Eline blijf van mijn sprietje af."

Sletl: "Bij Morgan kan ik zo hard zuigen als ik wil?"

Mika: "Pijpen he, niks anders."

Rood: "Gewoon veel slikken achtereen."

Mika: "Een mooi geologisch fenomeen."

Cynthia wijst naar een tegel: "Das een baksteen van de grond."

Margje: "wij gaan goede seks hebben jongens."

Simon: "Ik zuig ook tot op het randje dat ik voel oei, no more."

Mika: "Mag ik op iemand spuiten."

Era: "Staan er eigenlijk potten in ons keukentje?"

Margje: "Als gij er staat wel."

Fré: "Ik kom nie graag in Wormen."

Els: "Ik kan alleen zuigen."

Filip: "Wa was da vocht?"

Noa: "Uw vorige flojsch was mooier."

Mika: "Hij was stijf en kort."

Fredje Sletje: "Steek ik u vinger derin, dan komt ie misschien ook wel."

Rood: "Mijn IQ is gelijk 3000, fuck."



Fotohoekje



Facebookshizzle

UGent Confessions 2.0
13 uur · 🌐

#1710 Pfff vibrators zijn veel te duur. Elektrische tandenborstels werken zeer goed- beter zelfs dan sommigen! Gwn ander borsteltje gebruiken voor het tanden poetsen hè 😊

👍👍👍 102 102 reacties

Vind ik leuk · Reageren · Delen

Vind ik leuk · Beantwoorden · 12u

- Niko Djuh Noa Bauwens · 1
Vind ik leuk · Beantwoorden · 11u
- Saskia Proumen Noa Bauwens · 1
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9u
- Noa Bauwens JONGENSNSNSNSNSNSNS STOOOP DEES IS NIE ECHT
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9u
- Niko Djuh StooOOOOP 🤪🤪🤪 · 2
Vind ik leuk · Beantwoorden · Vertaling bekijken · 9u
- Saskia Proumen Michiel · 1
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9u
- Noa Bauwens come fight me
Vind ik leuk · Beantwoorden · Vertaling bekijken · 9u

UGent Confessions 2.0
13 mei om 10:45 · 🌐

#1630. Ben dit semester wakker geworden met kaas, tapenade, een fietszadel, een deurstop, een kiel... in m'n bed, maar nooit met een knappe boy. Kwil eens op iets anders rijden dan een zadel en eens een ander sausje proeven in m'n bed. Cry

👍👍👍 Mayra Meersman, Annelien Eyskens en 390 anderen · 154 reacties

Vind ik leuk · Reageren · Delen

Niko Djuh Ruben Vanhoomissen ge hebt blijkbaar ofwel een vrouwelijke ofwel een gay dubbelganger 🤪

Vind ik leuk · Beantwoorden · 18u

Ruben Vanhoomissen Kleptomanie enzo
Vind ik leuk · Beantwoorden · 18u

Michaël Goedertier heeft geantwoord op een reactie hierop. 🌐

Memes
14 uur · 🌐

Indeed we do.

ellek
@realellek

Does anyone else have those friends who u jokingly insult all the time until at some point u just straight up don't even know how to be nice to each other anymore

👍👍👍 17 d 25 d reacties 77 d keer gedeeld

Vind ik leuk · Reageren · Delen

Lynn Schepens Michaël 🤪🤪🤪 · 1
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9u

Michaël Goedertier Jakingly? 🤪 · 1
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9u

Lynn Schepens



Vind ik leuk · Beantwoorden · 4u

14:24



👍👍👍 1.636 5.565 opmerkingen · 149 keer gedeeld

Vind ik leuk · Opmerking plaatsen · Delen

Antwoorden

Ruben Vanhoomissen
Cynthia "Links en rechts zijn subjectief" 🤪🤪 · 3
3 d Vind ik leuk · Beantwoorden

Cynthia De Wilde
100% gelijk 🤪🤪 · 2
3 d Vind ik leuk · Beantwoorden

Michaël Goedertier
Omg neen stop 🤪🤪 · 2
3 d Vind ik leuk · Beantwoorden

Cynthia De Wilde
Mika, gij snapt da gwn nie 🤪 · 1
3 d Vind ik leuk · Beantwoorden





GBK-memes

Who remembers blowing these as a kid??



They grow up so fast



Wist je dat...

GBK

- ...Fredje Sletje met Robin gemuld heeft op Sletls afscheidsfeestje?
- ...Robin met Michiel gemuld heeft op Sletls afscheidsfeestje?
- ...Michiel met Fredje Sletje gemuld heeft op Sletls afscheidsfeestje?
- ...Noa klaar kwam op een videoclip omdat die zo "estetisch" gemaakt was - KDA popstars / League of Legends
- ... Niko de mythe dat je je gsm op de lelies kunt zetten bevestigd heeft?

Biologie

- ...Onderzoekers aangetoond hebben dat mensen het vrolijkst zijn om 19:26, zaterdagavond?
- ...Orchidee eigenlijk testikel wil zeggen, omdat sommige soorten grote knollen hebben die lijken op een balzak?
- ...Zeeotters elkaars pootje vasthouden tijdens het slapen, zodat ze niet wegdrijven?
- ...Een eendagsvlieg langer leeft dan een dag?
- ...Krokodillen stenen doorslikken om zo dieper te kunnen zwemmen?
- ...Oesters meerdere malen van geslacht kunnen veranderen?
- ...Gentoo pinguins een 'aanzoek' doen bij hun partners met een zorgvuldig uitgekozen kiezelsteen?



GBK-confessions

#1 Ik had eens een gezellige date met mijn lief, filmpje kijken en chili con carne eten. Nu van het een kwam het ander natuurlijk. Na de daad wil ik nooit m'n hand gebruiken voor de lichaamsvochten op te vangen, maar al snel beseften we dat er nergens papier in handbereik lag. Hopeloos keek ik om me heen en zag al snel de tortilla's van de chili con carne liggen. Om een of andere reden wou mijn lief perse dat ik een tortilla nam en nog effe naast hem kwam liggen, maar ik heb toch maar m'n hand gebruikt (ik wou morgen nog restjes eten). Vliegensvlug (en naakt) liep ik naar de (gemeenschappelijke) toiletten. Ik neem het toilet waarvan de deur openstond. Nu had mijn kotgenoot besloten om net dan een kakske te leggen met de deur open EN in het donker?!? Nu durf ik m'n kotgenoot nooit meer onder ogen komen... Wat zou erger geweest zijn: alles afvegen met een tortilla of naakt onder je kotgenoot komen?

#2 Je kent het wel dat tijdens de examens je libido omhoog gaat en je dus een filmpje opzoekt. Ik ben zo een slimmer die vergeet mijn pagina weg te klikken voor ik naar de bib ga studeren. Ik doe daar mijn laptop open en meteen hoor ik kei luide porno... Met een rode kop klap ik snel die pc weer dicht en besef dat ik oortjes in heb dus dat het eigenlijk minder gênant was dan gedacht. Met een gerust hart doe ik die laptop weer open. Wat bleek: mijn oortjes zaten niet aangesloten op mijn computer. Ik ga nooit meer leren in de bib.

#3 Mijn beste vriend en ik wisselen dickpics uit van andere mensen om ze te beoordelen en een cijfer op 10 te geven. 🍆

#4 Iedereen denkt da ik super onschuldig ben omdat ik altijd vrolijk en vriendelijk ben ma eiglik sta ik constant geil en das sad.

#5 Kheb ooit eens de naam van mijn ex geroepen tijdens de seks... Beste tip die ik kan geven voor als het niet leuk is.

Heb je ook een sappig geheimpje dat je graag met ons wil delen? Stuur het dan door naar de wormpjes naar: worm@biologie-gent.be. Of stuur hem anoniem door in een van de google drive documenten.



Vraag het aan de Worm

Wat is de zin van het leven?

Goh, dit is een moeilijke vraag, alhoewel, misschien ook weer niet. Mensen zijn altijd bezig met het bereiken van doelen en dingen waar ze van dromen. Ja, wie droomt er nu niet over een mooie carrière waar veel geld mee te verdienen valt, of die ene liefde die je hoopt tegen te komen, misschien zelfs de wereld mee rond te reizen? Al die dromen en doelen zijn natuurlijk best wel wat waard, maar is dat nu de zin van het leven? Wat is "zin hebben"?

Qua levensdoel kunnen we besluiten dat het biologisch gezien enkel voortplanting en overleving is, want dat is nodig voor de evolutie van de mens, zorgen dat je niet opgegeten wordt of sterft aan een ziekte en zorgen dat je genoeg nakomelingen hebt om een nageslacht voort te zetten en je te onderhouden als je ouder wordt.

Nu, ik denk dat als we het puur biologisch bekijken, we niet ver gaan geraken, misschien toch eens kijken naar wat gevoelens bij ons teweeg brengen. Het gevoel van liefde en affectie roepen wat bij ons op, we voelen ons veilig, goed, geliefd, en daar streven we ook naar, constant dat gevoel krijgen waardoor we die nodige endorfines aanmaken. Aan de andere kant hebben we ook verdriet, teleurstelling en pijn, die onlosmakelijk verbonden zijn met eerder genoemde gevoelens. Want in elke relatie is er wel eens ruzie, of valt er een breuk. Heeft het dan zin om telkens gekwetst te worden na die emotionele greep naar wanhopige liefde? Heeft het "zin"? Nee, "zin hebben" gaan we denk ik nooit kunnen definiëren, het is nu eenmaal een subjectief gegeven. En als het van mij komt, dan hoeft het leven ook geen "zin" te hebben. Waarom iets doen als je telkens in je achterhoofd een belletje hebt rinkelen die zegt dat het misschien niet verstandig is? Waarom heb je dat of dit gedaan? Stop met twijfelen. Het leven heeft geen zin, en dat is niet in de slechte betekenis. Grijp elke kans die je maar kan en geniet met volle teugen van alle gelegenheden die zich voordoen. Want voor je het weet is het gedaan. En eenmaal in de kist, bestaat er geen "zin" meer van het leven, dan is er niets meer.

Veel liefde,

Frederik



Sponsors

Panda



Op zoek naar een goed ontbijtje? Ga eens langs bij de panda aan het Sint-Pietersplein! Ze verkopen daar ontbijtkoekjes enzo! En aangezien je daar toch bent, kun je direct ook een lekker belegd broodje meepikken aan een spotprijs met 10 procent korting! Want geef toe, die broodjes in Ledeganck ben je na 5 keer rotbeu. Natuurlijk alleen bij vertoon van je lidkaart!

Bioshop



Biologische producten? En dan vooral natuurvoedingproducten? Dat vind je in de ultieme biologenwinkel in Gent. Bioshop natuurlijk! Goed gelegen (haha naast overpoort) en makkelijk bereikbaar! Dit jaar hebben de bioshopgoden ons geschonken met 10 % korting bij vertoon van lidkaart.

Knaek



Aaaah, Knaek. Voor studenten, door studenten. Godzijdank dat ze bestaan. Met je knaek-pasje kan je ook weer dit jaar op verschillende plaatsen korting krijgen. Daarnaast kan je de app ook downloaden op je gsm! MEGA EPISCH COOL!

Medical Werff



Zoals elk jaar staat Medical Werff ook tussen onze sponsorlijst! Dankzij onze favoriete Nederlander die al jaren aan onze zij staat, kunnen wij ook dit jaar jullie van labomateriaal voorzien aan spotprijssjes!



Guido



Dat dikke boekje dat je stiekem nooit leest, maar waar je wel alle kortingsbonnen van uitscheurt? Ja! Hij zal je dit jaar weer vergezellen! Hoeraaa. Ook zal guido de vele spulletjes in de guidopakketje sponsoren! Dat het dit jaar weer ultra dik mag zijn! Daarnaast maakt guido ook een examen-survival-kit.

Top Copy



Die dingen die je zo moet meesleuren tijdens het schooljaar? Ze wegen relatief zwaar en bestaan uit papier. Ze worden cursussen genoemd. En topcopy helpt ons erbij! Danku topcopy ♡. Dankzij jou kunnen we allemaal slimme biologjes worden.

Standaard Boekhandel



GBK-leden krijgen kortingen op standaardboekhandel-boeken. Voor als je nog niet genoeg gelezen hebt na je cursusmateriaal. Daarnaast durft Standaard boekhandel wel eens prachtige bio-gidsen te sponsoren als prijs op onze quiz!



Veggilicious

Omdat wij trotse biologen zijn, proberen we het klimaat een beetje minder te belasten. Daarom in elke Worm een veggie receptje dat zelfs de onhandigste student kan klaarmaken. Deze keer maken we satés met champignons en kruidenkaas. Super lekker, kei gezond en enorm ontspannend om eens te maken tijdens een pauzetje.

Ingrediënten

- 500 gram champignons
- 250 gram cottagecheese
- 4 eetlepels extra vierge olijfolie
- 1 eetlepel lente-ui (gesnipperd)
- 2 koffielepels verse tijm (gehakt, + enkele takjes extra)
- 1 koffielepel verse rozemarijn (gehakt, + enkele takjes extra)
- 2 koffielepels bladpeterselie (gehakt)
- peper
- zout



Bereiding

- Laat de cottagecheese uitlekken in een zeef
- Borstel de champignons schoon en verwijder de steeltjes.
- Snipper de lente-ui
- Hak de bladpeterselie, tijmblaadjes en rozemarijntakjes.
- Roer de lente-ui, de groene kruiden en 1 el olie door de cottagecheese
- Laat het overtollig vocht uitdruipen in de zeef
- Kruid naar smaak met peper en zout en zet apart in een kommetje
- Vul elk champignonhoedje met de kruidenkaas en prik de champignons op een satéprikker. Duw ze stevig tegen elkaar aan
- Bestrijk de champignons met wat olijfolie
- Rooster de satés goudbruin op het rooster in de laagste stand. Leg de champignonsatés op borden en besprenkel ze met wat olijfolie
- Werk af met takjes rozemarijn en takjes tijm

ENJOY!

Pokémon van de maand

Het begin van een nieuw schooljaar. Iedereen kijkt er op een andere manier naar uit (of juist helemaal niet). Zo heb je degenen die niet kunnen wachten om weer achter de schoolbanken te zitten en degenen die het volledig zien zitten om de lessen te skippen en op kot te chillen. Thiemen is, net als zijn lookalike Ditto, iemand van dit laatste type.



Welgekend aan deze Pokémon is de hidden ability Imposter. Het laat Thiemen toe zichzelf te transformeren in exacte replica's van andere identiteiten. Een aantal van zijn meest gekende transformaties zijn Roméo Elvis, Waluigi, Gatis Kandis, Foley's guy (Oscar Wilde, noot van de kommaneuker), Catherine Zeta-Jones en de afvalman op Tomorrowland (met dank aan Mozard voor deze

lookalikeslijst).

Het spiegelen van gedrag is een zeldzamer verschijnsel al is een imitatie van Vanessa (dronken Lynn/Lin) op de wisselcantus van 3-daagse reeds waargenomen.

Ditto's overige ability is Limber. Dit weerhoudt hem ervan stil te zitten en niets te doen. Het resultaat hiervan zijn opmerkelijke dansmoves, impulsieve uitspraken als 'Ik drink hier iedereen onder tafel!' maar bovenal maakt het van hem een schachtentemmer **MET PASSIE!!!**



Een ander zeer gekend aspect van Ditto is zijn gebruik in de Pokémon Nurseries met als doel breeding. Zo is er momenteel een succesvol kweekprogramma aan de gang tussen Thiemen en Cath.

Maar lang niet iedereen lijkt op elkaar en zo zijn er nog een heleboel andere Pokémon die hier beschreven kunnen worden.

Gotta catch 'em all!

Killian

Spelletjes

Breng Mikachu terug naar zijn Pikachu!



Nonogram

			1											
	3	1		1	5	5	3							
	1	3	3	3	3	2	1	1	7	7				
7														
3	2													
2	3	2												
1	2	2												
2	3	2												
2														
2	2													
4														
5														
4														



Kleurplaat

Geef Bob een kleurtje



Oplossingen



			1							
	3	1		1	5	5	3			
	1	3	3	3	3	2	1	1	7	7
7				■	■	■	■	■	■	■
3	2				■	■	■		■	■
2	3	2	■	■		■	■	■	■	■
1	2	2	■			■	■		■	■
2	3	2	■	■		■	■	■	■	■
	2								■	■
2	2	■	■						■	■
4		■	■	■	■					
5		■	■	■	■	■				
4			■	■	■	■				



Nawoord

Dit was het dan weer, onze allereerste Worm, helemaal afgewerkt en uitgelezen.

Na hard zwoegen en zweten is het ons gelukt om dit pareltje af te werken. Maar dat konden we natuurlijk helemaal niet alleen, graag bedanken we de mensen die voor ons die prachtige teksten hebben geschreven (zodat we zelf wat minder werk hadden hihi), maar ook iedereen die zijn wildste en zotste verhalen hebben gedeeld via de confessions of de grappigste quotes hebben meegegeven.

Wij hebben alvast superveel zin in het nieuwe jaar waarbij er zot gefeest en gedronken zal worden, maar ook nieuwe vriendschappen gesmeed en oude nog dichter bij elkaar groeien.

Voor de eerstejaars, geniet vooral van jullie tijd en kom zeker af naar alle activiteiten, we staan altijd met open armen klaar voor jullie!! Tot de volgende! Jullie wormen, Camille en Frederik

xxx



Random picture of the month







TOPCOPY - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@topcopy.be

TOPCOPY Green - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22

DOCUNET - Martelaarslaan 290 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@docunet.be