



WORM

Nummer 2 – Academiejaar 2020 - 2021



Inhoudspagina

Voorwoord	3
De praesesLULt	4
Kalender	6
Vorbije activiteiten	8
Komende activiteiten	10
Biologische birthdays	12
Cantus-cultuur!	14
Wat voor worm ben jij?	17
Tetten van't GBK	18
Fotohoekje	22
Quotes	26
Facebookshizzle	29
Bio-memes	30
Wist je dat...	32
Dolphin date night	33
Eco-kottips: bathroom edition	36
Vegalicious	38
Grindr: "The musical"	40
Spelletjes	42
Kleurplaat	43
Oplossingen	44
Nawoord	45
Random picture of the month	46

WORM:

Scriptoren: Merel Janquart & Killian Cnudde

Kommaneukers: Niko Djuh & Camille Bonne

Met dank aan: het praesidium, Carolijn Lauwers & Jessie Caignie



Voorwoord

GELUKKIGE VERJAARDAG!!!

Als wij ons werk goed gedaan hebben, dan zal je deze Worm op een wel heel speciale dag in ontvangst nemen want... er is er één jarig, HOERA! HOERA! Op deze prachtige 19^e dag van oktober mag de beste vereniging van Gent en omstreken namelijk een jaartje bijrekenen op de teller en reeds 55 kaarsjes uitblazen. Een echt oude vereniging is het niet, maar dat we na al die jaren nog steeds volop leven, groeien en bloeien, is goud waard!

Een lustrumspecial zal nog even op zich laten wachten tot in het tweede semester, maar dat wil niet zeggen dat we nu niet ons best gedaan hebben om deze Worm te vervaardigen. Nog steeds zal je je kunnen verdrinken in onze tekstjes, een kriek kunnen lachen om de quotes en watertandend uitkijken naar wat er nog komen zal in de eerstvolgende weken.

Jammer genoeg is de Google Form waarin wij leuke quotes en sappige confessions anoniem ontvangen leeg gebleven ☹️ en daarom willen we bij deze direct ook nog eens een oproep doen naar iedereen om deze naar ons door te sturen. Dit kan altijd via het e-mailadres worm@biologie-gent.be of door een berichtje te sturen naar Merel en/of mij (Killian) op Facebook. Toch liever anoniem? Dan is er de Google Form die je ook nog steeds op de GBK-site en in de facebookgroepen terugvindt.

Maar goed, zelfs zonder confessions kan een goede Worm tot stand komen. So sit back en geniet van deze tweede editie!

Peace out!

Team Worm



De praesesLULT

Vier weken ver in het nieuwe academiejaar en ik ben al zeker vier jaar verloren van mijn leven aan stress. Tussen het schrijven van deze praesesLULT en de vorige is er toch het een en het ander gebeurd. Laat mij even toe mijn hart te luchten. Een tweetal weken voor de start van het academiejaar begon er nieuws te komen over welke activiteiten al dan niet mochten doorgaan. Met andere woorden: toen de vorige Worm geschreven werd, waren we nog altijd van niets zeker. Ik kan je verzekeren dat op die maand tijd er al ENOOORM veel verschillende informatie is binnengekomen. Een voorbeeld: ik wou doodleuk een lokaal reserveren voor de openingsclubavond in week 1. Een paar dagen later kreeg ik het volgende te horen: "Activiteit verwijderd, want je moet drie weken op voorhand reserveren." My reaction:



De volgende dag kreeg ik dan weer te horen dat verenigingen pas een dag later konden reserveren voor lokalen... Maar ja, ondertussen had ik wel een hele dag liggen rondstressen en een heleboel paniekerige mails verstuurd.

Nog een paniekaanval: voor al de activiteiten moest er plots twee weken op voorhand een melding bij de politie gedaan worden. Ok, dit was al een hele uitdaging, maar dan krijg je op een AV (algemene vergadering van het FK (n.v.d.r.: "Faculiteiten Konvent" = overkoepelende vereniging voor alle faculteitskringen aan de UGent)) te horen dat dit meldformulier 4 weken op voorhand moest ingediend worden. My reaction:



Gelukkig zijn de regels omtrent het organiseren van activiteiten wat gestabiliseerd en realistischer geworden in week 2 en 3, alhoewel ik elke dag weer angstig mijn mailbox opendoe om te zien of er geen nieuwe regeltjes uitgevonden worden.

Nog een laatste keertje, je weet wel, om het af te leren en een drieledigheid te vormen. Ze verwachten van ons dat we voor activiteiten zes weken op voorhand muziekvergunningen aanvragen. ZES WEKEN. Ik mistyp mij niet, jongens en meisjes, en ik herhaal het nog eens: ZES WEKEN. Vandaar dat er dus de laatste tijd geen muziek meer opstaat op onze activiteiten. My reaction:



Desondanks al dit gedoe achter de schermen hebben we toch wel leuke en geslaagde activiteiten kunnen organiseren. Ook voor de eerstejaars waren het geslaagde gelegenheden om elkaar beter te leren kennen. Laten we dan ook hopen dat we in de toekomst veilige evenementen kunnen blijven organiseren!

Binnenkort mag de GBK ook 55 kaarsjes uitblazen! Desondanks corona laten we dit niet zomaar voorbij gaan. Op maandag 19 oktober vieren we deze gelegenheid (als alles goed gaat) op de locatie van Cabane Banane op campus Sterre. Ik hoop dat onze feestjes dan ook een taart voorzien met 55 kaarsjes (alhoewel blazen niet zo coronaproof is...).

Dan zou ik graag dit gezever (of lees 'gelul') afronden met een bedankje aan iedereen die zich aan de maatregelen houdt en iedereen die zich (meestal) braaf inschrijft voor onze activiteiten. Het zijn vreemde tijden, maar na regen komt er altijd zonneschijn. Probeer allemaal nog eventjes de maatregelen vol te houden, 't is nog niet gedaan. Vergeet vooral niet om je gezond verstand te gebruiken! Ook de lessen volgen en bijhouden is nu allemaal even aanpassen, maar bekijk het zo: als je je nu vollebak inzet heb je waarschijnlijk een hele zomer, die toch wel eens coronaloos durft te zijn, om alles te doen wat je nu niet kan doen.

Goede moed!

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK!

Saskia



Gemaakt door Rood!



Kalender

Corona houdt ons nog steeds in haar greep, desondanks doet de GBK zijn uiterste best om coronaproof activiteiten te laten doorgaan. In tegenstelling tot de vorige Worm is er al veel meer zekerheid, maar toch kunnen er vaak last minute nog zaken aangepast worden. Hou daarom zeker de GBK-site en de Facebookpagina in de gaten zodat je steeds up-to-date blijft. Voor de meeste evenementen zal er – vanwege corona – nog steeds gevraagd worden om in te schrijven. Schrijf dus op tijd in als je er zeker bij wil zijn!

Week 5		
Maandag	19/10/20	GBK's 55-jarig jubileum!!! @Cabane Banane
Dinsdag	20/10/20	
Woensdag	21/10/20	
Donderdag	22/10/20	GBK ON ICE @Kristallijn
Vrijdag	23/10/20	

Week 6		
Maandag	26/10/20	Clubavond @S25
Dinsdag	27/10/20	Plantjesswap @S9 aud3
Woensdag	28/10/20	
Donderdag	29/10/20	
Vrijdag	30/10/20	

Week 7		
Maandag	02/11/20	
Dinsdag	03/11/20	
Woensdag	04/11/20	Schachtenteambuilding @S25
Donderdag	05/11/20	Wetenschappen at the movies @Kinopolis
Vrijdag	06/11/20	

Week 8		
Maandag	09/11/20	
Dinsdag	10/11/20	Yoga sessie @S9 aud3
Woensdag	11/11/20	
Donderdag	12/11/20	
Vrijdag	13/11/20	



Week 9		
Maandag	16/11/20	Clubavond @S25
Dinsdag	17/11/20	
Woensdag	18/11/20	Bar @Cabane Banane
Donderdag	19/11/20	
Vrijdag	20/11/20	



Vorbije activiteiten

Openingsclubavond

Heerlijk om na maanden van quarantaine en isolatie elkaar nog eens terug te mogen zien. De S25 bleek naast een saai wiskundelokaal toch ook een leuke locatie te zijn. Gelukkig konden het beperkt aantal toegelaten personen en de vele coronamaatregelen de gezellige sfeer niet verpesten.

Hoe hebben Merel en Noa het plots uitgevallen licht opgelost?	Duuuhh, gewoon de juiste lichtsakelaar gebruiken. Zo slim zijn ze wel zeker, niet?	Hmmmm, alle knopjes indrukken (terwijl er mogelijks nog iemand daar op bureau zat) en hopen op het beste!
---	--	---

Peter- en meteravonden

Met een opkomst groot genoeg om er in coronatijden twee avonden van te moeten maken en een gezellige sfeer dat helemaal goed zat, was het voor de eerstejaars een perfect moment om eens te bonden (op anderhalve meter afstand weliswaar) met reeds oudere biologen. Hopelijk helpen de peters en meters de eerstes goed vooruit zodat de bio-richting verder kan uitgroeien tot de grootste van de wetenschappen!

Over een groot aantal eerstejaars gesproken; wist je dat de Biologie dit jaar van alle opleidingen aan de faculteit Wetenschappen de meeste inschrijvingen heeft in de eerste bachelor? Zelfs de richting Biochemie en Biotechnologie moet dit jaar onderdoen aan de heerschappij der biologen. Maar hoeveel inschrijvingen waren er nu weer in de eerste bachelor?	95	102
---	----	-----

GBK's Standaardwrijven Cocktailbar

De eerste fuif (lees bar) is een feit en hoe! De meest basic avond van het jaar beloofde direct lit te zijn. Hoewel het niet in de Toverpoort was, er niet mocht worden gedanst en geen ijsblokjes doorgegeven mochten worden 😞, werd het grasveld achter S9 toch omgetoverd tot een uitermate sfeervolle bar.

Hoeveel flessen Martini Bellini zijn er gedronken geweest?	29	53
--	----	----



Introquiz

Bestaat er een beter alternatief voor een afgelast introweekend? Het antwoord is simpelweg 'neen'. Iedereen werd zwaar getest op zijn biologische kennis en vele hersencellen zijn een trieste dood gestorven. Proficiat aan de winnaars en veel shopplezier in de OHNE! Ook de eerstejaars konden hun biologische kennis ten toon spreiden en slaagden er zelfs in om niet op de laatste plaats te eindigen.

1 van de teams had de naam 'Phalacrocorax carbo' maar waarvan is dit nu weer de Latijnse benaming?	Grote zilverreiger	Waterraaf
--	--------------------	-----------

Excursie Bourgoyen

Aangezien we geen spetterend introweekend konden organiseren (thanks corona), moesten we een alternatief zoeken. De Bourgoyen (te Gent) is door menig bioloog gekend, maar blijft een mooie locatie om te genieten van wat de natuur te bieden heeft.

Wie had er na afloop van de excursie autopech?	Frederic Coppé	Killi
--	----------------	-------

Snackclubavond

Nu wij als coronabewuste biologen niet meer naar de Overpoort gaan voor onze nachtelijke escapades, moeten we de gefrituurde gerechten die deze locatie rijk is elders zoeken. Een andere optie is om ze zelf te maken wat op dit evenementje absoluut gebeurd is. De vele kaaskroketten, loempia's en andere hapjes zijn vlot naar binnen gespeeld en de hongerige buikjes gingen gevuld en voldaan terug naar huis. NOM NOM NOM

Wie heeft er in 1 keer 15 (mini-)loempia's besteld waardoor ze plots allemaal op waren?	Filip	Sharon
---	-------	--------

"Ontgroening" '19-'20 GBK

Na lang wachten en uitstellen was het eindelijk zover! De schachtjes van vorig academiejaar werden via een online ceremonie eindelijk officieel commilito! Tegenwoordig gaat zoiets wel gepaard met haperende zoomsessies, niet-functionele kahootlinks en eenzaam pintjes drinken achter je computer.

Is er een domme schacht toevallig een uur te laat achter haar computer gaan zitten?	Ja, en haar naam is Samantha.	Nee, Samantha is niet zo dom.
---	-------------------------------	-------------------------------



Komende activiteiten

GBK's 55-jarig jubileum

19/10

@Cabane Banane

Hiep Hiep Hoera!!!

GBK wordt op 19 oktober 55 jaar en dit gaan wij vieren samen met jullie!

Daarom organiseren wij een heuse GBK-verjaardagsbar. Omdat dit een speciale dag is, zal het ook een speciale bar worden. Er zal een mooi aanbod aan dranken zijn en nog andere extraatjes. Willen jullie hier ook nog voor aanwezig zijn, kijk dan vlug nog op onze facebookpagina en schrijf je in via de info op het evenement.

GBK ON ICE

22/10

@Kristallijn

Doe je jas maar dicht, je handschoenen aan en je knie- en elleboogbeschermers om, want GBK gaat weer eens schaatsen. Heb je ook zin om meermaals op je bakkes te gaan of juist om je kunsten op het ijs te showen? Dan is dit je kans om dit te doen met de tofste bende van Gent!

Plantjesswap

27/10

@S9 aud3

Omdat er toch wel veel plantmoms en -daddies in de GBK zitten, organiseren we dit jaar opnieuw de plantjesswap (aka plantjesWAP)! Kom met je leukste plantjes en/of stekjes en wissel ze uit voor nog leukere exemplaren. Dit is echt wel het ideaal moment voor iedereen die wat groen kan gebruiken op kot. De GBK biedt ook een aantal plantjes te koop aan indien je niet wilt ruilen. Staat je kot al bomvol met groene vriendjes of ben je een fervent plantenhater? Niet getreurd, er zal ook drank en vegan lekkers aanwezig zijn. Geen enkele reden om niet af te komen dus!

Schachtenteambuilding

4/11

@S25

Schacht zijn doe je niet alleen en als er iets is dat je in je schachtenjaar zou moeten krijgen dan is het wel groepsgevoel. Wat je allemaal gaat doen, zullen we nog wat geheimhouden, maar één ding kunnen we wel al zeggen; er een grote verrassing is op het einde!



Heyyyy beste biologen, geografen, geologen, winezen en chemici!

Binnenkort organiseren de verschillende wetenschapskringen samen een filmavond in de Kinopolis: Wetenschappen @ the movies!!!

Dit is dus het perfecte moment om samen een film te kijken met je vrienden en/of andere kringen te leren kennen. Wil jij erbij zijn? Hou dan 5 november vrij in je agenda!

Welke films er ter aanbieding zullen zijn, prijs en inschrijving wordt nu nog overlopen. Hou hiervoor zeker het evenement in de gaten dat binnenkort op de GBK-facebookpagina komt.

Tot dan

xo Team excul

Yoga sessie**10/11****@S9 aud3**

Iedereen zal op dit punt wel al goed gestrest zijn om nog snel die opstapelende taken af te krijgen terwijl je de examens genadeloos ziet naderen. Kom daarom eens helemaal tot rust met deze relaxerende en ontspannende sessie. Aangezien er op de Snackclubavond reeds enkele eerstejaars bezig waren met hun lichaam in onmogelijke posities te plooiën is dit denk ik wel voor velen weggelegd... buiten voor mij blijkbaar. Nog eens bedankt voor de kramp in m'n been die ik ervan gekregen heb...!

Fun activities that are 6ft apart



Biologische birthdays

De aandachtige lezer (en waarschijnlijk minder aandachtige ook) had het al door, maar uw favoriete biologische kring (de onze, hehe) viert haar 55^{ste} verjaardag! Daarom verblijden we u in deze editie met enkele andere biologische feestdagen. Want zeg nu zelf, elke opportuniteit om een feestje te bouwen moet dan ook ten volste benut worden.



31 oktober: Hug A Sheep Day

Je moet al een beetje achterlijk zijn om het doel van deze feestdag niet af te leiden uit de naam. Zoek dus op 31 oktober de dichtstbijzijnde schapenstal op en geef die beestjes allemaal maar een dikke knuffel (coronaproof please).

In 1992 redde een vrouw het schaapje Punkin van een gewisse dood op een boerderij. Het was de start van een schapenobsessie voor de eerdergenoemde dame die deze feestdag inwijdde als eerbetoon aan Punkin en aan alle schaapjes over de hele wereld. Geef deze fluffy feestdag maar een kans en knuffel zoveel schaapjes als menselijk mogelijk is ❤️!

3 november: Jellyfish Day

Deze is weer redelijk straight forward. Ongewervelden jeey! Cnidaria... Extra jeey! Extra bonus: tentakels en netelcellen!

Aangezien het nu wel iets minder aangeraden is om een kwal te gaan knuffelen, volstaat het om op 3 november gewoon een kwal vanop een afstandje te bekijken. Alsof je naar een onbereikbare geliefde staart. Binnen reikafstand, maar toch oh zo ver van jou verwijderd... Nogal een geluk dat kwallen zich kunnen voortplanten door middel van binaire fissie en een onbereikbare lover niet eens in hun woordenboek te vinden is. Vanop een afstandje is tevens ook de meest coronaproof manier om met een kwal om te gaan. Rij naar een strand en zoek een aangespoeld exemplaar of bezoek misschien eens een aquarium waar je hen in levende staat achter glas kan bewonderen. De mogelijkheden zijn eindeloos.





19 oktober: GBK-birthday

Je weet het ondertussen al, maar dat zal ons er niet van weerhouden om het nogmaals door je strot te rammen. GBK viert z'n LUSTRUM!!!!!!! We vieren dit met een cocktailbar (meer info hierover op een ander plekje in de Worm). Volgend semester vieren we deze heuglijke gebeurtenis met een heuse lustrumweek!!!! Laat die festiviteiten maar gauw beginnen, want wij zijn ready!!!! Op naar de volgende 55 jaar! Iets meer over het hoe en het

waarom van deze verjaardag kan je in onze speciale Lustrum-Worm lezen (komt halfweg het tweede semester)!

21 oktober: Reptile Awareness Day

Reptielen zijn bijzondere beestjes, dat weten we allemaal. De meeste biologen vinden ze fantastisch en sommigen onder ons hebben misschien een iets-meer-dan-enkel-een-lichte-fascinatie (vraag eens aan Niko om een fotootje van Carlos of zijn andere diertjes door te sturen). Bij niet-biologen kunnen ze echter ook gevoelens van afschuw en angst doen bovenkomen. De Hollywood-associaties met roofzuchtige dino's en giftige slangen hebben het algemeen beeld van deze toppers ook niet veel verbeterd. Reden te meer om op deze dag het imago van deze prachtbeestjes helemaal op te poetsen! Op dezelfde dag wordt trouwens ook "Hagfish Day" of Slijmprikdag gevierd. Want ook onze oergewervelden verdienen wat extra aandacht.



November: Manatee Awareness Month

Niet helemaal een feestdag, maar een hele maand gewijd aan de manatee, of in het Nederlands: lamantijn (een familie in de orde van de zeeoeien). Ze zijn tegenwoordig zeer bedreigd aan het worden, dus alle aandacht die aan hen en hun bescherming besteed wordt, is broodnodig! Zoek zelf eens uit wat je tijdens deze maand kan doen om de lamantijnen te helpen!



Cantus-cultuur!

Deze editie van cantus-cultuur wordt u gebracht door een bijzondere kringloopwinkelvondst. Het stond al jaren op mijn verlanglijstje en eindelijk ben ik ervoor gegaan! Ik ben immers sinds half-september de trotse eigenaar van mijn eigen platenspeler! Platenspeler? Check! Plaatjes? Hmm, daar heb ik er eigenlijk niet zo veel van. Oplossing? De Kringloopwinkel natuurlijk! En zo begon mijn avontuur vol kringloopwinkelplezier!



Met mijn trouwe kringloopwinkelgezel (mijn mama, hihi) ging ik vol verwachtingen de winkel binnen. Toen spotte ik ze: bak na bak tot de rand gevuld met oude platen. Nadat ik al enkele bakken met lp's aan een intensieve inspectie had onderworpen, vond ik plots deze schoonheid... "De grote Salamander: Vlaamse studentenliederen". Als student (en daarenboven ook nog eens cantusfanaat) kon ik dit brokje studentengeschiedenis niet laten liggen. Dus voegde ik hem prompt toe aan mijn steeds groter wordende stapeltje met platen (uiteindelijk met 32 plaatjes naar buiten gegaan, hihi). Over de obscene hoeveelheid bloempotjes die ik diezelfde dag ook mee naar huis nam, rep ik met geen woord...

Maar waarom heet deze plaat dan toch "De grote Salamander"? En wat heeft dit met studenten en in het bijzonder met cantussen te maken?

Let me explain, hihi. Op elke cantus worden er een aantal "salamanders" uitgevoerd. Dit is een zogenaamde heildronk. Je kan het een beetje vergelijken met "santé", "proost" of "gezondheid"... Dus echt gewoon "laat dat biertje maar goed smaken", maar dan iets ingewikkelder, iets officiëler en ter ere van een bepaalde persoon of gebeurtenis. Wordt er gesalamanderd te jouwer ere? Proficiat! Dit is namelijk de hoogste eer die iemand toebedeeld kan worden. De praeses begint met volgende vaste formule: "Ad exercitium sanctissimi salamandris, omnes commilitones, surgite!", waarna het praesidium en de commilitones recht staan. De corona antwoordt met "surgimus" en vervolgens worden er met de gevleugelde woorden "levate pocula" gesproken door de praeses waarna de corona antwoordt met "levamus" en het glas omhoog geheven wordt.



Als ik het verdere verloop nog zou moeten uitleggen, zou dit tekstje nog zeker vijf pagina's langer worden en dat wil ik u graag besparen. Hier volgt in plaats daarvan een vage beschrijving van enkele fabuleuze frasen die we verder scanderen (en die op geen enkele manier als een waarheidsgetrouwe weergave mogen beschouwd worden): iets met redenen waarom we drinken, iets over pompiers en spuiten, iets met glaasjes aan lippen en vocht dat je laat binnenglijpen en iets over jeugdige hartjes en de studentjes aan wie die toebehoren. Niet zo duidelijk? Perfect! Mijn doel was namelijk opperste verwarring creëren! Indien er binnenkort opnieuw een cantus kan doorgaan, zal dit iets duidelijker worden. Hopelijk heb ik nogmaals de goesting om te cantussen nieuw leven ingeblazen of heb ik enkele "cantusmaagdjes" zeer nieuwsgierig gemaakt.

Het belangrijkste wat op die plaat staat is natuurlijk de muziek. Mijn ogen werden al snel gedreven naar volgend liedje: "Krambambouli". Klinkt sappig en smakelijk. Het perfecte liedje op de plaat om eens onder de loep te nemen. Hier volgt een gedetailleerde dissectie van deze topschijf. Elk orgaantje, ieder spiertje en elke cel zal ik in kaart brengen zodat dit lijfliedje weldra ook voor jullie geen geheimen meer kent.



Krambambouli (codex: p112)

Krambambouli gaat over drank! Zoveel is zeker! De krambambouli die wij bezingen lijkt echter in de verste verte niet op de oorspronkelijke "Crambambouli". Dit was namelijk de naam van een Pools-Litouwse kersenjenever die al in 1598 in de Poolse stad Gdansk geproduceerd werd. Het woord "krambambouli" komt van "kranawita" (Oudhoogduits voor jeneverbes) en "blamp" (Rotwelsh voor alcoholische drank). Doorheen de eeuwen werd de naam "krambambouli" in Duitsland gegeven aan een mengeling van wijn, rum en suiker. Ook is de naam "krambambouli" uitgegroeid tot een algemene term voor alle vormen van Schnaps.

Als we er onze codex (p112) op nakijken, dan lezen we echter dat het hier om "schuimend blond studentennat" (bier dus ☺) gaat. Hoe komen we hieraan? Eigenlijk is de enige schuldige een domme vertaalfout. Maar wij leggen geen schuld bij de vertaler aangezien de oorspronkelijke versie van dit lied uit 102 (ja, u leest dit goed 102!!!) verzen bestond. Ik zou dan ook wel een paar vertaalfoutjes kunnen maken.

Het lied werd voor het eerst gepubliceerd in 1745 in Duitsland en kreeg twee jaar later pas zijn uiteindelijke omvang van 102 coupletten. De 102 verzen van de oorspronkelijke versie zal ik natuurlijk niet allemaal onderzoeken. Niet alleen is het erbarmelijk slecht met mijn Duits gesteld, Killi zal me ook vermoorden als dit wormartikel langer dan twee pagina's wordt.



Bij deze zijn jullie dus allemaal getuige van mijn zekere dood (pls Killi, don't kill me) aangezien we nu aan pagina drie beginnen...

Gelukkig telt de Nederlandse vertaling maar 5 verzen en is deze pas in 1902 gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het aantal termen dat ik moet opzoeken en contextualiseren veel kleiner wordt.

De student die het lied zingt beschrijft zijn pogingen om zijn verdriet te verdrinken door middel van zijn geliefde "Krambambouli". Na wat contextualisering, concludeer ik dat het hier over een diep gekrenkt persoon gaat die zijn toevlucht zoekt in de alcohol om zijn problemen even te kunnen vergeten. Een gepatenteerd alcoholist dus!!! Dit wordt nog duidelijker in de tweede strofe wanneer hij beschrijft dat hij, wanneer hij zich (zowel lichamelijk als geestelijk) slecht voelt, hij (tegen doktersadvies in) blijft drinken! Kan iemand een interventie fixen voor deze kerel of contact opnemen met de behandelende arts? Deze dude moet dringend naar de ontwenningskliniek.

Dat hij duidelijk nog in de ontkenningfase zit, wordt duidelijk vanaf het derde couplet. Hij probeert zijn drinkgedrag goed te praten door zichzelf te spiegelen aan keizer Maximiliaan (een Habsburger en tevens vader van Filips de Schone) die een conflict had met de stad Gent. Dit doet de aandachtige lezer nadenken... Heeft onze drinker ook een conflict met de stad Gent? Is dit een metafoor voor de "vervelende" vrienden die hem van zijn probleem af proberen te helpen? Ziet hij hun hulp als de bron van een conflict tussen zijn innerlijk gevoel en zijn uiterlijk gedrag?



Couplet vier geeft de vreselijke gevolgen van zijn gedrag aan. Zijn moeder stuurt hem geen geld meer (hij geeft het toch allemaal uit aan drank), hij heeft schulden bij de overheid (boetes voor openbare dronkenschap en ander dronken wangedrag) en zijn liefje schrijft hem niet meer (heeft het gedaan gemaakt omwille van zijn drankprobleem). Hoe lost hij dit op? Meer drinken!

De laatste strofe scheidt jammer genoeg ook geen resolutie. In plaats van zijn problemen op te lossen, peezuigt (profiteert) hij van ELKE schacht om toch maar Krambambouli te kunnen drinken. Hij zit vast in een neerwaartse spiraal en beschrijft dit dan als "de filosofie van krambambouli". Hij zal ooit toch sterven dus dan doet hij het beter al drinkend. Kan er iemand deze jongen nu helpen en zeggen dat er betere filosofieën zijn om naar te leven? Please? Laat maar, we zijn waarschijnlijk al meer dan 100 jaar te laat... Deze dude heeft zijn laatste Krambambouli al gedronken ☹️.

Xoxo Merel

(Geen bronnen deze keer hihi, vertrouw me maar op mijn woord.)



Wat voor worm ben jij?



Tetten van't GBK

In dit rubriekje gaan we het deze keer hebben over voorbehoedsmiddelen. WHUT? Ja, ja. Voorbehoedsmiddelen want wij ladies willen *meestal* niet zwanger worden. Maar wat als je nu wel eens zwanger wil worden? Er zijn immers verschillende redenen waarom je wel een kindje op deze wereld zou willen zetten 😊.

Reden 1: kinderbijslag! Als student zit je meestal wel redelijk krap bij kas, reden te meer om een centje bij te verdienen door dat sweet government child support ♡. Gedaan met geldtekort! Ook gedaan met vrije tijd en leuk leven, maar extra geld is altijd welkom 😊.

Reden 2: kinderen zijn cute! Smelt je hart ook als je een schattig lief baby'tje ziet? Heb je het gevoel dat je biologische klok overuren tikt? Als je daadwerkelijk een kind hebt, zal de goesting om een kind te hebben onmiddellijk onder nul zakken. Reden te meer om er direct aan te beginnen! Bonus: een kindje is het perfecte lesaccessoire. Iedereen wil waarschijnlijk wel jouw lieve baby'tje in hun armen nemen. Jij bent echter wel degene die dat kleine monster mee naar huis neemt ♡.

Reden 3: om je lief niet te verliezen! Heb je het gevoel dat je relatie de laatste tijd op springen staat? Geen nood, als je zwanger bent heeft je liefje het duizendmaal moeilijker om je te verlaten aangezien hij zou overkomen als een echte dick. Een uitstekende reden om je dus niet te verlaten en samen een kindje op te voeden (GBK is niet verantwoordelijk voor alleenstaande moeders). Hieronder volgen de beste tips om zwanger te worden zonder dat je boyfriend/babydaddy doorheeft dat het geen ongelukje is.

Good luck! 😊

Let op dat je zeker vruchtbaar bent als je een van onderstaande methodes toepast anders zal al je moeite voor niks zijn. Timing is alles!

De pil

De meeste meisjes nemen de pil dus deze methode saboteren is het handigst. Het valt immers niet op als je het eens per ongeluk een dagje vergeet. Maak hem gewoon wijs dat je de morning-afterpil hebt genomen of diarree had en hupla, gefikst! Wat als jullie 24/7 samen zijn en liegen niet echt gaat? We got ya!



Je kan bijvoorbeeld al je pillen verstoppen en dan als je je pil moet nemen, is er nergens in huis iets te vinden. Dit plan je dus best op een zaterdagavond, want op zondag zijn de meeste apotheken niet open en verhoog je dus bijgevolg je kans om zwanger te worden. Hij is wel direct op de hoogte, maar voor sommigen voelt het dan misschien minder als liegen aan. ♡

Je kan ook gewoon doen alsof je je pil slikt en als hij niet kijkt deze uitspugen. Doe dit liefst als je buiten bent *binnen is dit vreemd en valt het op*.

Je kan zelf nog veel andere methoden verzinnen. Creatief zijn is de tip hier en er gewoon durven voor te gaan! Aangezien geen enkele methode 100% effectief is, kan je toevallig wel bij de 0,000001% zijn die wel per ongeluk zwanger worden. Waterdicht excuus voor de boyfriend ♡.

Bij wie het echt niet gaat en bijna geen hoop meer heeft. Ik heb nog 1 trick up my sleeve.

Sint-janskruid! Dit wondermiddeltje kan jouw oplossing zijn. Gewoon lekker veel thee drinken, want blijkbaar heeft je pil een verminderde werking als je gelijktijdig deze thee drinkt. Lekker chill dus! Als hij al van deze methode gehoord heeft, neem je gewoon een leeg doosje van andere thee en plaats je de Sint-janskruidthee erin. Easy! Succes gegarandeerd. ♡



Foto 1: de pil

De anticonceptiepleister

Dit is een pleister die je op je lichaam plakt *logisch* en om de week vervangt. Na 3 weken las je een stopweek in en word je ongesteld. Bij deze vorm van babyhaat krijg je dus geen last van overgeven of diarree omdat de hormonen niet door het spijsverteringsstelsel moeten.

Wanneer je de pleister dus niet opdoet, valt het waarschijnlijk enorm op, dus doe je dit beter niet. Ik raad je aan te zoeken naar gewone plakkers die dezelfde kleur hebben en dan probeer je dezelfde vorm eruit te knippen. Als je vriend vragen stelt dat deze er anders uitziet dan normaal, zeg je gewoon dat je net een nieuw merk hebt gekocht omdat je dokter dit aanraadde. Blijft hij toch naar de pleister kijken, haal dan je beste moves uit de kast om hem af te leiden. Je hebt slechts één goede nacht nodig, dames!

Wat je ook kan doen is hem verleiden, en meer, *wink wink* zonder je volledig uit te kleden, dan zal hij nooit merken dat de pleister er niet is. Dit is wel tricky maar niet onmogelijk.



Foto 2: een anticonceptiepleister

Het mannencondoom

Deze kennen we allemaal. Meestal brengt de man deze met zich mee, maar wat als jij ze deze keer meeneemt? Je koopt je een doos en prikt gaatjes in het condoom. Zorg wel dat je wilde nacht in het donker plaatsvindt en het dus zeker niet opvalt. Je kan ook condooms kopen die bv veel te groot zijn *niet moeilijk denk ik* of te klein *damn that pipi* in de hoop dat het condoom verloren geraakt tijdens de sweaty business.

Wat als hij toch de condooms meeneemt? Je kan hem altijd wijsmaken wanneer hij het bovenhaalt dat je al een andere vorm van anticonceptie neemt/gebruikt. Of 'dat het echt wel beter voelt zonder', dit excuus gebruiken zij toch ook altijd. Een koekje van eigen deeg *evil laughter*.



Foto 3: Het mannencondoom

Anticonceptiemethodes die moeilijker te saboteren zijn en die we niet aanraden zijn: koperspiraaltje, hormoonspiraaltje, een implantaat of nog erger: sterilisatie... Gebruik deze dus niet. Je kans om hiermee zwanger te raken ligt hier bijna onder nul.

Merk je pas achteraf dat een baby misschien toch niet de juiste optie voor jou was? Sorry liefje, GBK is niet verantwoordelijk voor zwangerschappen en de baby's die daaruit voorkomen. We zouden misschien wel graag éénmalig kennismaken en misschien dat een paar praesidiumleden (tegen betaling weliswaar) eens willen babysitten.

Ahn ja, misschien best dat je dat klein grut ook niet meeneemt naar onze GBK-activiteiten. We hebben al stinkende bleiters genoeg ♡.

Met lieve groetjes en knuffels, girlyes van de GBK!

Saskia, Iona, Anna, Laure, Mayte, Noa, Rood, Sharon, Merel, Els en Charlotte



Fotohoekje







GBK's

55 jaris jubileum

55

G B K



19 oktober
18u00 - 23u00
@Campus Sterne
grasveld S5



Pasta La Vista Foodtruck
18u-19u30
€6,50 per pasta.





27 oktober
19u30

PLANTJESSWAP



@S9

Aud 3

Quotes

Charlotte: "Vanwaar komt die sleutel?"

Noa: "Die's daarstraks uit Saskia gevallen."

Iona: "Ik heb andere dingen om erin te steken."

Rood: "Ik doe geen anaal."

Charlotte: "versleten bier"

Mozard: "Ik heb die rondleiding gegeven met mijn bloot kruis en niemand heeft dat gezien. Zelfs Merel niet."

Fred: "Wij zijn coronavrij, zij zijn coronavol."

Bancontact: "beeeeeeeep"

Mayte: "Wat is uw probleem, vuile hoer!"

Thomas B.: "Zo diep mogelijk in uw keel rammen."

Michiel: "Sharon, ge zijt nog leeg."

Sharon: "Vul me dan op."

Filip: "Wat is dat vocht?"

Mozard: "Als ik helikopter tijdens een cantus stijg ik gewoon op."

Fredje over een zeker iemand met een nogal opvallende Instagram: "Dit is aftrekmateriaal."

Charlotte: "Ge zijt geen student als ge geen natte poep hebt."

conversatie gaat over fisting

Merel: "Dat zijn conversaties die gevoerd moeten worden."

Sharon: "Conversaties die GEVOELD moeten worden."

Mozard: "Gij kunt mijn penis niet 10 uur aan."

Killi: "Merel heeft er weeral een leeggezogen."

(N.v.d.r.: Het gaat hier over een pintje, niet over iets anders, you dirty minds!)

Arno L.: "Ik dacht dat het een Waal was. Want ja, wie heeft er anders tijd om te pingpongen?"

Noa over Standaardwrijven Cocktailbar: "Ik vind het eigenlijk jammer dat ik niets aan mijn kledingstijl moet veranderen."

Emilie De Loose: "I like the big D, eh!"



Noa: "Oei, das nat. Waarom is da nat?"

Sharon: "Mijn oma heeft mij leren naaien."

Fredje: "Waarom zit ik tussen uw benen?"

Saskia: "Waarom is de sleutel nat?!"

Ruben: "Noa heeft er juist over gespoten."

Jessie: "Alles met een kleine opening is moeilijker."

Rood: "Kga pipi gaan doen want ben mijn pamber vergeten."

Noa: "Gij moogt spuiten en ik zal wrijven."

Prof. De Clerck: "This is great, I'm 49 and I'm thinking about multiplying."

Merel: "Van kutmuggen krijg je aids!"

Sharon: "Ma moeten die muggen u dan steken?"

Jakke: "Nee, ze moeten u zuigen."

Rood: "Ooo eikelboom, ooo eikelboom, wat zijn je eikels wonderschoon."

Charlotte: "De tong wordt nooit moe."

Fredje: "Ooooooh jawel!!!"

Lies: "Wat is er nog erger dan een orkaan?"

Valentijn: "Zatte Lies."

Lies op de vraag 'Hoeveel zweten voeten per dag?': "4 liter?"

Rood op de vraag 'Welk zoogdier kan niet springen?': "Huh, een zeester kan toch ook niet springen?"

Charlotte op de vraag 'Hoeveel lichaamcellen sterven er per minuut?': "Is da nie 6 000 000? Ah nee, da zijn joden!"

Niko: "Er zit ook een vreemde buiging in mijn stokje."

Sharon: "Naar het schijnt is ... aftrekmetaal"

Thomas D.C.: "Ik vind dat ook, ik heb ook zo mijn behoeftes."

Charlotte: "Ik zweet altijd op mijn snor."

over een lachende penis met een vertakkend schaamhaar op elke bal als 'handen'

Mozard: "Als een penis er zo uitziet, zou je het dan knuffelen?"

Noa: "Nee!"

Mozard: "Ik wel ze!"

Anna: "OOOH! WOW! Da was diep!"

Fredje: "Ik kan enkel vrijdag... en de rest van de week."



Sharon: "Ik zit met kaka in mijn hoofd."

Charlotte: "Ik wil ook stront!"

Rood: "De stad van de Sint is Turkije."

Thiemen: "Cath heeft geen holbaard."

Fredje tegen Niko: "Heb jij een holbaard?"

Anna: "Blijf eens uit mijn holletje aub. Ge moet da wel eerst nat maken ea."

Rood: "Morgen zijn we weer een dag ouder."

Mayte: "Kwil daar nie op bijten, kwil daar op sjabberen."

Thiemen: "Ik kan ook wel een gaatje opvullen."

Rood tegen Iona: "Int donker ziet ge er ook uit als een mooi meisje."

Mozard: "Ik squirt ook soms room."

Anna:" Gaan we in de makkelijke of moeilijke wildwaterbaan?"

Cynthia: "We zullen in de makkelijke wilde gaan."

Thiemen: "Mannen worden met de leeftijd knapper, zo een stoppelbaard: aftrekmateriaal."

Sharon: "Waar is je cloaca?"

Camille: "Een piemel hebben moet zo leuk zijn, ik zou daar echt de hele dag mee spelen."

Anna: "Weet ge hoe alcohol u kapot maakt? Stel u voor wat dat doet met de rest van de wereld."

Confession van een zeker praesidiumlid: "Ik heb al mijn vinger in iemand zijn gat gestoken."



Facebookshizzle



Bio-memes

nobody:

cats:



Owl: I like to report an incident.

Cop: [giggling] Do you know "hoo-dunnit"?

Owl: Sir eight people were murdered



©IndieTheIntrovert





Thought it was a horse at first but then I read it and felt foolish

Lamarck



Darwin



Wist je dat...

GBK

- ... Iona één van de zovele hobbits in ons praesidium is?
- ... ze ook als een hobbit slaapt?
- ... haar matras dus maar 1m60 lang is?

- ... Mozard's tarief €10/kilo/uur is?
- ... dit ook Sharon's tarief is?

- ... Niko soms eens gaat lopen?
- ... hij zich daarbij eens op hysterische wijze heeft ontdaan van zijn shirt vlak bij het terras van een café?
- ... er blijkbaar een wesp (lees weps) in zijn shirt was gevlogen en hierbij een aantal steken op Niko's rug heeft achtergelaten?

Biologie

- ... de slug een meeteenheid is?
- ... één slug neerkomt op ongeveer 14,6 kg?
- ... deze meeteenheid door een Britse natuurkundige werd ingevoerd?
- ... de blob ook een meeteenheid is en overeenkomt met 12 slugs of 175 kg?
- ... de grootste naaktslak (*Aplysia vaccaria*) tot 0,82 slugs (12 kg) kan wegen?
- ... je waarschijnlijk nooit met deze meeteenheden zal moeten werken?



Dolphin date night

Singles hebben het tegenwoordig steeds moeilijker om een geschikte partner te vinden. Zelfs al zijn er heden ten dage genoeg technologische hulpmiddelen om eindelijk de vrouw of man van je dromen te vinden. Enkele ongelukkigen lopen verloren in dit doolhof van mogelijkheden en de vele verschillende relatievormen die er vandaag bestaan. Daarom helpen we in deze editie een hopeloze single om eindelijk die persoon te vinden die het leven waardig maakt om te beleven. Vandaag is Erwin de dolfijn aan de beurt.

Dag Erwin, je kent het concept waarschijnlijk wel. In dit interview krijg je de kans om je hart te openen aan onze lezers en op deze manier misschien een levenspartner aan te trekken. Kan je jezelf (voor de lezers die je nog niet kennen) even voorstellen?



Zoals je daarnet inderdaad vermeldde is mijn naam Erwin en ik ben een orinocodolfijn. Zeer typerend voor onze soort is onze huid met een rozige schijn. Daarom worden we ook vaak met de algemene term "roze dolfijn" aangeduid. Ik hoor jullie al denken: een roze dolfijn, die moet super verwijfd zijn! Ik zou heel graag dat denkbeeld doorprikken, want ik ben

allesbehalve verwijfd. Er is echter een facet van mijn "zijn" dat deze stereotiepe denkwijze doet aanslepen. Ik val namelijk exclusief op mijn mannelijke soortgenootjes. Ik ben absoluut #pinkandproud, maar dat maakt me absoluut geen homoseksueel mietje. Het "homo-zijn" wordt gekarakteriseerd door vele facetten aan welke geen enkele het woord "janetterig" of "mietjesachtig" kan toegeschreven worden. Ik heb respect voor mijn mede queer-dolfijnen die helemaal in balans zijn met hun vrouwelijkere zijde, maar ikzelf bezit minder van dat soort kantjes. Het is wel een kwaliteit die ik enorm apprecieer in een partner.

Ik heb eigenlijk altijd al een zwak gehad voor tuimelaars. Zij zijn zo gracieus en sierlijk met al die sprongetjes en pirouettes. Kwatongen zouden beweren dat ze allemaal homo zijn, maar ik heb zelf moeten ondervinden dat dit helaas niet zo is. Veel van mijn versierpogingen zijn afgelopen in mineur toen bleek dat zij er een andere voorkeur op het vlak van het geslacht van hun partner op nahielden dan ik.

Ik begrijp dat zoiets frustrerend moet zijn. Je zou denken dat je als dolfijn met je echolocatie zou beschikken over een fantastisch uitgeruste gaydar.

Die had ik nog niet gehoord (*lacht*). Helaas voor mezelf is dat zeer ver van de waarheid. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik bijna blind ben. Doorheen de evolutie werd duidelijk dat we onze ogen niet echt nodig hebben. Ik woon in het troebele water van de Amazone waar we ons voedsel (vooral vissen uit de families: *Sciaenidae*, *Cichlidae* en *Haracidae* red.) voornamelijk lokaliseren door middel van onze echolocatie. De meeste van ons hebben kleine ogen en sommigen van mijn soortgenoten zijn zelfs blind. Dat heeft helemaal geen impact op ons leven, maar is vooral vervelend bij het vinden van een levensmaatje. Als je niet ziet wat voor vlees je in de kuip hebt, is het moeilijk om te zien wat voor vlees zij in hun kuip willen. Niet waar?

Kan je ons wat meer vertellen over je amoureuze ervaringen? Misschien dat we zo meer inzicht krijgen in wat je wilt.

Ik heb eigenlijk voornamelijk korte flirts gehad zonder veel betekenis. Veel van mijn ex-vriendjes hebben al vele bedreigingen gekregen omwille van hun geaardheid. Gaybashing is nog altijd een groot probleem in onze community. Aangezien er ook veel vis in de zee zit (*knipoogt*), bekijken de meesten van ons graag ook eens hun andere opties.



De meest serieuze relatie die ik tot nu toe had, was met mijn ex, Tony. Hij was een zoutwaterdolfijn, ik een zoetwaterdolfijn. Hij maakte prachtige sprongen, ik kon nauwelijks sierlijk boven het wateroppervlak geraken. Op vele vlakken voelde ik me minderwaardig tegenover hem. Iedereen zag hem graag en bewonderde zijn kunnen. Hij was een tuimelaar en had ook al een bewonderenswaardige carrière uitgebouwd in de zee-politiek. Op vele vlakken waren we verschillend, maar ik heb me nooit beter bij een persoon gevoeld.

Het is lang geleden. We waren toen nog jong en ook zeer naïef. In die periode was het nog niet vanzelfsprekend om "openbaar" een homoseksuele relatie te hebben. Hoe belangrijker zijn rol als politicus werd, hoe groter ook de druk om onze relatie te eindigen. Hij valt ook op vrouwen en niet lang na onze breuk, kwam zijn huidige vrouw Irma ten tonele. Ik geef het niet graag toe, maar elke keer als ik ze samen op televisie zie, voelt het alsof mijn hart helemaal opnieuw in stukken gescheurd wordt.

Ik heb genoeg gehad van de onenightstands en casual sex. Ik wil iemand die me aanvaardt voor wie ik ben, die niet bang is om me te tonen als zijn gelijke en open en bloot met mij over straat durft lopen. In mijn ogen vraag ik echt niet zo veel hoor, het is gewoon zo moeilijk om het te vinden. (*slaakt diepe zucht*) Ik wil echt iets serieus en langdurig. Ik ben ook geen jonge dolfijn meer. Ik ben bijna dertig en zou graag nog eens de liefde kennen.

Dank je voor je tijd, Erwin. Je verhaal heeft me oprecht geraakt. Ik hoop dan ook dat je snel nog eens het geluk van de liefde kan vinden. Heb je het gevoel dat Erwin de man van je dromen is of heb je zelf moeite met het vinden van een levensmaatje? Stuur een mailtje naar Worm@biologie-gent.be en wie weet krijg jij als volgende de kans om je verhaal te doen.



Eco-kottips: bathroom edition

Shampoobar



Je haar wassen met zo min mogelijk plastic afval? Het is mogelijk! Een shampoobar lijkt misschien van ver op een gewoon ordinair stuk zeep, maar laat je ogen je niet bedriegen! Wanneer je dit stuk shampoo op je haren wrijft, worden ze lekker schuimig en heb je precies gewoon shampoo in je haar. De aankoopprijs lijkt op het eerste zicht misschien wat hoog (meestal rond de negen euro), maar een shampoobar gaat veel langer mee dan een normale bus shampoo waardoor het eigenlijk goedkoper uitkomt. Ik kan er meestal wel vier maand mee doorkomen. Waar vind je ze dan? Tegenwoordig kom je ze in elke biowinkel wel tegen, maar ook in de Hema of zelfs bij Kruidvat. Persoonlijk gebruik ik al meer dan twee jaar dezelfde uit de Lush. Ook je vloeibare douchegel kan je makkelijk inruilen voor een vast zeepblok dat eveneens lang meegaat en zonder plasticlaagje komt.

Safety razor

Deze ziet er waarschijnlijk op het eerste gezicht een beetje angstaanjagend uit... De losse afzonderlijke mesjes en het gebrek aan zachte zeepkussentjes kunnen je misschien wel het verkeerde pad op wijzen. Het enige wat je nodig hebt, is dit scheermes en een stuk scheerzeep (of een bus scheerschuim) en je benen zullen nog nooit zachter geweest zijn! Voor de boys: erg zachte kaakjes zijn hiermee ook gegarandeerd. Laat je niet afschrikken door het kostenplaatje van een dergelijk scheermes. Als je eentje koopt van goede kwaliteit gaat dit levenslang mee en ook de mesjes zijn spotgoedkoop (15 euro voor 100 mesjes). Geen enkele reden om het dus niet te proberen.



Menstrual cup

De helft van ons wordt maandelijks geconfronteerd met een andere bron van plastic: tampons, inlegkruisjes, maandverband, Gelukkig bestaan hier ook enkele alternatieven voor. Het meest vanzelfsprekende hier is de menstrual cup. Hoe je het exact moet gebruiken zal ik hier niet uit de doeken doen, maar je kan enorm veel video's vinden waar anderen praten over hun ervaringen en hoe je het exact moet gebruiken. Als je beseft dat de meeste vrouwen in hun leven ongeveer 15 000 euro zullen spenderen aan menstruatieproducten, dan is een bedrag van rond de 30 euro voor een product dat je tot zes jaar kan gebruiken best wel miniem. Kleine tip, je kan ze aankopen bij Kruidvat.



Microbeads



Op een duistere dag bedacht iemand uit de cosmetica-industrie dat je kleine plastic bolletjes aan verschillende producten kon toevoegen om een scrub-effect te krijgen of om je tanden witter te kunnen schrobben. Dat deze zogenaamde microbeads dan ook in de waterstroom en uiteindelijk in de zee zouden belanden heeft niemand beseft of gemeld en deze producten werden dus jarenlang gewoon

in de meeste supermarkten verkocht.

In België zijn ze tegenwoordig verboden, maar in vele andere landen nog niet. Let dus altijd op als je op reis tandpasta of scrub koopt. De ingrediëntenlijst lezen is maar een kleine moeite om al dat plastic uit onze zeeën en oceanen te houden.

Vegalicious

Het moet niet altijd ongezond zijn en soms (of juist heel vaak!!!) kan een vegetarische maaltijd wel eens smaken. Maar wat maak je dan in godsnaam klaar in dat kleine kotkeukentje? Wel, daar schieten wij te hulp, dus skip eens de frituur en warm het vuur, want met dit gerecht ben je klaar in minder dan een uur!

Ingrediënten (voor 2 personen)

- 190 gram tofu
- 2 eetlepels arachideolie
- 115 gram Thaise zilvervliesrijst noedels
- ½ zak paprikamix
- ½ limoen
- ½ rode peper
- 1 teen knoflook
- ½ bos salade-ui
- 2 eetlepels 100% notenpasta amandel (geeft een notige smaak aan de noedels)
- 2,5 eetlepel sojasaus
- 1,5 eetlepel water
- 1 middelgroot ei
- 125 gram taugé

Bereiding

- Laat de tofu uitlekken, dep droog met keukenpapier en snijd in blokjes van 2 x 2 cm. Bestrooi met zout en peper.
- Verhit de olie in een wokpan op een middelhoog vuur en bak de blokjes tofu gedurende 12 minuten al omscheppend tot deze knapperig en goudbruin zijn. Haal ze uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Kook inmiddels ook al de noedels.
- Ondertussen kunnen de groentjes bereid worden. Verwijder de zaadlijsten van de paprika's en snijd de paprika's in reepjes, boen de limoen schoon, rasp de groene schil eraf en pers de vrucht uit.
- Halveer de peper, verwijder zaadlijsten en snijd in dunne, korte reepjes.
- Snijd de knoflook in dunne plakjes en snijd de salade-ui in dunne ringetjes (inclusief het groen; houd hiervan ¼ apart).
- Roer de amandelpasta los met sojasaus, limoensap en -rasp en water.
- Verhit de rest van de olie in de wokpan en bak hierin de knoflook, salade-ui en de rode peper voor 2 minuten op een middelhoog vuur.



- Voeg vervolgens de paprika toe, zet het vuur hoger en bak voor drie minuten.
- Breek boven de groenten het ei en bak voor twee minuten terwijl je het voortdurend omscheept.
- Naar eigen smaak kan je nog zout en peper toevoegen.
- Voeg nu ook de rijstnoedels en taugé toe aan de pan, giet het amandelpasta-sojamengsel erover en warm nog twee minuten door.
- Schep vervolgens in kommen en verdeel de tofu en achtergehouden salade-ui erover.
- Eet smakelijk!



Grindr: "The musical"

Hey maskes, triple G hier. Het is tijd om jullie weer wat bij te leren over de homowereld. Ik heb voor jullie enkele sappige en hilarische verhalen met misschien net iets te veel details. En NEE, geen gewone verhalen, Grindr-verhalen. Wat Grindr exact is, is voor velen een vraag. Veel mensen denken dat het Tinder voor homo's is. Well, not to be heterophobic but you guys don't know shit. Waarom zouden wij een aparte "tinderapp" nodig hebben als je jouw voorkeuren op Tinder gewoon kan instellen op jongens? JA, je hoort het me al zeggen, Tinder lijkt helemaal niet op Grindr.

Wat is het dan wel? Grindr is uitsluitend voor queer mannen (al kom ik sporadisch eens een verdwaalde vrouw tegen). De app geeft je een overzicht met wie er in de buurt is en hoe ver deze persoon van jou verwijderd is. Je kunt er meteen mee praten (dus je hoeft niet te swipen en te hopen op een match) en je kan zelf foto's en video's sturen. Daarnaast heeft iedereen natuurlijk een profiel waar je informatie kan plaatsen zoals of je een top of bottom bent, of je houdt van leather, of op zoek bent naar een daddy, of je van outdoor-stuff houdt en sommigen posten ook hun HIV-status... De lijst gaat soms verder dan je zelf zou willen.

Grindr klinkt als de hemel voor homo's. Het is sowieso moeilijk voor ons om iemand te vinden: een knappe jongen, homo, plus nog eens heel het bottom/top-gedoe maakt het er zeker niet makkelijker op. Grindr is dan ook echt een grote hulp om iemand te leren kennen in de buurt. MAAAAAR (een hele grote maar), veel homo's hebben niet echt een "seksuele rem". Je kunt je dus voorstellen dat je op een app waar iedereen foto's kan verzenden toch wel meer dan één keer een random dickpic ontvangt. Als je dit leest en dit is niet het geval, then I hate to break it to you, but YOU UGLY.

Tegenwoordig wordt Grindr dan ook totaal niet als dating app gebruikt, maar eerder een middel om eens goed van de grond te gaan. Dit is dan ook de reden dat sommige homo's geen grote fan zijn van Grindr, terwijl anderen er niet genoeg van krijgen. Dit geeft wel aanleiding voor enkele interessante verhalen. (één van volgende verhalen heb ik zelf meegemaakt trouwens, can u guess wich one?)

1. The condom model.

"So I saw this extremely hot guy that was in my area. He said he worked out and was a model for a men's clothing company. The clothing company he worked for ended up being Trojan condoms."



2. The mummy's boy.

"I chatted with a dude on Grindr for several weeks before meeting up. I really liked him, and we ended up getting a hotel room and sleeping together. We continued texting for a few days, when he told me he knew my mum. When I asked my mum if she knew him, she chuckled and said, "Yeah, that's who I lost my virginity to."

3. Pee money.

"I Was just chilling at home when I got a message from a guy who asked me if I was into pee sex. When I told him I wasn't, he asked if I could piss in a bottle and place it in front of his door. I refused again, then he suggested giving me 600 dollars for it. I refused AGAIN, but I still think about all that money I could have earned by just peeing in a bottle."

Als je dacht dat deze verhalen grappig waren, wacht maar tot je het volgende leest. Veel jongens op Grindr vinden het leuk om wat de onnozelaar uit te hangen. Dit geeft soms de meest bizarre, maar hilarische gesprekken.



Grindr blijft toch wel een "habitat" waaraan veel homo's nog moeten wennen, maar het is zeker leuk om er soms eens de "asshole" uit te hangen (letterlijk en figuurlijk). Hopelijk heb ik jullie allemaal wat kunnen entertainen met de wondere wereld van Grindr.

Triple G is ouuuuut.



Spelletjes

Sudoku

8								
		3	6					
	7			9		2		
	5				7			
				4	5	7		
			1				3	
		1					6	8
		8	5				1	
	9					4		

Deze sudoku, ontworpen door de Finse wiskundige Arto Inkala, zou volgens Inkala zelf de moeilijkste sudoku ter wereld zijn. Enkel de scherpste geesten zouden hem kunnen oplossen. Wanneer we kijken naar de moeilijkheidsgraad - weergegeven in sterren waarbij 5 sterren het moeilijkste niveau is - zou deze sudoku volgens Inkala zelf 11 sterren moeten krijgen.

De moeilijkheid zou liggen in het aantal berekeningen die gemaakt moet worden per in te vullen cijfer. Gewoon kijken naar de reeds ingevulde cijfers en zo afleiden wat er in een bepaald vakje moet, zou niet voldoende zijn om deze sudoku foutloos op te lossen.

Hoewel we geen wiskundigen zijn (en dat laat Richie ons maar vaak genoeg inzien), zijn er hier waarschijnlijk toch wel een aantal knappe koppen aanwezig en dit is dus jullie moment om eens te shinen. Dus scherp je potlood en vooral ook je geest en neem gerust de tijd om deze puzzel op te lossen.

Succes!



Kleurplaat



Oplossingen

Vorbije activiteiten

Alle knopjes indrukken for the win!!! (en zelfs zonder resultaat, haha)

95 nieuwe biologen in spe!!!

29 flessen Bellini - lijkt een ça va aantal maar als je daar nog eens 24 flessen Prosecco en de home made cocktail aan toevoegt, dan kan je wel zeggen dat er nog eens goed gedronken is geweest.

De waterraaf - samen met scholver, scholverd, schollebaar en koolgans zijn dit allemaal synoniemen voor de aalscholver.

Frederic Coppé

Sharon

Ja, Samantha! Nogmaals een dikke foei xoxo

Sudoku

8	1	2	7	5	3	6	4	9
9	4	3	6	8	2	1	7	5
6	7	5	4	9	1	2	8	3
1	5	4	2	3	7	8	9	6
3	6	9	8	4	5	7	2	1
2	8	7	1	6	9	5	3	4
5	2	1	9	7	4	3	6	8
4	3	8	5	2	6	9	1	7
7	9	6	3	1	8	4	5	2



Nawoord

Jaja, de tweede editie van de Worm is ook alweer een feit! Deze herfstige en feestelijke editie werd geïnspireerd door een strakke deadline, depressieve gevoelens over een mogelijke tweede lockdown en het fantastische herfstweer dat we momenteel aan het meemaken zijn. De dagen worden korter en natter. Onze pulls worden wolliger en dikker. De zin om in de zetel voor het haardvuur met een warme chocomelk en een spinnende kat op uw schoot te blijven liggen begint exponentieel te stijgen. Maar ook de goesting om paddenstoelen te verzamelen stijgt aanzienlijk.

Wanneer je zoveel paddenstoelen om je heen ziet, komt het besef ook weer dat het dringend tijd wordt om padden te verzamelen (voor dat logboek, eh). Maar wanneer je dan daadwerkelijk op amfibieënjacht gaat, blijkt dat de paddenstoelen toch in de meerderheid zijn...

Een andere trieste gebeurtenis die je zomaar kan overkomen, is het vinden van beestjes die niet zo graag gefotografeerd worden. Zo wandelde ik door het Citadelpark met mijn gsm in mijn hand. Toen plots... er een fantastisch mooi beest met pluimstaart uit de struiken schoot en recht voor mij over het paadje liep. Helaas was meneer (of mevrouw) de eekhoorn al verdwenen in de bosjes voor ik een foto kon trekken. Mijn verdriet kende geen grenzen.

Maar dit was het dan ongeveer voor deze Worm. Nog een klein beetje raad om af te sluiten: wees voorzichtig in deze pandemische tijden en denk na voor je domme dingen gaat doen.

Coronaproof groetjes van je wormpjes xoxo



Random picture of the month





Medical Werff



Standaard
Boekhandel



knaek.
Dé Studentenkortingspas

the
P
ORTER
house
IRISH PUB GROUP



Kim's Kitchen

Guido





TOPCOPY - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@topcopy.be

TOPCOPY Green - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22

DOCUNET - Martelaarslaan 290 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@docunet.be