



WORM

Nummer 5 – Academiejaar 2020 - 2021



Inhoudspagina

Voorwoord	3
De praesesLULt	4
Kalender	6
Komende activiteiten	7
Vorbije activiteiten	8
Subsidieaanvraag Gastronomisch Project	10
The dark beginnings	12
Cantus-cultuur!	22
Wist je dat... GBK-Lustrum edition	25
The hippie days	26
Tetten van't GBK	32
The GBK Games	37
Eighties glamour	40
Taxonomemes	46
Nineties nostalgia	48
Twee leugens, één waarheid	53
Wist je dat...	56
Wormarchief	57
The nillies	64
Quotes	70
Bio-memes	72
Facebookshizzle	74
Een tijdje geleden...	75
Vroeger of later?	78
Had iemand een corona'tje besteld?	80
Gestreepte langsnuutkever date night	83
Grote Sausranking Extravaganza	86
Vegalicious	91
The in's and out's of coming out	92
Spelletjes	94
Kleurplaat	95
Oplossingen	96
Nawoord	97
Random picture of the month	98

WORM:

Scriptoren: Merel Janquart & Killian Cnudde

Kommaneukers: Niko Djuh, Camille Bonne & Mayte Meersman

Met dank aan: het voltallig praesidium, Carolijn Lauwers, André Dhondt, Tony Dewit, Ann Huyseune, Bart Braeckman, Dries Bonte, Tim Michiels, Danny Haelewaters, Emilia Daemers & Jessie Caignie



Voorwoord

Aan alle wormen uit het verleden, het heden en de toekomst,

De term Worm ontstond in de GBK vanaf de oprichting en dit als dank aan prof. L. De Coninck die een autoriteit was op het gebied van de Nematoda. Alhoewel onze studentenvereniging niet meer GBK 'T Wormke heet, stel ik vast dat deze naam verder leeft als de naam van jullie tijdschrift. Trouwens, er zijn nu ook meer activiteiten en het contact met de proffen is er blijkbaar ook op verbeterd. Ondertussen zijn er ongeveer 56 jaren vervlogen en de Gentse Biologische Kring is nog steeds springlevend en groeiende. Dit doet mij echt plezier en dat is vooral dankzij alle biologen die dit gedurende 55 jaar in stand hebben gehouden. Floreat, Valeat, Crescat. Proficiat aan allen en op naar de volgende 55 jaren.

Helaas is er nu een onderbreking gekomen in deze regelmaat door het COVID-19 virus. Het is oerspijtig dat we vroeger blij waren als we op kot zaten terwijl we nu verplicht worden om op kot te blijven zitten. Het zijn droeve tijden voor het studentenleven en de studentenfolklore, maar het kan voorlopig niet anders. Alleen mogen we de hoop naar de toekomst niet verliezen, want naar alle waarschijnlijkheid (zodra we ooit met z'n allen gevaccineerd geraken) kunnen we het volgend academiejaar NORMAAL starten. Ik vind dat onze beleidsmakers wel een tandje bij mogen steken in plaats van altijd maar te jammeren over de slechte cijfers en de leveringsproblemen bij de vaccins. Steek eens de handen uit de mouwen en doe er iets aan, daarvoor worden jullie tenslotte betaald.

Een zaak wil ik in dit verband toch ook even benadrukken dat mede dankzij biologen deze vaccins zo snel konden ontwikkeld worden. Wij worden eindelijk erkend, hetgeen vroeger niet het geval was.

Zoals je merkt kan een dinosauriër zoals ik ook een stukske lullen, maar ik wil nu graag het woord laten aan mijn opvolger(sters) en nazaten om hierop verder te breien. Beschouw dit maar als de prehistorie van de GBK.

Tony Dewit

Medestichter GBK en 3^{de} praeses in 1967-'68



De praesesLULT

Tijd voor wat cute gelul (kan dat?). Het is een hele beestenboel bij mij thuis in Dilbeek City, maar één van de huisdieren springt er toch bovenuit, INANA. Ja liefste mensen, ik wil graag deze praesesLULT helemaal toewijden aan mijn hond. Inana is een Australische herder van 5 jaar oud, met de kleur 'red merle' (dus bruin/ blond met vlekken). Ze heeft dan ook nog eens knalblauwe ogen en weet als de beste een puppygezichtje op te zetten. Naast de duizenden foto's op mijn gsm van haar, noem ik haar soms ook 'Djoedjoe' (vraag me niet waarom, I am weird). Inana denkt echter wel dat ze vijf namen heeft, namelijk 'Inana, Mikado, Spooky, Fay en Brutus' (dat zijn dus ook de namen van mijn katten). Wanneer je een van de katten roept komt zij, de aandachtshoer die ze is, ook af. Ze is het schoolvoorbeeld van een blaffende hond die niet bijt; wanneer een onbekende persoon de oprit opkomt, blaft ze de longen uit haar lijf, maar vanaf dat je ook maar één voet binnen zet, kan ze je niet genoeg aandacht geven.



Inana kan dan ook leuke trucjes zoals:



Van links naar rechts: pootje (klassiek I know), pang, pootje los (handig tijdens het wandelen), kiekeboe (door de benen) en beertje.





Naast leuk en braaf zijn, haalt ze ook graag streken uit. Bijvoorbeeld als ze in de auto op de achterbank zit moet ze liggen, maar mevrouw vond het eens grappig gewoon te leunen tegen het raam i.p.v. een brave woef te zijn. Ik moest natuurlijk lachen omdat ze zo een onnozele kop trok en ja, dan neemt ze je niet meer serieus.

Een tijdje geleden waren we met haar gaan wandelen in een Frans dorpje en moest ze weer de auto in om te vertrekken. Maar Inana vond de koffer blijkbaar enkel

voor het plebs, dus speelde ze dood (zoals haar trucje 'pang'). Iedereen in dat dorp was natuurlijk goed aan het lachen omdat we onze hond niet in de auto kregen...

Ze vindt het ook leuk om de kattenspeeltjes 'onopvallend' te stelen.

Nog een laatste leuk weetje, ze heeft al twee nestjes gehad!



Ik schaam mij helemaal niet voor de fotospam!

Ik wens jullie nog veel goede moed voor de komende weken, probeer toch al wat te leren zodat we (hopelijk) vanaf 1 mei veel terrasjes kunnen doen 😊.

Verre kusjes,

Saskia

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK!



Kalender

Ik denk dat iedereen het inmiddels al wel doorheeft: alles online, check onze site, de Facebook- en Instagrampagina en stay safe.

Week 7		
Maandag	22/03/21	GBK Praesidium Infomoment @Zoom
Dinsdag	23/03/21	Blandinia x Wetenschappen Speeddate @Online
Woensdag	24/03/21	
Donderdag	25/03/21	Veggie avond @Zoom
Vrijdag	26/03/21	

Week 8		
Maandag	29/03/21	Quiz @Zoom
Dinsdag	30/03/21	
Woensdag	31/03/21	
Donderdag	01/04/21	Talentedjacht @Zoom
Vrijdag	02/04/21	

PAASVAKANTIE

Week 9		
Maandag	19/04/21	Spelletjesavond @Discord
Dinsdag	20/04/21	
Woensdag	21/04/21	
Donderdag	22/04/21	
Vrijdag	23/04/21	

Week 10		
Maandag	26/04/21	Verkiezingen @Zoom
Dinsdag	27/04/21	
Woensdag	28/04/21	12 Urenloop @Online
Donderdag	29/04/21	
Vrijdag	30/04/21	



Komende activiteiten

GBK Praesidium Infomoment

22/03

@Zoom

Ben je benieuwd hoe jouw favoriete praesidium/vereniging te werk gaat? Engageer je je graag maar weet je niet direct wat te verwachten in een praesidium? Kom dan zeker eens polsen op dit infomoment.

Blandinia x Wetenschappen Speeddate

23/03

@Online

Nog steeds niet de liefde van je leven gevonden na de Schachtenclubavond? Niet getreurd want de Blandino's en de Wetenschappen slaan de handen in elkaar om samen een date night van formaat te organiseren.

Veggie avond

25/03

@Zoom

Wil je graag meedoen aan "dagen zonder vlees", maar weet je niet hoe je een veggie gerechtje maakt? Eet je graag vegetarisch, maar kan je er niet direct iets van maken? Kook je graag maar ben je een ramp in de keuken? Geen nood, GBK springt ter uwer hulp. Doe zeker mee met deze aangename vegetarische cookalong!

Quiz

29/03

@Zoom

De jaarlijkse grote quiz is er weer. Meer dan ooit zal je je grijze hersencellen aan het werk kunnen zetten met allerhande vragen uit verscheidene disciplines. En wie weet, misschien win je wel de hoofdprijs!

Talentedjacht

01/04

@Zoom

Na de Bob Ross schilderavond hebben we al een hoop verborgen talent ontdekt maar ongetwijfeld is er meer dan alleen schilder-(en Paint)skills. Altijd al je talenten willen tonen? Dan is NU het uitgelezen moment!

Spelletjes avond

19/04

@Discord

Het lijkt misschien niet zo, maar het is toch alweer enkele weken geleden dat we nog eens een simpele, classic game avond gehouden hebben. Dus bij deze, have fun! 😊

Verkiezingen

26/04

@Zoom

Zou je graag je steentje willen bijdragen aan de beste vereniging van Gent en omstreken? Stel je dan zeker kandidaat, blaas iedereen omver met je beste speech en hopelijk sta je volgend jaar te schitteren met een dik lint.

12 Urenloop

28/04

@Online

LOOP FOR US, PLS!!!



Vorbije activiteiten

Openingsclubavond

Wat deed het deugd om na 2 maand van zelfisolatie (boven op de reeds bestaande corona-isolatie) nog eens mensen terug te zien. Er werd gelachen, gepraat en de inmiddels welbekende online spelletjes werden weer bovengehaald.

Op welk van je twee inmiddels favoriete platforms ging deze avond door?	Zoom	Discord
-------------------------------------------------------------------------	------	---------

Miniquiz

Een leuke miniquiz met allerhande biologische vraagjes die onze grijze massa nog eens aan het werk konden zetten. Bij afloop werd er ook nog eens getrakteerd op wat Among Us en Skribble. Zeker en vast een leuke avond om op terug te blikken.

Wie was de host op deze miniquiz met maxipret?	Niko	Mozard
------------------------------------------------	------	--------

Yoga-avond met Eline en Sharon

Net zoals in het eerste semester wisten onze getrainde yogi's Eline en Sharon ons in een trance van innerlijke rust te brengen door ons lichaam in de meest onmogelijke en pijnlijke posities te verdraaien. Er bestaat gewoon geen betere manier om tot rust te komen. Zennnnnn...

Enkele praesidiumleden hielden zich met iets totaal anders bezig dan yoga, maar met wat?	Jurere van een dertigtal frituursauzen.	Een beertasting van formaat.
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------

Schachtenclubavond

Nu de Overpoort leeg staat, wordt er opmerkelijk minder gemuild. "Niets daarvan" dachten de schachtjes toen ze deze blind date avond in elkaar staken. Door het doorschuifstelsel, kreeg iedereen de kans zijn of haar zielsverwant te vinden. Wie weet komen er als resultaat van deze avond over een klein jaar wel de eerste GBK-corona-baby's 😊.

Heeft een schacht zich samen met een cafébaas teruggetrokken in een privéspraakkanaal op Discord?	Ja	Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----



Bob Ross schilderavond

Onbekend talent kwam hier duidelijk tot uiting. Onder leiding van de rustgevende en zachte stem van niemand minder dan Bob Ross werden de mooiste landschappen op canvas gebracht en prachtige natuurbeelden geschilderd. Nog enkele van deze avonden en we kunnen een eigen tentoonstelling in het SMAK starten.

Het verwondert niet dat niet iedereen voorzien was van het nodige schildermateriaal. Hoe wisten de onvoorbereide creatievelingen dit te verhelpen?	Op Microsoft Paint kunde toch ook schilderen ea?	Hmmm, hoe goed zou da gaan met fluostiften en ander pennenzakmateriaal?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Zeeslag-avond 😊

Schepen zijn gezonken en deelnemers hebben zich verdronken in liters en liters water 😊. Als ze niet stierven in de strijd, zijn ze waarschijnlijk wel iets later op de wc gestorven van al die glazen water 😊 en een ontplofte blaas.

Wie is er zo slim geweest zijn/haar opstelling in de chat (waar ook zijn/haar tegenstander in zat) te delen en zo te verliezen?	Een domme schacht.	Onze alwetende führer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

“This or That” drinking clubavond

Een continue mentale tweestrijd. Er werd van het ene dilemma naar het andere overgegaan en als de keuzeangst je niet velde, dan deed de drank het wel.

Bij wie werd het allemaal (de drank) een beetje te veel en is gaan kotsen?	Anna	Cynthia
----------------------------------------------------------------------------	------	---------

Lan der Wetenschappen 2021

Sorry, uw favoriete wormpjes waren eens niet aanwezig en kunnen dus geen verslag uitbrengen.

Welke wetenschapskring nam het voortouw in het organiseren van deze avonden?	WiNA	GBK
------------------------------------------------------------------------------	------	-----

GBK Casino Night

Gokken was nog nooit zo leuk. Gelukkig stond er geen echt geld op het spel, anders stonden enkelen van ons nu al op straat.

Wie heeft er zowat alles gewonnen?	Merel	Mozard
------------------------------------	-------	--------



Subsidieaanvraag Gastronomisch Project

Eerder dit academiejaar kreeg de GBK deze nogal uitzonderlijke brief binnen.

Introductie:

Dit document is een aanvraag voor subsidies afkomstig van organisatie Gentse Biologische Kring (GBK), gericht aan verantwoordelijke Saskia Proumen De Keyser (CEO) en Charlotte Taelman (CFO) met als begunstigde Lennard Dekeukeleire (arme hongerige duts). De subsidie wordt gebruikt als budget bij het schrijven van een uitgebreid wetenschappelijk artikel in respectabel tijdschrift "De Worm" met als onderwerp een gedetailleerde en objectieve vergelijking van elk mogelijk verkrijgbaar condiment bij het traditioneel Vlaams gerecht "frietjes van't frietkot". In ruil voor het gevraagde budget verbind ik me ertoe om een artikel van minstens 3 pagina's te schrijven van hoogwaardige kwaliteit.

Waarom dit project?

Mijn zakenpartners en ik geloven dat het in deze lastige tijden nuttig kan zijn wat humor in De Worm te krijgen. Bovendien kan een accurate ranking van elke saus zeer handig zijn voor individuen die in de toekomst niet goed weten welke saus ze moeten kiezen. Op web of science zijn er 0 artikelen te vinden die dit toch wel belangrijke onderwerp aanpakken. Verder eet ik graag frietjes en wil ik zelf ook wel weten hoe sommige vage sauzen smaken.

Doelstelling:

Het doel is simpel: een accurate ranglijst opstellen van Vlaanderens favoriete sauzen die nog generaties lang de referentie zal zijn.

Doelgroep:

Het onderzoek is in de eerste zin gericht naar lezers van De Worm, maar mijn ambities zijn veel groter. Ik geloof dat heel Vlaanderen mijn lijst zal lezen en, nadat de vertalingen af zijn, misschien zelfs de hele wereld. Ook mensen die van een goede portie zever houden zullen zeker voldaan zijn.

Uitvoering:

Ik zal in verschillende frituren elke beschikbare saus scouten en deze dan allemaal kopen. Vervolgens zal ik samen met twee collega's elke saus een rating geven. Hiervoor steken we een frietje in de saus en eten deze dan met veel smaakgevoel op. De collega's worden op een eerlijke manier gekozen uit een groep vrijwilligers.



Planning:

Er is geen vaste datum maar het artikel zal af zijn tegen de volgende Worm.

Budget:

In de volgende tabel staan de kosten voor dit project opgeschreven, alle prijzen zijn gehaald van de frituur waar ik werk.

Artikel	Prijs (in euro)	Aantal	Totaal (in euro)
Koude saus	0.9	27	24.3
Warme saus	1.6	2	3.2
Middel pak friet	2.6	3	7.8
Totaal:			35.3

Ik vraag dus een subsidie van 35.3 euro, Het is wel mogelijk dat ik een korting kan krijgen in de frituur waar ik werk. Als u een frituur weet waar de prijzen lager liggen en waar ik ook mag binnenlopen om even sauskes te tappen dan mag u dit voorstellen. Deze 35 euro is dus een absoluut maximum.

Van waar het geld halen?

Ik geloof dat ik aanspraak kan maken op dit bescheiden budget omdat de uitgaven van uw organisatie dit kwartaal beduidend lager liggen en er een grote influx van geld in het vooruitzicht ligt met name de verkoop van cursusmateriaal. Ik ben ook van overtuiging dat ik deels verantwoordelijk ben voor de uiterst winstgevende activiteit "Schachtenverkoop", en zou een deel van deze winst willen herinvesteren.

Zoals u kan zien is dit dus een zeer belangrijk en nuttig project dat ons allemaal veel genot zal bezorgen. Mocht u nog niet overtuigd zijn, dan kan ik er heel misschien voor zorgen dat er bij de eerlijke verkiezing van mijn collega's per ongeluk 350 000 keer Saskia/Charlotte in de randomizer zit.

Alvast bedankt!

- Lennard Dekeukeleire

Hoe dit is uitgedraaid, kan u verder in deze Worm lezen.



The dark beginnings...

Interview met André Dhondt

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Mijn naam is André Dhondt, geboren en getogen Gentenaar. In mijn voorlaatste jaar (toen was dat de 1^e licentie) hebben 5 van de 7 leden van de 1^e licentie dierkunde de Gentse Biologische Kring 't Wormke opgericht. Als eerste praeses startte ik in het academiejaar 1965-1966, dat schijnt dus 55 jaar geleden te zijn. Ik kan niet geloven dat dat al zolang geleden is. (n.v.d.r.: De vroegere benaming van de verschillende studie jaren ging als volgt: bachelorjaren = kandidatuur, masterjaren = licentiaat)



In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Ik studeerde af in 1966 als Licentiaat in de Dierkunde, en na een reis van twee maanden in Turkije met een UNESCO Youth Leaders Travel Grant (als vertegenwoordigers van de International Youth Federation for the Study and Conservation of Nature – IYF) begon ik aan een doctoraat. Na mijn doctoraat werd ik aangesteld als “eerst-aanwezend assistent” (een positie die al lang is afgeschaft) in het laboratorium van professor Jan Hublé, RUG. Omdat in die tijd alle mannelijke burgers legerdienst moesten doen, maar het mogelijk was één jaar legerdienst te vervangen door drie jaren werken in een ontwikkelingsland, bracht ik de volgende drie jaren door als associate expert van de FAO (Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties). Dat bracht me naar Madagascari (een droom voor een bioloog) en dan later naar Samoa, een eilandje in de Stille Zuidzee waar onder andere de zaagtandduif *Didunculus strigirostris* leeft in het gezelschap van nog een handvol endemische soorten (zie: Dhondt, A. 1976. Bird Observations in Western Samoa. Notornis 23:29-4). Terwijl ik in Samoa was, werd de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) opgestart en werd ik er benoemd als geassocieerd docent, een job die ik aanvatte in 1974. Na 20 jaar verhuisde ik in 1994 naar Cornell University in Ithaca, NY, USA. Omdat men in de USA niet mag discrimineren op basis van leeftijd, en er geen verplichte pensioenleeftijd is, ben ik daar nog steeds actief als prof.



Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven? Wanneer was de laatste keer dat u nog eens naar een evenement bent gekomen en welke activiteit was dit?

Gelet op het feit dat ik in de USA woon, kom ik slechts sporadisch naar Gent. Rond 2012 kwam ik in Gent een voordracht geven over mijn werk. Achteraf babbelde ik met het GBK-praesidium in hun eigen lokaal in de Ledeganckstraat. Gezellig. Indrukwekkend dat de GBK een eigen lokaal heeft binnen de universiteitsgebouwen!

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

Ik leerde de GBK kennen van voor de geboorte.

Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-praesidium bekleed?

Ik was praeses in het jaar 1965-1966.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Neen.

Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw leven/carrière?

Hoe ik dingen moet organiseren.

Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Een pintje.

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

Den Turk (recht tegenover het stadhuis), waar we de Gentse Biologische Kring stichtten.

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Jawel. Het Gaudeamus igitur.

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

Naar alle activiteiten!

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

De eerste doopcantus in de kelder van het Korenmetershuis op de Graslei.

Van waar kwam het idee om een nieuwe vereniging op te richten en ging dit vlot?

Het kleine aantal biologiestudenten liep verloren in het NWK (Natuurwetenschappelijke Kring). Eens Erik Remaut, Marc Vaes, Niels de Pauw, Freddy De Parmentier en ik het erover eens waren dat een kring voor de biologiestudenten nodig was verliep de oprichting vlot.





Was de impact van de studentenprotesten die in 1969 hun hoogtepunt bereikten veel te merken in Gent en in de GBK?

Ja, dat waren interessante dagen. In Gent waren er frequent schermutselingen tussen de politie en de studenten. Ik was toen niet meer in de GBK, dus de impact ervan kan ik niet inschatten.

Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw

studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Die rol werd niet vervuld in de jaren zestig. We organiseerden wel onafhankelijke uitstappen.

Hoe zag een typische dag en uitgangsavond eruit in uw studentenjaren?

Samen iets drinken; deelnemen aan een clubactiviteit.

Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Kan ik niet echt zeggen. Ik heb het gevoel dat wat gedronken wordt (toen vooral bier) is veranderd.

Als u mocht kiezen, zou u liever toen of nu student zijn geweest en waarom?

Toen, omdat ik de juiste leeftijd had 😊.

Welke muziek werd er zoal gedraaid op de evenementen? Welke muziekstijl domineerde uw studentenjaren en welke nummers werden op elke avond wel eens gedraaid?

Ik herinner me niet echt dat we muziek draaiden; op cantussen zongen we zelf, dansen deden we in de dancings aan de Kuiperskaai.

Was de Overpoortstraat toen al dé uitgangsbuurt van Gent of werd er ook vaak ergens anders uitgegaan?

Bestond nog niet echt – Kuiperskaai.

Wat was het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

Niet echt.

Met welke kringen werd er vaak verbroederd (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

Ik herinner me dat niet echt.



Hoe stonden mensen in uw studentenjaren tegenover studentenverenigingen en de GBK? En hoe stond u er tegenover?

Positief.

Hoe staat u nu tegenover verenigingen en zou u uw kinderen ook tot een vereniging laten toetreden?

Jawel!

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Lang geleden.

Mocht u 1 ding kunnen veranderen aan uw studententijd, wat zou dit dan zijn en waarom?

De structuur van de examens: we deden alle examens van de leerstof van het gehele jaar gedurende 2 dagen in juli. Één buis was voldoende om alles te moeten herdoen in september. Absurd. Op de eerste examendag van mijn eerste jaar had ik: Scheikunde, Wiskunde, Geologie en Logica; gevolgd door Plantkunde, Natuurkunde, Dierkunde en Psychologie op de tweede dag.

Wat is uw meest trotse verwezenlijking dat u als praeses van de GBK heeft doorgevoerd? En is er iets dat u nu zou veranderen of willen aanpassen?

Er mee beginnen 😊.

Een studententijd is niet compleet zonder ...? Wat moet je zeker meegemaakt of gedaan hebben als student?

Een cantus of twee (of meer).

Stel dat een pandemie als corona tijdens uw studentenjaren plaats zou hebben gehad. Hoe zou dat uw studententijd beïnvloed hebben?

Daar moet ik wel over nadenken. Allicht minder zingen en drinken. Ik zit nu al een heel jaar thuis!

Heeft u nog enkele wist-je-datjes of leuke anekdotes over de GBK en/of de biologierichting vanuit uw studentenjaren die u met ons zou willen delen?

In mijn laatste jaar was ik niet enkel praeses van de GBK, maar ook voorzitter van de Afdeling Gent van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN: nu JNM), secretaris van het hoofdbestuur van de BJN, en secretaris-generaal van de *International Youth Federation for the Study and Conservation of Nature*. Multitasking kan dus.

Hoe ziet u GBK over nog eens 55 jaar? Hoe zou u het willen zien evolueren?

Het is interessant te zien dat de werking van de GBK niet echt zoveel is veranderd sedert 1995 en zijn sociale functie nog steeds vervult. Buiten de technologische veranderingen (en het produceren van een tijdschrift), lijken de activiteiten gelijkaardig. De leeftijd van de leden blijft onveranderd.



Zou u de huidige garde aan studenten/GBK'ers nog iets willen meegeven?

Één van mijn oud-studenten is prof in Gent – kan je raden wie?



GBK-excursie naar Cape Griz Nez met een tussenstop in Calais

Interview met Tony Dewit

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Ik ben Tony Dewit. Medestichter in 1965 en 3^{de} praeses van de GBK in 1967-'68.

In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Ik ben afgestudeerd als Licentiaat Plantkunde in 1968 en als geaggregeerde HSO Biologie (n.v.d.r. lerarenopleiding) in 1968 (2^{de} zit). Ik ben in 1969 Farmacie gaan studeren aan de VUB en heb een volledige carrière als militair apotheker bij landsverdediging. Ik heb in 1977 nog een PhD afgelegd in Farmaceutische wetenschappen en een postgraduaat in dermato-cosmetologie in 1988.



Lustrumcantus 2016



**Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven?
Wanneer was de laatste keer dat u nog eens
naar een evenement bent gekomen en welke
activiteit was dit?**

Ik heb nog steeds een bijzondere affiniteit voor de GBK en was in 2018 (denk ik) nog aanwezig op de oud-ledencantus.

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

Vermits ik samen met André Dhondt aan de wieg stond bij de oprichting van de GBK, kan ik zeggen dat ik de GBK altijd heb gekend.

**Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-
praesidium bekleed?**

In 1966/'67 was ik vice-praeses voor de licenties en in 1967/'68 was ik praeses.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Ik heb mijn partner inderdaad leren kennen tijdens een TD van de GBK in 1965.

**Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw
leven/carrière?**

De 2 belangrijkste zaken waren de belangeloze inzet voor je medestudenten en het leren organiseren van activiteiten. Ook wel het leren spaarzaam omgaan met de financiën.

Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Bij het uitgaan waren het steeds gewone pilsjes (dat was al duur genoeg) en verder hield ik wel van een Cuba libre.

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

“t Keetje” in de Sint-Pietersnieuwstraat tegenover het rectoraat waar men Bacchus tapte (het bier met wijnsmaak) en “de Kelder” op de Kuiperskaai.

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Dat was mijn favoriete activiteit. Ik zong graag “Home on the range”.

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

Cantussen, TD's (ik was toen nog jong hé) en georganiseerde excursies.



Oude zakkencantus 2018/'19

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

De verbroederingscantussen met Bios (KULeuven).

Van waar kwam het idee om een nieuwe vereniging op te richten en ging dit vlot?

Tijdens het academiejaar 1964-1965 ontstond het idee om het NWK (Natuurwetenschappelijke Kring) op te splitsen. Wij voelden ons niet zo gelukkig om, als kleine minderheid, opgeslorpt te zitten in het NWK. Deze ideeën rijpten tijdens de vakantie en bij het aanbreken van het academiejaar

1965-1966 was het een feit: NWK werd opgesplitst in Chemica, de GBK "t Wormke", de VAK (Vlaams Aardrijkskundige Kring) die ook de geologen omvatte, en de wis- en natuurkundigen vormden dan de WNK (Wis- en Natuurkundige Kring). Onze eerste praeses André Dhondt voegde de naam "t Wormke" toe ter ere van prof. Lucien De Coninck (diensthoofd Dierkunde, specialist Nematoda en een echte vader voor de studenten).



Verbroederingscantus met Bios (Leuven) te Gent op woensdag 8 november 1967 in de St.Arnold, Kortrijksesteenweg; van links naar rechts: Bert (Bios), Luce (Bios) Ludo Pinceel (praeses Bios), Machteld Michiels (vice plantkunde GBK), Tony Dewit (praeses GBK), Jenny 's Jongers (secretaresse GBK) en Carlo Heip (Vice dierkunde GBK)

Was de impact van de studentenprotesten die in 1969 hun hoogtepunt bereikten veel te merken in Gent en in de GBK?

Natuurlijk. De Gentse Studenten waren solidair met de protesten en via het Gents Studentenkorp en het Faculteitenkonvent werd de GBK daar ook bij betrokken. Het waren in mei 1968 woelige weken enerzijds omdat we belaagd werden door de Gentse flikken en anderzijds omdat de meerderheid van de professoren deze acties afkeurden. Zo zorgden wij ervoor dat de stakingspiketten van de Letteren en Wijsbegeerte gingen postvatten bij de Wetenschappen en vice versa. Zo wisten de profs niet wie actief aan de acties deelnam en wie afwezig was omdat hij/zij niet binnen kon.

Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Ik ben als vice-praeses ooit begonnen met het opstellen van cursussen omdat er vroeger bijna geen cursussen bestonden. Dat was toen nog allemaal te typen op stencils. Contacten tussen proffen en studenten waren quasi nihil in de kandidaturen, in de licenties was dat veel beter. GBK hielp wel veel bij het maken van herbaria en bij het verzamelen van dieren. En natuurlijk het determineren.



Hoe zag een typische dag en uitgangsavond eruit in uw studentenjaren?

's Middags spraken we af in het studentenrestaurant "De Brug" (waar de biologen altijd op dezelfde plaats zaten) en dan gingen we ofwel naar een activiteit van een andere studentenclub, ofwel gingen we gewoon pinten pakken, ofwel gingen we naar de cinema.

Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Het studentenleven lijkt mij nu veel drukker want er zijn veel meer activiteiten. Wij hadden vroeger maximum één activiteit per maand. Hoe dat komt weet ik niet, maar ik weet wel dat ik mij in de kandidaturen niet zoveel activiteiten kon veroorloven. Wij hadden 45 uur les en practica per week.

Als u mocht kiezen, zou u liever toen of nu student zijn geweest en waarom?

Och, iedere tijd heeft zijn charmes en ik ben gelukkig met de studententijd die ik gehad heb. Ik zou bv. ook geen 20 jaar meer willen zijn.

Welke muziek werd er zoal gedraaid op de evenementen? Welke muziekstijl domineerde uw studentenjaren en welke nummers werden op elke avond wel eens gedraaid?

Dat was de tijd van de "golden sixties". Veel Rock-'n-roll muziek met artiesten zoals: Elvis Presley, Cliff Richard, Dean Martin, Jerry and the Hurricanes, Paul Anka, The Everly Brothers, Jerry Lee Lewis, Jim Reeves, John Denver, Johnny Haliday, Neil Sedaka, The Osmonds, Petula Clark, Ricky Nelson, Rocco Granata, Rolling Stones, Salvatore Adamo, Tom Jones, Trini Lopez, Will Tura, enz.

Was de Overpoortstraat toen al dé uitgangsbuurt van Gent of werd er ook vaak ergens anders uitgegaan?

De Overpoortstraat was toen helemaal geen uitgangsbuurt, het studentenleven vond allemaal plaats op de Kuiperskaai in "de Kelder", de "Don Carlos", de "Zolder", "The Old Wheel" en misschien nog enkele die ik vergeten ben.

Wat was het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

De GBK had toen helemaal geen stamcafé. De cafés die vaak bezocht werden, waren de cafeetjes op en rond het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersnieuwstraat. Velen bestaan zelfs niet meer. Het enige café dat ik nog ken van vroeger is "het Zwarte Woud".

Had de GBK zijn eigen unieke cocktail? Zo ja, hoe heette deze en wat was het recept?

Wij hadden toen geen eigen cocktail. Trouwens, wij dronken toen zelden cocktails.



Met welke kringen werd er vaak verbreederd (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

Voorals de VAK (Vlaams Aardrijkskundige Kring).

Stond de GBK in uw studentenjaren onder andere verenigingen om iets bekend? Zo ja, wat was dit?

Wij waren ongeveer de kleinste facultaire kring en waren enkel bekend omdat wij altijd plantjes bekeken en diertjes zochten en verzamelden. Wij gingen aan de unief zowat door als de rare snuiters.

Hoe stonden mensen in uw studentenjaren tegenover studentenverenigingen en de GBK? En hoe stond u er tegenover?

Sommige Gentenaars vonden de studentenfolklore een meerwaarde, anderen hielden er helemaal niet van. De proffen stonden over het algemeen negatief tegenover de GBK. Ik vond dat natuurlijk het tofste uit mijn studentenleven.

Hoe staat u nu tegenover verenigingen en zou u uw kinderen ook tot een vereniging laten toetreden?

Ik sta nog altijd zeer positief tegenover studentenverenigingen en mijn oudste zoon heeft zich zelfs bij 3 verschillende studentenverenigingen laten dopen. Mijn jongste zoon moest daar niet van weten en ik heb hem nooit gepusht.

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Zalig!

Mocht u 1 ding kunnen veranderen aan uw studententijd, wat zou dit dan zijn en waarom?

Ik zou niet weten wat, want ik heb er elk jaar enorm van genoten en naast de GBK ben ik nog twee keer praeses geweest.

Wat is uw meest trotse verwezenlijking dat u als praeses van de GBK heeft doorgevoerd? En is er iets dat u nu zou veranderen of willen aanpassen?

Het inrichten van een veertiendaagse buitenlandse excursie. Ik zou verder niets willen veranderen of aanpassen want "never change a winning team"!

Een studententijd is niet compleet zonder ...? Wat moet je zeker meegemaakt of gedaan hebben als student?

Iemand die nooit het studentenleven heeft meegemaakt, die nooit lid is geweest van een studentenvereniging (liefst een facultaire EN een regionale) heeft veel gemist in zijn/haar leven.



Stel dat een pandemie als corona tijdens uw studentenjaren plaats zou hebben gehad. Hoe zou dat uw studententijd beïnvloed hebben?

Dat zou een verloren jaar geweest zijn, maar één verloren jaar zou toch mijn studentenbeleving niet om zeep hebben geholpen. Ik zou het vergelijken met het verliezen van mijn portefeuille met €500,00 erin: dat is erg, maar dat kom je wel te boven.

Heeft u nog enkele wist-je-datjes of leuke anekdotes over de GBK en/of de biologierichting vanuit uw studentenjaren die u met ons zou willen delen?

De Philemon die ons begeleidde tijdens de practica plantenmorfologie en -systematiek maakte op ons zoveel indruk dat wij dachten dat hij een assistent was, doch later hebben we vernomen dat hij tot het technisch personeel behoorde.

Hoe ziet u GBK over nog eens 55 jaar? Hoe zou u het willen zien evolueren?

Hopelijk nog met hetzelfde enthousiasme als nu. Ik wil het helemaal niet doen evolueren, maar die evolutie zal er wel vanzelf komen. En dat is goed zo, want een club evolueert mee met haar leden.

Zou u de huidige garde aan studenten/GBK'ers nog iets willen meegeven?

Hou de spirit erin, blijf niet kniezen over dit verloren jaar, maar vat de moed op om er volgend jaar opnieuw in te vliegen.



Van links naar rechts: Tony Dewit, André Dhondt (praeses GBK) en Machteld Michiels



Cantus-cultuur!

In deze lustrumeditie valt er geen lied beter te bestuderen dan ons eigenste GBK-kringlied! Maar in de verte hoor ik ook protestkreten van Moeder Helikopter om ook hun kringlied onder de loep te nemen. En ze hebben gelijk, dit lied hebben vele biologen onder ons aangenomen als hun tweede kringlied. Voor de niet-ingewijden onder ons, het gaat hier over "Der Pappenheimer". Helaas is de culturele significantie van dit lied voor de schachtjes onder ons niet geheel duidelijk. Daar moeten we dus dringend verandering in brengen. Dus ja! Het wordt nogmaals een dubbeleditie!

GBK-kringlied (codex: p496)

Het is niet helemaal mijn bedoeling, maar ik ga toch beginnen met een controversieel punt. Ik ben er namelijk 99% zeker van dat de melodie van ons GBK-kringlied gebaseerd is op een andere hit in uw codex. Dat hoeft geen probleem te zijn aangezien het merendeel van kringliederen gebaseerd zijn op reeds bestaande nummers. Maar hier is het misschien wel een probleem. Het lied in kwestie is namelijk "De Blauwvoet" en dit is een lied met uitgesproken Vlaams-Nationalistische sympathieën. Voor de haters die me niet geloven (of die niet helemaal overtuigd zijn). In de strofes is het inderdaad redelijk onduidelijk, maar het refrein is onmiskenbaar dezelfde melodie. Let me explain...



De blauwvoet (refrein)	GBK-kringlied (refrein)
Ei! Het lied der Vlaamse <u>zonen</u> , (8)	Oh , Gentse <u>Biologen</u> (7)
Met zijn wilde <u>noordertonen</u> , (8)	Wat meer kan je nu nog <u>dromen</u> (8)
Met het oude Vlaams <u>Hoezee</u> . (7)	Met zijn allen zingen <u>wij</u> (7)
Vliegt de blauwvoet? Storm op <u>zee</u> ! (7)	GBK staat aan mijn <u>zijl</u> (7)

Niet alleen het rijmschema en de aanspreking zijn exact, maar ook op dezelfde plekken laten we lettergrepen op dezelfde manier nazinderen. Aanschouw volgende voorbeelden... (regel een: zoo-oo-nen, biolo-oo-gen, regel twee: noorderto-oo-nen, doo-oo-men, regel drie: hoezee-ee-ee en wij-ij-ij). Misschien nog treffender: ook het aantal lettergrepen in de overeenkomstige regels komt ongeveer overeen, zie het cijfer na elke regel. Conspiracy confirmed! Ondertussen weet ik ook dat het originele kringlied gebaseerd is op de melodie van het Rodenbachlied, dat geschreven over de auteur van De Blauwvoet.

Ik zal misschien eerst starten met wat me mateloos stoort aan dit lied. In dit lied wordt er maar liefst zeven keer vermeld hoe onze fiere Vlaamsche zonen en hun fiere Vlaamsche vaders en alle andere Vlaamsche kerels ons Vlaenderen oh zo groot hebben gemaakt. But where are all Vlaamsche meiskens? Daar gaat direct de helft van uw demografie en direct ook mijn interesse in de Vlaamsche zaak.



Is er geen plaats voor gendergelijkheid in dit lied? Dan hoef ik het ook niet mee te zingen.

De Vlaamse zaak was wel niet altijd voorbehouden voor het rechtse spectrum van de politiek. In een ver verleden was het Frans de enige voertaal in ons Belgenlandje wat voor veel onrecht zorgde. Gelukkig is dit lang verleden tijd en heeft de Vlaamse zaak (voor mij dan toch) aan belang verloren. Ook de bijklank die Vlaamse beweging in de loop der tijd heeft gekregen, is er niet een om trots op te zijn... Ik zal er niet over uitweiden, maar ik vermoed dat ideologieën van Vlaams-belang bij de meeste biologiestudenten niet terug te vinden zijn. Maar wat heeft dit lied verder nog te maken met Rechts?



Wel, ... Blauwvoeterij (specifiek vernoemd naar dit lied) was een romantische Vlaamsgezinde beweging die later overging in de katholieke Vlaamse studentenbeweging waar nog later de KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) uit gegroeid is, je weet wel, die studentenvereniging die een uiterst seksistische lezing van Jeff Hoeyberghs probeerde goed te praten. Je kent misschien ook één van hun oud-leden, Dries van Langenhove de leider van dat andere groepje stoere Vlaamsche kerels die graag strijden voor de Vlaamsche zaak. Hoef ik nog meer uit te leggen waarom dit lied redelijk problematisch is?

Toch een klein positief punt! Het lied werd geschreven door Albrecht RODENBACH! Ja dit leest u goed! RODENBACH! En meteen word ik weer naar pre-coronatijden gekatapulteerd met een beker Rodenbach in mijn hand halfdronken meekwelend op de massacantus (uiteraard zonder grenadine, cultuurbarbaren!). Voilà, dat was mijn enige positieve punt.



Misschien moeten we nu overgaan naar de GBK-versie. Gelukkig kan ik medelen dat hier geen enkele Vlaams-Nationalistische sympathie te vinden is. Beter nog! Over onze vrouwelijke leden wordt zelf vermeld dat ze nimmer wreed behandeld worden. Wat toch een grote stap naar gendergelijkheid betekent!

Ook de strijdlustige toon te vinden in de blauwvoet is hier vervangen door een vriendschappelijke toon. De GBK fungeert hier als een grote vriendengroep die aan je zijde staat en je in alles ondersteunt! Zelfs onze schachtjes (die in vele kringen als minderwaardig worden gezien) hebben dezelfde rechten bij ons. Dit lees je al in de tweede regel van de eerste strofe. Ons kringlied barst van wederzijdse appreciatie en respect. Ik vermoed dus dat dit een beetje als parodie tegenover de rechtse idealen uit "De Blauwvoet" staat (check de uitleg bij ons oorspronkelijk schild, daar zie je hoe vooruitstrevend we waren op dat vlak). En het werkt! Niemand zou ooit verwachten dat deze twee liedjes iets met elkaar te maken hebben!



Der Pappenheimer (codex: p158)

Iedere cantusgezinde bioloog is innig vertrouwd met dit lied en zijn bekende (en optionele) helikopterbeweging, maar misschien minder met de tekst en



Graaf Gottfried Henrich
zu Pappenheim

vooral de betekenis hiervan. Misschien de meest prangende vraag die iedereen heeft: “Wat in godsnaam is een Pappenheimer?”. In het Nederlands bestaat er het spreekwoord “Zijn Pappenheimers kennen” en het betekent zoveel als “Ik weet over wie ik het heb, ik ken mijn mensen.”. Het werd de eerste keer gebruikt in een toneelstuk over de dertigjarige oorlog (1618-1648). Een conflict waar de meeste Europese mogendheden in die tijd in betrokken waren. Dit toneelstuk verhaalt over de rol van Graaf Gottfried Henrich zu Pappenheim (1594-1632) in deze oorlog als legeraanvoerder. Maar een baron, namelijk baron Wallenstein, speelt in dit stuk de hoofdrol. Deze baron had al een paar keer moeten aanhoren dat hij onbetrouwbaar was en zou heulen met de vijand. Hij vroeg dus aan zijn strijdmakker Pappenheim of hij hem nog vertrouwde. Pappenheim antwoorde voluit: “Ja! Ik vertrouw u nog!”. Waarop Wallenstein zei: “Daaraan herken ik mijn pappenheimer”, ofwel: “zo ken ik je!”. En dit spreekwoord geschiedde.

Maar nu zijn we nog niet aangekomen aan ons lied. Er is een Duitse mars die ook de titel “Der Pappenheimer” heeft. Maar toen ik dit lied opzocht, was mijn verbazing groot toen de melodie niet overeenkwam. Gelukkig wist mijn codex mij mee te delen dat onze Pappenheimer eigenlijk op de melodie van “Schier 30 Jahre bist du alt”, een ander Duits lied, wordt gezongen. De vertaling hiervan is: je bent al bijna dertig jaar oud. Wat bij sommige studenten misschien meteen een gekraak in hun beenderen en ontkenning in hun brein veroorzaakt. Eens vijventwintig ben je immers zo goed als dertig jaar oud. Ook dit lied was een Duitse marsmelodie. Laten we ons eens buigen over de tekst. Deze soldatenhit werd omgevormd tot een echt drinklied. Er wordt aangespoord om te drinken op het leven van General Pappenheimer met wijn en met bier! Om het helemaal zot te maken kruipen we dan ook nog eens op de stoel of op de tafel. Jolijt gegarandeerd.



Helaas kon ik niets vinden over de cultstatus die dit lied bij de GBK heeft verworven. Voor de niet ingewijden: meestal in het laatste deel van de cantus worden de lichten bij dit lied gedempt. Stoelen en tafels gaan de hoogte in en kleding wordt ritueel verwijderd. T-shirts en broeken vallen op de grond tot er enkele zotten in hun blootje op tafel staan te dansen. Op dat moment gebeurt er iets waar niemand ooit vrijwillig getuige van wil zijn. De details wil ik u besparen, maar weet dat het te maken heeft met het mannelijke geslachtsdeel en de beweging die de rotor van een helikopter maakt. Je kan het je waarschijnlijk wel al voorstellen...

Merel out xoxo



Wist je dat... GBK-Lustrum edition

- ... dit de officiële Lustrumworm is?
- ... we voor deze Worm oud-praesidiumleden hebben geïnterviewd?
- ... deze interviews doorheen deze Worm verspreid zijn?
- ... de opleiding tot bioloog vroeger maar vier jaar duurde?
- ... de officiële campus voor de Wetenschappen tot 1960 het plateaugebouw boven op de Blandijnberg was?
- ... wetenschappers dus eigenlijk de OG Blandino's zijn?
- ... de wiskundigen, fysici, chemici en de geologen hierna naar de spiksplinternieuwe Sterre verhuisden?
- ... de biologen campus Ledeganck voor zich kregen?
- ... de GBK gesticht werd in 1965?
- ... we in 2020-2021 ons 55-jarig bestaan vieren?
- ... er vroeger door GBK-excursies georganiseerd werden naar het buitenland?
- ... deze niet zich niet zo ver van de Belgische grens bevonden?
- ... uw wormen na het bekijken van het wormarchief een grote drang naar buitenlandse excursies hebben gekregen?
- ... we hierbij onze huidige exculs (en toekomstige exculs) aanmoedigen om dit mogelijk te maken?!
- ... Niko en Sharon nu (hopelijk) weten wat hen te doen staat?



The hippie days

Interview met Ann Huysseune

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Beste GBK'ers, mijn naam is Ann Huysseune, ik ben gewoon hoogleraar en zwaai volgend jaar af van 'den unief' aangezien ik dan met pensioen moet (lees: 'moet', niet 'mag'...).



In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Afgestudeerd in 1978 aan de toenmalige RUG, als bioloog, richting Dierkunde (morfologie & systematiek); je studeerde destijds af ofwel als plantkundige ofwel als dierkundige (je koos hiervoor na je twee kandidatuurjaren), en binnen de plant- of dierkunderichting moest je voor je laatste jaar ook nog eens kiezen tussen 'fysiologie en biochemie' of 'morfologie en systematiek'...

Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven? Wanneer was de laatste keer dat u nog eens naar een evenement bent gekomen en welke activiteit was dit?

Op dit ogenblik niet echt, neen. Er was een aantal jaren geleden een reünie – ik denk ook omwille van een GBK-verjaardag – waar ik toen wel ben heengegaan...

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

Er waren in die tijd heel wat minder extracurriculaire activiteiten, dus de GBK was nogal prominent aanwezig... Zeker als je op kot zat (zoals ikzelf), dan had je in de week toch weinig voeling met het thuisfront en mogelijke activiteiten daar...

Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-praesidium bekleed?

Ik was penningmeester.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Neen, dat nu niet...

Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw leven/carrière?

Ja, hoewel ik ook penningmeester was in een andere vereniging. Een stuk verantwoordelijkheid opnemen, leren organiseren, dat wel...



Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Pfffieeuw... ik hield (toen) niet zo van bier, maar een pint was nu eenmaal de norm, dus dronk ik dat dan ook maar...

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

Uitgaansavonden (zoals die nu bestaan op donderdagavond) bestonden in die tijd eigenlijk niet (of in elk geval niet zo uitgesproken); we leefden van TD naar TD of van TD naar cantus, en voor de rest maakten we plezier bij mekaar op kot, of in het 'Holleke' in de Jan Frans Willemsstraat. We hadden als GBK inderdaad de luxe een huis ter beschikking te hebben (het Holleke, voor de Worm, nietwaar), gratis (!!! – ik weet niet (meer) wie die gulle persoon was), en daar kwamen we samen, over de middag, 's avonds, ... samen pannenkoeken bakken, of de haringen waar we diezelfde namiddag een dissectie op uitgevoerd hadden.

Dat huis bestaat nog, ik passeer er nog dagelijks, en het roept natuurlijk wel herinneringen op...



Pannenkoekenbak in 't Holleken (december 1975)

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Fervent kan je niet zeggen, maar ik nam wel deel ja... Goh, favoriete liedje? Er bestond zo'n aaneenrijging van liedjesfragmenten – een soort standaard cantus lied - dat door iedereen altijd hard werd meegezongen, maar of dat een titel had???

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

Zoals gezegd, de activiteiten in het Holleke, de excursies, de avonden op iemands kot...

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

De excursies naar de Hoge Venen. En de boeren gaan helpen met de bietenoogst toen de akkers onder water stonden. Samenhorigheid, zingen op de bus... Klinkt onwaarschijnlijk ouderwets? We hadden alleszins veel lol... En, o ja, de voetbalwedstrijden tussen GBK en assistenten...





Voetbal 1^e lic tegen assistenten (26 oktober 1976)

Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Cursussen??!! Bestonden omzeggens niet!!! Op een zeldzame uitzondering na (scheikunde) moesten we alles opschrijven tijdens de lessen! Er was één prof die al zijn illustratiemateriaal voor de lessen (dia's = wat nu slides zijn) in één les projecteerde. Was je er niet, pech gehad! De proffen stonden toch redelijk veraf van de studenten. Op TD's kwamen er wel sommige 'anciens' (doctoraatstudenten, postdocs, of een zeldzame jonge prof) opdagen (weliswaar altijd dezelfde *usual suspects*...).

Hoe zag een typische dag en uitgangsavond eruit in uw studentenjaren?

Typische dag: les van 8u30 tot 13u en practicum van 14u tot 18u. Over de middag snel naar het Holleke, of soms 's avonds voor één of andere activiteit. Geen vrije (halve) dagen. 's Avonds op kot, wat lol trappen bij het koken en eten, en dan studeren, cursussen in orde maken, proberen uit te vlooien wat die prof juist gezegd had... We maakten er overigens een punt van eer van om van een TD om 7u 's morgens rechtstreeks weer naar de les te gaan - want anders moest je schooien bij je collega studenten voor de nota's van die les - en dan maar proberen wakker te blijven...

Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Enorme verschillen. Ik verwees al naar de cursussen. Computers bestonden nog niet (mijn promotor had er wel één staan toen ik aan mijn thesis werkte, maar PC's kwamen pas later), en internet al helemaal niet. Als je iets niet goed gehoord had in de les moest je het maar in een boek proberen te vinden, en daarvoor moest je naar de bibliotheek, als je niet zelf wat boeken had.



Ik heb examens afgelegd waarin we met 4 studenten tegelijk ondervraagd werden en waarin we mekaar moesten proberen te overtreffen. Nu ondenkbaar... Gsm's bestonden uiteraard ook niet. Als je iemand wilde telefoneren moest dat vanuit een openbare telefooncel. In de week was contact met anderen dan medestudenten er dus omzeggens niet (althans niet als je op kot zat, en dat was zo voor de meesten). Sociale media bestonden niet; fotografie was analoog, dus heel veel foto's werden er niet gemaakt. Het kotleven is nu beslist ook anders. We hadden geen TV, geen telefoon, geen douche, enkel een wastafel... Enkel wie op een zeldzaam meer 'luxueus' kot zat, had mogelijks wel iets van die zaken...

Als u mocht kiezen, zou u liever toen of nu student zijn geweest en waarom?

Moeilijk te beoordelen. Je groeit op als kind van je tijd. Vermoedelijk heb je het meeste voeling met de maatschappelijke situatie waarin je bent opgegroeid. Gelet op wat ik net geschetst heb, heb ik het soms moeilijk met de vanzelfsprekendheid waarmee men sommige zaken verwacht: uitgeschreven cursussen, slides die vooraf moeten gepost worden, lesopnames... En toegegeven, ik ben geen groot fuifbeest, dus misschien verkies ik dan wel de wat 'kalmere' studentenjaren die ik had.

De jaren 70 staan veelal bekend als de hippie jaren. Was dit ook te zien binnen de GBK en zo ja, hoe?

Ik was niet thuis in hippie middens, dus zelf heb ik die kelk laten passeren, maar ja, jongens hadden natuurlijk lange haren, kort haar was *not done*... Voor de rest liepen we allemaal rond in jeans, met Kickers aan de voeten, en een groene parka van een bepaald merk. Een rok werd door meisjes met veel tegenzin enkel aangetrokken voor mondelinge examens (en dan nog enkel bij bepaalde proffen).

Was de Overpoortstraat toen al dé uitgangsbuurt van Gent of werd er ook vaak ergens anders uitgegaan?

Wat me een beetje bevreemdt in deze bevraging, is dat 'uitgaan' en 'fuiven' blijkbaar zo centraal staan in het studentenleven, en zo hoog op de agenda, ook in dit interview. Ik zag hier nog geen enkele vraag passeren over biologische getinte activiteiten...

Wat was het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

Het 'Holleke'. Stamcafé, uitgaan, ...: zie hierboven...

De TD's hadden steevast plaats in het 'Boerenkot'.

Had de GBK zijn eigen unieke cocktail? Zo ja, hoe heette deze en wat was het recept?

Bier. Gewoon. Bier.



Met welke kringen werd er vaak verbreederd (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

Voor zover ik me herinner, werd er niet echt verbreederd... Wel waren er veeleer soms opstootjes met 'de peerdepieten' ... 😊

Stond de GBK in uw studentenjaren onder andere verenigingen om iets bekend? Zo ja, wat was dit?

Langharig tuig met geitenwollen sokken denk ik...

Hoe stonden mensen in uw studentenjaren tegenover studentenverenigingen en de GBK? En hoe stond u er tegenover?

Positief natuurlijk; ik denk dat dat wel blijkt uit mijn getuigenis...

Hoe staat u nu tegenover verenigingen en zou u uw kinderen ook tot een vereniging laten toetreden?

Zie mijn antwoord over 'voeling met de tijd'... je bent het kind van je tijd. Maar het is evident dat ik deelname aan een studentenvereniging zeker aanmoedig.

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Geweldig!

Mocht u 1 ding kunnen veranderen aan uw studententijd, wat zou dit dan zijn en waarom?

Pfff, kan niet meteen iets bedenken. Zelfs het moeten neerpennen van cursussen had uiteindelijk een gunstig effect...

Mocht u nu praeses zijn van de GBK, is er dan iets dat u nu zou veranderen of willen aanpassen aan de kring?

Zoals ik al zei: het is vreemd dat er nergens allusie gemaakt wordt op biologisch getinte activiteiten. Wat onderscheidt de GBK dan van andere studentenverenigingen?

Een studententijd is niet compleet zonder ...? Wat moet je zeker meegemaakt of gedaan hebben als student?

De studententijd is bij uitstek een tijd waarin je loskomt van de ouderlijke omgeving. Persoonlijk vond ik het belangrijk dat je op eigen benen komt te staan. Een kot helpt daar zeker bij, maar ook verantwoordelijkheid leren dragen, voor jezelf, voor je medestudenten, binnen of buiten een vereniging. Corrigeer me als ik fout ben, maar nu (of althans buiten coronatijd) lijkt het 'student zijn' soms op één lange fuif gedurende de week (ik woon in een studentenbuurt, dus ik zie wel wat), en dan in het weekend met de was naar huis. Of toch niet? Cliché dat niet klopt?



Stel dat een pandemie als corona tijdens uw studentenjaren plaats zou hebben gehad. Hoe zou dat uw studententijd beïnvloed hebben?

We zouden wellicht heel veel gelezen hebben, bij gebrek aan iets anders. Sluit eens het internet af voor een dag, leg je smartphone opzij, en trek de stekker van je PC uit het stopcontact. Dan weet je het wel.

Heeft u nog enkele wist-je-datjes of leuke anekdotes over de GBK en/of de biologierichting vanuit uw studentenjaren die u met ons zou willen delen?

Ja, we hadden enkele 'enfants terribles' in ons jaar die de opleiding wel kleurden... Zeker tijdens de practica. Student X kwam op een dag in lieslaarzen en geheel met hengeluitrusting naar het ecologie practicum waarop hij zijn hengel in een aquarium wierp bedoeld voor ecologische experimenten. Een ander moment kwam hij met zijn gitaar een luide serenade geven net buiten het klaslokaal waar we op dat ogenblik les kregen. Of op een geologische excursie sprong hij doodleuk in de Maas, want hij had een mooi meisje gezien aan de overkant waar hij dan maar naartoe zwom met een bloem in zijn mond... En student Y hield van spanning; in het scheikunde practicum deed hij niets liever dan (met opzet) explosieve mengsels te maken zodanig dat het knalde en spetterde... Of stak na het practicum *ice cool* de Ledeganckstraat over net voor een voorbijrijdende auto, die dan keihard op de rem moest staan...

Zou u de huidige garde aan studenten/GBK'ers nog iets willen meegeven?

Wat prominenter profileren als *biologie*-studenten?



Cantus (21 oktober 1976)



Tetten van't GBK

Ode aan belangrijke tetten

Is het je ook al opgevallen dat de meeste inzichten, modellen en hypothesen in de Biologie - maar zeker ook in andere wetenschappen zoals Wiskunde en Fysica - voornamelijk door mannen in het leven zijn geroepen? De overgrote meerderheid die geprezen wordt in de geschiedenis omwille van grote doorbraken en ideeën in de wetenschap, behoort jammer genoeg niet tot de vrouwelijke helft van deze wereld (wat het woord 'vrouw' ook mag betekenen - genders are stupid). Uit onderzoek blijkt dat meisjes minder snel worden aangezet tot het volgen van STEM-richtingen in het middelbaar en hoger onderwijs. Ook worden hogere posities in wetenschap nog steeds (voornamelijk) bekleed door mensen met een Y-chromosoom. Wil dat zeggen dat vrouwen slechts een kleine positie innemen in deze wonderlijke en wetenschappelijke wereld? Niets is minder waar. In deze tetten-rubriek, speciaal voor het GBK-lustrum, lichten wij eventjes belangrijke vrouwen uit die grote bijdragen hebben geleverd aan onze wereld der wetenschap, maar die maar al te vaak als een kleine voetnoot in grote boeken eindigden.



Ester Lederberg

Deze stoere chick heeft als microbiologe de ontdekking gedaan van het bekende bacterievirus, faag lambda (die vandaag veelvuldig wordt gebruikt als kloneringsvector en die in je cursussen moleculaire genetica tot vervelens toe aan bod komt). Ze ontdekte daarnaast dat bacteriën snel kunnen evolueren door middel van horizontale gene transfer en ze maakte de classificatie op van vele belangrijke plasmiden zoals degene die antibiotica-resistentiegenen bevatten. Ondanks haar enorme bijdrage aan kennis over de microbiële wereld, werd de Nobelprijs jammer genoeg geschonken aan haar man.

Elizabeth Blackburn

Ons volgend geneticavrouwtje is Elizabeth Helen Blackburn. Ze is de pionier in het ontrafelen van de uiteinden van onze chromosomen, de telomeren. Haar onderzoek toonde aan dat deze bestonden uit zich herhalende sequenties en volgens haar bleken zo ook een cruciale rol te spelen in kanker en celveroudering (ze worden telkens een beetje korter bij iedere celdeling). Ze verdiende een Nobelprijs (jeey!) in de Geneeskunde voor haar baanbrekend onderzoek dat bewees dat het enzym telomerase de telomeren van het chromosoom beschermt.



Vera Cooper Rubin



We duiken eventjes in de fysica (ja, dat kan ook interessant zijn). Vera Rubin werkte als astronoom onder andere aan de theorie rond zwarte materie. In haar PhD toonde ze aan dat sterrenstelsels samenklonteren in de ruimte en niet willekeurig verspreid voorkomen, zoals voorheen werd aangenomen. Ze stond ook sterk achter de hypothese dat sterrenstelsels draaien rond een nog onbekend centrum. Haar grootste werk bestond uit het observeren van rotatiesnelheden van sterrenstelsels waaruit bleek dat deze draaiden aan gigantische

hoge snelheden (zo hoog dat wordt verwacht dat ze uit hun baan zouden vliegen). Dit effect werd later het Rubin-Ford effect genoemd, wat later werd gebruikt als sterke indicatie voor het bestaan van zwarte materie.

Maria Merian

We gaan over naar de iets meer tastbare wereld van insecten! Deze bug lady staat bekend als de grootste entomologe van de 18e eeuw. Maria Sybilla Merian wijdde haar leven aan het kweken en tekenen van insecten die ze verwerkte in hyperrealistische documentaties. Deze werden een grote bijdrage voor de entomologische wereld. Zo spendeerde ze 12 jaar aan het kweken van een specifieke rups om te beschrijven hoe ze eruit zien! Ze illustreerde de metamorfosen van insecten en was ook de eerste om insecten af te beelden op hun waardplant. Haar tekeningen zijn zo gedetailleerd dat je met gemak een soort kan determineren, wat niet kon gezegd worden van haar tijdsgenoten. Ze deed



tevens als eerste de publicaties van parasitisme en hyperparasitisme op insecten. Ook het in detail voorstellen van de metamorfose van insecten maakte voorgoed komaf met het idee van de spontane generatie - het principe waarbij men geloofde dat insecten ontstonden uit dode materie.

Marie Tharp

Het werk van deze wetenschapster situeert zich op de bodem van onze oceanen. Als oceanografe bracht ze grote delen van de zeebodem (abyssale vlaktes) in kaart als een echte mermaid met haar onderzeeër Atlantis. Haar grootste verdienste is de ontdekking dat de mid-Atlantische rug op de bodem van de Atlantische Oceaan seismisch actief is (dit wil zeggen dat er constant smeltmateriaal van de aardmantel aan het oppervlak komt en zich nieuwe aardkorst vormt) en op die manier het epicentrum vormt van veel aardbevingen op aarde. Ze ondersteunde daardoor de hypothese van de continentendrift, wat heel controversieel was in de toenmalige tijdsgeest. Haar mannelijke collega's verwezen toen ook naar haar verklaringen als "girl talk". Hoewel de ontdekking van de mid-oceanische spreidingszone uiteindelijk aan haar werd toegewezen, was het haar mannelijke college Heezen die toen met de eer en complimenten ging lopen.



Emmy Noether

Emmy Noether klinkt waarschijnlijk zeer bekend in de oren voor alle biologjes die al eens naar de oefeningen les van wiskunde zijn geweest (ik heb gehoord dat het daar zeer gezellig is). Ja ja, een heel auditorium op de Sterre is vernoemd naar deze vrouw en toch zijn er weinigen die echt weten wie ze is. Deze wiskundige babe is de tweede vrouw ooit met een diploma in de wiskunde, en heeft zomaar eens heel de abstracte algebra eventjes op zijn kop gezet. Ze staat vooral bekend om haar werk in ringen theorie (don't worry, je hoeft dat niet te kennen) en werd omschreven als "the greatest woman mathematician who has ever lived; and the greatest woman scientist of any sort now living.". Ze stond in haar tijd ook bekend als een fantastische leerkracht, en kreeg zelfs een fanclubje aan de universiteit van Gottingen: de Noether's boys. Jup, dat verdient toch wel een auditorium denk ik.



Mary Anning



Dino lovers, where you at? Deze 19^e-eeuwse dame had de coolste hobby ooit: fossielen gaan zoeken. Ze heeft de eerste ichtyosaurus correct geïdentificeerd, de eerste twee bijna volledige plesiosaurussen gevonden, en nog allerlei ontdekkingen gedaan die paleontologie hebben veranderd. Als vrouw mocht ze helaas niet meedoen aan de wetenschappelijke gemeenschap, werd ze buitengesloten door geologen en werden haar wetenschappelijke ontdekkingen niet aan haar

toegekend. Na haar dood kwam haar levensverhaal en haar ontdekkingen pas echt aan het licht. Waarschijnlijk overdonderd door deze vrouw, schreef Charles Dickens zelfs een artikel over haar en haar werk.



Ada Lovelace



Ugh informatica en programmeren, bekend als onderwerpen waar vooral mannen in uitblinken. Je zou bijna vergeten dat de eerste programmeur een vrouw is. WAT, EEN VROUW? Jup een vrouw: Ada Lovelace. Dochter van DE lord Byron (als je een beetje Britse geschiedenis kent), die een "glorious boy" verwachtte en diep teleurgesteld was. Op haar 12 jaar besloot ze dat ze wou vliegen, en begon ze met het construeren van vleugels en het bestuderen van vogels, een vroeg teken van haar wetenschappelijke interesse. Toen ze werd gepresenteerd aan het hof werd ze "belle of the season" genoemd, mede door haar fantastische intelligentie (Daphne Bridgerton wishes). Haar interesse voor wiskunde domineerde haar hele leven. Jarenlang vertaalde ze een artikel over de analytische machine, een eerste ontwerp voor een programmeerbare computer, voorzien van haar eigen notities en observaties. Haar notities waren ongeveer 3 keer zo lang als het artikel en bevatte het eerste algoritme ooit.

Hypatia van Alexandrië

Om toch maar eens te bewijzen dat vrouwen altijd al mentaal mee hebben kunnen lopen met de mannen, presenteren we nog een wiskundige (sorry). Een Egyptische vrouw uit ongeveer het jaar 350 met talenten in de astronomie, filosofie en wiskunde die bekendstaat als de eerste bekende wiskundige vrouw. Ze was een goede leerkracht en een zeer toleranter en respectvolle vrouw die zelf aan christenen les durfde te geven (wat nog niet echt algemeen was in die tijd) Helaas tolereerden de christenen haar niet terug en werd ze vermoord door hen. In de 20e eeuw werd ze een icoon voor een vroege stroming van feminisme en inspireerde ze vrouwen om op te komen voor hun intelligentie en hun rechten.



Met lieve groetjes en knuffels, girlies van de GBK

Saskia, Iona, Anna, Laure, Mayte, Noa, Rood, Sharon, Merel, Els en Charlotte



The GBK Games

Op 12 februari 2021 vierde Charles Darwin zijn 212^{de} verjaardag (figuurlijk gezien dan toch) en gezien ook de GBK zijn 55-jarige bestaan viert, kwamen we op het goede idee met het praesidium om direct beide te vieren. Een bloederig spel op leven en dood, geheel gebaseerd op het principe van survival of the fittest en totaal niet afgekeken van The Hunger Games, waar bij afloop slechts één iemand de victorie zal kunnen kraaien. We present,

GBK THE HUNGER GAMES

Strijdarena: campus Ledeganck! Een groot strijdveld met verschillende habitats zoals een weelderige jungle genaamd 'de Plantentuin', een doolhof aan donkere grotten (eerder verlichte gangen) en centraal een gigantische berg die over alles uitkijkt, de hoogbouw. Ergens diep in de grotten van deze berg zit ook de Cornucopia (Horn des Overvloed) verstopt in een lokaal genaamd het GBK-kot.

Vrijdagavond, de Ledeganck is leeg, de lichten zijn gedoofd, er heerst absolute stilte. Enkel het praesidium is nog aanwezig, allemaal voorzien van mondkapen en steeds op anderhalve meter van elkaar gespreid in de gang aan het GBK-kot. Nog een laatste keer gaat Saskia rond met ontsmettingsmiddel zodat deze strijd, hoewel bloederig, op z'n minst coronaproof door kan gaan. Klokslag 22u, het startsein luidt en iedereen verspreidt zich over het strijdveld. Slechts enkelen wagen hun kans iets uit de Cornucopia te halen en lopen gelijktijdig naar de deur van het kot. "Elaaaa!" roept een stem, "Afstand!". Snel komt Mayte aangelopen met de sleutel en opent de deur maar de aandringende massa loopt haar omver waarop ze bewusteloos op de grond valt. Meteen grijpt Thiemen naar de frigo en haalt er een flesje Jupiler uit. Ambitueus verkondigt hij: "Ik drink jullie hier allemaal onder tafel!" en trekt hij het flesje naar binnen. Wanneer hij echter het flesje op de grond wil kapotgooien, raakt hij Noa, die zelf tot bij de frigo wou geraken, op haar hoofd. Meteen ontstaat er een grote plas bloed, de eerste dode is gevallen. Verschrikt van het schouwspel ontvluchten de nog levende en bij bewustzijnde aanwezigen het GBK-kot. Twee van hen zijn Ruben en Eline die elk een voorraad Prosecco trachten mee te smokkelen. Het noodlot slaat echter toe wanneer Eline struikelt over de bewusteloze Mayte en in haar val met haar mondkapen blijft haken aan de deurendel waarop haar nek omslaat en haar lichaam levenloos de grond raakt. Het geluid van brekende flessen vult de gang en tranen wellen op in Ruben's ogen. Op de deur van het kot vind hij de sleutel waarop hij zichzelf opsluit en in rouw zich te goed doet aan de nog overgebleven flessen Prosecco om zo in een diepe zwijm te vallen. Wederom heerst stilte over de Ledeganck.



De strijd is nu twee uur bezig en de meesten hebben reeds een slaapplek gevonden om de nacht door te brengen. Doorheen de visbokaal is echter het getik van een toetsenbord te horen. In het zwakke licht van zijn laptop is Fredje nog snel bezig de banner voor een evenement voor de komende week te maken. Wanneer de klok 12u slaat breekt hem het zweet uit, nu hij zijn deadline gemist heeft. Rillingen lopen over zijn lijf als plots, uit het niets, Saskia achter hem verschijnt. Vakkundig draait ze hem de nek om, zet nog snel zelf even de banner online en verdwijnt uiteindelijk weer in de duistere gangen van het strijdtoneel.

De ochtend breekt aan wanneer de zon opkomt over de Ledeganck en doorheen de plantentuin is het geluid van ontwakende vogels te horen. Aange trokken door dit gefluit, komt Niko aangelopen met zijn verrekijker in de hand. Een opmerkelijk vogelgeluid roept ergens vanuit de bomen en vol enthousiasme sluipt Niko dichterbij, niet beseffende dat hij gelokt wordt. Een luide krak van een afbrekende tak is te horen wanneer vanuit een boom Merel, niet een merel, haar doelwit bespringt. Het gevecht is kort en stevig maar door de verrassingsaanval maakt Niko geen kans tegenover deze roofvogel. Wanneer ze echter aankomende mensen hoort, maakt ze haar vlucht. Laure en Charlotte komen aangesnel maar vinden enkel het lichaam van Niko. Gezien ze niets meer voor hem kunnen doen, beslissen ze terug te gaan naar het moestuintje om veggies te kweken.

Inmiddels ontwaakt in het GBK-kot Mayte uit haar mini-coma. Een enorme koppijn kwelt haar als ze wat bijkomt. Over haar ligt Eline in een plas Prosecco en achter haar ziet ze Noa in een plas bloed liggen. Plots schiet haar te binnen dat ze haar kotplantjes vergeten water geven is. Als bij wonder weet ze de kracht te vinden om op te staan en opent ze de deur. Ze stormt naar buiten richting haar vijand, de trap. Een luid gedonder is te horen wanneer Mayte de trap afdondert gevolgd door een kille stilte. Niet veel later passeert Mozard doorheen de trappenhal. Duidelijk op strooptocht met een scalpel in de hand vervolgt hij zijn weg naar beneden en richting de auditoria. Eén voor één doorzoekt hij ze op zoek naar potentiële slachtoffers. In de comfy zetels van auditorium 4 vindt hij Killi die nog stevig ligt te slapen. Met een genadeloze uithaal wordt zijn keel opengereten en raakt hij bebloed de grond. Niet verwonderlijk slaapt Killi hier volledig door.

Het is bijna avond wanneer er doorheen een luidspreker te horen is dat de Cornucopia voorzien is van eten en drinken. Ines besluit haar kans te wagen. Ze snelt met een flesje formol dat ze in een labo gevonden heeft naar het kot en giet dit in een aantal flessen Prosecco. Gezien ze niets wil missen van haar moordlustige actie besluit ze zich te verschansen in een lokaal vlakbij. Een uur later komt Iona kijken. Als een ware hobbit weet ze stil te sluipen en zonder iemands weten een broodje en wat water mee te smokkelen.



Een klein kwartiertje later ontwaakt Ruben uit zijn slumber. Om zijn kater wat uit te stellen grijpt hij naar de Prosecco wanneer Saskia plots ook het kot binnenkomt. Als uit instinct spreekt Ruben de woorden "Prosit senior!" waarop Saskia niet anders kan dan een salamander in te zetten. De salamander gaat over in een minicantus en beide doen zich rijkelijk tegoed aan de vergiftigde drank. Cantusliederen vullen de gang en Ines kan niet anders dan meedoen met deze heerlijke activiteit zodat ze eindelijk nog eens een liedje kan voorzingen. Zich volledig meeslepend in de actie, drinkt ze met volle teugen mee. Cantusliederen vullen nog tot laat in de nacht de gangen van de Ledeganck maar doven net als hun beetje bij beetje tot er niets meer dan stilte overblijft.

Het is zondagochtend wanneer Sharon en Merel plots wakker worden van een bericht: "*Iemand in de tweede bach is positief getest op corona en iedereen dient per direct in quarantaine te gaan!*". Met verdriet verlaten ze de Ledeganck en volgen vanuit hun kot de rest van The GBK Games vanop de Zoom livestream (vanwege privacy is deze niet recorded). Het is al middag als het gerammel in een labo de aandacht trekt van Mozard. Nog steeds met zijn scalpel in de hand spot hij Anna die zelf gretig op zoek is naar een potentieel wapen. Een hevig gevecht start en beide partijen geven zich niet zomaar gewonnen. Stoelen worden door de ruimte geslingerd, sneden worden toegebracht maar de anderhalve meter afstand wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd. Uit het niets weet Mozard Anna haar pols over te snijden. In zijn euforie wordt hij nog overmeesterd waarop zij het scalpel in zijn borst duwt. Hun laatste minuten zijn geslagen.

Nu er nog maar 4 tributes achterblijven, besluit de gamemaker om 158 eendten (eenden, maar gevaarlijker) los te laten over het strijdveld. Vanuit het moestuintje vluchten Charlotte en Laure de serres in, in de hoop veilig te zijn. Helaas, de glazen deur begeeft het onder de kracht van de eendten en ze stormen binnen. Nog snel weten ze enkele giftige nachtschade besjes te eten alvorens de eendten hen overrompelen.

Ook Thiemen wordt door de eendten belaagd maar weet te vluchten naar het dak van de hoogbouw. Ingenieus weet hij de deur te blokkeren en de eendten buiten (allé ja, binnen) te houden. Even bekomt hij tot hij plots een kleine schim, ongeveer de grootte van een hobbit, over het dak ziet lopen. Stil probeert hij de schim te besluipen en ziet uiteindelijk Iona in een hoekje zitten, volledig tot waanzin gedreven met haar broodje in de hand, schreeuwend: "My precious, MY PRECIOUS!". Thiemen twijfelt geen seconde en grijpt Iona vast, heft haar tot boven zijn hoofd en gaat aan de rand van het gebouw staan. Spartelend probeert Iona vrij te komen maar Thiemen is vastberaden en hij yeet de hobbit de afgrond in met de woorden: "Yikes".



Eighties glamour

Interview met Bart Braeckman

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Bart Braeckman, hoogleraar functionele biologie aan de UGent. Ik doceer de vakken Dierenfysiologie (3^e Bach), Aging Biology, Functional Abiotic Interactions, Model Organisms, en binnenkort Integrated Research Project (1^e Master), maar ook geef ik Nematodes as Model Organisms en binnenkort ook Datamining (1^e Master Nematology). Ik ben eveneens betrokken bij de vakken Beroepsstage I en II, Academic Grant Writing (1^e Master) en Veldbiologische Stage (3^e Bach). Mijn onderzoek focust zich op de fysiologie van de levensduurverlenging bij het rondwormmodel *Caenorhabditis elegans*. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de functie van globines in deze worm.



Ik woon ten zuiden van Gent met mijn vrouw en twee dochters, Merel (21) en Jade (14). Wanneer ik even niet aan wormen of studenten denk, kruip ik wel eens op de fiets voor een ontspannende tocht.

In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Ik ben afgestudeerd als Licentiaat in de Dierkunde (optie Fysiologie/Biochemie) in het jaar 1992 – van Masters was toen nog geen sprake. Mijn doctoraat behaalde ik in 1998 aan onze UGent en het handelde over de toxiciteit van kwik en cadmium in insectencellen. Daarna ben ik als postdoc aan de slag gegaan met wormen en die hebben me nooit losgelaten. In 2002-2003 heb ik een jaartje in de Verenigde Staten gewoond (Rutgers University, New Jersey) waar ik me specialiseerde in eiwitmetabolisme. Kort na mijn terugkomst in België ben ik benoemd tot prof.

Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven? Wanneer was de laatste keer dat u nog eens naar een evenement bent gekomen en welke activiteit was dit?

Ik draag de GBK nog steeds een heel warm hart toe en elk jaar verleng ik trouw mijn erelidmaatschap. Ik moet wel bekennen dat ik niet meer deelneem aan de GBK-activiteiten (iets met 'ouwe zak', 'niet veel vrije tijd' en 'liever bij vrouw en kinderen zitten').

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

De traditionele voorstelling aan het begin van het academiejaar.



Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-praesidium bekleed?

Scriptor (wat vroeger gewoon 'hoofdredacteur van de Worm' heette) - wat in tijden vóór Word, jpg en pdf soms een hele opdracht was - gelukkig hadden we al typmachines en kopieerapparaten.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Het feit dat die vraag wordt gesteld lijkt erop te wijzen dat GBK-incest nog steeds dagelijkse kost is. Ja, ik heb mijn vrouw (ook biologe) leren kennen via GBK-activiteiten. Lang leve de fuiven en excursies!

Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw leven/carrière?

Als scriptor: leren schrijven, werken met deadlines, omgaan met uiteenlopende karakters.

Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Spa bruis of rode wijn. Ik drink (bijna) geen bier.

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

De Sjakosj in de Overpoortstraat (het stamcafé van de biologen destijds) – maar ik moet toegeven dat ik ook wat uren heb gesleten in de Arena (Zwijnaardsesteenweg) voor te veel potjes snooker.

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Neen – ik zing niet graag, ik drink geen bier en ik vind zatte mensen niet leuk. Dus geen cantussen voor mij.

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

De GBK-excursies (inclusief de driedaagse) en de fuiven.

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

GBK-driedaagse in Schiermonniksoog. Mooie plaats, mooie natuur, leuke mensen, prachtige wandelingen, veel plezier, veel gezelligheid.



Een foto van prof. dr. Braeckman in 1997 (het jaar voor hij zijn doctoraat behaalde). In zijn eigen woorden: op dat moment werkte ik zoveel dat ik geen tijd had om naar de kapper te gaan.



Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Ja, in beperkte mate. De GBK voorzag ons van bepaalde handboeken en sommige 'studentencursussen'. Veel profs hadden toen geen cursusnota's en PowerPoints bestonden nog niet (enkel transparanten of dia's). Studenten schreven dus hun vingers krom om alles wat de prof zei binnen de tijd genoteerd te krijgen (en de bordschema's over te tekenen). Dat was eigenlijk wel een goede les om gesproken tekst instant te synthetiseren en te structureren. De beste studentencursussen werden dan soms gekopieerd en jaren gebruikt. Het nadeel hiervan is dat – door de slechte kopieerkwaliteit van de toestellen destijds – de kopijen van kopijen van kopijen nog nauwelijks leesbaar waren.

Ik had de (eigenaardige) neiging om in mijn handgeschreven cursussen geen (of nauwelijks) kleur te gebruiken en ik schreef enkel met potlood. Het benadrukken van belangrijke passages deed ik door harder op mijn potlood te drukken/groter te schrijven (ik gebruikte ook geen lijntjespapier zodat ik niet gebonden was aan een bepaalde lettergrootte). Dat systeem werkte perfect voor mij – zeker in de licentie jaren.

Hoe zag een typische dag en uitgangsavond eruit in uw studentenjaren?

Voormiddag theorieles, namiddag practicum, 's avonds vrij in te vullen (cursussen bijwerken, luieren met vrienden (het woord 'chillen' bestond nog niet), uitgaan, beetje sport...). Geen TV, geen computer, geen e-mails, geen Netflix, geen social media – dat bestond allemaal nog niet.

Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Ik heb het aangegeven in het vorig antwoord: ik denk dat de afwezigheid van consumer electronics en het internet het grootste verschil maakt. Voor de rest waren wij ook gewoon studenten die ons graag amuseerden. Maar afspraken moesten toch wel goed gepland worden (als je ergens stond te wachten op een vriend kon je geen berichtje sturen en even bellen). Wanneer je je examenpunten kreeg (uiteraard niet via Ufora, maar via uitgedeelde papierstrookjes of in de valven – de glazen ad valvas kasten aan AUD1 en AUD2) en je wou je punten melden aan je ouders, dan moest je een half uurtje aanschuiven aan de telefooncel in de Ledeganck, aan de Heuvelpoort (daar stonden er twee!) of aan de Burggravenlaan. Dus de huidige communicatiemediën zijn wel een stap vooruit.



Als u mocht kiezen, zou u liever toen of nu student zijn geweest en waarom?

Moeilijk te antwoorden omdat ik nu geen student ben en dus niet kan vergelijken. Er zijn pro's en contra's voor beide tijden denk ik. Het grote verschil tussen vroeger en nu is de snelheid waarmee informatie wordt uitgewisseld en de hoeveelheid informatie die beschikbaar is. Dat is een voordeel als je snel even iets wil opzoeken dat niet duidelijk is in de cursus, maar ik denk dat studenten vroeger meer rust in hun hoofd hadden en minder achtergrondruis aan informatie.

Welke muziek werd er zoal gedraaid op de evenementen? Welke muziekstijl domineerde uw studentenjaren en welke nummers werden op elke avond wel eens gedraaid?

Veel Punk, New Wave en Rock (en soms Pop) waren populair: The Cure, TC Matic, Anne Clark, Sisters of Mercy, Red Zebra, Front 242, maar ook David Bowie, Queen...

Was de Overpoortstraat toen al dé uitgangsbuurt van Gent of werd er ook vaak ergens anders uitgegaan?

Ja, de Overpoort was toen reeds het epicentrum van het Gentse uitgaansleven.

Wat wats het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

Naast de Sjakosj werd voor fuiven soms ook uitgeweken naar de Kanivo (Kortrijksepoortstraat) – dat was een berucht hippie-kot waar heel wat druggebruikers hun roes lagen uit te slapen...

Had de GBK zijn eigen unieke cocktail? Zo ja, hoe heette deze en wat was het recept?

Cocktails? Dat werd toen niet echt gedronken op fuiven; het alcohol-palet was niet zo kleurrijk. Het beperkte zich meestal tot een paar soorten bier, wijn, water en frisdrank. Ik denk dat er toen raar zou opgekeken worden wanneer je met een cocktail op een fuif zou staan ('wat voor ne snob is dat?').

Met welke kringen werd er vaak verbreederd (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

WiNA, Chemica, Geografica.

Stond de GBK in uw studentenjaren onder andere verenigingen om iets bekend? Zo ja, wat was dit?

De langharige hippies, de groene jongens (m/v/x), de JNM'ers.



Hoe stonden mensen in uw studentenjaren tegenover studentenverenigingen en de GBK? En hoe stond u er tegenover?

Ik denk dat daar weinig aan veranderd is. Studentenverenigingen werden gezien als organisaties voor vertier en hulp voor de studenten.

Hoe staat u nu tegenover verenigingen en zou u uw kinderen ook tot een vereniging laten toetreden?

Mijn dochter Merel is nu twee jaar penning van de VDK. Zegt dat genoeg? 😊

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Onbezonnenvrijheid en eyeopening.

Mocht u 1 ding kunnen veranderen aan uw studententijd, wat zou dit dan zijn en waarom?

Ik zou misschien wat gezonder willen gegeten hebben.

Mocht u nu praeses zijn van de GBK, is er dan iets dat u nu zou veranderen of willen aanpassen aan de kring?

Niet specifiek.

Een studententijd is niet compleet zonder ...? Wat moet je zeker meegemaakt of gedaan hebben als student?

Een goed lief.

Stel dat een pandemie als corona tijdens uw studentenjaren plaats zou hebben gehad. Hoe zou dat uw studententijd beïnvloed hebben?

Dat zou een enorme invloed gehad hebben denk ik – stel je voor: geen internet, geen smartphone tijdens een lockdown. Het sociaal contact zou dan werkelijk herleid geworden zijn tot nul. Ik denk dat we dan enkel buiten zouden afgesproken hebben met vriend(en) voor een wandeling of wat sport... en veel boeken lezen.

Heeft u nog enkele wist-je-datjes of leuke anekdotes over de GBK en/of de biologierichting vanuit uw studentenjaren die u met ons zou willen delen?

Ik denk dat je daar best het wormarchief even voor doorbladert en naar de sectie 'Wist-je-dat...' gaat. Ik heb wel nog wat sappige verhalen, maar gevoelige zielen mogen nu naar de volgende vraag gaan.

Eén van de merkwaardige figuren die toen rondliep in de GBK was Slons (ik gebruik enkel zijn bijnaam omwille van privacy). Het GBK-praesidium werd toen overeind gehouden door een 4-5-tal enthousiaste mensen en Slons was er één van. Hij en zijn maten konden goed overweg met drank en waren op alle fuiven aanwezig. De dag nadat hij DJ was geweest op een GBK-fuif vond ik hem bewegingsloos, bleekgrijs liggen in een bed van een vriendin.



Ik dacht echt dat hij dood was... tot ik na een tijdje een kleine reutel hoorde en hij zich traag naar mij keerde en op zijn plat Gents zei: "Cho maat ik voel mij slecht, ik heb gisteren veertien geuzen gedronken". Enkele seconden later lagen ze op de grond. Slons was een van de weinige studenten die een auto had – een beige Ford Taunus met op de motorkap een doodshoofd en twee beenderen geschilderd met daaronder het woord 'knookologie' (vraag me niet waarom). De drie letters van zijn nummerplaat waren ARS. Uiteraard had hij voor zijn nummerplaat een kleine rode 'A' gekleefd ter animatie van de achterliggende chauffeurs. In die, nogal opvallende, auto vervoerde hij ook eens zijn zatte boezemvriend aan de passagierszijde. Ter hoogte van de Dampoort kon die vriend het niet meer binnenhouden, draaide het raampje van de rijdende auto open en kotste een volumineuze straal uit op het rondpunt. Door de centrifugale/centripetale krachten vloog het onsmakelijke goedje tot op de achterraut van de Taunus. Slons vond dat niet erg, want hij had een bijzondere hobby: kotsverzamelaar. Hij ging naar elke fuif met een glazen bokaal (kabool in zijn jargon) om een kotsje te kunnen scoren. Hij sloot het geheel af met een schroefdeksel en met wat was om het luchtdicht te bewaren. Op zijn kot had hij een hele collectie waar hij fier op was. Zijn 'hoogste' kots was die van een kolonel, vertelde hij me met stralende ogen. Ooit had hij zelfs een sifon van een lavabo ontmanteld om nog een kots te kunnen recupereren. Tja, dat was zijn hobby. Hij had zelfs een knuffelkabool voor in zijn bed. Toen ik hem vroeg "Als je dan toch een vieze hobby wil, waarom verzamel je dan geen stront?", antwoorde hij doodserieus en gevat: "Dat is te gemakkelijk, dat is geen uitdaging want dat voelt ge aankomen". Slons, een merkwaardig figuur – maar hij heeft heel veel gedaan voor ons GBK.

En als uitsmijter hebben we nog X, die ook teveel had gedronken en in slaap was gevallen op kot bij zijn vrienden en vriendinnen. Die hadden wel zin in een goeie prank, dus besloten ze al zijn schaamhaar af te knippen, maar het in zijn onderbroek te laten zitten. Toen X na ontzuivering ging plassen viel al zijn schaamhaar los uit zijn broek. Die was even serieus geschrokken! X is nu hoogleraar aan een andere faculteit.

Hoe ziet u GBK over nog eens 55 jaar? Hoe zou u het willen zien evolueren?

Ik hoop dat de GBK zijn kerntaken blijft vervullen zoals het dat nu ook doet, met steun van voldoende vrijwilligers en de universiteit... maar dat allemaal in de veranderende context van morgen (wat dat ook mogen zijn).

Zou u de huidige garde aan studenten/GBK'ers nog iets willen meegeven?

Geniet en heb voldoende zelfkennis om een goed persoonlijk evenwicht te vinden tussen studie en ontspanning.



Taxonomemes

In de vorige Worm heb ik reeds aangetoond dat wetenschappers maar al te graag een pas beschreven soort aan iemand toedragen, hetzij met positieve of negatieve connotatie. Maar taxonomen zijn creatieve mensen en hoeven het zeker niet bij bestaande personen te houden. Goden en mythische figuren hebben zo de basis gevormd voor soorten als *Anubis* sp. en *Anubias* sp. (Beide naar Anubis, duhh), *Baalzebub* sp. en *Beelzebufo* sp. - de laatste is een prehistorische pad, de gewone pad is *Bufo bufo* - (naar Beëlzebub), *Hades* sp., *Betta persephone*, *Satan* sp. (Een geslacht van meervallen) en de Gorgonopsia (de laatste naar de Griekse Gorgonen). Zelfs Cthulhu en zijn dochter Cthylla zijn met *Sollasina cthulhu*, *Cthulhu macrofasciculumque* en *Cthylla microfasciculumque* de revue reeds gepasseerd. Los van godheden en religieuze figuren zijn ook een hoop andere fictieve personages gebruikt om soorten te benoemen. *Agra sasquatch*, *Agra yeti*, *Zombia* sp., *Vampyroteuthis infernalis*, *Desmodus draculae* en mijn persoonlijke favoriet *Sanctacaris* sp. (letterlijk vertaald als 'Santa Claws') vormen slechts een minieme selectie van een eindeloze en onuitputtelijke bron. Van Godzilla (*Gojirasaurus* sp., *Amblyrhynchus cristatus* godzilla, *Godzillius* sp., de Godzilliidae en *Godzillioognomus* sp.) tot King Kong (*Chloridops regiskongi* - officieel de King Kong grosbeak), van Disney en verwanten (*Tinkerbella nana*, *Bambiraptor* sp., *Bagheera kiplingi*, *Cinderella* sp. en *Thylamys cinderella*) tot King Arthur en Merlijn de Tovenaar (*Camelotia* sp., *Excalibosaurus* sp. en *Merlinia* sp.), van *Stichoplastoris asterix* en *Stichoplastoris obelix*, tot *Otocinclus batmani* en *Hortipes terminator*, van *Spongiforma squarepantsii*, *Sirenoscincus mobydick* en *Ikrandraco avatar* tot whatever..., echt niets is te gek. Op dit moment begint het enorm te lijken op de befaamde Rule 34: if it exists, there is a scientific name of it.



Natuurlijk is de ene (film-)serie al populairder dan de ander en het valt wel op dat personages uit welgekende affiches erg vaak aangehaald worden. Met het populaire Game of Thrones kan je nog niet direct het verhaal in Latijnse benamingen navertellen maar je geraakt al zover als *Tritonia khaleesi* (een zeenaaktslak) met twee van haar draken: *Pheidole drogon* en *Pheidole viserion* (twee mierensoorten). *Targaryendraco* sp. is dan weer een geslacht aan Pterosauriërs. Kijkend naar Star Wars, staat de beruchte Darth Vader



bekend onder verschillende namen als *Darthvaderum* sp. (een mijt), *Agathidium vaderi* (een loopkever) en *Polemistus vaderi* (een graafwesp) terwijl Chewbacca en Yoda het moeten stellen met *Polemistus chewbacca* (ook een graafwesp dus) en *Yoda purpurata* (een eikelworm).



Harry Potter wordt al interessanter. Het gaat over een school voor tovenaars genaamd *Dracorex hogwartsia* dat opgedeeld is in 4 'houses'. Één van deze 'houses' is *Eriovixia gryffindori* (zie foto) waar het hoofdpersonage zich in bevind. Onder de studenten is de zoon van *Lusius malfoyi* zijn grootste rivaal welke in de 'house' opgericht door *Trimeresurus Salazar* zit. Ook *Harryplax severus*, een befaamd professor aan *D. hogwartsia*, zit in deze 'house'. In zijn avonturen komt het hoofdpersonage nog enkele vijanden tegen als *Lycosa aragogi* (een wolfspin) en enkele *Ampulex dementor* (wespen die hun prooi mentaal verlammen).



Maar een enkele reeks spant toch wel echt de troon en dat is de wereld van JRR Tolkien. Wikipedia heeft er zelfs een aparte tussentitel aan gewijd vanwege het grootte aantal aan wetenschappelijke namen gebaseerd op de figuren die voortkomen uit het creatieve brein van deze schrijver. Voor de leken onder ons die de films nog niet gezien hebben, zal ik zeer kort The Hobbit en The Lord of The Rings trachten samen te vatten.



In The Hobbit gaat een *Syconycteris hobbit* (een vleermuis) genaamd *Pericompsus bilbo* (een loopkever) op avontuur samen met *Arcella gandalfi* (een shell-amoebe), ook wel *Mithrandir* sp. genoemd, en een stelletje ongeregeld aan dwergen waaronder de dwerg *Bomburia* sp. en enkele afstammelingen van *Deltatherium durini* om de draak (hagedis, zie foto) *Smaug giganteus* te verslaan. Op hun pad komen ze interessante personages tegen als de goedaardige tovenaar *Niphredil radagasti* en *Beorn leggi* (een waterbeertje) die van gedaante kan wisselen tussen mens en (water)beer alsook een leger aan *Osteoborus orc* (Pliocene honden) dat ze dienen te trotseren.

The Lord of the Rings vertelt het verhaal van de jonge *Macrostyphlus frodo* (een kever), evenals een *S. hobbit* en familie van *P. bilbo*, die ook op pad gaat samen met *Macrostyphlus gandalf*, alsook enkele andere *S. hobbit*, een elf, twee mensen en een dwerg (ja, ik ken de namen, nee, ik heb niet iedereen gevonden met een wetenschappelijke benaming). Samen vormen ze de beruchte fellowship met als doel de ring in Mount Doom te yeeten. Wederom vormt voornamelijk een leger aan *Osteoborus orc* de tegenstand alsook de kleine, lelijke en verachtelijke *Gollum* sp./*Smeagol* sp. (ook wel *Aenigmachanna gollum*, *Gollumia* sp., *Gollumjapyx smeagol* en naar persoonlijk mening *Iona nigrovittata*), een *S. hobbit* volledig geobsedeerd door de ring.

Heb je geen idee wie al die personages zijn, dan heb ik maar 1 enkele tip: wees geen cultuurbarbaar en kijk eens een film!

Killi ☺



Nineties nostalgia

Interview met Dries Bonte

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Dries Bonte (47j), ik woon nu in Melle. Ik vermoed dat velen me kennen als lesgever aan de biologen.



In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Ik ben afgestudeerd in 1996, nu professor ecologie en evolutie aan de Ugent, biologie. Vakken die ik gaf/geef: arthropoda, biologische excursies (nu door mijn medewerkers), evolutie, ruimtelijke ecologie, ecological modelling, environmental modeling.

Ik ben ook editor in chief van Oikos, een wetenschappelijk tijdschrift voor ecologisch-evolutionair onderzoek.

Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven? Wanneer was de laatste keer dat u nog eens naar een evenement bent gekomen en welke activiteit was dit?

Eigenlijk niet echt, ik steun GBK uiteraard maar slaag er niet in om naar activiteiten te komen. Dat lijkt me ook niet meer zo evident natuurlijk – ik voel toch een zeker conflict of interest.

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

Tja, niet als schacht want dat bestond niet, dus gewoon via intro 1^{ste} kan, denk ik.

Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-praesidium bekleed?

Ik was excul in 1^{ste} lic, praeses in tweede lic met op het einde afwerken van de thesis. Ik moest toen, dus na de nieuwe verkiezingen, natuurlijk wel activiteiten aan me voorbij laten gaan.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Neen, ik zocht mijn partner terug in mijn humaniora-kring...

Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw leven/carrière?

Jazeker, organisatie activiteiten, planning, deadlines, en in het algemeen een groep sturen, coördineren. Zeker ook zaken durven afstaan en vertrouwen hebben in iedereen van je team. Ook minder evidente beslissingen nemen. En vooral: neem beslissingen en draag de gevolgen, of ze nu mee- of tegenvallen.



Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Een pint.

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

Abou Simbel (naast apotheker vroeger, staat nu al jaren leeg).

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Ja, eigenlijk wel. Onze generatie heeft die heropgestart? 't Vliegerke.

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

Ik deed ze allemaal natuurlijk. Ik denk wel dat de fuiven legendarisch waren; zeker als organisatie was dat lekker, doorwerken en je dan smijten.

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

Die zal ik nu eens niet delen (mijn kinderen lezen mogelijks mee, via via).

Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Jazeker. Ik vermoed zoals nu. GBK speelde ook toen vooral hierbij een rol als contact tussen studies en studentenleven.

Hoe zag een typische dag en uitgangsavond eruit in uw studentenjaren?

Altijd eerst hamburger/steak in De Brug, dan stamcafé (was toen op Sint-Kwintensberg) en dan gaan smijten in de Abou Simbel.

Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Ik kan daar eigenlijk moeilijk over oordelen – ik ken het studentenleven nu niet. Ik heb eigenlijk de indruk dat er nu fond niet veel veranderd is. Enig verschil is dat we vroeger mekaar eerst fysiek moesten ontmoeten alvorens een stapje te zetten; nu zal alles wel via sociale media gaan. Meer dan vroeger (en dat zie ik van de andere kant) worden studenten nu wel beter begeleid bij studies, dus meer structuur waardoor het allemaal net iets minder ongedwongen is.

Als u mocht kiezen, zou u liever toen of nu student zijn geweest en waarom?

Eigenlijk vroeger en zoals ik het meemaakte, wellicht omdat ik het huidige student zijn niet kan inschatten, tenzij van de 'andere' kant. Ik heb de indruk dat vroeger alles minder stressvol was, maar misschien is dat wel geheel teken van andere tijden. Ik herinner me het vooral als een zorgeloos leven. Alles kwam goed op het einde, als je maar op tijd de knop omdraaide voor de examens.



Welke muziek werd er zoal gedraaid op de evenementen? Welke muziekstijl domineerde uw studentenjaren en welke nummers werden op elke avond wel eens gedraaid?

Tja, de grunge natuurlijk (van The Breeders tot Clawfinger, Rage Against the Machine), dEUS (Via) en het betere, hardere werk: Body Count, Metallica (Seek and Destroy).

Was de Overpoortstraat toen al dé uitgangsbuurt van Gent of werd er ook vaak ergens anders uitgegaan?

Dat was het centrum + fuiven in Stalhof.

Wat was het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

Eerst Sjakosj, dan – ik weet de naam niet meer, maar café op Sint-Kwintensberg (bij Luc...).

Had de GBK zijn eigen unieke cocktail? Zo ja, hoe heette deze en wat was het recept?

We verspilden onze centen daar niet aan. Neen, pint & Duvel, daarmee deden we het.

Met welke kringen werd er vaak verbreed (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

Farmacie (+ bal van de wetenschappen).

Stond de GBK in uw studentenjaren onder andere verenigingen om iets bekend? Zo ja, wat was dit?

Tja, dat weet ik niet.

Hoe stonden mensen in uw studentenjaren tegenover studentenverenigingen en de GBK? En hoe stond u er tegenover?

Toch eerder als feestende bende onverantwoorde jongeren, niet altijd positief. Tegendeel is natuurlijk waar als je zou zien hoeveel leden van GBK doorgestroomd zijn als onderzoeker in biotech, biochemie en biologie.

Hoe staat u nu tegenover verenigingen en zou u uw kinderen ook tot een vereniging laten toetreden?

Ik laat dat aan hen. Ik heb de indruk dat de digitale revolutie het fysiek sociale wat op de achtergrond duwt + zoveel andere zaken + we wonen in buurt van Gent waardoor ook veel oude sociale contacten tijdens de week behouden worden (was voor mij enkel in het weekend).

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Zorgeloos.



Mocht u 1 ding kunnen veranderen aan uw studententijd, wat zou dit dan zijn en waarom?

Schachtenverkoop is toch nooit mijn ding geweest.

Wat is uw meest trotse verwezenlijking die u als praeses van de GBK heeft doorgevoerd? En is er iets dat u nu zou veranderen of willen aanpassen?

Excursies als volwaardige GBK-activiteit, werkte bijzonder goed, zeker de driedaagse (o.a. champagnestreek).

Een studententijd is niet compleet zonder ...? Wat moet je zeker meegemaakt of gedaan hebben als student?

Verbroederen met vreemden, nachtje doorsteken, en na de kater de draad weer oppikken.

Stel dat een pandemie als corona tijdens uw studentenjaren plaats zou hebben gehad. Hoe zou dat uw studententijd beïnvloed hebben?

Niet te onderschatten, net zoals nu, complete isolatie. Hoe zou lesgeven er dan uitgezien hebben?

Heeft u nog enkele wist-je-datjes of leuke anekdotes over de GBK en/of de biologierichting vanuit uw studentenjaren die u met ons zou willen delen?

GBK was de studentenvereniging van biologie, biotech & biochemie. Zorgde voor een brede waaier van interesses maar ook type studenten, van de fervente vogelaars tot proefbuisbiologen. Ik weet niet hoe het nu zit, maar we hadden traditie om labojassen te be-'tekenen' met allerlei soorten beesten (en andere anatomisch soms zeer correcte morfologische tekeningen), en natuurlijk kwamen daar de handtekeningen bij van iedereen die je tegenkwam (ik heb die schort nog ergens rechtstaan). Eigenlijk wat ik nog best herinner, waren de spannende proclamaties – alles werd afgeroepen en na afloop was het gewoon feest na een maandje of zo serieus doorduwen. Ook het schild werd opgesteld toen ik begon te studeren (ik dacht dat Bart Braeckman de ontwerper is). Astridfuiven (dus in Home Astrid) waren toen wel berucht...

We gingen 's middags ook samen eten in Overpoort (studentenresto; beneden verdieping). Om 14u dan weer weg naar het practicum. Koffie was obligaat zakkertje.



Hoe ziet u GBK over nog eens 55 jaar? Hoe zou u het willen zien evolueren?

Mee-evolueren met zijn tijd zeker? Misschien meer dan vroeger een formele ondersteunende vereniging, eerder dan een organisatie van allerlei activiteiten. Ik heb de indruk dat er nu, en in toekomst gewoon veel meer mogelijkheden buiten studentenclub zijn en zullen zijn. Globalisering hé...

Zou u de huidige garde aan studenten/GBK'ers nog iets willen meegeven?

Moeilijk om in deze tijden echt hiermee af te komen, maar ik zou zeggen: dit zijn de meest memorabele jaren, geniet met volle teugen, en draai wanneer het moet (dus op tijd) de knop om. Bluvn goan! Maar dat gaan ze niet graag horen zeker?



Twee leugens, één waarheid

Ken jij het praesidium goed genoeg om door hun leugens heen te kijken en de waarheid te achterhalen? Ieder praesidiumlid presenteert hier voor jouw ogen twee grove leugens en één waarheid. Ontmasker deze schoffen!

Laure:

- a) Ik heb nog nooit gehuild door wiskunde.
- b) Ik heb nog nooit gehuild door fysica.
- c) Ik heb nog nooit gehuild door biologie.

Niko:

- a) Ik heb nooit Lord of the Rings gekeken.
- b) Ik heb ooit een dag gependeed met een vage Hollander die ik kende via Facebook en heb daarvoor ook de trein tot in Nederland genomen.
- c) Toen ik klein was heb ik eens per ongeluk een kanarietje doodgeknepen omdat ik m'n eigen kracht niet kende.

Noa:

- a) Ik heb al gekotst van jenever.
- b) Ik heb al gekotst van Gin-tonic.
- c) Ik heb al gekotst van cocktail.



Mayte:

- a) Ik heb nog nooit iets gebroken.
- b) Ik eet graag chocolade.
- c) Ik drink graag koffie.



Anna:

- a) Ik heb mijn voet ooit gebroken tijdens het klimmen.
- b) Ik heb gezwommen in de kanalen van Venetië.
- c) Ik heb de koning al ontmoet.



Merel:

- a) Ik ga iedere vakantie op reis naar Roemenië om daar zwerfhonden te redden.
- b) Jeroen Meus is een neef van mijn mama.
- c) Op de eerste dag van mijn eerste academiejaar is mijn kot ingestort.



Fredje:

- a) Ik ga nooit slecht op drank.
- b) Ik vind seks maar iets vies.
- c) Als er drama is... dan neem ik een wijntje en een stoel en zet ik me om het toneel te aanschouwen.

Killi:

- a) Ik heb nog gewerkt als kleutermoni.
- b) Ik heb nog nooit aan paardrijden gedaan.
- c) Net als nu was ik vroeger absoluut geen ochtendmens.

Saskia:

- a) Ik ben al ooit van een paard gevallen en heb daarbij mijn elleboog gebroken.
- b) Ik ben al ooit van de skilift gevallen en heb daarbij mijn elleboog gebroken.
- c) Ik ben al ooit van een speelgoedtrein (zoals in speeltuinen) gevallen en heb daarbij mijn elleboog gebroken.

Ines:

- a) Ik doe aan BDSM.
- b) Ik pak mijn moeder mee naar metalconcerten.
- c) Mijn thesis gaat supergoed worden.



Wist je dat...

GBK

- ... Saskia ooit (lang geleden) probeerde zat te worden op water?
- ... wodka voor haar meestal beter werkt?
- ... Sharon zelfs laat weten dat ze niet aanwezig zal zijn op onbestaande evenementen?
- ... Cynthia haar duim gestoomd heeft bij het maken van agar?
- ... Ruben bijna zijn kot in de fik heeft gestoken bij het opwarmen van taco's?
- ... Saskia supersnel en supervaak (om het uur) naar het toilet moet?
- ... haar pipi bijna altijd doorzichtig is?
- ... Mozard liever Mandingo dan een bakbanaan in zijn aars heeft?
- ... de rest dan toch eerder de bakbanaan verkiest?
- ... Merel ooit zout op een slak heeft gedaan?
- ... Mozard ooit een regenworm heeft geïnjecteerd met water tot deze ontplofte?

Ons (vorig) schild ❤️

- ... GBK niet altijd hetzelfde schild heeft gehad?
- ... de drie lussen van het monogram toen 'Floreat, Valeat, Crescat' wilden zeggen (nu 'Ut Vivat, Crescat, Floreatque'; 'opdat het leeft, groeit en bloeit')?
- ... de 'W' in het monogram "'t Wormke" aangaf (naar de vroegere naam "GBK 't Wormke")?
- ... het symbool van Mars en Venus voor gendergelijkheid stond?
- ... het doodshoofd symbool stond voor het levenseinde?
- ... het blanke en zwarte wormpje rassengelijkheid voorstelden?
- ... de GBK al van in het prille begin bijzonder vooruitstrevend was?



Wormarchief

Welkom op een plek die slechts voor weinigen toegankelijk is en slechts aan een enkeling zijn geheimen heeft prijsgegeven. Het wormarchief is onvolledig, ongeordend en vatbaar aan de wetten van de entropie. En het gebrek aan digitalisatie is in deze context ook een groot probleem.

De eerste Worm die we kunnen terugvinden hebben, dateert uit het gouden jaar 1988-1989, alhoewel geweten is dat de Worm al langer werd uitgegeven. We zitten dus direct met een extra element van mysterie... Waar zijn de overige Wormen? Zijn ze aangetast door de tand des tijds? Achteloos weggegooid door een (zeldzame) opruimende student? Of liggen er nog enkele exemplaren te verstoffen op oude zolders of misschien zelfs in de duisterste kelders en donkerste krochten van de Ledeganck?

We kunnen in de tweeëndertig jaar wormgeschiedenis die we tot onze beschikking hebben grofweg drie periodes onderscheiden. Als eerste hebben we de getypte periode. Hier werden onze Wormen op ambachtelijke wijze geconstrueerd met de typemachine, de hand of met een heel primitieve computer. Nadien werd alles samengeplakt en zo gekopieerd. Dat dit een heel zwaar werkje was, blijkt uit het aantal wormredacteurs (meer dan vier, en veel freelancers!!). Op dit moment werden er ook maar vier Wormen per jaar uitgegeven met een extra introductieworm, compleet met handgetekende plattegronden, speciaal voor alle eerstejaars. Er waren zelfgetekende cartoons (shout out naar Lennart wiens cartoons over bananen en Superpick belachelijk goed overeenkomen met de humor van onze eigen Lennard, die jullie beter bekend is onder de naam Mozard), zelfgeschreven poëzie, flauwe mopjes over vrouwen, plek om persoonlijke advertenties te plaatsen (zoeksels en koopsels).

De tweede periode is kenmerkend voor zijn A4-formaat. We classificeren volgende periode dan ook als de A4-periode. Het meest opmerkelijke van deze periode is het eerste voorkomen van een nonkelachtige figuur die eigenlijk Tim heet, maar ook Jef. In deze periode werden de artikels nog altijd manueel samengeplakt, maar ze werden wel al op een computer getypt.

Als laatste komen we in een periode waar we nu nog altijd inzitten. De digitale periode. Onze Wormen worden sinds 2009-2010 online beschikbaar gesteld en het schrijfproces gebeurt ook volledig digitaal, zonder tussenkomst van typemachines. Er werd een vast lettertype gebruikt en de lay-out is grotendeels hetzelfde gebleven.

Geniet van deze korte tocht door wat het GBK-archief allemaal te bieden heeft!





Enkele voorbeelden van de vele handgetekende cartoons.



Stofferdierdje

Peniculus saetigerum

Zijn berucht als zinnelijkheidsmaniakken en gaan ieder stofje en pluusje dat zij te pakken kunnen krijgen, heftig te lijf. Overal te vinden waar de beschaving de kapstok gebracht heeft. Het lievelingsdier van de propere huisvrouw. Men onderscheidt het Bovenborstelig (*Peniculus saetigerum dorsale*) en het Onderborstelig stofferdierdje (*P. s. abdominale*). Hun uiterlijk is door de natuur vaak overdadig gestoffeerd.



Mozard, did u draw this????



JEF HYG-HYG
DE BELEVENISSEN VAN BOMMEKE
LULLEN BIJ DE VLEET



Nog enkele voorbeelden van zelfgetekende cartoons. Misschien niet allemaal geschikt voor gevoelige zieltjes...



DE EIKEL

ONAFHANKELIJK BLAD VOOR
OUD-STUDENTEN
Februari 1997 nr 1
Leden: gratis
Niet-leden: min

't Is den eersten maar 't
zal de laatsten niet zijn



Dank aan café's : 't Proforma, Salamander,
Epibrant, Den Deugniet, Abou Simbel
en 't Kafaat

Bijen

de bijen zoemen rond hun woning
en werken aan een nijver plan
zij zorgen voor de zoete honing
wij maken er een potje van

Een klein beetje (dierlijke)
poëzie in onze Worm ❤️

Merel

hij slaat zijn vleugels uit
en vliegt naar hoger sferen
en daar begint-ie dan
meteen te kwinkeleren
want in zijn lijfje draait
een luchtig mekaniekje
en dat veroorzaakt af en toe
'n vluchtig klein muziekje

Een kip

eerst was 'k een ei
nu ben 'k een kip
en kip zijn vind ik mooier
er zit wel leven
in een ei
maar toch is het wat dooier



Raad voor de vegetarische medemens met prangende vragen over zijn dieet...

NIEUW: Alles wat je wilde weten maar niet durfde te vragen over : VEGETARISME

Dit nieuwe rubriekje moet een hulp heten voor alle mensjes die de dekadentie van het vlees afzweren en zich op het vegetarisme willen storten.

Ook zij die al verder gevorderd zijn in deze levenskunst maar de lokroep van het veganisme in hun oortjes horen klinken kunnen hier terecht.

Als je jezelf pijnigt met twijfel en tweeslachtigheid, zie je door de vleesballetjes de groentesoep niet meer; schrijf ons, we helpen je!

I'LL BE THERE... HERBIE

1. Lieve Herbie,

IK ben een eerste kannertje en zou graag een vegetarisch imago opbouwen, helaas is mijn bijnaam de "vrouwenvreter". wat moet ik doen?

IK

PS: mag ik dan ook nog mijn "cool"leren "boots"dragen?

Beste knul,

Als je echt een "groenselfretter" wil worden dan mag niets je stoppen. Informeer eens beleefd aan diegene die de bijnamen rondstrooit of hij je bijnaam niet kan veranderen? Ik denk aan koosnaampjes zoals: "aardappelneus", "chicoreikop" of "bamboelip". Verder wens ik je veel succes toe!

HERBIE.

2. Henkie jongen, ik ben deprie.

Ik ben een gezonde jongen die nogal van wisselende relaties met wederzijds niet-ascetisch genot houdt. Daarbij is mijn specialiteit aan de oorlelletjesknabbelen, maar ik ben verdomme veganist. (zelfs bij mijn geboorte ben ik niet opgevoed met moedermelk)

Knabbel ik lustig verder zonder gewetensbezwaar of zoek ik alternatieven?

dank bij voorbaat.

GEORGY UIT LOMBAATSIJDE.

Georgy,

Gaan we lullen ja? Zolang je de lichaamsdeeltjes die je besabbelt niet inslikt is er niets aan het handje! Pas echter op bij het vrijkomen van lichaamssappen! (zoals bloed enz...)

ook veel sterkte bij je veganistische carrière.

DOEI HERBIE



'Universiteitsgebouw Ledeganck onveilig'

Gent. Eigen berichtgeving

Het gebouw van de Gentse Universiteit aan de Ledeganckstraat is onveilig, zowel voor de studenten, de lesgevers en professoren als voor de omwonenden. De brandweer heeft een negatief advies uitgebracht voor de verlening van de exploitatievergunning. CVP-raadslid Piet Verbeke heeft dit dinsdagavond in de gemeenteraad, bekend gemaakt op vraag van een aantal bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend om erop te wijzen dat de exploitatie momenteel, onverantwoord, is. Het stadsbestuur antwoordde dat het in die zaak niet bevoegd was en dat gemeenschapsminister van Onderwijs, Coens, over die vergunning moet beslissen. In de gebouwen van de Ledeganckstraat zijn de fakulteiten van de wetenschappen en de farmaceutische wetenschappen gevestigd en in maart startte en openbaar onderzoek over de verlening van de exploitatievergunning van deze RUG-campus. In de Ledeganck zou het zeer gevaarlijk werken zijn, omdat er zich een groot aantal stoffen bevindt die de risico's voor personeel, duizenden studenten en omwonende aanzienlijk doen toenemen. De grootste gevaren komen volgens Piet Ver-

beke van de opslag van 280.000 liter stookolie, gassen in flessen, giftige en ontvlambare produkten en radioactieve materialen. Verbeke verklaarde dat hij had vernomen dat de hoeveelheid opgeslagen produkten in realiteit veel hoger is dan wat in het openbaar onderzoek werd opgegeven. Al de risicoprojekten worden op hoogst onveilige wijze bewaard: opgestapeld in de verschillende laboratoria die over het hele gebouw verspreid liggen. Verbeke vermeldde 12 ontsmettingsautoklaven en 7 stoomgeneratoren, waarvan in het onderzoek geen melding wordt gemaakt. Bovendien kwam hij van ooggetuigen te weten dat het radioactief afvalwater via de afvoerbuizen in de rioleringen terecht komt, dit om de hoge verwerkingskosten te vermijden. "Ingewijden schrokken zich bijna dood toen speciale containers boven op de RUG-gebouwen aan De Sterre funktioneerden om de gevaarlijke afvalstoffen te laten 'verdampen', als alternatief om ze niet via de riolering te moeten afvoeren," aldus Piet Verbeke. De brandveiligheid is niet verzekerd, want er worden geen speciale maatregelen genomen, zoals rookuitlaten, brandveilige deuren, rookdetektors. Als er brand zou ontstaan, kan de brandweer volgens Verbeke en zijn getuigen niet

geleverd en een petitie van de omwonenden. De Gentse brandweer heeft over de aanvraag een bezwarend rapport uitgebracht met een ongunstig advies, tenzij de universiteit een duidelijke planning kan voorleggen om aanpassingen te doen. Het stadsbestuur wil eerst wachten hoe minister Coens reageert, vooral op het rapport van de Gentse brandweer.

eens de hoogste verdiepingen bereiken, want de gangen zijn volgestapeld met allerlei apparaten, deuren zijn vergrendeld en er is niet eens een noodsignalizatie. Bovendien zijn de trapzalen niet ingekerkend en zijn de evakuatiewegen niet brandveilig. Het verslag van de brandweer zou deze onveilige situatie bevestigen. Verbeke vond het onduidelijk dat wel dancings, cafés, ziekenhuizen en hotels worden bedreigd met sluiting als de brandveiligheid niet in orde is, "maar dat 'verantwoordelijke instanties' bezwijken voor 'akademische charmes' en op die manier het meest risico houdende bedrijf van de stad in exploitatie blijft." Hij wilde dat de burgemeester op korte termijn dringende maatregelen zou nemen, vooral wat de stoking van de brandbare produkten, de kompartimentering en het verhogen van de evakuatiekanalen betreft. Zowel burgemeester Temmerman als schepenen Lepeau wezen erop dat dit geen dossier is waarvoor de stad verantwoordelijk is. Omdat het om een exploitatievergunning eerste klasse gaat, wordt die immers toegekend door minister Coens. Voor de ionizerende stoffen wordt een aparte vergunning geleverd door het ministerie van Arbeid. Het openbaar onderzoek had 19 bezwaarschriften op-

Problematische informatie over uw favoriete campus...



Ode aan onze superieure cursus

Waar zouden we beginnen
om onze lieve Tim te beminnen?
Eindelijk onze cursussen open geslagen
En ja het begint te dagen
Wat den tim allemaal moet ondergaan
Is toch wel moeilijk te verstaan
Hele dagen tjolen en sjouwen met papiertjes
En dan hebben de meeste studenten nog geen maniertjes
Een dank u een alsjeblijft staat niet in hun woordenboek
Ja ja beleefdheid is soms ver zoek
MAAR sommigen denken wel eens aan hem
En daarom roepen wij met luide stem:
MERCII TIM!

De Nastisees



De eerste verschijning (2004-2005) van een zekere nonkel Jef, hier nog bekend onder de naam Tim. Met wat geluk is hij onder normale omstandigheden nog vaak te vinden op GBK-evenementen.

Je t'aime...
moi non plus



Asperges Gainsbourg

ne me
quitte
pas...



Jacques Brilslang

J'aime J'aime la vie



Panda Kim

Woordgrapjes zijn duidelijk altijd al aanwezig geweest in de GBK-cultuur...

Zegt de ene paddestoel tegen de andere, nadat ze een inbraak hebben gepleegd: "Je hebt toch geen sporen achtergelaten, hé?"

Haha, dié is pas FUNgi!



The nillies

Interview met Tim Michiels

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Nonkel Jef! 😊



Rocknight van '19-'20

In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Ik heb in 2008 afgezwaaid als kandidaat in biotechnologische wetenschappen. Nu, voor u mij doodschiet, dit was voor de Bologna akkoorden en biotech en biochemie bestond niet als richting. Dat was een keuze die je kon maken als je biologie, chemie of ik dacht farmacie deed. De meesten waren echte, trouwe GBK'ers.

En nu werk ik als verkeersleiding van de spoorwegen (neen niet de NMBS).

Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven? Wanneer was de laatste keer dat u nog eens naar een evenement bent gekomen en welke activiteit was dit?

Ik duik af en toe wel eens op. Mijn laatste activiteit was wel pre-corona. Een cantus of zo, denk ik. De eerste activiteit die ik gemist heb, weet ik nog heel goed. Het bal der wetenschappen, het eerste betreurde slachtoffer van corona.

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

Doordat ze in de les daarover kwamen vertellen in mijn schachtenjaar.

Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-praesidium bekleed?

Begonnen als cursus, 'k vond dat nog een plezant jobke. Naar copy center gaan of Story Boekhandel. Je kreeg daar altijd wel wat te drinken of te eten en daarnaast de verkoop organiseren. En toen maakten we ook nog tweeoo's (voorgaande examenvragen in een bundeltje).

Dan 2 jaar praeses geweest, zeer rustgevende functie, om af te sluiten als schachtentemmer.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Ja, 'k heb ze gekocht 😊. Jaren later heeft ze dan maar mijn hartje gepikt.



Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw leven/carrière?

Zeker en vast. Om te beginnen mijn eerste job erdoor aangeboden gekregen. Het was een vreemde sollicitatie. Het onderwerp was GBK en niet de job zelf.

Maar het leren onderhandelen met TOPCOPY voor goedkopere cursussen of cafébazen voor gratis vaten heb ik altijd kunnen gebruiken om te beseffen hoe dingen werken. Niets is gratis, maar alles is te bespreken. Waarom voor een vat betalen als ge uw schachten het café kunt laten kuisen?

En de jaren als senior waren zeer handig. Hoe hou je mensen gemotiveerd en doe je ze samenwerken? Nu ben ik leidinggevende en er zijn opmerkelijk veel gelijkenissen tussen een praesidium en de werkvloer.

Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Bier natuurlijk. Ge gaat toch geen fruitsap drinken zeker?

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

Stamcafé van GBK bezocht ik elke keer en daarna op den boemel.

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Ik cantussen? Wat vraagt gij nu? Natuurlijk ging en ga ik graag cantussen. Maar een favoriet lied is wel wat moeilijk. Dat varieert af en toe wel es. De laatste tijd vind ik The black velvet band wel wijs.

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

Cantussen. Fuiven waren ook wijs zeker omdat we onze eigen zaal hadden.

Jaarlijks naar de Night of the Proms en een paar optredens in NTG. En uiteraard de 3-daagse.

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

😊, niet voor publicatie vatbaar.

Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Dat is eigenlijk niet zoveel veranderd. De tweeoo's zijn verdwenen, maar facebook heeft dat overgenomen. Voor de rest zal dat wel nog ongeveer hetzelfde zijn.

Grote verandering in communicatie is wel de punten. Vroeger hingen die gewoon in de gang en wisten uw klasgenoten soms voor u of ge der door waard of niet.



Hoe zag een typische dag en uitgangsavond eruit in uw studentenjaren?

Wel, grootste verschil is dat indrinken niet bestond. Koffeestjes gebeurden wel, maar eerder ter gelegenheid van een verjaardag of zo.

Ge vertrok naar uw stamcafé en vandaar ronselde ge mensen en ging ge op stap. Bier was ook een pak goedkoper en er mocht veel meer: glas op straat, roken op café, auto's in Overpoort. Kristalnacht had zijn naam niet gestolen van al het gebroken glas dat er overal lag.

Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Sociale media en duurder bier. Wij hingen posters op, spraken altijd af in het stamcafé en je wist dat het praesidium er elke maandag was. Ze kwamen af na hun vergadering. We vergaderden ook elke week, maar die duurde meestal maar een halfuurtje.

Och ja, hoe kan ik het vergeten, geen doopdecreet vroeger. De doop op zich is niet veranderd, maar nu moet ge al een blad invullen als ge een scheet laat en dan komen ze u nog controleren ook.

Als u mocht kiezen, zou u liever toen of nu student zijn geweest en waarom?

Liever vroeger, iedereen prefereert toch zijn eigen tijd? Studententijd was wel korter toen. De opleiding was maar 4 jaar. Iemand die 6 jaar studeerde was niet goed bezig of ging voor arts, nu is dat blijkbaar het gemiddelde.

Welke muziek werd er zoal gedraaid op de evenementen? Welke muziekstijl domineerde uw studentenjaren en welke nummers werden op elke avond wel eens gedraaid?

Och, dat is ook niet veel veranderd. Popmuziek was er altijd, een aantal cafés die rock draaien zoals 't Genoegen waren er ook. De bands en de namen zijn veranderd, maar de stijl niet zoveel.

Was de Overpoortstraat toen al dé uitgangsbuurt van Gent of werd er ook vaak ergens anders uitgegaan?

De uitgangsbuurt? Killian jongen, ge zijt duidelijk niet van Gent. De Toverpoort is de studenten uitgangsbuurt. En in mijnen tijd waren er veel meer cafés, bijna dubbel zoveel. Het valt me elke keer op dat er veel leegstand is in de Overpoort en dat zag je vroeger zelden.

Wat was het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

Mijn eerste 3 jaren was dat de Sjakosj, waar nu de LUXX is, en dat was een praatcafé waar rock werd gespeeld. Als ge wou gaan feesten, pikte je daar wat volk op en ging je naar het volgende café.



Sjakosj is gestopt in de zomer tussen mijn 2 senior jaren en we zijn toen naar Artevelde Café gegaan in de Sint-Pietersnieuwstraat. Dat was van dezelfde eigenaar als de Pi-Nuts en ik had gearrangeerd dat ons leden bij het praesidium bonnetjes konden kopen die op maandag geldig waren voor een pint aan 1,15 euro. En die waren ook geldig in de Pi, dus wou je een kaartje leggen of zat op een tafel staan schreeuwen, de GBK was er voor u! Na mij is die afspraak afgesprongen en zijn we naar 't Genoegen gegaan om uiteindelijk nu in de Porters te eindigen.

We hadden ook een vaste feestzaal, de Tequila. Dat staat nu al jaren leeg. Iets kleiner zaaltje, maar als er een GBK-fuif was zat die vol GBK. En de cantussen waren altijd in de Salamander, maar laten we eerlijk zijn, Arno is ne eerlijkere en betere patron. Mooie verbetering.

Had de GBK zijn eigen unieke cocktail? Zo ja, hoe heette deze en wat was het recept?

Elke cocktail-avond goten we van alles bijeen, hielden we "vergadering" om de beste te kiezen, gaven dat dwaze namen en tegen volgende cocktailavond waren we de recepten vergeten en herbegonnen we. Ik neem aan dat dat ook wel niet veranderd is?

Met welke kringen werd er vaak verbreederd (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

Met de Geografen. Pff, ik kan de GBK/Geografica koppeltjes en ondertussen kinderen niet tellen. Maar die band is over de jaren verwaterd.

Stond de GBK in uw studentenjaren onder andere verenigingen om iets bekend? Zo ja, wat was dit?

Wel, wees trots: GBK had de beste cantussen, deed goed op bierkoning verkiezingen, de mooiste vrouwen en verklote het op de 12 urenloop omdat ze gratis jenever uitdeelde. Ook hier is er niet veel veranderd.

Hoe stonden mensen in uw studentenjaren tegenover studentenverenigingen en de GBK? En hoe stond u er tegenover?

Veel positiever, al die reportages over uit de hand gelopen dopen waren nog niet geweest. Dat heeft de naam van het studentenleven verkloot door de uitspattingen van een aantal onnozelaars die niet beseffen dat een doop plezant hoort te zijn.

Hoe staat u nu tegenover verenigingen en zou u uw kinderen ook tot een vereniging laten toetreden?

Als mijne kleine zich niet laat dopen, volgt er toch een DNA-test, want er klopt iets niet.

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Wijs.



Mocht u 1 ding kunnen veranderen aan uw studententijd, wat zou dit dan zijn en waarom?

Bier uitvinden waar ge geen katers van hebt. Het wordt tijd dat iemand daar eens werk van maakt.

Wat is uw meest trotse verwezenlijking dat u als praeses van de GBK heeft doorgevoerd? En is er iets dat u nu zou veranderen of willen aanpassen?

Lustrumfuif gegeven waar we een kleine 10 000 euro hebben verdiend en dus 2 jaar vele gratis vaten mee hebben uitgedeeld. Nacht der wetenschappen was onze Vooruit-fuif en de rockavond was met echte bands en niet gewoon aan John zijn toog. Ahn, het bal der wetenschappen was ook iets waar wij mee begonnen zijn. Galabal bestond wel al maar we wouden iets meer budget en zijn samen met geografen en geologen in zee gegaan. Opstarten van de relatie tussen het GBK-praesidium en de Stuffers waardoor we echt iets in de pap te brokken hadden. Er was vanaf dan minstens 1 GBK-praesidiumlid Stuffer. Zelf heb ik het 2 jaar gedaan en dan de fakkel doorgegeven.

Wat ik nu zou veranderen? Meer cultuur en excursies en durf eens een risico te nemen en iets groters te organiseren. Meestal lukt dat wel. En het belangrijkste: stem die rector weg! Wat ne prutser! Ga dus stemmen, want het is dit jaar verkiezingen.

Een studententijd is niet compleet zonder ...? Wat moet je zeker meegemaakt of gedaan hebben als student?

Een trio en eens opgepakt worden door de flikken.

Stel dat een pandemie als corona tijdens uw studenten jaren plaats zou hebben gehad. Hoe zou dat uw studententijd beïnvloed hebben?

Veel erger dan nu. Meeste koten hadden geen internet. Smartphones bestonden niet. Als het nu al een ramp is, had het toen een catastrofe geweest. Waarschijnlijk waren er veel meer inbreuken geweest dan nu of Gent was gewoon leeggelopen.

Heeft u nog enkele wist-je-datjes of leuke anekdotes over de GBK en/of de biologierichting vanuit uw studenten jaren die u met ons zou willen delen?

Dat we tot nu toe nog altijd maar 3 schachtenmeesteressen hebben gehad. Komaan dames, ik geloof in jullie. Doe uw stoute botjes aan en tem die schachten. En er is ook nog maar 1 mannelijke cursus geweest.



Hoe ziet u GBK over nog eens 55 jaar? Hoe zou u het willen zien evolueren?

Goh, zolang de studierichting blijft bestaan, zal dat niet zoveel veranderen. De jeugd is de jeugd. We zagen er graag over omdat we zelf just hetzelfde hebben uitgestoken. Ma jongens, gulder zijt toch een pakske braver.

Zou u de huidige garde aan studenten/GBK'ers nog iets willen meegeven?

Wel iets dat ik toch vaker hoor, schrik om te gaan werken. U leven eindigt niet de dag dat ge gaat werken, noch moet ge per se alles achterlaten omdat ge een werkmens zijt. Komt volgende cantus ene drinken en zet u aan de oude-mensen-tafel links vooraan.



2007-2008



Quotes

Prof. Winne: "De plant speelt vals."

Stefke: "'k Heb maar één scrunchie, je hebt toch ook maar één hoofd?"

Iona: "Maar hoeveel bh's heb je dan?"

Stefke: "Twee."

Mozard over Mayte: "Misschien heeft ze weer Maytegenslag."

Mozard tegen Mayte: "Met hoeveel je al gevallen bent, heb je jouw Maytestament al opgemaakt?"

Thiemen: "Je gaat geen prijs krijgen om samen te vogelen eh."

Mozard: "Het vogelen is de prijs."

Killi: "Hoe maak je van een tak een mat?"

Mozard: "Wacht, ik ben nog even met die dickpic bezig."

Killi: "Als je ze kan pakken, dan doe je het."

Sander: "Wij hadden vroeger eenden en ik zei daar altijd rabarber tegen."

Filip/Ruben: "Hopelijk komen er meer koeten."

Sander: "No wheat, no baksteen."

Cynthia: "Niko, waar is uw vriendin naartoe? Ahn, die walvis eet haar soms op."

Mozard: "Hey Noa, wil je eens aan mijn snavel komen?"

Rood: "Da's handig als je boulimie hebt."

Noa: "Ik zag daarstraks Strubbe op de fiets, hij had een hele boom mee."

Cynthia: "Ik heb toch liever groen. Ahn fuck, ik ben groen!"

Charlotte: "Waar is uw poesje?"

Rood: "Orka's zijn de panda's van de zee."

Mozard: "Ik vind dat orka's de koeien van de zee zijn."

Arne: "Wat zijn zeekoeien dan?"

Mozard: "Touché."

Mozard: "Kool is overrated."

Merel: "De reuzenibis is het meest bedreigd."

Rood: "Ahn ja, dan mag die sterven eh!"

Niko: "Stel je voor dat die papegaai ook na drie seconden zou klaarkomen?
Je hebt daar toch ook geen plezier van?"



Saskia: "leger kabouters"

Mozard: "Klinkt als het GBK-praesidium."

Mozard: "Je wil echt niet weten wat ik met die slurf ga doen."

Arne: "Nu is het niets doen."

Cynthia: "Mayte doen telt ook eh."

Mozard: "Stront is gezond."

Rood: "Ik ben een mooie placenta."

Cynthia tegen Rood: "Toen had je nog geen placenta."

Mozard: "Je vindt hem leuk, tot hij je hoofd verkracht."

Merel: "I want to lick zebrafish."

Merel: "You look so exotic."

Mozard: "I'm just an average Joe."

Merel: *toont skelet van een huisspitsmuis*

Cynthia: "Is dat dood?"

Mozard: "Je bent toch een Mandingofan?"

Niko: "Ik ontken alles."

Iona tegen Anna: "Ge moogt hard doen bij mij."

Els: "Waar is Niko?"

Filip: "In Emma."

Anna: "De eerste keer dat ik Iona haar boob vast had, dacht ik dat het een deur was."

Mozard: "Ik heb nog nooit een grote penis gehad."

Noa: "Abonnement, is da me twee n'en of twee b's?"

Cynthia: "Laure, waar is uw poesje?"

Mozard: "Ines, steek u placenta weg!"

Mozard: "Stel u voor dat je Merel als huisdier hebt. Ma eigenlijk heb ik haar al als huisdier gehad, ze is een lief huisdier."

Arno: De meest waardevolle les van deze week: Passendale Caractère is gelijk de MILF van de kaaswereld, textuur van jonge kaas, maar de smaak van oude."

Filip over Niko die samen met Emma en Bram (de kat) zit: "Ah, Niko zijn huisdier is daar, en Bram ook!"

Jessie: "Ik was afgeleid door mijn muur."

Prof. Adriaens: Eat your poop before you go to bed."



Bio-memes

You know what? I'm just gonna say it...
Endosymbiont theory is just prehistoric
stockholm syndrome



The guy she told
you not to worry
about



You



"Bro, they named a bacteria after you"

"Bro, that's awesome! What is its name?"

The bacteria:



Micrococcus
Bacteria

Mom, why does brother's beak look different than mine?

I always worried you'd ask about this one day.
It's a secret, so you can't tell anyone, but your
brother's adapted.



Galapagos Finches

You versus the guy she tells you not to worry about



Spot the seven differences



Sander Lannoo



y'all think my girl gon like these flowers?



Me: Knowing that cactuses have sharp spikes

Also me everytime I see a cactus:



Forgetting where you buried 74% of the acorns you harvested



Dreadful Exmile @mSperoni

That whole penguin "long neck" thing just got me thinkin', you know?



Accidentally creating an entire forest filled with acorn trees



Gardening



If frogs wore surgical masks to protect themselves from COVID-19 would they wear them:

Like This?

Or Like This?



hello yes hi, I am borns now



This meme brought to you by amphibian gang



Facebookshizzle

Arno's motiverende plaatjes voor overdag en soms in de nacht
13h · 🌐

392 🗳️ 220 Comments · 15 Shares

Like Comment Share

Cathérine Steyaert
Noa Bauwens

noa bauwens
Cathérine Steyaert Charlotte Taelman kijk hoe grappig 😂
10m Like Reply 1 🗳️

Saskia Proumen
HuMoR
4m Like Reply

Noa Bauwens
Saskia Proumen hou je bek kom vechten met me als je het niet grappig vindt
4m Like Reply

Saskia Proumen
23u, fietsenstalling nr 19, pak niemand mee
3m Like Reply

Noa Bauwens
Saskia Proumen kom hier nu

Charlotte Taelman
Ok nu ik het opnieuw lees is het wel grappig
23m Like Reply

Write a reply...

Noa Bauwens
Charlotte Taelman ja een slok voor niks!!
21m Like Reply 1 🗳️

Niko's smexy Beren... 📞 📺 📧

23:25

← Ines heeft geantwoord op Anna

@Ines Temmerman u hobby is echt in precies

Ja denk met die corona dat er veel mensen zijn begonnen met handwerk te leren

Niko

Ja handjobs zijn echt popu nu

Ines

Ja da ook

← Lennard heeft geantwoord op Niko

Ja handjobs zijn echt popu nu

Beste coronatrend imo

📷 📷 📷 📷 Aa 😊 🏳️‍🌈

Enkele reacties op Noa's recente profielfoto...

Ruben Vanhoomissen
Naar waar kijk je? 😂
4 m Vind ik leuk Beantwoorden

Noa Bauwens
Ruben Vanhoomissen RUBEN HAHahaha
4 m Vind ik leuk Beantwoorden

Ines Temmerman
Naar de tijd toen ze nog geen gespleten punten had
3 m Vind ik leuk Beantwoorden 1 🗳️

Merel Janquart
Maar heeft ze een uitgroei?
2 m Vind ik leuk Beantwoorden

Ines Temmerman
In haar hart wel
2 m Vind ik leuk Beantwoorden

Ines Temmerman
En in haar placenta
1 m Medeleven Beantwoorden 1 🗳️

Merel Janquart
Ines Temmerman we all have uitgroei in onze placenta
1 m Vind ik leuk Beantwoorden 1 🗳️

Ines Temmerman
F
Zojist Medeleven Beantwoorden 1 🗳️



Een tijdje geleden...

Interview met Danny Haelewaters

Zou u zich kort even kunnen voorstellen aan de huidige leden van de GBK?

Ik ben Danny Haelewaters, bioloog van opleiding en momenteel aan de slag aan de UGent, na een achttal jaar gewoond en gewerkt te hebben in de VS.



In welk jaar bent u afgestudeerd? Bent u als bioloog afgestudeerd? Wat is/was uw job?

Ik studeerde af aan de UGent met een Master diploma in februari 2011. Nadien heb ik in de VS een doctoraatsprogramma afgewerkt en momenteel werk ik als postdoctoraal onderzoeker.

Speelt GBK momenteel nog een rol in uw leven? Wanneer was de laatste keer dat u nog eens naar een evenement bent gekomen en welke activiteit was dit?

Ik kijk nog wel eens naar de Worm als ik er eentje te pakken krijg, en ik heb nog wel eens naar het online archief gekeken. Altijd leuk. Ik heb in de jaren dat ik studeerde aan de UGent wel veel geschreven, toen Magali onze Scriptor (worm) was. Activiteiten heb ik niet meer gedaan. Vlak na mijn afstuderen verhuisde ik eerst naar Frankrijk, en dan direct naar Boston in de VS.

Hoe heeft u de GBK leren kennen?

Ik denk dat dat eerst via Magali Heuvelmans was, die me vroeg om stukken te schrijven voor de Worm. Nadien leerde ik Lindsay De Decker kennen, die toen praeses was. Wij werden snel twee handen op één buik en zo rolde ik in het praesidium.

Welke functies heeft u allemaal binnen het GBK-praesidium bekleed?

Penningmeester (echt?! ik die verantwoord met geld omgving?) en 2x praeses.

Heeft u uw partner in of door de GBK (of een andere vereniging) leren kennen?

Misschien wel onrechtstreeks. Ik heb Sarah via de Oceanenweek leren kennen, een week die we samen organiseerden (ik vanuit de GBK, Sarah vanuit Ecocampus) om mensen bewust te maken rond de problemen in onze oceanen (zoals de plastic soep).



Heeft u iets uit uw ervaringen met de GBK geleerd die later nuttig bleken in uw leven/carrière?

Ik vermoed dat mijn liefde voor het managen van mensen en van projecten stamt van mijn tijd bij de GBK.

Welk drankje bestelde u het vaakst tijdens het uitgaan?

Tgoh, geen idee. Biertjes?

Wat was uw favoriete café op een uitgaansavond?

Uiteraard hingen wij vaak in 't Genoegen.

Was u een fervent cantusser? En wat was uw favoriete cantusliedje?

Als praeses heb je geen keuze! Ik vond het wel zalig om cantussen voor te zitten en de boel te leiden. Ik kon daar op momenten enorm van genieten. Het gaat niet alleen om bier drinken en samen zingen; het samenzijn en het kameraadschap speelden een grote rol, toch voor mij. Mijn favoriete lied is 'Loch Lomond'. Ik liet de eerste lijnen van het lied steevast beginnen door Lisa (Mevenkamp) die dat als de beste kon zingen.

Naar welke evenementen/activiteiten ging u het liefst?

De Jeneveruif, cantussen en de Spaghettivond in het Palmarium.

Wat is uw beste GBK gerelateerde herinnering?

Ik denk mijn persoonlijke doop. Omdat ik voluit ging voor de functie van praeses maar niet gedoopt was, moest ik een persoonlijke doop krijgen. Dat was... bijzonder. Ik herinner me slechts flarden, maar bepaalde scènes in de resto staan me al te helder voor de geest (helaas).

Momenteel vervult de GBK een belangrijke functie als cursusverdelers onder studenten alsook contact tussen studenten en proffen. Was dit in uw studentenjaren ook al? Welke rol speelde de GBK in jullie studies en naar biologiestudenten toe?

Dat was toen ook al zo, we spreken over de periode 2009–2011. Ik denk dat we vooral voor een gevoel van saamenhorigheid zorgden. Als praeses deed ik in elk geval mijn best om ervoor te zorgen dat iedereen die het wilde erbij kon horen. We deden de *usual stuff*, maar er waren ook andere activiteiten zoals een lezingenreeks, de Oceanenweek en een Comedyavond met Bert Kruismans. Het idee erachter was om meer mensen te betrekken bij de kring. Ik weet niet of zulke activiteiten nog steeds plaatsvinden, hopelijk!



Ziet u veel veranderingen tussen het studentenleven dat u heeft meegemaakt en het studentenleven van nu? Kan u verklaren hoe dit komt? Wat is het grootste verschil tussen uw studententijd en nu?

Ik ben te lang in het buitenland geweest om hierop te kunnen antwoorden. Ik ben nog maar sinds november weer in België, en uiteraard ligt het studentenleven zo goed als plat door COVID-19. Dus: geen idee.

Welke muziek werd er zoal gedraaid op de evenementen? Welke muziekstijl domineerde uw studentenjaren en welke nummers werden op elke avond wel eens gedraaid?

Ik heb hier even over nagedacht en ik herinner me dat "I Gotta Feeling" van The Black Eyed Peas vaak speelde.

Wat was het stamcafé van de GBK? En waren er nog locaties die de GBK vaker gebruikte voor evenementen?

't Genoegen!

Met welke kringen werd er vaak verbreed (door bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren)?

We verbreedden weleens met de biologen in Antwerpen en met de Geografica-studenten.

Stond de GBK in uw studentenjaren onder andere verenigingen om iets bekend? Zo ja, wat was dit?

Als we al om iets bekend stonden, was het wel om onze Jeneverfuij. Dat was toch steeds de beste fuij van het jaar!

Kan u uw studententijd samenvatten in één woord?

Moaventoch!



Foto gehaald uit Worm 1 van het jaar 2009/'10.



Vroeger of later?

We weten allemaal dat 55 jaar redelijk lang is, maar kunnen jullie de lengte van deze periode wel goed inschatten? Eén tip krijgen jullie al, deze gebeurtenissen vonden allemaal plaats in de jaren zestig. 😊

- 1) Het eerste boek in de Harry Potter serie werd uitgebracht in 1997 en werd een instant succes. Is J.K. Rowling (de auteur van Harry Potter), vroeger, later of op hetzelfde moment geboren als de GBK gesticht werd?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------

- 2) Een actuele vraag over het Britse koningshuis. Voordat er beroemde en beruchte huwelijken werden voltrokken zat de mater familias van het Britse koningshuis/ "the Firm" al enkele jaren knusjes op de troon. Maar gebeurde de kroning van dit icoon reeds voor de kroning van de eerste GBK-praeses?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------

- 3) Martin Luther King is een absoluut icoon op het vlak van rechten voor de afro-Amerikaanse bevolking in de USA. Zijn speech "I have a dream" is een van de meest gequote en bekende stukken politieke redevoering. Helaas liep het voor Martin Luther King minder positief af toen hij werd vermoord. Was dit voor, tijdens of na het ontstaan van GBK?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------

- 4) Een cultureel fenomeen op een ander vlak waren "The Beatles". Nog steeds wordt deze band afkomstig uit Liverpool beschouwd als de meest invloedrijke band in de geschiedenis. Rond het uitbrengen van één van hun bekendste albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" kwam er wel een heel bizarre conspiracy uit. Namelijk dat Paul Mc Cartney overleden was en bijgevolg vervangen was door een lookalike. Wanneer werd dit album uitgebracht?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------



5) Eén van de vele zwarte dagen in de Amerikaanse politiek was de moord op John Fitzgerald Kennedy, de 35^{ste} president van de Verenigde Staten. Deze gebeurtenis wordt overschaduwd door veel mysterie en intrige rond de dader (Harvey Lee Oswald). Dit werd (zoals gewoonlijk) de start van een hele reeks conspiracy-theorieën die nog altijd in het collectieve geheugen zitten. Maar wanneer vond dit ook weer plaats?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------

6) Medische technologie is in de laatste decennia enorm vooruitgegaan. Zo ook orgaantransplantaties. De eerste harttransplantatie vond plaats in het Grootte Schuur-Hospitaal in Kaapstad en werd uitgevoerd door een team van 31 artsen. Helaas overleed de patiënt achttien dagen na de ingreep wegens een verzwakt immuunsysteem. Hoe ziet de chronologie er in dit geval uit?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------

7) Een belangrijke gebeurtenis voor iedereen die graag gaat skiën of met de bus reizen naar Italië onderneemt, is het openen van de Mont Blanc-tunnel. Op het moment van de opening was deze tunnel drie keer langer dan elke andere snelwegtunnel. Voor de constructie werd er 2 700 000 liter brandstof en 300 ton ijzer gebruikt. Maar wanneer kon men gebruik maken van dit absoluut meesterwerkje der constructie?

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------

8) Wanneer je jaren zestig zegt, zeg je ook Woodstock! Het legendarische festival vond plaats op een weide van 240 hectare in Bethel, een plaats in Sullivan County (New York). Het motto van het festival luidde: "3 Days of Peace & Music" en ging de geschiedenis in als de start van het tijdperk van peace, love and happiness. Er werden 200 000 mensen verwacht, maar uiteindelijk werd het aantal aanwezigen verdubbeld. Dit zorgde voor veel chaos en onverwachte problemen. Ook werden er op het festival 2 baby's geboren. Eén woord: legendarisch!

Vroeger	Later	Op hetzelfde moment
---------	-------	---------------------



Had iemand een corona'tje besteld?

Ben jij deze hele corona situatie ook zo beu? Dan ben je niet alleen! Nu dit al een jaar aansleept en toch wel op ieders zenuwen begint te werken, vond ik het interessant om te weten hoe de schachten van de GBK over dit alles denken. Wie zich zijn studentenleven voorstelt, denkt vast aan plezier, kroegentochten, cantussen, zatte avonden in de Overpoort en nog veel meer. Echter niets was minder waar. Voor iedereen in het hoger onderwijs, kwamen vooral online lessen, coronawandelingen en eenzaamheid aan bod. Daarom wou ik even polsen bij de schachtjes en zien hoe zij zich nu voelen na een toch wel teleurstellend (en voor de meesten ook eerste) jaar als student. Dit is wat zij mij te vertellen hadden.

Waar had jij het meest naar uitgekeken bij het student worden?

Het nummer 1 antwoord op deze vraag is toch wel 'nieuwe mensen leren kennen'. Op een gedeelde tweede en derde plaats komen 'uitgaan' en iets in de aard van 'op kot gaan en zo zelfstandiger worden'. Sommigen zeiden ook uit te kijken naar wat ze zouden bijleren en naar de leuke practica, zoals voor het vak ongewervelden.

Hoe heb jij het ontmoeten van medestudenten ervaren?

Over het algemeen ging dit bij iedereen nogal moeilijk. Wat had je ook anders verwacht. Het lukte bij de meesten wel om wat contacten te leggen tijdens of na de weinige on-campus momenten. Voor sommigen ging het wat vlotter door de GBK-evenementen die in het begin van het academiejaar nog kleinschalig mochten doorgaan. Thanks GBK!!! 😊

Wat vind je van online les?

'Zeer moeilijk om je aandacht erbij te houden' of 'erg saai' en 'eenzaam' las ik vaak bij deze vraag. Iemand gaf zelfs toe de online lessen niet te volgen. Sloeber! We gaan hier natuurlijk geen vingers beginnen wijzen he! Tine, your secret is safe with me.



Hoe groot vond jij de stap van middelbaar naar hoger onderwijs?

Zo goed als iedereen vond dit een heel grote verandering. Behalve Elie, die had natuurlijk nog meer verwacht. Jens dan, die wil terug naar het middelbaar. Voor hem was de stap TE groot. I feel you, Jens! Take me back to the times wanneer het leven veel simpeler was (en de examens ook).

Wat is je favoriete afhaal/ deliveroo / uber-eats / take-away gerecht voor op kot?



Ik las veel pasta, zowel Bocca, als Bavet. Ook veel frietjes natuurlijk, hoe kan het ook anders. Anderen doen dit niet. Manon woont nog thuis en daar kookt de mama altijd. Laat u maar goed verwennen in hotel mama, nu dat nog kan, Manon! Dat doe ik ook. 😊

Wat vond je van de lessen die wel on-campus doorgingen?

De meesten zijn positief over de lessen, vooral dan over het zien van medestudenten. Voor anderen was het dan weer een tegenvaller op dat vlak door de reusachtige afstand die moest tussen gelaten worden in het auditorium. Eens iets fluisteren tegen een buur lukte helaas niet. Een keer zwaaien naar die ene persoon die je kent, is het maximum aan contact dat tegenwoordig mogelijk is in een aula.

Wat was voor jou de grootste tegenvaller van deze hele situatie in functie van het student zijn?

Elke keer weer las ik 'het weinige sociale contact' en 'de eenzaamheid' bij deze vraag. Myrthe dan, is eerder gefrustreerd omdat er geen cantussen meer zijn en nog meer gefrustreerd omdat niemand hier geïnteresseerd is in platwormen volgens haar. Dit moet erg moeilijk zijn voor haar. Sterkte Myrthe! En hopelijk vind je snel mensen waarmee je kunt discussiëren over je geliefkoosde platwormen.



Wat vind je tot nu toe van de opleiding biologie?

Hierop waren de antwoorden over het algemeen positief. Joepie! Hopelijk worden jullie allemaal succesvolle biologen binnenkort. Toch ligt het niet iedereen, 2 van onze medeschachtjes gaan we al zeker niet meer in de lessen terugzien volgend academiejaar. Veel succes met jullie nieuwe studies Arne en Jens! Hopelijk vinden jullie iets wat wel helemaal jullie ding is.

Had de lockdown ook voordelen voor jou? Welke?



Voor sommige mensen had het absoluut geen voordelen. Begrijpelijk, het is dan ook een kutsituatie. Anderen hadden hierdoor meer tijd voor zichzelf of voor hun lief of om kotgenoten te leren kennen. Sommigen vinden het ook handig om de leerstof op eigen tempo te verwerken, nu daar toch alle tijd voor is. Xander, die heeft nu meer tijd om naar de fitness te gaan. Ge hebt gelijk jong, it's all about the gains, baby!

Heb je nieuwe hobby's ontdekt tijdens de lockdown?

Sommigen zijn meer beginnen sporten door de lockdown, heel goed jongens! Anderen zijn meer beginnen slapen of procrastineren, kan ook. Tekenen werd ook gezegd. Ik ben stiekem een beetje jaloers want mijn tekeningen zijn blijven hangen op hetzelfde niveau als toen ik ongeveer 5 was. It's sad, cause it's true. Elie vraagt: 'telt TikTok ook als hobby?' Mijn antwoord is ABSOLUUT. Zelf doe ik ook niets anders. Once again, it's sad, cause it's true.

Welke serie heb je gebinge-watched tijdens corona?

Wat ik het meeste las, was 'te veel om op te noemen'. Begrijpelijk, ik heb zelf ook het een en het ander gekeken het afgelopen jaar. Myrthe heeft dan weer alle 41, jawel 41, series die ze heeft gekeken opgenoemd. Special thanks, Myrthe, I love how dedicated you are to deze vragenlijst.

Waar kijk jij het meest naar uit bij de overgang naar het oude normaal?

Vrienden zien, feesten, drinken, knuffelen, noem maar op. Er is veel gemis naar vroeger. Het antwoord van Arne was 'comazuipen in de Porter'. Awel Arne, count me in! Na corona gaan we (meer dan eens) met zen allen gaan comazuipen in de porter, zoals je dat zo mooi verwoord hebt. Ik kijk er alvast naar uit!



Groetjes van Emilia (domme schacht)



Gestreepte langsnuitkever date night

Singles hebben het tegenwoordig steeds moeilijker om een geschikte partner te vinden. Zelfs al zijn er heden ten dage genoeg technologische hulpmiddelen om eindelijk de vrouw of man van je dromen te vinden. Enkele ongelukkigen lopen verloren in dit doolhof van mogelijkheden en de vele verschillende relatievormen die er vandaag bestaan. Daarom helpen we in deze editie een hopeloze single om eindelijk die persoon te vinden die het leven waardig maakt om te beleven. Vandaag is Gustaaf de gestreepte langsnuitkever aan de beurt.

Hey Gustaaf! Wat fijn dat we vandaag een beroemdheid in dit rubriekje mogen ontvangen! Ik denk dat jouw reputatie als schildmascotte bij de Gentse Biologische Kring geen verdere uitleg nodig heeft. Jij bent duidelijk een beest met tonnen levenservaring en iemand die helemaal in balans leeft met zijn iets wildere kantjes. Je staat ook bekend als een eeuwige vrijgezel die van scharrel naar scharrel huppelt. Vanwaar de beslissing om nu op zoek te gaan naar iets permanent?

Dat is een heel goede vraag. Helaas is dit een zeer gecompliceerde kwestie. Als eerste heb je natuurlijk mijn belangrijke functie als GBK-kever. Ik leef eigenlijk al 55 jaar als student, dan heb je ook niet het gevoel dat je klaar bent om een gezin te stichten. Zeker in mijn beginjaren (n.v.d.r.: de jaren zestig) kwam de vrije liefde enorm in opgang. Ook de opkomst van voorbehoedsmiddelen zorgden ervoor dat we ons niet direct moesten hechten



aan één persoon voor de rest van ons leven. Er werd af en toe wel geëxperimenteerd (*knipoogt*). Het zou me ook wel niet verbazen als ik na die 55 jaren niet per ongeluk een paar bastaarden op de wereld heb gezet.

Voor mij was de meest doorslaggevende factor toch mijn enorme leeftijd. Ik kan gewoon niet lang bij één partner blijven aangezien ik ze allemaal overleef.

55 Jaar is inderdaad een behoorlijke leeftijd voor een snuitkever. Wat is een normale levensverwachting voor jullie?

De meeste snuitkevers leven ongeveer twee tot drie maanden. Ik leef dus momenteel al zo'n 220 keer langer dan de rest van mijn superfamilie. Ik heb dus geen nood aan verbroedering met mijn soortgenootjes. Zij blijven toch niet over. Eveneens de biologen met wie ik mijn leven slijt hebben een korte levensverwachting. Na vijf of zes jaar (vroeger zelfs vier jaar) zijn de meeste geharde GBK'ers al ingestapt in hun keurige beroepsleven en laten ze me achter. Alsof die jaren nooit iets betekend hebben...

Bent u niet iets te pessimistisch momenteel? Ik kan geloven dat het voor afgestudeerde oud-leden niet vanzelfsprekend is om een goede band met u te onderhouden. Uit het oog betekent niet noodzakelijk uit het hart.

U kan wel gelijk hebben. Wij langsnuitkevers worden vaak als pest gezien, maar ik heb nog nooit een oud-lid gezien die me wou verdelgen. Wanneer ik soms in de moestuin van een ex-GBK'er zit (meestal samen met mijn goede vriend de Worm), hoor ik meestal gewoon een kreetje van blijdschap en komen enorm veel goede herinneringen naar boven! Het is niet op één hand te tellen hoeveel GBK-koppeltjes en GBK-baby's ik door de jaren heen heb doen ontstaan. Misschien is het ook gewoon niet eerlijk van mij om die mensen schuldgevoelens aan te praten over het niet aanwezig zijn op onze activiteiten. Het is misschien niet slecht om de tijd z'n beloop te laten. Mensen veranderen, situaties veranderen en het studentenleven verandert ook voortdurend, maar de herinneringen blijven voor eeuwig bestaan.

Daar draait het uiteindelijk toch om? Om de herinneringen die we maken onderweg? Over hoe we op creatieve manieren omgaan met niet-ideale situaties en hoe we leren uit het verleden. Hoe we blijven bouwen op de ruïnes van wat voor ons kwam.



Misschien komt mijn tijd als GBK-mascotte ook wel ooit op zijn eind. Ik ben dan ook niet altijd uw trouwe schildmascotte geweest. Toen uw geliefde studentenkring nog gesierd werd door de naam "GBK 't Wormke", was er van mij nog geen sprake. Het leven is vluchtig. Maar wanneer ik om me heen kijk en zie wat ik als kringmascotte doorheen de jaren verwezenlijkt heb, kan ik alleen maar trots zijn! Niet op mezelf

natuurlijk, maar op alle mensen die het mee mogelijk hebben gemaakt! Trots op de mensen die op een dag beslisten hun plek als autonome wetenschapskring in te nemen, op de mensen die bleven innoveren en toch onze aloude tradities in stand hielden. Trots op de mensen die ondanks hun leeftijd, job of burgerlijke stand toch nog hun best doen om de GBK te ondersteunen en op de mensen voor wie de GBK in hun harten verder leeft! Trots op de mensen die we onderweg kwijtraakten, op welke manier dan ook... Trots op de mensen die van GBK een inclusieve groep maken, waar iedereen ongeacht ras, geaardheid of gender even welkom is! Trots op het praesidium dat in moeilijke tijden als deze probeert om de GBK recht te houden (veegt voorzichtig een traantje weg).

Sorry, ik werd een beetje emotioneel. Vergeef het me. Ik ben een redelijk oude kever en ik merk dat ik met de jaren steeds emotioneler word.

Geen enkel probleem Gustaaf! Ik denk dat de vrouwen wel houden van een iets matuurdere man die helemaal in tune leeft met zijn emoties. Misschien moet je in het praesidium eens rondvragen naar iemand die een bijzondere affiniteit heeft voor nonkels.

Nee hoor (*lacht*). Ik hoef niet iemand te hebben die reeds een relatie heeft. Dat doe ik niet meer.



Niet meer? Is dat dan al eens gebeurd?

Wel, ik heb door de wilde jaren zestig geleefd, de jaren zeventig waren ook wel redelijk wild. Ik moet toegeven dat ik door de jaren heen wel 't een en 't ander meegemaakt heb. Men moet dan ook de aloude wijsheid niet vergeten: "Doet men vuile dingen in het GBK-kot? Dan verschaft men ook de kever en de Worm genot!". We kunnen dus stellen dat ik veel gezien heb, maar omwille van privacyredenen noem ik geen namen.

Misschien wel een goed idee inderdaad. Je hoeft niet alle vuile was op te hangen. Heb je momenteel nog dromen die je met een partner zou willen verwezenlijken?

Dromen zijn er altijd. Helaas laat de werkelijkheid niet altijd even veel toe. Ik heb een absurde leeftijd bereikt voor een kever en het ziet er niet naar uit dat ik in de komende tijd zal sterven. Zolang de GBK leeft, leef ik ook. Ut vivat, crescat, floreatque GBK! Dat is de grootste wens die deze kever bezit. Wacht even, ik realiseer me net iets heel belangrijks...

Ik beseft nu pas dat ik al jaren een vaste partner heb die nooit van mijn zijde wijkt! Iemand waarbij ik voortdurend en onder alle omstandigheden bij terecht kan. Iemand die me onophoudelijke liefde en vriendschap schenkt. Dit klinkt waarschijnlijk absurd cliché, maar deze persoon is namelijk mijn allerliefste Worm! Het spijt me dat ik dit interview teruggebracht heb tot niets, maar mijn partner is de GBK-Worm en ik laat haar nooit of te nimmer meer los!

Geen probleem hoor Gustaaf! Jouw pakkende getuigenis was meer dan genoeg om ons helemaal te overtuigen dat onze ware liefde misschien al de hele tijd voor onze neus te vinden is. Dit was allesbehalve tijdverlies, maar een prachtige getuigenis van een oprechte liefde.

Fijn dat u er ook zo over denkt. Ik ben beschaamd dat ik dit pas zo laat doorheb, maar ja... mijn IQ als kever is dan ook niet extreem hoog...

Dank je voor het interview Gustaaf!!! Hopelijk zien we je snel nog eens op een activiteit! Helaas is Gustaaf niet meer beschikbaar, maar als jij dat wel nog bent, hebben we goed nieuws! Stuur een mailtje naar worm@biologie-gent.be en wie weet krijg jij als volgende de kans om je verhaal te doen en bijgevolg een lief te scoren.



Grote Sausranking Extravaganza



“Ik laat mijn kinderen later nooit frieten zonder saus eten.” – Onbekende GBK-praeses, 2021. België is een land van frieteters, of beter nog: van sauseters. Elke zatte avond wordt hier beëindigd met een Julientje, er is niks beter dan op een woensdagavond een middeltje met mayonaise of een

puntzak met curry ketchup en een frikandel speciaal. Wat zou Noa zijn zonder cocktailsaus op haar frietjes, hoe zou de GBK nog verder kunnen blijven gaan in deze tijden zonder jamballasaus? Het lijkt me duidelijk hoe diep de sauscultuur in onze maatschappij geworteld zit, met meer dan 25 sauzen in de gemiddelde frituur kan het echter moeilijk zijn het oerwoud der condimenten te navigeren. Daarom zocht ik naar een objectieve, wetenschappelijke ranking van de populairste sauzen. Tot mijn verbazing vond ik geen resultaten, het voelt dan ook als mijn plicht om deze zelf te maken. Beschouw dit artikel dus als mijn bijdrage aan de literatuur, en aan het erfgoed der Belgen. Ik kan het natuurlijk niet alleen, dus stel ik kort even de zorgvuldig geselecteerde jury voor:

- Mozard: Ik ben de zelfbenoemde leading scientist in sausologie in Europa, ik werk in een frituur en ben een saus purist. Ik ben er ook om een beetje te cheaten in de rankings in het geval dat mijn mede jury geen smaak heeft.
- Killian: Zijn expertise staat buiten kijf, hij is de uitvinder van de pili pili saus maar dit is niet eens zijn grootste accolade. Hij is ook de huidige voorzitter van de Belgische Bond der Condimenten of kortweg de BBC.
- Merel: Als we de legendes mogen geloven, dan is ze geboren in 1334 in het eerste vat mayonaise. Verder is ze een noodzakelijk in elke zichzelf respecterende sausranking vanwege haar grote capaciteit en kleurrijke woordenschat om elk sausje te beschrijven.
- Thiemen: Wellicht de enige man op Aarde die al meer dan één ton jamballa geconsumeerd heeft, hij is ook een lookalike van Stefano, wat hem automatisch autoriteit geeft. Zijn kritische commentaar zal hard nodig zijn.

Er waren 31 sausjes in totaal (yikes) en we hebben ze voor jullie op eigen risico allemaal geprobeerd (n.v.d.r.: op één avond dan nog). Het merk van de meeste sausjes was Vandemoortele. Merel moest na afloop bijna afgevoerd worden door een overdosis saus (n.v.d.r.: Merel haar maag bevestigt dit feit). Kleine spoiler: ik wil een mooie top30 dus hier is nummer 31; **mosterd**. Veruit de slechtste saus op frietjes, echt ranzig. We hebben elke saus beoordeeld op smaak, geur, textuur en enkele geheime subjectieve factoren.



Elke saus werd getest op een frietje maar vergis je niet: de friet is slechts het vehikel voor de saus! We eten dus frieten om een grotere hoeveelheid saus te kunnen eten. We ondervonden wel een patroon halverwege het proeven, ongeveer de helft van alle sausen zijn gewoon een variatie op uien en currysmak. Dan zonder ophoud: let's get ranking!

30. **Pindasaus:** Okay, dit is dus de plakkerige vulling van in een Snickers zonder de nootjes, walgelijk op frieten. Het hielp ook niet dat de saus moet opgewarmd worden en we hem te lang in de microgolf gestoken hebben waardoor de helft van onze saus plastic was.



29. **Rode bickysaus:** Wie had dat kunnen voorzien? Die drie sausen die je op uw burger van 3,50 euro vindt, zijn redelijke bucht? De rode is veruit de slechtste van de drie, er zit echt amper smaak in. Een beetje vergelijkbaar met 10x verdunde ketchup. Stay tuned voor de volgende bickysausjes

28. **Pickles:** Deze saus heeft ongetwijfeld enkele superfans, gelukkig zijn ze erg zeldzaam en al zeker binnen de GBK. Pickles is super zuur en is gewoon een hoop brokken in plaats van een lekker sausje.

27. **Chinese saus:** Je hebt waarschijnlijk nog nooit gehoord van Chinese saus, het wordt dan ook amper verkocht. Het is precies een iets dikkere loempiasaus. Van alle sausen was deze het meest controversieel, twee van ons vonden ze oké, de andere twee vonden ze super vies. Er zaten inderdaad wat vreemde smaakjes in zoals "snoep" en voor mij zelfs een vleugje munt.

26. **Martino:** Jup, als de saus op een broodje martino. Past uiteraard niet op frietjes, maar het was minder vreselijk dan sommige andere sausen. Merel sprak hier ook lieveheersbeestje als lieheheersbeestje uit of zoiets.

25. **Gele bickysaus:** iets beter dan de rode bicky, het had tenminste smaak maar het was erg saai. Te veel ajuin, te weinig curry. We noemden de saus ook wel de meest gemiddelde saus ooit, maar blijkbaar is ze toch niet zo gemiddeld aan de ranking te zien.



24. **Americainsaus:** Supersterke smaak, wordt typisch besteld door oudere mannen die 30 jaar gerookt hebben en dus amper smaakpapillen over hebben. Ziet er ook uit als hondenkots. Thiemen zei dat het er uitziet als rode verf en smaakt naar blauwe verf.

23. **Looksaus:** Superlekker op een pita, niet zo lekker op frietjes. Te weinig smaak, slechte textuur en smaakte volgens Merel "lookig". Vraag me af of ik de juiste jury heb 😞.

22. **Gele curry:** Smaakt precies zoals je zou verwachten, sterk naar curry. Zelf lust ik wel eens een frietje met gele curry maar de anderen vonden het overheersend, waar ik wel akkoord mee ben.

21. **Loempiasaus:** Gelijkaardig aan looksaus past deze saus niet goed bij frieten. Ze is veel te dun dus ze glijdt direct van je frieten. De smaak was wel oké, vooral Killian is een fan. Voor de rest van de jury was ze iets te zoet.

20. **Pili pili:** Interessante smaak, het is een soort dressing die een beetje spicy en beetje zuur is. We kregen ook wat pepersaus vibes. Thiemen omschreef het het beste: "Je voelt dat je iets aan het eten bent".

19. **Mammoetsaus:** Zeer vergeetbare saus, de eerste van een lange lijst oranje sausen die allemaal een andere ratio ajuin/curry hebben en gewoon oké smaken. Niemand werd er echt warm van, de saus had een lelijke kleur en was een beetje kruidig. Ik heb wel vernomen dat de mammoetsaus van Manna veel beter is dus dat is een tipje.



18. **Samurai:** Veruit de pikantste saus op de lijst. We vonden de kruidige mayosmaak allemaal best wel goed maar Thiemen is echt geen fan van pikant dus deze saus was bijna oneetbaar voor hem. Voor de mensen die geen bitch zal deze saus een tiental plaatsen hoger staan.



17. **Hannibal:** Zeer gelijkaardig aan mammoetsaus en ook wel beschrijfbaar als een iets zachtere joppie. Hij plaatst boven mammoet omdat de smaak iets complexer was.

16. **Bruine bickysaus:** Veruit de beste bickysaus rankt nog steeds in de onderste helft. Zeer basic saus, maar er zit wel smaak in. Ik kan bevestigen dat de smaak van een bicky burger voor 90% van de augurk en deze saus afkomstig is.

15. **Jamballa:** Yaaaaaaaaaaaaay jamballa proficiaaaaaaat, je bent gemiddeld ___. Deze saus is super populair bij de GBK maar ons verdict is keihard: overrated. De dominante smaken zijn ajuin en ei, wat voor een licht mufte smaak zorgt. Merel beschreef het als 'experimentele eiersla'. Zelfs Thiemen moest toegeven dat zijn geliefde saus vooral populair was omdat het een saus is die exclusief aan Stefano's Place toebehoort. Anderzijds is het toch een combinatie van smaken die in andere sauzen afwezig is. Deze saus is zeker het proberen eens waard.



14. **Zoete mayonaise:** Ook wel frietsaus genoemd, is een lekkere zoete saus die weinig te bieden heeft tegenover gewone mayo. Ze mist de veelzijdigheid van mayonaise en heeft een beetje een identiteitscrisis. Kleine tip: zoete mayo is perfect om sommige pikante frituursnacks wat te blussen.

13. **Tartaar:** Een beetje een vreemde keuze op frietjes, maar ik kan bevestigen dat in de frituur deze saus heel populair is. Persoonlijk vind ik de mengeling van kruiden, mayo, knapperige ajuin en augurk beter passen bij vis, maar ook op frieten is het geen slechte keus. De tartaar die wij proefden was niet de beste dus deze kan eventueel hoger op de lijst.

12. **Andalousesaus:** Alweer een oranje variant op ajuin en curry. Deze is echter een beetje interessanter. De saus is kruidig, spicy en een beetje funky. Ook een echte classic in de frituur natuurlijk en terecht.

11. **Ketchup:** Gewone tomatenketchup is altijd een goeie keus op frietjes en het roept ongetwijfeld nostalgische gevoelens op naar ieders jeugd. We zijn echter serieuze volwassenen nu en de basic ketchup is een beetje saai geworden. Kortom: lekker, iconisch maar ook saai en voorspelbaar.



10. We komen de top tien binnen met nog een zeer populaire saus. **Joppie** is ook een ajuinsaus maar onderscheidt zich door waarschijnlijk de zoetste uit de lijst te zijn, op pindadrap na dan. Lekker sausje dat er jammer genoeg niet zo smakelijk uitziet. We noemden het "te Hollands" en ook "hoersaus". Als iemand kan raden waarom we het hoersaus noemen dan krijg je gorte pot saus naar keuze van mij. (DM me plz)

9. **Provençalse saus:** Dit is de hipstersaus bij uitstek. Ze zit vol met groentjes, smaakt ook gezond en is niet eens vies. Als je dus van avocado houdt, graag aankondigt dat je vegan bent of enkel merkkledij draagt, dan is deze saus iets voor jou.

8. **Toscaanse saus:** Een milde, zoete saus die vol gekleurde spikkels zit en ook een beetje naar curry smaakt. Verrassend lekker, maar roept helaas totaal geen Toscaanse vibes op.

7. **Cocktailsaus:** Een combinatie van mayo, ketchup en whiskey, maar niet genoeg om zat van te worden. Op zich een prima saus, vooral op broodjes. De grootste reden dat deze saus in de top 10 staat is echter Noa die superhard voor de rechten van deze saus gestreden heeft en hiervoor zelf een soeplepel cocktailsaus gegeten heeft. Klein applausje voor deze dedication pls...

6. **Brazilsaus:** Een vrij onbekende saus maar voor mij toch wel de beste oranje ajuin/currysous. Zeer lekker op frieten maar ook op kip. Merel was voor onverklaarbare redenen een hater, ik denk dat ze Brazilianen haat (n.v.d.r.: de zoveelste curry/ajuinvariatie heeft me op dat moment gekilled, sorry 🙄).

5. **Pepersaus:** Toch wel de verrassing van de sausproeverij! Pepersaus smaakt zoals je wel kan raden sterk naar peper. Het is juist deze sterke, unieke en vooral lekkere smaak die we belonen met een vijfde plek. Thiemen is hater maar die sterft van pikant.



4. **Giantsaus:** Yes! De saus van op een Giant in de Quick is niet enkel lekker op burgers maar ook op frietjes. Een echte Cinderella story voor de saus die als hoogste scoort na "the big 3". Vooral het subtiele zuurtje maakt deze saus heel lekker en verfrissend.

3. **Curry ketchup:** Deze saus heeft een veel complexere smaak dan gewone ketchup en is ideaal op frietjes. Ook in frituren is dit veruit de populairste ketchup van de twee. Als je zelf curry ketchup wilt maken, dan hoef je enkel gewone ketchup te mengen met gele curry. Bij het eten van deze saus werd Merel een beetje geil, waarna door een kettingreactie ook Killian geil werd.



2. **Stoofvleessaus:** Niks beter op een koude avond dan een lekker pak met stoofvleessaus, geen enkele andere saus komt in de buurt van de hoeveelheid smaak die stoofvleessaus aan je frietjes geeft. Zelfs onze vegetariër kon er niet afblijven. Thiemen vindt de saus overrated maar de rest gaf deze saus uitstekende punten. De saus voelt "als een oma op zondag" – De volledige sausjury.

1. **Mayonaise:** Was er ooit twijfel? Mayo is veruit de meest complete saus en heeft dit te danken aan zijn veelzijdigheid. De saus is makkelijk met elke andere te combineren, laat de smaak van de frietjes shinen en niet voor niets zijn de meeste andere sausen mayo als basis. Mayo brengt vreugde in alle harten, voelt als een veilig dekentje en is de unanieme nummer 1.



Zo, dat waren alle sausjes. Wat een zware job was dat zeg! Suggesties voor nieuwe culinaire tests zijn altijd welkom, alsook standbeelden en donaties. Als je niet akkoord bent met de lijst, onthoud dan gewoon dat ik de expert ben en jij waarschijnlijk fout! Ik zou zeggen, haal een lekker julientje bij Stefano's en eet dit lekker met wat vrienden (coronaproof plz) en een pintje op.

Veel knuffels en saucy kusjes,

Mozard.



The aftermath... De indigestie en vermoeide smaakpapillen zijn hier niet weergegeven

Vegalicious

Met de lente voor de deur (actually, het is al lente), hebben we gezocht voor een fris soepje dat je alleen maar meer doet verlangen naar het zomerse weer. Een lente-erwtensoep met dille en munt.

Ingrediënten (voor 1 persoon)

- ½ liter heet water
- ½ groentebouillontablet
- 100 gram gesneden snijbonen
- 19 gram parelcouscous
- 2-3 gram verse dille
- 2 gram verse munt
- 25 gram witte kaas
- 112-113 gram (diepvries) tuinerwten

Bereiding

- Breng het water met bouillonblokje aan de kook.
- Voeg de snijbonen toe en kook voor 7 minuten.
- Ondertussen kan je ook al de parelcouscous voor 5 minuten koken. Giet ze hierna af.
- Je kan ook al de dille grof snijden. Muntblaadjes snijd je in reepjes, de witte kaas verbrokkel je.
- Voeg nu de tuinerwten en parelcouscous toe aan de kokende snijbonen en kook voor nog eens 3 minuten op hoog vuur.
- Voeg nu ook de dille toe en verwarm (op laag vuur) voor een minuut.
- Haal de soep van het vuur en schenk uit. Bestrooi met de kaas en munt. Eventueel kan je nog wat versgemalen zwarte peper toevoegen om op smaak te brengen
- *NOM NOM NOM*



The in's and out's of coming out

Hoe steek je een koe in een kast? Deur open, koe erin, deur toe. Hoe haal je een koe uit de kast?... Wel, dat is wat moeilijker, want hij durft niet uit de kast komen (hahaha damn, deze introductie was smooth as fuck). Het is een probleem dat heel veel holebi's hebben, hoe kom ik uit de kast? Wat zijn dingen die ik beter niet doe, en wat kan het allemaal iets makkelijker maken? Triple G is here to help u out.

Bish? Are u sure?

Eerst en vooral is het belangrijk om te zeggen dat "uit de kast komen", niet iets is dat je zomaar eens doet. Het is een grote stap en een belangrijke! Denk er dus zeker goed over na, want je kunt het niet zomaar ongedaan maken. Wees zeker van jezelf, zorg dat je er zelf klaar voor bent en praat er eventueel over met vrienden, die er eventueel ervaring mee hebben (like meeeee).



Als je niet zeker bent van je geaardheid is het altijd goed om eens te experimenteren, like suck a dick ofzo. Ge zult het wel snel weten of het goed voelt of niet. Indien je nog twijfelt of je gay bent of niet, maar toch de stap wil zetten om uit de kast te komen, is het mogelijk om als biseksueel uit de kast te komen. Niemand zal raar kijken als je na een jongen dan plots weer een meisje date (of omgekeerd).

Is het echt nodig om uit de kast te komen?

Wel, eigenlijk niet, dat is een keuze die je zelf maakt. Velen doen het uit respect of om duidelijkheid te creëren voor bijvoorbeeld hun ouders. Of om de kutvraag: "Wanneer ga je eigenlijk eens een vriendinnetje hebben?" te vermijden. Anderen vinden het niet nodig, het is tenslotte je eigen leven en je kiest zelf hoe je het leeft. Een hetero hoeft tenslotte ook niet uit de kast te komen.

Ik ben gay, but how do I do it?

Awel, spreid uw benen en... Oei aaaahn, je bedoelt hoe je uit de kast komt? Woops! In dat geval zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden, hier zijn enkele ideetjes:

1. Schrijf een brief en geef deze aan je ouders/vrienden of stuur een sms'je. Dit is de meer afstandelijke manier en goed als je bang bent om het persoonlijk te zeggen.
2. Openbaar op facebook plaatsen is zelfs nog wat afstandelijker en wordt tegenwoordig ook vaak gedaan.

3.Face to face praten is natuurlijk ook een manier, but it takes a lot of courage!!

4.Je kan ook muziek gebruiken. Vraag je ouders om een bepaald liedje te beluisteren om je geaardheid te hinten.

Er bestaan nog veel meer mogelijkheden. Wees gerust creatief en doe waar je je goed bij voelt.

Oh no, you didn't!

Ik zal toegeven, mijn eigen coming out verliep niet zo smooth (luckily I shave my balls now). Er zijn toch enkele zaken die je beter vermijdt bij je coming out. Om te beginnen, zoek het juiste moment. Het is belangrijk dat jij klaar bent, maar let ook op hoe de andere zich voelt. Als je ouders echt een kutdag hebben, stel je het beter wat uit. Kies zeker een rustig momentje uit.

Probeer het ook "intiem" te houden. Hiermee bedoel ik dat je beter thuis een plekje zoekt om te praten, en dat je niet in het midden van een openbare plek de persoon in kwestie "in shock" brengt. Het slechtste wat je kan doen is impulsief uit de kast komen and drop it like a bomb. Het kan beter zijn om wat context te geven en wat op te bouwen naar de climax (same during sex tho, haha).

Wat is hun reactie?

Een reactie is altijd moeilijk om in te schatten. Je kan er zelf op letten hoe ze reageren ten opzichte van holebi's op bv. het nieuws. Zo kun je al veel leren en kun je je coming out aanpassen aan de situatie. De meeste ouders kennen hun kinderen goed genoeg en soms wisten ze het al eerder dan jezelf. Hoe dan ook is het altijd belangrijk dat je ook de andere partij tijd heeft om alles te verwerken. Je hebt zelf een lange tijd nodig gehad om er mee te leren leven en jezelf te accepteren. Je ouders of vrienden zullen dit misschien ook nodig hebben, dus be patient.



In het ergste geval kan het gebeuren dat je buiten wordt gezet, tegenwoordig komt dit niet meer veel voor (gelukkig). MAAR er zijn altijd uitzonderingen. In dit geval is het een goed idee om te praten met iemand anders, een vertrouwd persoon, die je eventueel kan opvangen en steun kan bieden wanneer dit gebeurt. Gelukkig houden de meeste ouders hoe dan ook van hun kinderen zolang ze gelukkig zijn!

Ik weet dat jullie relatief "serieuze" thema's niet gewend zijn bij mij, maar ik vind het belangrijk om jullie soms ook eens effectief te helpen. Wat denken jullie de volgende keer van iets sappiger? Muahahahaha

Triple G is ouuuuuuuuuut! See yall later bye!



Spelletjes

Zoek de kikker



Kleurplaat



Oplossingen

Voorbije activiteiten

Discord/Mozard/Jurere van een dertigtal frituursauzen./Ja!/Mensen waren zeer creatief, zowel Paint als fluostiften bewezen Bob Ross-proof te zijn./Onze alwetende führer./Anna/WiNA/Mozard

Twee leugens, één waarheid

Laure: b, Niko: b, Noa: a, Mayte: a, Anna: b, Merel: c, Els/Eline: a, Thiemen: c, Ruben/Filip: b, Charlotte: c, Iona: a, Sharon: a, Mozard: b, Fredje: c, Killi: a, Saskia: c, Ines: b

Vroeger of later?

1: zelfde moment (1965), 2: vroeger (1953), 3: later (1968), 4: later (1967), 5: vroeger (1963), 6: later (1967), 7: zelfde moment (1965), 8: later (1968)

Zoek de kikker



Nawoord

Er werd mij door onze lieftallige wormen gevraagd om het nawoord te schrijven, speciaal voor de Lustrumworm. Aangezien ik zelf ooit worm geweest ben, weet ik dat dit geen gemakkelijke opdracht is, maar je kan natuurlijk geen nee zeggen hé (lees: je mag geen nee zeggen 😊). Met dit nawoord wil ik graag terugblikken naar de voorbije maanden, we hebben nog wel eventjes te gaan, maar je moet toegeven dat de tijd toch wel vliegt (desondanks we in een soort lockdown zitten). Toen ik vorig jaar als praeses opkwam had ik totaal geen idee dat dit jaar er echt zo ging uitzien. Ik had jullie graag een jaar vol fantastische activiteiten willen geven, want de GBK is nu eenmaal de tofste vereniging van Gent en omstreken. We hebben het toch geprobeerd, en daar ben ik fier op, zeker op mijn praesidium. Na een moeizame start en daarbovenop deze pandemie, hebben ze het toch maar gedaan en volgehouden. Vele regels en daarbovenop de onophoudende annulaties maakten dit jaar zeer pittig. En toch ben ik ervan overtuigd dat we voor veel studenten een verschil hebben kunnen maken als GBK. Er voor de studenten zijn was nog nooit zo belangrijk als nu, en aan al de mensen die zeggen dat studenten overdrijven, jullie kunnen de boom in! Aan de ereleden: we zijn jullie niet vergeten, we hopen gewoon iets 'real life' te kunnen organiseren voor jullie in de zomer 😊.

Deze Worm had waarschijnlijk in onze lustrumweek uitgebracht geweest, maar we waren helaas genoodzaakt deze te verplaatsen. Ik stel voor aan iedereen die afstudeert, studeer nog een extra jaartje om deze week niet te missen! Ikzelf zal wel geen praeses meer zijn, maar allé Saskia, na zo een stom jaar?! Wel lieve lezers, ik zie mezelf dit niet combineren met mijn thesis en ik weet dat ik een top opvolger zal hebben (allé de verkiezingen moeten nog plaatsvinden, maar ik heb zo hier en daar gehoord dat Ruben (aka Filip) wel eens gaat opkomen 😊). Misschien zien jullie mij nog volgend jaar als een andere functie (ik heb misschien FOMO en de GBK is fantastisch), maar daar ga ik toch nog eens een nachtje over moeten nadenken.

Jammer genoeg komt er net als dit nawoord, ook een einde aan deze, ik twijfel er niet aan, fantastische Lustrumworm. Ik wens jullie alvast nog heel veel leuke weken en een leuke paasvakantie (met misschien hier en daar toch wat schoolwerk 😊). Ik kijk alvast uit naar de duizenden paaseitjes die ik zal mogen oppeuzelen.

Ik rond dan graag af met de volgende nostalgische woorden:

“Toen kwam er een varkentje met een lange snuit, en het verhaaltje was uit.”

x Saskia



Random picture of the month





Medical Werff



Standaard
Boekhandel



knaek.
Dé Studentenkortingspas

the
PORTER
house
IRISH PUB GROUP



Kim's Kitchen

Guido





TOPCOPY - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@topcopy.be

TOPCOPY Green - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22

DOCUNET - Martelaarslaan 290 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@docunet.be