



WORM

Nummer 6 – Academiejaar 2020 - 2021



Inhoudspagina

Voorwoord	3
De praesesLULt	4
Kalender	6
Voorbije activiteiten	7
Cantus-cultuur!	8
Tetten van't GBK	10
Horrorscoop	13
Fill in the blanks	16
Taxonomemes	17
Quotes	20
Praesidium woordgrapjes	22
Bio-memes	24
Facebookshizzle	26
Wist je dat...	27
Best off: Biologische boeken	28
GBK-archief: Part two	30
The Island Getaway Package!	34
Welke kotplant ben jij?	36
Vegalicious	39
A race that drags you in...	40
Spelletjes	42
Kleurplaat	43
Oplossingen	44
Nawoord	45
Random picture(s) of the month	46

WORM:

Scriptoren: Merel Janquart & Killian Cnudde

Kommaneukers: Mayte Meersman

Met dank aan: het praesidium, Carolijn Lauwers, Arno Leroy & Jessie Caignie



Voorwoord

Ooit leek het een eeuwigheid te duren voor u dit voorwoord in handen zou krijgen. Ook de wereld leek een heel andere plek. De zomer deemsterde zachtjes weg en langzaamaan werden strenge Covid-regels stilletjesaan versoepeld. We begonnen vol hoop aan dit academiejaar.

Bijna iedereen zat toch (deeltijds) op campus en we konden heel voorzichtig en in intieme kring kleine evenementjes organiseren. We zagen mensen terug en konden nieuwe mensen leren kennen.

Maar het mocht niet zijn... Na amper een maand van hard werk en voorzichtigheid moesten we zelfs ons Lustrumfeest afgelasten. De dagen werden korter en onze gemoedstoestand werd weer de dieperik ingegooid. Practica mochten weer niet doorgaan en iedere dag zaten we weer aan onze laptop gekluisterd.

Dit voorwoord is een heel klein beetje depressief aan het worden, maar dit zullen we dus niet toelaten!!! We zijn weer in de lente aanbeland! Het seizoen bij uitstek voor elke veldbioloog! Trek er dus op uit en zoek naar beestjes of plantjes!

Dit laatste voorwoord vraagt echter ook voor enkele bedankjes! Een hele dikke merci aan onze fantastische praeses Saskia! Ondanks alle tegenslagen en veranderende maatregelen heb je ons op sublieme wijze door deze crisis geloodst! Ook willen we onze grootste dank uiten aan al onze freelancers en losse medewerkers! De Worm zou zonder jullie gewoon een lege schil zonder inhoud zijn! Ook is dit de perfecte manier om onze kommaneukers even in de bloemetjes te zetten! Niet alleen zorgen zij ervoor dat wat u momenteel leest zo min mogelijk fouten bevat, ik vermoed dat zij dit laatste jaar ook enkele keren heel dicht bij het krijgen van een hartaanval stonden bij het lezen van enkele afgrijselijke fouten en bij het nalezen van een Worm die maar liefst 100 pagina's telde!

Ook een heel dikke merci aan mijn mede-Worm (Killi), zonder zijn fijne tekstjes en onze fijne samenwerking hadden deze Wormen er ook bijster leeg uitgezien! Duizendmaal dank ook aan onze lezers!

Veel lieve kusjes

Merel en Killi xoxo



De praesesLULT

Dit is het dan, mijn laatste praesesLULT ooit en ook mijn laatste maanden als praeses. Het was een speciaal jaar, maar zeker zeer leervol. Buiten organisatorische (en administratieve) skills, heb ik ook veel mensenkennis opgedaan. Ik ben zeer blij dat ik dit gedaan heb, maar het heeft me wel veel bloed, zweet en tranen gekost. Bloed omdat ik lomp ben en mezelf krab. Zweet omdat ik boeken/ Guido pakketjes/ drank/ ... versleurd heb voor de studenten, maar ook uiteraard af en toe eens gesport voor sportactiviteiten :p. En ja, ook tranen. Ik kan niet verbergen dat er hier en daar een mental breakdown is geweest, maar daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Ik schaam me wel voor al die studenten die het zo nodig vinden hun gezond verstand niet te gebruiken en massaal te feesten in een park, of hun vuil achter te laten. Maar goed genoeg gezaagd. We moeten nog energie sparen voor de komende examens, want ja de tijd gaat nu eenmaal snel en ik ben nu alweer in lichte paniek hoe ik alles voor mekaar ga krijgen. Gelukkig heb ik wel al vaker bergen verzet, uiteindelijk komt alles wel goed.

Via deze praesesLULT wil ik jullie een paar examentips geven. Maar niet zomaar examentips, tips om te studeren bij goed weer. (Hoor ik daar de frustraties al van iedereen die in de zon aan het genieten is en jij achter je boeken moet zitten?) Eerst en vooral hoop ik nu al dat we niet weer een soort van hittegolf gaan hebben, dit is NIET LEUK. Ikzelf kan eigenlijk echt niet goed tegen warmte, maar gelukkig heb ik wat tips & tricks.

- 1) Klassieker: zet je ramen 's nachts vollenbak open (PS. er bestaan producten/planten tegen muggen) en hou je gordijnen & ramen overdag dicht.
- 2) In de bib is het vaak wat frisser dan de slecht geïsoleerde koten, hou er wel rekening mee dat plaatsjes gereserveerd moeten worden!
- 3) Schaf een ventilator aan, er bestaan er in alle maten en kleuren. Ikzelf heb een mini-versie die ik op mijn laptop kan aansluiten via USB en een grotere die zo kan draaien (in de Action gekocht denk ik).
- 4) Maak een handdoek nat en steek die in de diepvriezer, ideaal om dit op je voeten te leggen voor afkoeling, of op je hoofd. Alternatief: je voeten in een emmer water zetten.



5) Wil je toch buiten studeren? Zorg dan dat je ingesmeerd bent! Om reflectie van de zon te vermijden, gebruik je best van dat gerecycleerd papier (niet zo spierwit) + is nog ecologisch ook! Voor de laptop had ik eens op het internet gezien dat je met een schoendoos schaduw kan maken + je laptop niet te laten oververhitten.



6) Voor het examen zelf, zorg ervoor dat je licht gekleed bent. Niets is ergers dan te zitten zweten en je niet te kunnen concentreren door de warmte!

7) Indien al deze tips niet helpen, kan je uiteraard nog een regendans uitvoeren. Buiten het verkrijgen van regen, kan je ook alle droevige gezichten zien van de mensen die hoopten gebruik te maken van hun zwembad (je kent het wel hé, al die Instagramverhalen). Je voelt je instant gelukkiger, want wie wil er nu mensen zien genieten van het goede weer terwijl jij als student zit te zwoegen om een diploma te halen, right?!

Ziezo, dat waren mijn tips! Vergeet zeker ook geen voorraad ijsjes aan te leggen 😊!

Dan wil ik graag nog mijn hele praesidium bedanken voor dit ongelofelijk gekke jaar. Ook al waren de verwachtingen waarschijnlijk helemaal anders, ze hebben toch doorgezet en leuke activiteiten kunnen organiseren (& we zijn gelukkig niet failliet, haha). Ik hoop dan ook dat we volgend jaar toch op een onvergetelijke manier het lustrumjaar kunnen vieren, en dat de dan afgestudeerden onder ons ook eens komen kijken. Ook nog heel veel succes aan mijn opvolger, het is een onvergetelijke ervaring en ik hoop dat we de corona-situatie toch al wat zal gaan liggen.

Ten slotte wil ik alle studenten heel veel succes wensen met de examens, geef vooral niet op en dan hebben jullie hopelijk allemaal een zomervakantie zonder al te veel zorgen!

Hele warme groetjes van jullie (nog eventjes) senior,

Saskia ❤️

Ut Vivat, Crescat, Floreatque GBK!



Kalender

Week 9		
Maandag	19/04/21	Time's Up Gamenight @Discord
Dinsdag	20/04/21	
Woensdag	21/04/21	
Donderdag	22/04/21	
Vrijdag	23/04/21	

Week 10		
Maandag	26/04/21	GBK verkiezingen @Zoom 12urenloop 2021 ONLINE @Strava
Dinsdag	27/04/21	12urenloop 2021 ONLINE @Strava
Woensdag	28/04/21	12urenloop 2021 ONLINE @Strava
Donderdag	29/04/21	12urenloop 2021 ONLINE @Strava
Vrijdag	30/04/21	

Week 11		
Maandag	03/05/21	GBK Studiekranse @Discord
Dinsdag	04/05/21	GBK Studiekranse @Discord
Woensdag	05/05/21	GBK Studiekranse @Discord
Donderdag	06/05/21	GBK Studiekranse @Discord
Vrijdag	07/05/21	

Week 12		
Maandag	10/05/21	
Dinsdag	11/05/21	
Woensdag	12/05/21	
Donderdag	13/05/21	
Vrijdag	14/05/21	



Vorbije activiteiten

Blandinia x Wetenschappen Speeddate

Niet veel is geweten over deze liefdevolle avond en hoeveel koppeltjes er gevormd zijn is een vraagteken. Wat we wel weten is dat het een gezellige avond was en dat het tijd is voor real life dating.

Wie was het enige aanwezige GBK-praesidiumlid?	Fred	Laure
--	------	-------

Veggie avond

Hoewel een matige opkomst (foei mensen) wel een zeer leuke, gezellige en vooral lekkere avond.

Welk vegetarisch gerechtje werd er op de cook-along gemaakt?	Tikka masala	Vegetarisch pastaatje
--	--------------	-----------------------

GBK quiz – corona edition 2.0

Alles behalve de makkelijkste quiz van het jaar... Ronde na ronde zware en lastige vragen die het ons toch wel serieus moeilijk maakten en ons hersenen pijnigden. Maar 'no pain, no gain', het was zeker een geslaagde avond en proficiat aan de winnaars!

Welke profs hadden vragen ingestuurd?	Prof. Chatrou en prof. Verbeken	Prof. Adriaens, prof. Devreese en prof. De Clerck
---------------------------------------	---------------------------------	---

Time's Up Gamenight

Leuk spel, alleen jammer dat we het vaker hebben moeten herstarten dan dat we het werkelijk hebben kunnen spelen. Elke keer was er wel weer iemand die er toch nog snel bij wou of plots internettroubles had en dus niet meer in de room geraakte... Bij afloop wel een heus pareltje op het internet gevonden dat zeker de moeite waard is om online samen met vrienden te spelen: Gartic Phone!

Hoe groot was de opkomst op deze leuke avond?	Pff, maar mild ze... Was meer een kleine praesidiumactiviteit.	Amai, wa nen opkomst! Zoveel man dat de Discord zelfs blokkeerde!
---	--	---

12urenloop 2021 ONLINE

Laten we zeggen dat we hopen dat het snel terug in real life kan doorgaan.

Welke kring is er gewonnen?	VTK	HILOK
-----------------------------	-----	-------



Cantus-cultuur!

Waaaat???? Dit is alweer de laatste editie (aan toekomstige wormen, ik ben bereid om dit volgend jaar ook te schrijven 😊) ? Het lijkt misschien alsof ik door heel de codex ben gegaan en geen enkel liedje meer heb om te bespreken, maar dit is allesbehalve waar. Uw codex bevat meer dan vierhonderd liederen waardoor ik dus makkelijk nog een tijdje door kan gaan. Vandaag gaan we de buitenlandse toer op!

Cielito lindo (codex: p382)

Oeh, een Spaans liedje! Wel... Ja en nee. De taal is Spaans, maar het is eigenlijk een traditioneel Mexicaans liedje. Het genre is wel traditioneel Spaans (ja, als in het land en niet de taal) en in het lied zelf wordt er ook gerefereerd naar een Spaanse bergketen. Confused yet??? Ik wel alleszins. Zullen we het houden op een Spaanstalig liedje dat eigenlijk Mexicaans is? Oké, perfect!



De componist is de Mexicaan Quirino Mendoza y Cortés, die het lied in 1882 tot ongekende populariteit bombardeerde. "Cielito lindo" betekent eigenlijk zoveel als "prachtig liefje". Ik hoor al kritiek opborrelen... Ja, cielo betekent hemel of lucht, maar wanneer we het als verkleinwoord gebruiken, dan betekent het evenveel als "liefje". Deze titel vertalen als mooie hemel is helaas wel fout.

Dat het een romantisch liedje is dat de liefde bezingt, hoeft niet te verbazen. Maar wat wordt er exact gezegd? In de eerste strofe wordt het gezicht van onze protagonist beschreven. Ze heeft donkere ogen die schitteren van achter haar prachtige donkere lokken. Het refrein heeft echter een triestigere ondertoon. Ons prachtig liefje wordt hier aangemoedigd om niet te huilen, maar te zingen aangezien dit het lijden verzacht. De tweede strofe geeft ons wat meer info over wat haar doet huilen. Hier wordt namelijk gezongen dat een vogel die zijn achtergelaten nest terug opgevuld vindt door een ander nadat hij het eerder verlaten heeft, het dan ook verdiend om dat nest kwijt te geraken.

Heeft een tweede man "Cielito lindo" in tranen achtergelaten en probeert onze zanger haar te overtuigen om hem te vergeten en zichzelf dus in zijn eigen armen te gooien? Precies wel...

In strofe twee gaat het over het moedervlekje naast haar lippen, waarvan hij zegt dat ze het enkel aan hem mag toevertrouwen, aangezien hij wel om haar geeft. Hmm... Is dit een vuile manipulatietruc? Begint er wel stillaan op te lijken. Is er iets in volgende strofen dat me dit verdicht zal doen laten herzien?

Wel... Neen.

Nu laat hij zijn voorzichtige aanpak van in het begin varen en gaat hij voluit voor de versiertactiek. Het gaat hier over haar mond en indien die van suiker zou zijn dat hij zijn tijd zou vullen met het genieten van haar zoetheid. Quirino wil duidelijk hele dagen aan een stuk muilen met haar en maakt hier zelfs geen geheim meer van. Dat is durven!

De volgende strofe klinkt ineens veel rustiger. In plaats van een redelijk expliciete kus, vraagt hij nu om een knuffeltje, heimelijk voor haar moeder thuiskomt. Als hij echt zoveel om haar geeft, waarom moet dit dan heimelijk gebeuren? Laten we onze hoop toch niet verliezen en wachten tot de laatste strofe.

Faith in humanity is restored! Hij vertelt dat terwijl Cupido aan het spelen was met zijn pijlen, hij per ongeluk verwond raakte. Onze man hier is dus gewoon een hopeloze romanticus die verliefd is geworden op een meisje dat helaas nogal toegetakeld was door liefdesverdriet.



Wat eigenlijk nog het triestigste is van deze hele zaak is dat we tijdens een cantus nooit echt volledig de normale setting van dit lied kunnen namaken.

Misschien wel eigenlijk. We kunnen vanaf het moment dat het mogelijk is met heel de GBK op een vliegtuig springen naar Mexico en de eerste Mariachiband die we tegenkomen vragen om het lied te spelen. Uiteraard komen er op dat moment uit verschillende hoeken ook nog Polka-danseressen af om de muziek te begeleiden. We sluiten de dag af met Tequila en gaan de volgende dag op excursie, op zoek naar reptielen, zeldzame planten en vogels.

Wie gaat er mee??? Mijn valies is staat al klaar!

Groetjes Merel

xoxo



Tetten van't GBK

Badass beestjes!

Dat het vrouwelijke geslacht best wel badass is, weten we al langer dan vandaag. Maar hoe uit zich dat op andere manieren in het dierenrijk? Hier volgt een korte bloemlezing!

Anglerfish



Beginnen doen we met deze badass woman, de anglerfish! Deze herkenbare spooky vissen kent iedereen wel uit de film Finding Nemo, maar wist je dat enkel de vrouwelijke exemplaren zo een cool 'lampje' voor hun kop hebben hangen? Dit gebruiken ze zoals wij een vislijn gebruiken: met het bioluminescente uiteinde lokken ze hun prooi om ze dan onverbiddelijk op te slokken, ze kunnen zelfs prooi verslinden

tot twee keer groter dan hun eigen lichaamsgrootte! Maar er is nog meer: de mannelijke anglerfish zijn namelijk veel kleiner dan de vrouwtjes. Ze zijn constant op zoek naar de onweerstaanbare vrouwtjes en eenmaal ze die hebben gevonden bijten ze zich vast met hun scherpe tanden. Na een bepaalde tijd versmelt het lichaam van het mannetje met dat van het vrouwtje en verliest hij zijn ogen, vinnen, al zijn interne organen, zijn waardigheid, zijn levenslust, MAAR zijn testes blijven gelukkig nog over! Een vrouwtje kan rondzwemmen met tot wel 6 zo'n 'mannetjes' op haar lijf, waardoor ze altijd genoeg zaad op zak heeft, you go girl!

Bonobo's

Soms moeten we het niet ver gaan zoeken, want bij één van onze dichtste verwanten uit het dierenrijk zijn de vrouwtjes pas echt badass. Ik heb het hier over de Bonobo, aka de iets minder bekende zustersoort van de Chimpansees. Let me tell you: de vrouwtjes hebben het hier echt wel voor het zeggen, Bonobo kolonies staan namelijk bekend als een typisch 'matriarchaat'. Vrouwtjes



verlaten hun geboorteplaats voor hun puberteit om zo snel mogelijk een kolonie te vinden waarbij ze zich kunnen aansluiten, en hier vormen ze levenslange vriendschapsbanden met de andere girlz (de band gaat noooooit stuuuuuk). Ze zullen elkaar dan ook altijd verdedigen.



Als een vrouwtje in oestrus is (wat wilt zeggen dat ze in een vruchtbare periode is) en enkele mannetjes zijn net iets te opdringerig, dan zullen vrouwtjes samenspannen om ze eens goed een lesje te spellen. Dat kan er soms agressief aan toe gaan, onderzoekers hebben zelfs al eens geobserveerd dat een mannetje een teen is kwijtraakte tijdens een gefaalde flirtpoging, auwch... Dit terzijde, deze vriendelijke mensapen staan over het algemeen bekend als zeer vredelievende wezens. Als er ergens een probleem dreigt op te duiken zal dit bijna nooit eindigen in een ruzie, want hier hebben ze een veel betere strategie op gevonden, namelijk seks! Mannetjes met vrouwtjes, vrouwtjes met vrouwtjes, mannetjes met mannetjes en zelfs adulten met juvenielen (oke dat gaat er misschien wat over, viezerikjes!), het kan allemaal! Ze hebben dan ook een heel arsenaal aan strategieën om zich met elkaar te verzoenen: orale seks, french-kissing,... er is zelfs al geobserveerd dat vrouwtjes takjes als sex toys gebruiken! Het is dus niet te verwonderen dat ze bekend staan als de 'hippies' onder de primaten. Als dat geen vrijgevochten boss bitches zijn dan weet ik het ook niet meer!

Kalkoenen

Euhm, ... Waarom zijn kalkoenen interessant? Dat is een heel goede vraag met een zeer goed antwoord! Buiten hun gebruik in vele kerstmaaltijden en hun vreemde geluid (koele koele koele sic.) zijn ze ook bekend door een heel bijzonder biologisch fenomeen dat mannen totaal overbodig maakt voor de voortplanting. Ik heb het hier over ✨ parthenogenese ✨. Dit is een proces waarbij een vrouwelijk individu van een bepaalde soort nakomelingen kan krijgen zonder dat hier mannetjes aan te pas komen (dit is verschillend van vegetatieve

voortplanting!!!). We gaan de precieze werking hier niet uit de doeken doen hihi (val uw professor van een genetisch of vogelgericht vak daar eens mee lastig). Wat ik hier wel zal uitleggen is een theorie die deze (vreemde) techniek probeert uit te leggen. Deze manier van voortplanting is absoluut niet de norm, maar komt voor bij verschillende soorten haaien, amfibieën, reptielen en vogels zowel in het wild als in gevangenschap (dus zelfs wanneer er genoeg mannetjes in de omgeving zijn). Eén theorie stelt dat wanneer een vrouwtje in contact komt met sperma van een te lage kwaliteit, ze liever zelf voor haar nageslacht zorgt. Nog maar eens bewezen: liefste mannen, zelfs voor de voortplanting zijn jullie niet noodzakelijk! Maar voor jullie is er misschien toch nog iets dat jullie een beetje kan troosten! Er kunnen door parthenogenese geen vrouwelijke individuen voortgebracht worden. Bij de mens worden mannen gekenmerkt door een XY-chromosoom (heterozygoot) en vrouwen door XX (homozygoot). Bij vogels zijn de vrouwtjes heterozygoot en kunnen ze enkel homozygote nakomelingen voortbrengen. Er zal dus geen onoverwinnelijke lijn van genetisch identieke vrouwelijke kalkoenen voortgebracht worden (snik).



Gevlekte hyena's

Wild, ongetemd en met enge lach! Dat zijn overduidelijk hyena's! Ze lijken misschien wat op honden, maar toch behoren ze tot de Feliformia.

Ook bij deze soort zijn de vrouwtjes duidelijk superieur aan de mannetjes. Niet alleen overtreffen ze hun mannelijke soortgenoten in grootte, maar ook in de afmetingen van hun geslachtsorganen! Vrouwelijke hyena's hebben namelijk een clitoris die qua grootte de penis van de mannetjes evenaart. Het is dus altijd een *clitorisico* dat je een vrouwelijke hyena aanspreekt met meneer.... Hihi oeps.. Sorry... Ook vallen er vanonder twee "bobbels" op te merken die voor een ongetraind oog lijken op testikels. Hun clitoris wordt ook wel eens een pseudopenis genoemd, aangezien ze via deze weg zowel urineren als bevallen. Beste mannen: stel u eens voor dat u er een baby moet uitpersen via uw plasgaatje? Exact, vrouwelijke hyena's zijn ongelooflijk badass en je zou onmiddellijk op uw knieën moeten vallen om hen te aanbidden.



Is dat alles? Nee, helemaal niet!!!

Wat ook opmerkelijk is aan de hyena is hun sociale rang. Hier staan vrouwtjes namelijk ook aan de top! Ze kiezen zelf met wie ze paren en wanneer! Ze zijn sterker dan de mannetjes en kunnen hen dus makkelijk de baas. Een beter voorbeeld van feminisme in het dierenrijk lijkt me moeilijk te vinden!

Met lieve groetjes en knuffels, gurlies van de GBK

Saskia, Iona, Anna, Laure, Mayte, Noa, Rood, Sharon, Merel, Els en Charlotte



Horrorscoop

Iedereen weet sowieso wat een horoscoop is (zo niet, pak een Metro krantje aan het station en u begrijpt meteen de essentie...). Het komt dan ook steeds op hetzelfde neer: je vrienden zullen je door dik en dun steunen of je zal de ware liefde tegen het lijf lopen, je zal geld, geluk en roem vinden of het zal even tegenzitten maar je komt er hoe dan ook weer sterker uit. Maar wat als er nu eens geen happy ending is? Wat als alle sterrenbeelden samen op weekend zijn in een groot, maar van de buitenwereld geïsoleerd, landhuis Met een moordenaar op hun hielen? Op welke manier zou het lot hen tarten en op welke manier zullen zij in dit horrorscenario sterven? *queue dramatic music* Wij stellen voor, uw horrorscoop!



Ram (21 maart-19 april)

In het horrorhuis sterf jij als: tweede

Na het horen van een vreemd en eng geluid uit een klein, luguber ogend kamertje zal jij de enige zijn die dapper genoeg is om naar binnen te gaan en een kijkje te nemen.

Slechte keus natuurlijk, want daar staat het lot je al op te wachten met zijn pas geslepen mes. Brutaal wordt jouw keel opengereten en wordt je als een mak lammetje geslacht.

Stier (20 april-20 mei)

In het horrorhuis sterf jij als: elfde

Als iemand die vlucht van linke situaties zet je het op een lopen richting een telefoonhokje. '911, what's your emergency' zijn de laatste woorden die je zal horen wanneer een mes je langs je rug zal doorboren en je verbinding met het aardse bestaan zal verbreken.



Tweelingen (21 mei-20 juni)



In het horrorhuis sterf jij als: vierde

Tijdens een moment van intense paniek loop je van het huis weg richting het bos en zo geraak je gesplitst van de groep. Een luid geluid van krakende takken zal te horen zijn wanneer plots de grond van onder je voeten verdwijnt en je in een put met spiezen valt.

Kreeft (21 juni-22 juli)

In het horrorhuis sterf jij als: derde

Je bent eigenwijs en wil maar niet geloven dat een duistere macht het op jou en je vrienden gemunt heeft. Om aan de gekte van de situatie te ontvluchten, zal je beslissen om wat te gaan ontspannen. Toevallig genoeg staat de jacuzzi al heerlijk te bubbelen. Onbezonnen neem je een duik waarna je merkt dat dat het water niet zomaar bubbelt... maar kookt. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten... letterlijk, want je zal levend gekookt worden.



Leeuw (23 juli-22 augustus)



In het horrorhuis sterf jij als: zevende

Na een accident waarbij iemand zichzelf per ongeluk van het leven berooft, blijkt er een kleine connectie te zijn tussen jou en dit vreselijke ongeval. Hoewel onschuldig, keert de groep zich toch tegen jou en word je gelyncht. Het avontuur stopt hier voor jou, vermoord door de mensen die jij als vrienden beschouwde...

Maagd (23 augustus-22 september)

In het horrorhuis sterf jij als: eerste

De drama queen van de bende. Na een woordenwisseling zal je even naar buiten gaan om wat stoom af te blazen. Helaas ben je niet alleen en zo wordt jouw hart doorboord, sneller dan dat je ooit de liefde bedreven hebt (of zou hebben, after all ben je maagd natuurlijk...).



Weegschaal (23 september-22 oktober)



In het horrorhuis sterf jij als: achtste

Als goede bemiddelaar zal jij degene zijn die doorheen dit alles de gemoederen zal proberen te sussen. Je zal jezelf dan ook als leider van de groep beschouwen. Echter ben je niet akkoord om zelf rechtvaardige rechter te spelen wanneer iemand gelyncht wordt. 'Wat Vrouwe Justitia niet ziet, kan ook niet terecht worden' zal je denken bij het verlaten van de groep. Deze foute beslissingen doet je echter de das om, letterlijk, want je zal al hangend eindigen met een lus om de nek.

Schorpioen (23 oktober-22 november)

In het horrorhuis sterf jij als: negende

Je bent afhankelijk van anderen en laat je graag leiden. Het vinden van het dode lichaam van jouw leidersfiguur zal een vluchtreactie bij je teweeg brengen. Het niet opmerken van een verborgen tripwire, zal echter ook jouw lot bezegelen.



Boogschutter (23 november-21 december)



In het horrorhuis sterf jij als: zesde

Wanneer er een wapen gevonden wordt, zal je denken dat dit een flauwe grap van je vrienden is. Vastberaden zal je de loop tegen je hoofd plaatsen en de trekker overhalen. Het was echter geen grap en jouw dood is helaas ook niet fake. Wel een mooi schot in de roos!

Steenbok (22 december-19 januari)

In het horrorhuis sterf jij als: vijfde

Aangedaan van alles wat er zich afspeelt, zal je proberen wat perspectief op te doen door op het dak te klimmen. De waarschuwingen over de gladheid ervan zullen volledig aan jou voorbij gaan en het lot is je niet goed gezind wanneer je uitglibbert en zo jouw grip op het dak (en het leven) verliest bij het te pletter storten op de grond.



Waterman (20 januari-18 februari)



In het horrorhuis sterf jij als: twaalfde

Tijdens een moment van angst sluit je jezelf op en af van de buitenwereld. Pas wanneer de rust wederkeert zal je weer naar buiten treden. Gezien je ook impulsief van aard bent, zal je in een dorstig moment een handig geplaatst glaasje water (dat vergiftigd bleek te zijn) naar binnen gieten. Schuimbekkend val je achterover en zal je jezelf berouwen van eerder gemaakte levenskeuzes. Geniet van jouw eeuwige slaap...

Vissen (19 februari-20 maart)

In het horrorhuis sterf jij als: tiende

Je bent van nature een angsthaas. Gezien je je op je gemak voelt in het bijzijn van water zal je de vijver opzoeken. Niet toevallig heeft het lot daar netten gelegd waar jij in verstrikt zal raken. Als een vis op het droge zal je trachten jezelf te bevrijden maar dit zal helemaal averechts werken. Een duik in het water bezegelt je lot wanneer je naar de bodem zakt en verdrinkt, verstrikt in netten en niet in staat om jezelf te bevrijden.



Fill in the blanks

Je beschrijft een typische dag in jouw leven als biologiestudent (post corona wel te verstaan), maar iemand heeft wat woorden verwijderd in jouw beschrijving. Kijk eerst naar wat tussen de haakjes staat en vul op de lijntjes een gepast antwoord in. Of vervolledig het verhaal samen met iemand anders!



Je staat op wanneer je de haan hoort _____(werkwoord waarbij geluid wordt geproduceerd, in infinitiefvorm). Oh nee, jouw wekker is niet afgegaan en de les van _____ (prof naar keuze) is al begonnen. Je besluit toch te vertrekken en je neemt je _____ (voertuig) en vertrekt richting _____ (plek in Gent).

Onderweg word je tegengehouden door de politie. De agent vertelt dat je wordt aangehouden op verdenking van _____ (misdrijf)! Je kan door de stress jouw _____(lichaamsdeel) niet meer onder controle houden. Wanneer de agent vraagt wat er mis is, zeg je dat jouw _____ (familielid) door een _____ (soort natuurramp) in _____ (Duitse stad) een enorme schrik heeft opgedaan van _____ (dier mv.) en nu onmiddellijk jouw hulp nodig heeft. De agent is _____ (bijvoeglijk naamwoord) en laat je _____ (aantal minuten) later gaan. Plots valt er een zwaar/zware _____ (groot voorwerp) uit de lucht en jouw _____ (eerder genoemd voertuig) wordt volledig verpletterd. De les is ondertussen toch voorbij en je besluit naar het Citadelpark te gaan samen met _____ (beroemdheid) en _____ (praesidiumlid). Je hebt _____ (niet zo lekker eten) meegenomen en de beroemdheid nipt voorzichtig van zijn/haar glaasje _____ (vloeistof). Het eerdergenoemde praesidiumlid is _____ (gemoedstoestand) omdat _____ (ander praesidiumlid) op _____ (GBK-evenement) een _____ (bizar voorwerp) in brand heeft gestoken en hierdoor momenteel de/het heel/hele _____ (natuurgebied) in lichterlaaie staat.



De brandstichter herinnert zich hier echter niets meer van en is die ochtend naakt wakker geworden met enkel _____ (persoon of voorwerpen) naast zich. Om de situatie te ontwijken verzijn je dat je vanavond nog de _____ (belangrijke internationale prijsuitreiking) bij te wonen hebt. Iedereen gelooft je aangezien je al _____ (aantal jaren) een affaire hebt met de directeur van _____ (internationale organisatie). Helaas liep die relatie al _____ (ander aantal jaren) geleden op de klippen.

Ondertussen ben je naar de/het _____ (bekend gebouw) vertrokken om een practicum voor te bereiden. De volgende dag zal je immers een dissectie uitvoeren op een _____ (zeldzame diersoort) en er werd je gevraagd om _____ (lichaamsdeel) in te zamelen voor de nieuwe tentoonstelling van het GUM.

Je eindigt de nacht met _____ (getal) glazen _____ (favoriete drankje).

Helaas, 's morgens word je wakker en beseft je dat het allemaal een droom was...



Taxonomemes

Ok, iedereen weet dat er in het Engels wel enkele opmerkelijke namen zijn gegeven aan sommige soorten. Zo hoor je Engelstalige vogelspotters misschien wel eens zeggen "I've seen some great tits in my garden!" of "I saw a nice pair of brown boobies on the beach today." respectievelijk wijzend op enkele onschuldige koolmezen en bruine genten die voorbijvlogen en niet op een vrouw die haar buste al eens graag laat zien. Ook bij de zinnen "I rode my ass this morning." en "I put a slippery dick in my aquarium."



zal het

hoogstwaarschijnlijk gaan over respectievelijk een ezel en een visje en niet direct over zijn kinks. De man die de skink *Eroticoscincus* sp. (letterlijk vertaald 'sexy skink') benoemde, had echter misschien wel een kink voor skinken.

Het gebeurt trouwens veel dat wetenschappers vaak een naam geven op basis van waaraan het hen aan doet denken... en dat blijken heel vaak genitaliën te zijn. Een bloem die op een clitoris lijkt wordt bijgevolg *Clitoria* sp. genoemd, planten met uitgesproken bulten/wratten worden gelinkt aan



tepels (*Mammillaria* sp. en *Ophrys mammosa*) en bij het welbekende *Vanilla* sp. deed de vanillevrucht blijkbaar denken aan een vagina. Ook het mannelijk geslacht wordt vertegenwoordigd door namen zoals 'misvormde penis' (*Amorphophallus* sp.), 'kleine hondenpenis' en 'brutale penis' (*Mutinus caninus* en *Phallus impudicus*, 2 stinkzwammen) en 'kleine penis' (de volledige groep van peniswormen, Priapulida). Een schelp moet maar een beetje het uiterlijk van een penis hebben om blijkbaar gedoopt te worden tot *Penicillus penis* (nu *Verpa penis*) en

Penicillus vaginiferus en de Orchideeën danken hun naam aan het Griekse woord voor testikels (naar de ovale knollen van *Orchis* sp. en het fabeltje dat deze bloemen uit het sperma van copulerende dieren groeien). Het geven van namen op basis van genitaliën is zelfs zo ver doorgedreven dat het dijbeen van (vermoedelijk) een *Megalosaurus* de naam *Scrotum humanum* (zie foto) heeft gekregen omdat het op een gigantische balzak leek.



Vanwege de grote vrijheid die taxonomen hebben in het benoemen van soorten, houden sommigen van hen zich niet in om zich van hun meest creatieve kant te laten zien. Zo kunnen er palindromen als *Afgoiogfa*, *Aidemia*, *Allenella*, *Xela alex*, *Orizabus subaziro* en *Aha ha* ontstaan - gerucht gaat dat deze laatste zou zijn ontstaan door de reactie "Aha" van de wetenschapper wanneer hij zijn collega eindelijk kon bewijzen dat het inderdaad een nieuwe soort is – maar ook anagrammen als *Filago*, een geslacht onderverdeeld in de ondergeslachten *Filago*, *Logfia*, *Gifola* en *Oglifa*.

Vooraf het geslacht *Agra* bewijst dat sommige wetenschappers hun creativiteit echt tot het uiterste willen drijven. Het geslacht bevat bijna 600 beschreven soorten (en vermoedelijk nog veel meer onbeschreven soorten) waarvan de helft benoemd werd door ene Terry Erwin met soorten vernoemd naar mensen als *A. schwarzeneggeri* en *A. katwinsletae* of fictieve figuren als *A. sasquatch*, *A. yeti*, *A. winnie*, *A. yoda*, *A. smurf*, *A. dora* en nog zoveel meer. Maar de echt leuke vind je in de puns die hij maakte. Het grootste deel van deze puns had (denk ik) te maken met merknamen zoals *Agra co/eps* (ik vermoed naar Graco EPS) maar ook enkele andere leuke woordspelingen zoals: *Agra vation*, *Agra vate*, *Agra cadabra*, *Agra dation*, *Agra phite* en *Agra phobia* (aan jullie om er de pun uit te halen 😊). Dit is trouwens niet het enige geslacht waar er meerdere woordspelingen worden gevormd. Ook *Pieza* met *Pieza pi*, *Pieza rhea* en *Pieza kake* of *Gelae* met *Gelae baen*, *Gelae rol*, *Gelae fish*, *Gelae belae*, en *Gelae donut* zijn goede voorbeelden (zeg ze luidop en je zal ze wel snappen welke lekkernijen er achter schuilen).

Gelukkig willen taxonomen tussen al het grappen door af en toe ook eens aandacht vestigen aan enkele kritieke toestanden. Zo danken de hagedissen *Ameiva nodam* en *A. aggerrecusans* hun naam gezien beide aangeven dat de voortzetting van lokale damprojecten nefast zou zijn voor deze (en waarschijnlijk vele andere) soorten. ('no dam' spreekt voor zich; 'agger' is dam en 'recusare' is afwijzen). Ook *Eurythenes plasticus*, een diepzee vlokreeft, dat tussen 6000 en 7000 meter diepte leeft, is nu het gezicht voor het aanhoudende plasticprobleem in de oceanen nadat er plastics in zijn darmstelsel waren gevonden. Verder dankt de Golden Palace Monkey (*Callicebus aureipalatii*) aan die GoldenPalace.com de naam op een veiling kochten ten voordele van het Madidi National Park in Bolivia. Misschien heeft *Potamophylax coronavirus* ook wel een naam gekregen om een probleem aan te kaarten.

Ok, misschien nog een laatste leuk taxonomisch verhaaltje om het af te leren, maar het vereist een heel klein beetje theorie. In het kort komt het er op neer dat tussen de zoölogische en botanische (met ook algen, wieren en fungi) namen overeen mogen komen gezien het los van elkaar staande codes zijn. Met dat in het achterhoofd gaan we even naar het geslacht *Lactarius* (zowel de gekende melkzwammen als een geslacht van vissen).





Enkele wetenschappers die dit vissengeslacht onderzochten wisten uiteraard dat de zwamvariant de meest populaire van de twee was. Om toch een beetje aandacht naar hun sector te trekken noemden ze een nieuw beschreven (uitgestorven) soort ludiek genoeg *Lactarius*

nonfungus. Niemand minder dan prof. dr. Verbeken (prof Mycologie in de tweede bach 😊) merkte dit op en gaf op even ludieke wijze antwoord door een melkzwam te beschrijven als *Lactarius nonpiscis*. Niet toevallig een melkzwam met een vissige geur.

Nog enkele honourable mentions:

- *Mama sp.*, *Mamma sp.* en *Papa sp.*
- *Iffibitium sp.* (zeer kleine mariene gastropoden)
- *Mini ature*, *Mini mum* en *Mini scule*
- *Trombicula doremi* en *T. fasolla* (nu nog 'sido')
- *Arses sp.*, *Samba sp.*, *Aloha sp.*, *Hunkydora sp.*, *Villa sp.*, *Cafetaria sp.*, *Oops sp.*, *Problema sp.*, *Disaster sp.*, *Stupidogobius sp.*
- *Chaos chaos* (ironisch genoeg door Linnaeus beschreven)
- *Abra cadabra* (nu jammer genoeg in het geslacht *Theora*)
- *Vini vidivici* (papegaaiensoort dat ongeveer 700-1300 jaar geleden is uitgestorven)
- *Colon rectum*, *Doryctes fartus*, *Bullisichthys caribbaeus*, *Tamoya ohboya*, *Euglossa bazinga*, *Kamera lens*, *Boops boops*, *Oedipina complex*, *Proceratium google*, *Montypythonooides riversleighensis*
- *Labia minor* (niet kleine schaamlippen maar de kleine oorworm)
- *La sp.* (kleine vlindertjes) met *La cerveza* (het bier), *La paloma* (de duif) en *La cucaracha* (de kakkerlak)
- *Lycoperdon sp.* (vertaald tot 'wolvenscheet'), *Ninjemys oweni* (vertaald tot 'Owen's Ninja Turtle'), *Brachyanax thelestrephones* (vertaald tot 'little chief nipple twister')
- *This sp.* (de naamgever heeft blijkbaar een poster op zijn kantoor met een foto van deze vlieg en het bijschrift 'Look at This!')
- Fonetische namen als *Phthiria relativitae* ('theoria relativitae'), *Pison eu* ('piss on you'), *Pison eyvae* ('poison ivy'), *Eurygenius* (tip, als je het niet vindt, dan ben je het niet), *Partystona sp.* en *Ytu brutus* ('Et tu, Brute?')

Ik denk dat ik nu wel echt mijn punt gemaakt heb. Hoewel niet de populairste tak der biologie gezien het als onnodig en saai wordt beschouwd, toch is taxonomie nog steeds een levendige en uiterst noodzakelijke wetenschap die niet zo saai lijkt te zijn eens je je een beetje verdiept in wat er achter de namen schuilt. En dan moet je weten dat al deze pagina's steeds maar een selectie zijn van wat er wel niet allemaal vinden is.

Killi out 🐼



Quotes

Thiemen: "Ahn ja, ze hebben eerst een blanke opgeblazen."

Cath tegen Anna: "Zou jij van mijn kinderen houden?"

Anna: "Ik zou niet eens van mijn eigen kinderen houden."

Saskia: "Wil iemand een snoepje?"

Killi: "Drugs?"

Saskia: "Mond-op-mond-reclame"

Ruben/Filip: "Hoeveel poten heeft een schildpad?"

Arno tegen Anna: "Heb ik al met uw lief gemuild?"

enkele seconden later: "Ahn ja, waarschijnlijk wel."

Saskia: "Mijn bonen zijn echt keineig aan't groeien!"

Rood: "ik ga in de loop van de avond eens hallo zeggen aan de satanisten."

Ruben: "Wil er iemand aan mijn zak water voelen?"

Mozard: "Da's geen kinderspel, da's klokkenspel!"

Sharon: "Da's gezond, dat komt van de grond."

Mozard: "Da's wel normaal dat je dingen ziet met je ogen open."

Merel: "Niet voor een blinde."

Sharon: "Wat is een zalm?"

Anna: "Dat ufootje."

Merel: "Zeekoeien verdienen echt appreciatie!"

Fredje: "Ik apprecieer je."

Anna: "Alle vissen moeten weggaan."

Sharon: "Hebt gij wimpers op uw handen?"

Merel: "Het is een parasiet."

Killi: "Jij ook!"

Anna: "Tikkertje met jezelf is gewoon joggen."

Mozard: "Teven zijn altijd wak."

Sharon tegen Lennard: "Waar stoppen uw benen?"

Mozard: "Niet muilen met mijn chauffage!"

Merel: "Waarom klink je als een ezel?"

Anna: "Da's Marc."



Mozard: "Een boom is toch altijd oneindig?"

Noa: "Met de zee naar De Clerck."

Babette: "Ik ging bijna zwanger zijn."

Filip: "Strooi het over mij."

Noa in het Citadelpark: "Het ruikt hier naar vliegveld."

Mozard tegen Noa: "Wil u papa mijn lief doen?"

Filip: "Oh, die penis kwam zo tot leven bij Niko."

Mozard: "Mocht Niko met zijn kont bloot liggen, dan zou 'k da ook doen."

Babette op de online quiz: "Bestelling tafel Capabri: 2 pintjes, een Fanta en 2 cola's."

Jessie: "Ik ben gewoon afgeleid door de penis op de achtergrond..."

Babette: "Ik ben het de laatste tijd beu dat we altijd ons hoofd er moeten bijhouden, dus ik wel graag taxidermie leren."

Jessie: "Ja, da's misschien wel goed, dat is wat meer 'dood'werk."

Saskia: "Amai, die blijven zo goed rechstaan!"

Arne tegen Sharon op de online quiz: "Dank u om dat te sharen Share(on)."

Mozard tegen Mayte: "Ma gij zijt gelijk een panda, gij overleeft enkel omdat wij als maatschappij dat toelaten."

Mayte: "Ik ben slagroom."

Killi: "Mijn tanden trillen."



Praesidium woordgrapjes

Laat uw praesidiumleden wat nablijven op een vergadering en er zal sowieso gezeverd worden. Helaas is deze zever van een bijster laag niveau. We hebben echter toch beslist om hem aan u te serveren. Enjoy deze verbasteringen van onze namen en gebruik ze waar nodig in conversaties tijdens Maytheepartijtjes om jouw liefste Charlotgenoten te ambeteren.

Charloterij
Saskianderstalg
Merelativeren
Lennartrose
Mozarthrose
Mozarthropoda
Merelaxatie
Rubenadrukken
Sharonderwereld
Annafdruk
Lennardisanaal
Ik heb geen Elinespiratie meer
Annalingus
Killiannalingus
Annakkerploeg
Annapartheid
Annarexia
Killiamnesia
Thiemunteenheid
Rubenadeeld
Killianus
Killianaal
Lennhartchirurg
Lennardo di Caprio
Killianker
Flaure
Killiannelide
Rubeneden
Sharond
Lennaardbei
Thiementaal gehandicapt
Killianalfabeet
Loch ines
Ionasatie energie
Rubenedenhoek

Killian Thomas
Sharontmaskerd
Saskillian
Annakende sharontslagen
Annappelsap
Killiantidepressiva
Noaap
Saskiantwoordapparaat
leden Sharonsele
Nikoolmijn
LennArdenen
Thiemenstruatie
Charlotto
Saskianu reeves
Killianaconda
Killiantagonist
Killianorexia
Killiantichrist
Killianadroom
Rubento box
Ionagold
Lennaardappel
afhalennard
Killiandrogeen
Annachttegaal
een cnuddebeest
Rubenauwdheid
Rubendelid
Chatroelant
BioCharlotte
Merellen
Sharondeugend
nog Thiemenuutjes
Nikorenmarkt
Sharondpunt



Mayte edition, aka Maytedition:

Maytheepot
Maytheologie
Maytelepathie
Maytelegram
Mayteenwratjes
Maytepelpiercing
Maytelevisie
Maytheekransje
Mayteennagel
Maytepelkanker
Maytegenstelling
Maytegenslag
Mayteringleier
Mayteunisbloem
Mayteenslippers
Maytegenstander
Mayteerbemind

Maytekentangetje
Maytentoonstelling
Mayteelbalkanker
Maytekenfilms
Maytekenpapier
Mayteams
Maytestosteron
Maytestikel
Mayteek
Maytent
Mayteflon
Maytepel
Maytegen
Maytegenwerken
Maytestament
groene Maythee
mooi en Maydogenloos



Bio-memes



Are You A Possum?

1) Do you eat garbage?



2) Do you scream in the morning?



3) Do you shutdown in high stress situations?



If these apply to you then you may need to contact a physician immediately



@last_place_comics lastplacecomics.com @lastplacecomics





being vaccinated does not mean you can emerge from tunnels you burrowed in for 17 years, molt into adults, cover every vertical surface, scream up to 105 decibels for sex, have an orgy with your relatives, lay eggs, and die within the month.



ice-block Follow

Scientists tagging birds with colored bands and accidentally making the tagged birds more appealing to mates is so funny. Imagine being abducted by aliens and they give you a gucci belt

1,398 notes



Locomotion in Protozoa

fig. 1:
via cilia



fig. 2:
via ciliwalk



Facebookshizzle



Wist je dat...

GBK

- ... Laure niet wist wat een vlinder is?
- ... Killi graag eens met chipszakken knuffelt?
- ... Sharon heel erg lange benen heeft?
- ... Sander dacht dat er een kreeft op ons schild stond?

Biologie

- ... bidsprinkhanen 5 ogen hebben?
- ... 2 hiervan grote facetogen zijn voor het zien van voedsel en gevaar, beweging en dieptezicht?
- ... de overige 3 simpele ogen zijn met een ondergeschikte visuele functie en enkel voor het waarnemen van licht?
- ... bidsprinkhanen nauwer verwant is aan kakkerlakken en termieten dan aan sprinkhanen en krekels?
- ... luiaards de mogelijkheid om hun eigen lichaamstemperatuur te controleren verloren zijn?
- ... ze hierdoor kunnen sterven van uithongering met een volle maag?
- ... dit komt doordat bij een te koude temperatuur de bacteriën in zijn verteringsstelsel stoppen met werken?
- ... de vagina van een blauwe vinvis groot en diep genoeg is zodat er 5 tot 6 mensen in kunnen neerliggen?
- ... het hart van een blauwe vinvis zo groot is als een kleine auto en de slagaders breed genoeg zijn dat je er door kan zwemmen?
- ... walvissen en dolfijnen 2 manieren hebben om te slapen: al zwemmend of stilhangend in het water?
- ... ze dit bij deze laatste manier zowel horizontaal als verticaal kunnen?
- ... de huid van ijsberen zwart is en dat hun haren doorzichtig zijn?
- ... deze beren toch wit kleuren omdat de haren hol zijn en zo licht reflecteren?
- ... ze door deze holle haren ook gelig (door zeehondenolie) of zelfs groenig (door algen) kunnen zijn?
- ... hun tong, afhankelijk van het licht, blauw, paars of zwart kan zijn?



Best off: Biologische boeken

Aangezien de vakantie dichterbij komt, zal je binnenkort jouw studieboeken kunnen inruilen voor meer informele lectuur. Hier toch enkele aanraders om toch nog wat biologie te kunnen verwerken in jouw vrijwillige lectuur.

A life on our planet (David Attenborough)



David Attenborough die bij velen van ons de passie voor de natuur en dieren heeft doen opflakkeren en ons heeft verblijd met tal van documentaires, blik met dit boek terug op zijn leven op onze planeet. In dit boek beschrijft hij met behulp van grote evenementen uit zijn leven de grote veranderingen die onze aarde in die tijd ondergaan heeft. Hij praat over de aangroei van bevolking, het verlies van natuurlijke habitatten en de hoeveelheid CO₂ in onze lucht.

Het is redelijk confronterend om te zien wat er kan veranderen gedurende slechts één mensenleven. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel, maar wordt er ons ook gewezen op de maatregelen die we nu op dit moment kunnen nemen om het tij te doen keren en klimaatverandering een halt te doen toeroepen. Dit boek kan de grootste klimaatontkenners hun kar doen keren!

Voor haters van boeken: de gelijknamige documentaire staat ook op Netflix en is absoluut een aanrader!

The Invention of Nature: The Adventures of Alexander von Humboldt, the Lost Hero of Science (Andrea Wulf)

Meestal zijn het de vrouwelijke wetenschappers die door de geschiedenis vaak vergeten worden, maar in dit geval werd Alexander von Humboldt ook wel aan zijn lot overgelaten. Nochtans was hij één van de meest doortastende wetenschappers van zijn tijd en heeft hij contributies geleverd aan praktisch elke wetenschappelijke discipline. Door zijn vele reizen legde hij verbanden tussen het voorkomen van soorten vegetatie en de hoogtes waarop ze groeiden. Hij heeft enorm veel soorten geïnventariseerd en beschreven. Ook zijn er veel soorten en plekken naar hem vernoemd. Bv. de Humboldtpinguïn, de Humboldtstroom (belangrijkste oceaanstroom van Zuid-Amerika), Pico Humboldt (bergtop in Venezuela), ...



Andrea Wulf vertelt op een prachtige wijze de verhalen en avonturen van Humboldt in een soort mengeling tussen wetenschap en geschiedenis. Dit boek is een echte aanrader!

Tree story: the history of the world written in rings (Valérie Trouet)



Prof. dr. Valérie Trouet is een Vlaams bio-ingenieur die gespecialiseerd is in het onderzoek van jaarringen in bomen aka dendrochronologie. Na haar masterproef, waar ze in Tanzania oude bomen moest bemonsteren, was ze verkocht en heeft ze haar verder onderzoek hier volledig aan gewijd. Ze werkt momenteel aan het Laboratory of Tree-Ring Research van de University of Arizona (VS). Eerder onderzoek mocht ze ook al publiceren in de wetenschappelijke magazines Nature en Science. Ook heeft ze lange tijd in Zwitserland gewerkt.

In dit boek vertelt ze korte verhalen in verband met haar onderzoek en haar positie als vrouwelijke wetenschapper in voornamelijk door mannen gedomineerde wereld. Aan de hand van haar onderzoeken in verschillende landen en klimaten kom je meer te weten over welke betekenis jaarringen hebben in onderzoek naar klimaat en naar klimaatverandering. Steun onze vrouwelijke wetenschappers en geef dit boek een kans!

Dr Tatiana's sex advice to all creation (Olivia Judson)



Alles wat je ooit hebt willen weten over dieren en hun (seksuele) gewoontes en nog veel meer! Dat is wat je in dit boek kan vinden.

Het wordt gepresenteerd alsof je een vraag antwoord rubriek aan het lezen bent in een tijdschrift met één verschil: de vragenstellers zijn diertjes die niet helemaal weten wat ze nu exact moeten aanvragen met hun antennes, hoofd-etende partners of hun tweekoppige penis. Al deze vreemde manieren worden op een evolutionair-biologische manier gekaderd en uitgelegd. Dit is dus absoluut een fijn boek voor iedereen die graag vreemde dierenfeitjes vertelt aan niet-biologen. Olivia Judson is een evolutiebioloog en heeft ook een doctoraat in

filosofie. Ze werkte als wetenschappelijk schrijfster voor "The Economist" en heeft ook gepubliceerd voor "The New-York Times" en "National Geographic". Als je geïnteresseerd bent in deze kantjes van de biologie, raden we jou dit boek warmpjes aan.

Groetjes van uw boekenwormpje

Merel x



GBK-archief: Part two

Uw geliefde wormpjes kregen de kans om het UGent-archief te bezoeken en zich daar te buigen over alle GBK-documentjes die zich daar bevonden! Geniet dus nogmaals van een korte trip door de archieven!



De leesruimte (aka where the magic happened)!

8. Wat is uw politieke voorkeur?					
CVP	9,5	2	9,1	11	5,6%
VLD	9,5	10	9,1	19	9,7%
Vlaams Blok	2,4	0	18,2	4	2,1%
PvdA	9,5	1	9,1	10	5,1%
SP	6,0	7	9,1	13	6,7%
Agalev	40,5	45	18,2	81	41,5%
VU	14,3	7	0	19	9,7%
BLANCO/GREEN INTERESSE	14,3	30	18,2	44	22,6%
andere; anarchisten	3,6	0	0	3	1,5%
banaan	2,4	1	9,1	4	2,1%
GBK	2,4	0	0	2	1,0%
WOW	1,2	1	27,3	5	2,6%
nog andere	11,9	2	0	12	6,2%

De politieke voorkeuren van biologen van een paar generaties geleden (Agalev: Groen, CVP: CD&V, VLD: OpenVLD, Vlaams blok: Vlaams Belang, SP: Vooruit, VU: volksunie (Vlaams-Nationalistische partij, ontbonden in 2001, gelijkaardig aan N-VA).

En dan nu...HUMOR!

1) Dutroux-moppen

- Dutroux loopt langs de kleuterschool en vraagt :
Mark : "Dag kleintje, hoe oud ben jij ?"
Kindje : "Morgen word ik vijf !"
Mark : "Nee hoor."
- Dutroux en zijn vrouw zitten samen gezellig naar TV te kijken,
vraagt Mark : "Schat, laat er nog es ceentje uit de kelder van '84 ?"
- Er zijn twee nieuwe wijnen, de Chateau Julie en de Chateau Melissa,
Welke is de beste ?
-Degene die het langst in de kelder heeft gelegen.
- Wat is het toppunt van geduld ?
"An en Eefje, komen eten !"
- Volgens Dutroux zijn meisjes net als aardappelen,
-de beste liggen onder de grond
- Dutroux loopt in het bos met een klein meisje,
Meisje : "'t Is koud en donker, ik heb schrik..."
Mark : "Jij moet niet klagen, ik moet nog alleen terug"
- Wist je dat ze Dutroux binnenkort gaan vrijlaten ?
-Hij moet met zijn kelders op Batibouw gaan staan.
- Wat is het verschil tussen Dutroux en Michael Jackson ?
-Michael Jackson kan niet metsen.
- Wat krijg je als je Dutroux met een ei kruist ?
-Een kinder-surprise.
- Paul Marchal is verdwenen...
-Hij is al twee dagen niet meer op TV geweest.
- Vorig jaar was er in Marcinelle een voetbalwedstrijd tussen Marcinelle en Standard bij de pre-miniemen, wie heeft gewonnen ?
-Niemand



Redelijk foute Dutroux-moppen, onze oprechte excuses hiervoor...

Nogmaals heel erg foute cartoons...



11. Welke huisdieren hebt u?

geen	10.7	11	0	20	10.2%
cavia	4.7	7	0	11	5.6%
hond	32.1	30	18.1	59	30.3%
een vader	26.2	27	45.5	54	27.7%
vissen	25	28	45.5	54	27.7%
kat	34.5	41	18.1	82	42.1%
vogel	20.2	30	27.3	50	25.6%
spin	20.2	30	27.3	50	25.6%
andere: schildpad	2.4	3	13.1	7	3.6%
konijnen	4.8	4	13.1	10	5.1%
hamster	4.8	6	0	10	5.1%
ratten	1.2	2	0	3	1.5%
kippen	6.0	4	9.1	10	5.1%
vliegen en muggen	0	2	0	2	1.0%
wandelende takken	2.4	1	0	3	1.5%
schapen	1.2	2	0	3	1.5%
andere familieleden	10.7	3	9.1	13	6.7%
nog andere	20.2	9	63.6	33	16.9%

speciale vermelding: MAMOET

Hier is een kort overzicht van de favoriete huisdiertjes van vervlogen biologoogjes.

Een redelijk amateuristische recreatie van de kunst van Keith Haring voor de affiche van een fuif....



De oudste Worm in het archief! Een echt antiek stuk! Deze drie wijze koningen sierden de voorpagina van het tweede nummer in het gezegende academiejaar 1977-1978.

Wist je dat David Attenborough (Ja!!!! DE David Attenborough) in 1997 een eredoctoraat van de UGent ontving? Dit was het uitgelezen moment voor een persconferentie gevolgd door een interview in het voormalig museum voor dierkunde. Ook de GBK was hier van de partij. Nu rest ons enkel de vraag... Zouden we hem nog eens voor een ander activiteitje kunnen strikken?



Een plotse en onverwachte lul op de achterkant van een Wormpje. Toch best kunstig te noemen...



Voorblad uit 1980 met een cartoon uit het Britse maatschappijkritische en satirische tijdschrift: Punch. In deze spotprent (19^e E) drijft men de spot met de evolutietheorie door verkeerdelijk te stellen dat de mens voortkomt uit de worm in een proces waarbij een worm stilaan apachtige kenmerken vertoont en uiteindelijk een 19^e eeuwse dandy wordt. Hierbij wordt verkeerdelijk aangenomen dat soorten uit elkaar evolueren i.p.v. de juiste verklaring dat soorten gemeenschappelijke voorouders hebben.



Af en toe werden er ook fotoboeken uitgegeven waarin alle studenten Biologie vereeuwigd werden. Maar, waar blijft ons jaarboek?





Vroeger kreeg de eerste bachelor een heus Vademecum mee waarin alle info over hun vakken en zelfs voorbeeldexamens instonden. Momenteel is dit wat overbodig aangezien alle voorbeeldexamens online te bewonderen zijn en het contact met ouderejaars veel vlotter kan verlopen.



Vroeger bestond er zoiets als BioBel, aka een samenkomst van alle Belgische biologen! Ziet er precies wel een leuke bedoening uit! Met een amateuristische poster...



Bootcantus? Ja please!!!

We sluiten deze archiefduik af met wat onontbeerlijke raad:



The Island Getaway Package!

Is het niet stilaan tijd voor vakantie? Ben je het ook beu om naar herhalingen van "Maglevs in Love" te kijken of om te wachten op een tweede seizoen van "Mixed Paella Station"? Wil je niet eindelijk eens weg van al je zorgen? Een nieuwe start, een nieuw begin... Met de "Nook Inc. Island Getaway Package" is dit mogelijk!

Een onbewoond eiland, helemaal voor jou! Het praesidium dacht dat dit een mooi idee was: Nieuwe soorten leren kennen, rustgevende wandelingen maken, zwemmen, snorkelen bij koraalriffen... schulden afbetalen aan onze favoriete kapitalistische wasbeer, Tom Nook...

Jammer genoeg haalden Timmy en Tommy de pasfoto's door elkaar! Kun jij zeggen wie er op de foto staat?

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Als je ook Animal Crossing New Horizons speelt, kan je de custom designs van de linten vinden met mijn designer ID: MA – 3791 – 8041 – 8596

Met zonnige groeten uit Lilycove,

Arno Leroy



Welke kotplant ben jij?

1) Als jij op café een drankje bestelt, dan neem je:

- a. Een biertje
- b. Cactussenjenever
- c. Een plat watertje
- d. Groene thee

2) Een vriend vraagt om een avondje uit te gaan, jij stelt de volgende activiteit voor:

- a. Een avondje uitgaan in de Overpoort! Duh, ...
- b. We gaan samen een lesje boksen volgen! Sport en zelfverdediging combineren!
- c. Filmtijd!!! Liefst nog een Disney marathon!
- d. Je hebt een nieuwe obscure artiest gevonden die toevallig een concertje geeft in de Vooruit! Allen daarheen!

3) Als Covid het toelaat mag je op vakantie! Jij gaat naar?

- a. Route 66, de enige echte Rock-'n-roll-ervaring die iedereen gehad moet hebben!
- b. Een woestijn lijkt me wel leuk! Lekker afgelegen en 's avonds een prachtige sterrenhemel! Wat is er beter dan dat?
- c. Een citytripje natuurlijk! Op het gemakje winkels bezoeken en cultuur opsnuiven! Ik begin er al van te dromen!
- d. Ik ga naar Scandinavië! Kopenhaagse haventjes bezoeken en Zweedse balletjes eten! Wat wil een mens meer?

4) Wat is jouw favoriete kleur?

- a. Blauw
- b. Rood
- c. Paars
- d. Groen



5) Wat voor aandacht vraag jij van de mensen in jouw omgeving?

- a. Niet zo veel, af en toe eens een glaasje gaan drinken is genoeg om mij maanden tevreden te houden.
- b. Ik zeg misschien dat ik niet zo veel nodig heb, maar eigenlijk wil ik voortdurend omringd worden door warme mensen!
- c. Wel... Wanneer ik te weinig aandacht krijg, flip ik helemaal en wanneer ik te veel water krijg, flip ik ook! Eigenlijk heb ik zelf geen idee van wat ik wil en hoe ik dit moet communiceren.
- d. Wanneer iemand me aandacht geeft ben ik tevreden, maar ik kan er ook mee leven als ik af en toe wat minder krijg.



6) Welk van deze dieren zou je als huisdier nemen?

- a. Een betrouwbare hond!
- b. Alles is een huisdier als je er maar een leiband aan hangt... 😊
- c. Een fantastisch sierlijk reptiel met een heerlijk temperament.
- d. Heb je ooit al eens beseft hoe ongelooflijk schattig een wezel eruitziet?

7) Jouw droomhuis ziet er als volgt uit:

- a. Een vrijstaande villa met een gemillimeterd gazon.
- b. Een klein bescheiden huisje in the middle of nowhere
- c. Een penthouse op een fijne plek in de stad met een groot dakterras vol met plantjes
- d. Een woonboot! Lekker mobiel en bijzonder om te bewonen.

8) De avond voor een deadline ben jij:

- a. Ahn, we hadden een deadline? Ik zal eens vragen aan iemand anders.
- b. Elke keer wanneer ik mijn werk herlees zie ik weer een nieuwe fout. Ik ben zeer gefrustreerd en gestrest.
- c. Ik heb het opgegeven, ik functioneer niet meer en het zal me toch niet lukken. Nadien krijg ik bizar genoeg toch goede punten.
- d. Ik heb mijn werk drie dagen geleden al ingediend! Ik ben nu rustig aan het genieten met enkele vrienden op een gezellig terrasje.



Antwoorde je vooral:

A → *Sansevieria*

Mmm... Vrouwentongen. Daar hou jij wel van 😊 Misschien niet onverwacht, maar jij bent de meest standaard heteroman (of heterovrouw) die je kan vinden. Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn aangezien het geslacht der *Sansevieria*'s tegenwoordig is ontbonden en ondergebracht in het geslacht *Draceana* en dit bij jou een hele mentaliteitswijziging teweeggebracht zal hebben! Maar geen zorgen, er is niets mis met af en toe wat stereotiep gedrag vertonen! Zolang je op de goede momenten voor jezelf kan denken.

B → Elke soort cactus

Soms ben je wat prikkelbaar, maar je laat genoeg zien dat die stevige stekels makkelijk kunnen omvormen in zachte fluffy haartjes! Op momenten kan je dus heel knuffelbaar zijn! Misschien moet je jezelf af en toe wat zachter opstellen om jouw lieve kantjes ook aan andere mensen te tonen. Het moet wel gezegd worden: met al die spikes zie je er wel badass uit! Blijf vooral je fantastische zelf!

C → *Calathea*

Jij bent een kleine dramaqueen!!! Vanaf het moment dat iemand jou niet genoeg aandacht geeft, laat je dat heel goed merken! Jouw blaadjes gaan hangen alsof het helemaal te laat is en het nooit meer goedkomt, maar laten we je even doen en krijg je wat water, dan komt alles weer goed! Wanneer je je echt goed in je vel voelt kan dit tot prachtige bloemen leiden! Pluk de dag en ga ervoor!



D → Pannenkoekenplantje

Misschien wil je het niet toegeven, maar jij bent een echte hipster! Hoe zeer de trends ook veranderen, jij vindt altijd een manier om erbij te horen! Jouw fantastische uiterlijk, rustig karakter en jouw manier van omgaan met mensen zorgt er dan ook voor dat je immens snel vrienden maakt! Je geraakt dan ook snel bevriend met de vrienden jouw vrienden enzovoort en zo verder. Echter sommige mensen vinden jouw manier van doen niet zo aangenaam (kuch... Noa kuch kuch...), laat je daar niet door doen! Je bent een fantastisch leuk plantje en je bent absoluut welkom in mijn interieur!

Vegalicious

Verdomme, ik mis de nachtelijk tochtjes richting frituur. Niets smaakt meer dan een goed pak friet na een cantus (aan de schachten: echt waar, neem het van ons aan). Ik kon het dus niet laten om hier het recept te zetten van het befaamde 'kapsalon', maar dan de vegan versie 😊.

Ingrediënten (voor 1 persoon)

- 175 gram frietjes
- 3-3,5 gram verse bieslook
- 1 eetlepel vegan mayonaise
- 1 theelepel water
- ¼ teen knoflook
- ½ eetlepel milde olijfolie
- 87-88 gram vegan shoarma
- 25 gram plantaardige rasp naturel (als kaasvervanger)
- ¼ rode ui
- 1-2 tomaten
- 1 snoepkomkommer
- 25 gram gesneden ijsbergsla



Bereiding

- Verwarm de oven voor op 200°C. verdeel inmiddels de frietjes over een bakplaat (met bakpapier!). Bestrooi eventueel met zout.
- Bak de frietjes goudbruin en gaar voor ongeveer 25 minuten.
- Snijd inmiddels de bieslook fijn en meng met de mayonaise en water in een kommetje. Pers de knoflook erboven uit en breng op smaak met peper en eventueel zout.
- Verhit olie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak de shoarma voor 4 minuten tot deze goudbruin is.
- Verdeel de shoarma over de frietjes en bestrooi met kaas(vervanger). Plaats in de oven voor circa 10 minuten tot de kaas gesmolten is.
- Snipper de ui, snijd de tomaten in blokjes en de komkommer in schijfjes.
- Neem de schaal uit de oven en verdeel er de sla, komkommer, tomaat en rode ui over. Besprenkel met de zelfgemaakte knoflooksous.
- Geniet van je vegan pakje friet 😊!

A race that drags you in...

Ik probeer mij altijd goed te kleden, draag soms eens make-up, hou van glitter en heb een dikke..., maar toch heb ik laatst ontdekt dat ik eigenlijk echt een slechte homo ben... "Waarom zeg je dat Triple G, geraak je niet meer van de grond?" Wel dat ook, maar dat bedoel ik niet, ik heb gewoon een enorm gat in mijn cultuur. Wat misschien beter lijkt dan een cultuur in mijn gat, maar geloof me, ik ben al veel gewend. Nee nee, ik heb het over een groot gat genaamd "RuPaul's Drag Race".

Dragrace is een tv-show met host RuPaul, ook wel Mama Ru genoemd. In case you've been living under a rock, RuPaul is één van dé, of misschien beter, dé bekendste naam in de dragindustrie, en staat bekend als 's werelds eerste drag supermodel. Hij schreef enkele hits, werkte samen met MAC cosmetics, schrijft boeken en heeft zijn eigen tv show, ja inderdaad "RuPaul's Drag Race", no shit Sherlock...! Hiervoor ontving Ru alreeds 8 Emmy's en in 2018 kreeg hij zijn eigen ster op de Hollywood walk of fame.



Ik heb zelf nooit echt gedacht dat ik naar dragrace zou kijken. Mij leek het niet zo interessant, mannen die zich verkleden als vrouw, I don't know, it didn't get me excited (geen enkele vrouw trouwens). MAAR, een vriend van mij kan er maar niet over ophouden, dus waarom probeer ik het niet eens? I had to know what the big fuss is about. Hij raadde me seizoen 9 aan (ja er zijn al 13 seizoenen ofzo, ik kom echt achter), dit zou volgens hem het beste seizoen zijn. So I started watchin...



En ja ik moet wel zeggen, na enkele afleveringen was ik er helemaal weg van. Het is niet alleen super grappig, maar de drama is real bish. And those catchphrases are very catchy. "Shasay away" als iemand naar huis vertrekt, "Shantay you stay" als iemand net niét naar huis hoeft te vertrekken. Daarnaast kent RuPaul ook heel wat wijze raad, die niet alleen elke homo, maar elke persoon best ten harte neemt: " If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else! Can I get an amen up in here?".

Ik dacht ook dat ik wat inhoud ging missen. But surprise, surprise eigenlijk zit er nog veel in zeh in die jongens en nee not in that way you perv.... Ik bedoel qua verhaal/ backstory. Enkele jongens bloeien echt open naar de andere kandidaten en vertellen hun verhaal. Zo zijn er jongens die verstoten zijn door hun familie, waarvan niemand zelfs weet dat ze in het programma zitten. Anderen werden erg zwaar gepest vanwege hun afkomst, seksualiteit of uiterlijk. Daarnaast wordt er ook gesproken over eetstoornissen, verlies van ouders of vrienden enzoverder. Kortom, genoeg worst op mijn worstenbroodje to keep both you and me satisfied. Ook al deelt Triple G zijn eten niet zo graag.



Maar wat doen ze zo allemaal tijdens deze wedstrijd? Wel heel veel eigenlijk. Eerst dacht ik: "Oh die moeten gewoon mooi wezen en dan winnen die da wel." Het programma heeft me dan ook wel ferm verrast toen ze zowel moesten dansen, cheerleaden, creatief zijn, acteren... en iets dat zelf nog belangrijker bleek te zijn: grappig zijn. Bepaalde kandidaten bakten er niets van (nee, zelf geen worstenbroodje... Disappointed) en werden snel naar huis gestuurd, no matter their looks or how beautiful their "cucu" was.

I look over and this girl in my class is watching rupauls drag race instead of doing her work. if this ain't me



if this isn't me

Moest ik zelf een dragqueen zijn, zou ik zeker ook eens deelnemen. Niet alleen omdat ik echt DE benen heb voor hakken. But honey, that prize is kinda crazy. Elke week is er een challenge, als ze deze winnen kregen ze vaak waardebonnen van \$1000 tot \$2000 voor make-up, pruiken, steentjes, sieraden en zo verder. De winnende queen krijgt \$100.000, fancy kledjes en to top it all of: een kroon en een scepter. I mean if I can't find myself a sugar daddy...

Kortom, watch that show! Je kunt het maar proberen eh, hij staat op VTM GO #notsponsored. Ik ga dan maar eens naar de Ledeganck achter een worstenbroodje. Ik heb er echt nood aan...

Triple G, shasay awaaaaaay!

See y'all later, bye!



Spelletjes

Kruiswoordraadsel (ook spaties vullen een vakje)



Horizontaal

4. Waarvoor staat het groen in ons schild?
5. Van welke plant staat de vrucht op ons schild? (Latijn)
6. Hoe noemt de tafel waar alle domme schachten zetelen tijdens een cantus?
9. Welk dier staat op ons schild afgebeeld?
11. Van welke plant staat de vrucht op ons schild? (Nederlands)
13. Waarvoor staat het rood in ons schild?
15. Hoe noemen we de kleine mensjes (kleiner dan 1m60) uit het praesidium?
16. Wie is de officiële hoofdoprichter van de GBK?

Verticaal

1. Wat is, in een normaal jaar, dé grootste GBK-fuif?
2. De GBK zag officieel het daglicht op 19 ... 1965.
3. Wat is ons stamcafé?
7. De drie lussen van het monogram staan voor: Ut vivat, crescat ... GBK!
8. Wat is de echte naam van de befaamde nonkel Jef?
10. Wie is het oudste praesidiumlid?
12. Hoe worden de scriptoren van GBK genoemd?
14. Hoe heet de typische cocktail van de GBK?



Kleurplaat



Oplossingen

Vorbije activiteiten

Laure; Tikka masala; Adriaens, Devreese en De Clerck; eerder een mini-praesidiumactiviteit; VTK

The Island Getaway Package!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	L	I	O	P	F	H	D	M	A	E	G	Q	K	B	N	C

Kruiswoordraadsel



Nawoord

Het is een bewogen jaar geweest. Hoewel er veel restricties waren, kan er toch niet gezegd worden dat dit een lustrumjaar in mineur was (al gaan we na corona wel echt totaal loco). Er zijn zalige avonden georganiseerd geweest die ons vanop afstand toch dichterbij elkaar wisten te brengen en de steun naar elkaar toe was enorm. Het is misschien niet allemaal gegaan zoals we het graag gehad zouden hebben. De grote cantussen en nog grootsere fuiven gingen helaas niet door, maar we zijn er wel allemaal door geraakt... samen! Dus bedankt om er allemaal steeds (voor elkaar) te zijn.

Ook de Worm beleefde dit jaar een topjaar *stoef stoef*. Vijf toch wel tamelijk dikke Wormen en dan nog een extra lustrumworm van formaat (we moesten er nu eenmaal zeker van zijn dat iedereen wist dat het een speciale Worm was, ik denk dat we daar met onze sobere 100 pagina's - een nieuw record btw - wel in geslaagd zijn). Het was voor ons een echt avontuur dat ons de kans gaf om, letterlijk, door de geschiedenis van de GBK te bladeren aan de hand van leuke interviews en een bezoek aan het universiteitsarchief. We zijn daarom ook erg dankbaar dat we dit jaar de kans hadden dit avontuur te mogen beleven en om die samen met jullie te kunnen delen in deze moeilijke tijden.

Natuurlijk konden we al dit zware labeur niet alleen. Bij deze dus een welgemeende merci aan al degenen die ons op een manier geholpen hebben deze voorbije Wormen te verwezenlijken. Bedankt Carolijn voor de prachtige voorbladen die onze Wormen sierden, bedankt Jessie voor de steeds sappige Triple G teksten, bedankt aan de Niko, Mayte en Camille om elke keer opnieuw onze Wormen grondig te kommaneuken, bedankt iedereen voor al je bijdragen, groot of klein. Ook jij, ja jij, beste lezer van deze Worm, bedankt. Bedankt om tot hier te komen. Het is voor jou en die glimlach op je gezicht nu dat we het doen.

En uiteraard nog een shout-out naar Merel. Je bent werkelijk een onuitputtelijke bron van inspiratie en zonder jou in dit team zou de Worm dit jaar niet het niveau gehaald hebben dat we nu wisten te bereiken. Ik ben oprecht blij dat ik dit jaar met jou kon samenwerken met jou als mijn mede-worm!

Amai, nooit gedacht dat dit punt ging komen maar hier zijn we dan... aan het einde van onze laatste Worm. Het voelt zelfs bijna niet reëel om de laatste alinea van het laatste nawoord hier te zitten schrijven maar we zijn er zeker van dat het volgende voorwoord van de hand van twee fantastische, nieuwe wormen zal komen. Zoals Gorki ooit, misschien niet woord op woord, zei: "wormen komen, wormen gaan, alleen De Worm die blijft bestaan". En met die woorden sluiten we graag af...

Uw wormen, forever and after

Merel en Killi



Random picture(s) of the month





Medical Werff



Standaard
Boekhandel



knaek.
Dé Studentenkortingspas



Kim's Kitchen





TOPCOPY - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@topcopy.be

TOPCOPY Green - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22

DOCUNET - Martelaarslaan 290 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@docunet.be