



WORM

Nummer 6 – Academiejaar 2023 - 2024



Inhoudspagina

Voorwoord	3
De praesesLULT	4
Kalender	9
Komende activiteiten	10
Hamsterverhalen	14
Fotohoekje	16
Horoscoop	20
Mysterie ontrafeld: is er leven na de doop?	24
Quotes	25
Cantusbezigheden	28
GBK-memes	30
Spelletjes	32
Kleurplaat	34
Oplossingen	36
Nawoord	37
Random picture of the month	38

WORM:

Scriptoren: Kirsten Van der Straeten & Laure Roelant

Kommaneuker: Hanne, H  l  ne

Met dank aan: Caitlin voor de laatste voorpagina!



Voorwoord

Hier zijn we dan met onze laatste Worm (noooo). Ik vond het heel leuk dat ik 2 jaar lang de grootste bullshit mocht schrijven voor jullie entertainment :)). Maar aan alle mooie verhaaltjes komt een einde, Laure zijn dan ook benieuwd naar wat onze opvolgers allemaal van ideeën hebben. Geniet nog een laatste keer van onze Worm. We hopen natuurlijk dat er buiten die dat in deze Worm geschreven staan geen traumatische verhalen bestaan met de dood van schattige hamstertjes tot gevolg.

(Aan de lengte van het voorwoord is het heel duidelijk dat we nog weinig inspiratie over hebben)



PraesesLULT

Beste biologes

Ik was weer eens inspiratieloos voor deze PraesesLULT te schrijven en heb dus besloten om andere mensen het werk voor mij te laten doen. Zo heb ik een Google-form in elkaar geflanst met een paar "Who's most likely to" vragen en heb ik mijn praesidium gedwongen om deze in te vullen. Eens kijken wat zij van elkaar denken! Wie zou er het meest waarschijnlijk...

1. ...in een ziekenhuis belanden na een nachtje uit?



Deze vraag was misschien een beetje geviserd, want er is nog maar 1 iemand van ons praesidium echt in het ziekenhuis beland op een zatte avond en dat is natuurlijk... WOODY!! Mocht je het nog niet weten, Woody zijn dijbeen heeft het basically gewoon opgegeven en is los in 2 gebroken terwijl hij onze pro-senior Ruben aan het dragen was. Een honourable mention is natuurlijk Hanne. Vraag haar zeker eens over de beruchte Limoncello-avond!

2. ...als eerste doodgaan in een horrorfilm?

Blijkbaar is er toch wat onenigheid over deze vraag ook al leek het voor mij echt een makkelijke keuze. Xander zou als eerste doodgaan of course!! Hij is namelijk doodsbang van horrorfilms. Bij het minst enge ding dat die jongen ziet, begint hij al te janken. Het zou mij dus echt ni verbazen als hij gewoon een hartaanval zou hebben zodra een monster ook maar in zijn buurt komt.



3. ...na 1 date de 'ick' krijgen?



Ik ga ni liegen, het feit da ver de helft van men eigen praesidium denkt dat ik het zou zijn was een kleine reality check. Misschien ligt mijn tragisch liefdesleven niet aan de Gentse dating pool, maar ben ik wel degelijk het probleem :/. Ik ben wel echt ni de enige, want ook Thibo en Hélène zijn blijkbaar super picky. Gelukkig hebben wij elkaar nog om ons te troosten :')

4. ...een kindje slaan?

Negeer efjes het feit dat ik hier de meeste stemmen heb gekregen, maar hoe concerning is het dat DE HELFT van het praesidium genomineerd is geweest?? Tis obvious dat wij ni zo een goeie reputatie hebben bij elkaar. Daarom wil ik wel duidelijk vermelden dat zowel GBK als ik GEEN kindjes slaan! (alhoewel da sommigen het wel echt verdienen)



5. ...al zijn/haar kotplanten laten sterven?



Je zou denken als biologen dat wij iets beter kunnen zorgen voor onze geliefde kotplantjes, maar toch worden veel mensen verdacht van plantmoord. De grootste moordenaar volgens het praesidium is toch wel Tibo. Dat verbaast mij ook ni, want Tibo heeft namelijk maar 1 kotplant. Een lelijke half-dode graslelie die lovingly Dries genoemd wordt.



6 ...in een huisje gaan wonen in het bos nadat ze afgestudeerd zijn?

Iedereen weet dat er maar 2 opties zijn na het afstuderen: gaan werken en depressief worden OF off-the-grid gaan wonen in een bos en leven van wat de natuur je te bieden heeft. Ookal zien wij allemaal optie 2 het meeste zitten, is er slechts 1 iemand die niet meteen zou doodgaan van één of andere giftige bes te eten en dat is Pieter natuurlijk!! Ik zal eerder voor de secret 3de optie gaan 😊 (nooit afstuderen muhehehe).



7 ...iemand judgen die ze niet kennen?



Ik heb in heel mijn leven nog nooit zo een judgy persoon ontmoet als onze geliefde Thibo Bracke. Hij noemt het natuurlijk ni judgen, maar eerder 'real zijn'. Als iemand die zelf vaak gevisieerd wordt door Thibo zijn liefdevol pestgedrag kan ik uit ervaring spreken: hij denkt oprecht dat hij het goed bedoelt!

8 ...meerdere mensen binnendoen op dezelfde avond?

Ja hoor, ook in de GBK zitten een paar echte flirts, ma Nele wint deze for sure. Ze is natuurlijk onweerstaanbaar en kan je in een handomdraai met haar charmes veroveren (ze heeft namelijk ook mijn hart veroverd <3). Wat ik daar op de 2^{de} plek doe weet ik niets van (°_°).





Ik vond deze vraag gewoon echt grappig en nog beter nu dan ik weet dat bijna iedereen van ons er hetzelfde over denkt. Ik zou zeggen, hou hier rekening mee dat als je je mama, tante of zelfs oma naar onze vriendjes- en familiecantus meepakt. Als je ze ook maar iets te lang uit het oog verliest is Xander er misschien al mee gaan lopen!

Om af te sluiten heb ik nog een klein extra onderzoekje gedaan. De meeste mensen in ons praesidium drinken af en toe wel eens wat alcohol en zijn daarom soms eens zatjes (shocker i know). Nu zijn er natuurlijk veel verschillende soorten zatte toerten. Aangezien ik hou van bureaucratie en mensen in vakjes verdelen, heb ik op basis van de antwoorden van het praesidium een prachtige tabel gemaakt om dit te illustreren (zie de volgende pagina). Doe met deze info wat je wilt!

Bij deze is mijn allerlaatste PraesesLULT ever afgesloten! Ik hoop da jullie doorheen het jaar toch wat hebben kunnen genieten van mijn schrijfkunsten. Nog eens een grote shout-out naar Maxime, mijn allergrootste fan. Zij was er al sinds de start en ik had al deze hoogstaande literatuur niet zonder haar support kunnen schrijven <3

Praeses out voor eeuwig en altijd...

Dikke kusjes

Samantha xx

	Wener	Vechter	Danser	Slaper
Babbelaar			 <p>Emilia Yuna H�el�ene Kirsten Thibo Tarcis</p>	 <p>Alex Pieter</p>
Kotser		 <p>Xander</p>		
Flirter				 <p>Nele Augustin</p>
Lomperik			 <p>Samantha Woody Hanne</p>	 <p>Laure Tibo</p>

Komende activiteiten

Week	9	
Maandag	22/04	Eetactiviteit
Dinsdag	23/04	Themafuif
Woensdag	24/04	12urenloop
Donderdag	25/04	Verkiezingen + afterparty
Vrijdag	26/04	

Week	10	
Maandag	29/04	Techno clubavond + GBKuis
Dinsdag	30/04	
Woensdag	01/05	Natuurbingo/herbariumwandeling + Ontgroening/Lintoverdracht/Zwanenzang
Donderdag	02/05	
Vrijdag	03/05	Erelidactiviteit

Week	11	
Maandag	06/05	Yoga
Dinsdag	07/05	LAN
Woensdag	08/05	Slotclubavond
Donderdag	09/05	
Vrijdag	10/05	



Komende activiteiten

Eetactiviteit **22/04** **20u** [Chocoladebar Mayana](#)

Er worden veel claims over chocolade gemaakt. Het is goed voor het hart, de cholesterol, de hersenen. Het is anti-depressief en helpt gewicht te verliezen. Maar het allerbelangrijkste: het geeft ons een excuus om samen gezellig te gaan eten. Schrijf je dus zeker in om mee te eten in de Mayana via het facebookevenement. Voor je gezondheid.



Lieveheersfeestje **23/04** **22u** [Porter House](#)

Wie heeft er nu niet graag lieveheersbeestjes? Ze zijn kleurrijk, brengen geluk en eten bladluizen, fantastisch toch? Niet als je Nele bent! Een van onze top 2 feestjes heeft namelijk een intense vete met deze Arthropoda. We zullen moeten afwachten of dit feest in ere van het lieveheersbeest eindelijk vrede zal brengen voor Nele. Ah ja, er zijn lekkere cocktails, dus kom zeker af.



12-urenloop **24/04** **9u** [Sint-Pietersplein, Ghent](#)

Of je nu sportief bent en wilt lopen of gewoon zin hebt in wat snacks of een drankje voor de gezelligheid.., 12 uur lang ben je welkom aan de tent van de wetenschappen op het Sint-Pietersplein! Hier is er voor ieder wat, dus kom gezellig mee supporteren voor de lopertjes!



Verkiezingen+afterparty **25/04** **18u** [Universiteit Gent - Campus Ledeganck](#)

Het einde van het jaar is nabij, dat betekent maar één ding, het nieuwe praesidium moet verkozen worden. Voor het insturen van kandidaturen is het nu te laat, maar in de tweede ronde zijn nog steeds enkele functies open zoals penning, cursus, web en schachtentemmer... Wie graag wil mee stemmen en kiezen over ons nieuwe praesidium, kan joinen in Ledeganck. Vergeet je niet in te schrijven zodat het kiescomité weet dat je komt.



GBKuis**29/04****17u**[Citadelpark](#)

Als biologen zijn wij veel bezig met het milieu en tijdens een wandeling door het citadelpark laten de vele papertjes en vuil ons bloed koken. Het is jammer dat het moet gebeuren (stomme mensen moeten gewoon hun vuil niet achterlaten)... Als biologen kunnen we dan niet anders dan het goede voorbeeld geven en tonen dat vuil in de vuilbak hoort, niet in de natuur.

Technoclubavond**29/04****22u**[Porter House](#)

Techno is misschien niet een genre dat door iedereen wordt geapprecieerd, maar voor één avond is het sowieso voor iedereen een vibe. (Anders moet je maar wat pintjes drinken, dan wordt alles een vibe.) Speciaal voor deze avond ook de Waalse invloeden van onze milieu Augustin.

**Herbariumwandeling + natuurbingo****01/05****14u**[Universiteit Gent - Campus Ledeganck](#)

Herbarium, als je in de eerste bachelor zit lijkt het indienen van je herbarium nog ver en vanaf het tweede denk je oei ik ga er maar is invliegen... We mogen al blij zijn dat we er geen 100 meer moeten verzamelen zoals de oude garde. Om jullie te helpen met jullie zoektocht naar plantjes, staat er op 1 mei een herbariumwandeling op het programma. Als je nog geen zin hebt om te verzamelen voor je herbarium kan je nog steeds komen voor de natuurbingo of gewoon voor de gezelligheid. Het is toch een vrije dag.



Ontgroening/Lintoverdracht/Zwanenzang

01/05

20u @Karaoke

De laatste cantus van het jaar komt eraan. In het eerste deel nemen we afscheid van onze geliefde schachtjes, allee afscheid niet echt want ze mogen bij ons in de corona komen zitten na het eerste deel (gezelligggg). Tijdens het tweede deel is het officieel tijd voor het nieuwe praesidium om aan hun functies te beginnen. Als laatste nemen we afscheid van mensjes die afstuderen (ook van mijn medewormpje 😞).



Hamsterverhalen

Na vele gesprekken zijn we tot een algemene conclusie gekomen dat er niemand is die een hamster heeft gehad zonder dat deze aan zijn tragische einde is gekomen. In dit rubriekje bundelden we enkele horrorverhalen die hamstertjes hebben meegemaakt (of andere diertjes, kuch kaat). Misschien is dit een teken dat een hamster als huisdier niet het slimste idee is.

Samantha:

“In het 2de of 3de leerjaar hadden we een klashamster genaamd Sara. Elke vakantie was het de bedoeling dat 1 leerling Sara met zich mee naar huis nam en voor haar zorgde tot school terug begon. Nu, natuurlijk wou echt iedereen dat doen dus we werkten altijd met een loting daarvoor. Ik steek dus flink mijn naam in de hoed, vol hoop dat ik Sara de tijd van haar leven ga laten beleven, maar helaas. Het was niet ik, maar FOCKING CAITLIN die Sara naar huis mocht nemen. Ik was heartbroken... De hele speeltijd lang heb ik geweend, geroepen en, ja hoor, zelfs gesmeekt aan Caitlin of ik please de hamster mocht hebben voor de vakantie. Achtjarige Caitlin was gelukkig zelfs op die leeftijd al een beter persoon dan ik ooit zal zijn en heeft uiteindelijk Sara aan mij overgelaten. Vol vreugde pak ik de kleine fluffball mee naar huis en amai dat was wel echt een topvakantie! Mijn broer en ik hebben urenlang kartonnen attractieparken voor die hamster zitten maken, speeltjes gekocht, fancy hapjes gemaakt enzovoort. Sara was wel degelijk de beste 2 weken van haar leven aant hebben! De paasvakantie liep op zen einde en zo dus ook mijn prachtige tijden met Sara. Het was tijd om haar terug naar de klas te brengen, maar toen ging het allemaal downhill... Ik weet niet wat het precies was. Hadden we haar teveel vetgemest? Of was het omdat Sara eindelijk eens een moment van vreugde beleefd had om dan terug opgesloten te worden in een minuscuul kooi omringd door schreeuwende kinderen elke dag? Wat het ook was, nog geen week nadat ze terug in de klas zat kregen wij het tragische nieuws dat Sara spontaan overleden was... Dus RIP Sara, ik denk nog steeds terug aan onze mooie 2 weken samen 😞. Het moraal van het verhaal is dus: met wenen krijg je altijd wat je wilt, maar misschien hou je er een emotioneel trauma aan over!”

Wolle:

“Hij kreeg een bolletje op zijn hand. Na een tijdje is deze serieus beginnen te groeien en verspreiden waardoor hij op verschillende plaatsen nog een bolletje kreeg die op hun beurt ook groeiden. Mijn hamster is uiteindelijk gestorven aan deze tumoren, op het einde was hij meer bol dan hamster...”



Kaat:

"De hamsters vielen eigenlijk wel mee van tragische dood, maar dat beest kroop altijd naar het plafond van zijn kooi (verdiepingen) en yeette zichzelf dan naar beneden? I mean, i get it, ma das wel commitment."

Kaat over haar schildpadden (misschien geen huisdieren meer nemen Kaat):
"Op populaire aanvraag: bij deze het verhaal van de schildpadden." Toen ik klein was (lees: max 7 fs) had mijn oudere zus (9 of 10) zo een minischildpad. Ze heeft er 2 gehad, die telkens 'lolly' noemden, supercreatief. Die beestjes zaten in zo'n klein aquarium en deden eigenlijk echt helemaal niets. Voor zo'n aquarium uit te kuisen moet je die schildpad eruit halen, in water steken en dan de kooi schoonmaken. (Schiets mij niet neer als het fout was, das was mijn mama zei!) Nu is die eerste schildpad gestorven op een zeer tragische manier. Tijdens het uitkuisen van de kooi hadden ze dat beestje toch wel in warm water gestoken zeker??? Da heeft het overleefd (net), maar bij het terug overzetten naar het aquarium begon da beestje te bewegen en mijn zus verschoot nogal waardoor die schildpad doorheen de keuken vloog, recht in een pan... anyways, de tweede poging (lolly 2.0) is gestorven aan zware obesitas omdat 7 jarige ik het potje met eten had laten vallen in het water...

moraal van het verhaal: "Geef kleine kinderen geen huisdieren als je niet weet hoe je ervoor moet zorgen."

Kirsten (en het is niet mijn schuld):

"Toen ik klein was hadden mijn broer en ik ons eerste huisdier gekregen, een hamstertje genaamd Knabbeltje... Op een dag (toen mijn broer en ik logeerden bij onze tante) bewoog Knabbeltje niet meer en mijn ouders dachten dat hij gestorven was dus deden hem bij het afval. Ze zouden dezelfde dag een nieuwe halen zodat we het niet wisten. Toen ze in de dierenwinkel kwamen vonden ze geen hamsters... Na het vragen aan een medewerker kwamen ze te weten dat ze geen hamstertjes verkochten tijdens die periode omdat ze in hun winterslaap waren. Op dat moment besefte mijn ouders dat ons hamstertje gewoon sliep maar het was al te laat, de vuilzak was al opgehaald :(((. RIP KNABBELTJE."



Fotohoekje









Horoscoop

door wormzegger Thibo



Steenbok:

Je geniet van de eerste zonnestralen, alhoewel je van een frisse bries ook wel kan genieten! In het leven moet je water bij je wijn kunnen doen, maar je zou liever wat meer wijn in je leven zien. Hou je kalm wanneer er iemand naast jou te veel zit te niezen, alleen kalmte kan u redden.

Waterman:

Een waterman eet meer tiramisu dan een gemiddeld persoon, en daarmee ga je akkoord. Probeer jezelf wat meer open te stellen om nieuwe smaken te leren kennen, kook eens wat meer en verras degene die je lief hebt met een dessertje!



Vissen:

Het water warmt terug op in de Noordzee en daar genieten sommige vissen wel van. Dit geldt voor jou ook, de warmte van de zon doet deugd, het geluid en de geur van de zomer doen je stralen. Alhoewel, warmere wateren bevatten minder zuurstof waardoor er vissterfte kan optreden. Houd hier rekening mee.

Ram:

Je vindt de liefde van je leven komende maanden, iets om naar uit te kijken! Bereid je goed voor, ga eens in een oude Joepie gaan zoeken naar advies. Je kan ook online gaan zoeken op diverse 18+ websites, of je kan Secret Office Kisser spelen om jouw kusskills te oefenen. Voor de rammen die al een relatie hebben: leuk.



Stier:



Je voelt je afgewezen door iemand en je zelfvertrouwen loopt een fikse deuk op. Richt je dit weekend zoveel mogelijk op dingen waar je van nature goed in bent. Je zult moeten omgaan met positieve of negatieve liefdeszaken; helaas ontbreekt het je een beetje aan energie. Oh ja, gelukkige verjaardag!

Tweeling:

Het gaat goed met je, vooral op vlak van studie. Liefde is een ander verhaal, maar wees gerust: na regen komt zonneschijn, hoewel het bij jou een orkaan is. Let goed op je gezondheid, ga niet onderdoor aan de stress. Geniet van de zon en jouw verjaardag!



Kreeft:

Je leven loopt chill op dit moment. De examens komen eraan, maar aangezien jij altijd al tijdens de examenperiode jarig bent geweest, weet je hoe alles verloopt en kan je toch genieten van jouw verjaardag. Probeer die boeken eens wat meer aan de kant te leggen en eens te gaan sporten. In dit mooi weer gaat dit je echt deugd doen!

Leeuw:

Je bent echt een zomerpersoon, laat de lente maar snel voorbij zijn. Loop eens wat meer met je voeten in het gras in plaats van twee meter boven de grond te zweven. Je moet jouw studies toch weer iets serieuzer opnemen, herpak je. Het zijn (als alles goed is gegaan) de laatste loodjes van het academiejaar! Op vlak van liefde loopt alles goed, tenzij jouw ogen bruin zijn.



Maagd:



De liefde van je leven komt dichterbij. Hou je klaar en zorg dat hij/zij niet tussen jouw handen vandaan glipt. De blokperiode komt er weer aan, en dat is voor velen onder de maagden een moment van rust en orde. Stress niet te veel en zorgt ervoor dat je ook genoeg pauzes neemt om aan jezelf te werken. Maagden die niet meer maagd zijn: in de liefde gaat het redelijk goed, probeer wel op jouw strepen te staan en op tijd jouw grenzen aan te geven!

Weegschaal:

Je maakt veel nieuwe vrienden en aan romantische momenten geen tekort. Omdat je veel met je gezondheid bezig bent, is de kans groot dat je juist dan mensen ontmoet die erg interessant zijn volgens jou. De liefde bloeit sneller op dan je gewend bent, en dat laat je stralen! Desondanks je niet goed weet of de lente nu jouw favoriete seizoen is, ga je er toch de volle 100% van genieten!



Schorpioen:

Net zoals in de natuur is falen voor een schorpioen geen optie. De zomer, maar eigenlijk vooral de lente, zijn jouw 2 lievelingsseizoenen. Je hebt groene vingers, en die ga je ook genoeg gebruiken. Zowel in de tuin als in de slaapkamer... Je probeert zo veel mogelijk te bewegen zodat je in topvorm blijft voor je hot girl summer!





Boogschutter:

Deze deep-lyrics uit Barbie as The Princess and The Pauper: "If I'd like to have my breakfast hot Madame Carp will make me pay! And I have to fetch the eggs myself And the barn's a mile away! It's cold and wet and still I get An omelet on my plate, But in my head I'm back in bed Snuggled up and sleeping late!" zijn op jouw lijf geschreven. Je gaat hiermee akkoord.



Mysterie ontrafeld: is er leven na de doop?

Door Annabel

Voor de meesten onder ons is het wel al duidelijk... GBK is super gezellig! Met zo'n top praesidium gaat dat ook niet anders natuurlijk. Maar er is een kans dat je een minder bekende groep van de GBK over het hoofd ziet. Namelijk de schachtjes! Vooral die van 2023-2024 ;). De doop is een zeer bekend evenement in elke studentenvereniging, maar is er leven na de doop?

Het verhaal begint met de aanvang van ons 1ste jaartje bio in de grote stad Gent. Of eigenlijk er nog voor, want stiekem hadden de meesten onder ons elkaar al ontmoet tijdens de wiskundecursus. (#teamlare) We hadden al een vriendengroep gevormd binnen de eerste paar weken les en op introweekend, en vooral na de doop, is deze alleen maar uitgebreid. We waren ook direct verkocht voor de GBK leden *wink* *wink*. Om ons te bewijzen hebben we bij de proefbuisgeneverfuis ons beste beentje voorgezet en zoals flinke schachtjes geholpen met afwassen en natuurlijk ook het consumeren van de jenever. Iemand moet het doen weetje. De eerste cantus was een heel avontuur (het schild heeft afgezien) maar met wat oefening is cantussen bij velen onder ons al een tweede natuur geworden. Daarnaast zijn we nog met z'n allen gaan schaatsen, hebben we de kerstmarkt onveilig gemaakt en natuurlijk ook flink ons best gedaan in de blok. Daarna was het tijd voor de befaamde anti-valentijnsfuis in de Porter House. Dit bewees dat de combinatie van een bende schachtjes en flessen cava een zeer plezierige avond belooft. De beruchte 3 daagse is ook iedereen goed bevallen. De bonding-sessies met z'n allen in de bedden was voor mij persoonlijk het hoogtepunt. Eén en al gezelligheid. Niet om te stoeffen maarre... het schachten-diner en de schachten-clubavond waren een groot succes. Het is nog maar eens bewezen dat wanneer onze groep de koppen bij elkaar steekt, we alles aankunnen! (extra bedankje voor Kaat en Fleur om alles in goede banen te leiden).

Nu is ons schachtenavontuur al bijna ten einde... De ontgroening staat voor de deur. We hebben samen enorm veel gelachen, gedronken, genoten en geleefd. Dankzij onze ongelofelijke temmer die onze groep altijd heeft ondersteund hebben we vrienden voor het leven gevonden. Ik kan alvast niet wachten tot onze volgende ervaringen, dit keer als commi.

Dikke knuffels van de schachtjes 2023-2024

Dat onze opvolging een even episch avontuur tegemoet gaat.



Quotes

Samantha tegen H  l  ne: "Ik denk niet dat uw borsten groter gaan worden door croquejes te eten."

Annabel: "Op het eind van het weekend ben ik een duif."

Samantha: "Ik heb dat al gestuurd naar de ledeganck orgie groep."

H  l  ne: "Ik wil spuit in mijn keel."

Samantha: "Ik wil echt naar een stripclub."

Samantha: "Wilt ge iets in uw plasbuis?"

Yannis over witte onderbroeken: "nee ik draag da nimeer ik krijg strepen."

Xander over Zeger: "die navel hier trekt op niks."

Xander: "Annabob, tyfus op"

Michiel (schacht): "Het zaad van een maat kan geen kwaad"

Augustin: "gaan we eerst alle kadavers aan de kant zetten"

Tarcis tegen laure: "je kunt gewoon niet zo goed vingeren"

Tarcis: "ik heb nog nooit zo snel ge  indigd met vingeren"

Samantha tegen Laure: "ik heb het graag als je weent"

Emilia tegen August: "kinderpersoon"

Hanne: "ik heb nog nooit bloemen gekregen dus dan mag ik mensen betasten"

H  l  ne: "Mijn schaamlippen zijn ook verschrompeld"

Random man, heel intimiderend: "scheert u kaal!"



Hélène: "Door de jaren heen ben ik een beetje horny geworden. Da gebeurt he."

Laure: "Leopold de 2de, ik ben grote fan"

Samantha: "wie zit er in mijn praesidium?"

Laure: "Ma deze heeft een clitoris!"

Fleur en Aurélie: "Het waterstofatoom heeft veel complexen: identiteitscrisis en doet aan incest."

Louis: "Kleuters zijn echt multifunctioneel!"

Hélène tegen Samantha: "Als jij mij onvruchtbaar maakt hè.."

Yannis: "Volgens mij kunnen mensen echt een goeie balzak vormen via hun hoofd. Samantha heeft daar goed haar voor. Ze heeft balzakvleeskleurhaar."

Alex: "1 hand plus 1 hand is 3 handen."

Ruben: "Ik ben zo half gebakken!"

Heleen tegen Annabel: "Bluv meje fikken van me ballen!"

Xander: "Hélène zuigt zoals een man."

Milan: "Als ik het kan vangen is het sowieso een vis."

August: "Mijn zweet riekt naar zweet of boulet."

Xander: "Fonetisch is mundo nog steeds nen imbeciel."

Tarcis: "Dus omda et mijn zus is magk haar tetten ni zien."



Augustin vraagt aan tibo hoe zijn vlinderdas noemt: "Ahn een strik dus een string voor u nek."

Xander: "Ik kijk geen Andrew Tate, ik leef Andrew Tate."

Hélène: "Ik heb twee gaatjes maar we zijn gevuld."

Hélène tegen Samantha: "Mag ik mijn worst inu frigo steken?"

Fleur: "Kaat je haar is mooi"

Alex: "Ja, kinky!"

Xander: "Ik hou van veggies."



Cantus bezigheden

Het kan wel eens gebeuren. Je zit op de cantus en je verveelt je dood. De mensen van de hoofdtafel kunnen er niets van¹ en je zit toevallig aan een uiteinde van de corona zonder je vrienden. Maar ja, gewoon weggaan kun je niet, en je hebt al zo veel betaald en nog maar 1 pintje gedronken. Dus wat doe je dan het komende uur? Beste lezer, hier zijn een aantal voorstellen.

- 1. Drankspelletjes spelen met je burens:** Een classic, en meteen een oplossing als je gescheiden bent van je vaste kameraden. Sommige cantusleiders verbieden echter zo'n vermaak aangezien je MoET oPLetTeN. Dan wordt het natuurlijk wat moeilijker om de dobbelstenen boven te halen, maar er zijn nog allerlei leuke spelletjes. Een nieuwe favoriet: deel slokken uit elke keer als je de "ad deze strofe aan iedereen die..." kunt raden op voorhand (sommige praesessen zijn voorspelbaar kuch kuch).
- 2. Origami vouwen:** Die codex, voor velen is hij nog zo goed als nieuw, maar na een halve decennia en een 3 liter bier erop gekapt steekt een blaadje minder of meer al niet zo neig. Is het dan echt een schande om een random clublied er uit te scheuren en je kunstzinnig bezig te houden? Zie de spelletjespagina voor een aantal suggesties voor mensen met een adolescente humor.
- 3. Ambetant doen:** Ook een classic, maar niet echt eentje die ik aanraad. Het is namelijk niet omdat jij je verveelt dat iedereen zich zo voelt. Als je hier toch voor zou gaan zou ik persoonlijk aanraden om eens BAM te roepen op een willekeurig moment ofzo, maar of je hier veel dopamine uit gaat halen kan ik niet voorspellen. Misschien maken zo kleine dingen je gelukkig, en dat is ook wel iets moois.
- 4. Spiegelen:** ooh boy, de beste antidote voor een cantus die je nie echt voelt is misschien wel om je helemaal lam te zuipen, hopelijk zonder over te gaan naar puntje 3 van deze lijst. Maar gewoon veel drinken zonder motivatie is misschien ook saai, en dan raad ik aan om eens te testen of je de drank skills hebt om een oude zak naar keuze bij te blijven.

¹ Dit voorbeeld gebeurt natuurlijk nooit op GBK cantussen, want Samsam, Tibaerd en Yuna zijn superleuk en leiden de cantus goed.



5. **Verven:** Knutselliefhebbers zonder de fijne motorskills voor puntje 2 hebben natuurlijk ook opties. Keer helemaal terug naar de praktijken van de prehistorie, en kleur je handen en voeten helemaal in met verf om wat afdrukken achter te laten overal. Blauw + voet schijnt een goede combo hiervoor.
6. **Doe een dutje:** Deze raad ik vooral aan in het derde deel. Je bent godverdomme een student en je hebt al de hele week zo fucking hard gewerkt. Je verdient een momentje rust. En wanneer de alcohol serieus op je systeem begint te werken, en je niet meer in de sfeer zit, is het soms eens best om de oogjes toe te doen en je kop op tafel te leggen.
7. **Bezoekers treiteren:** Dit lijkt me wel eens tof om te proberen. Als je toevallig naast een bezoeker zit, maak ze een random regeltje wijs dat we zagezegd enkel op onze cantus doen. "Ah ja in het volgend liedje gaan we altijd rechtstaan en terug zitten als er een 'g' een 'b' of een 'k' is." Bij de eerste letter van GBK die voorkomt moet je dan enkel een schijnbeweging maken en heb je hopelijk een heuse prank uitgehaald. Als je dit een beetje gemeen vindt, kan je altijd tegen de hoofdtafel zeggen dat Kobe Bleuzé jarig is, zodat hij een zevensprong moet doen.

Ziezo, ik hoop dat ik een beetje heb kunnen inspireren. Maar vergeet je niet aan de gouden regels te houden:

- 1) Verstoor de cantus niet (te veel)
- 2) Luister naar de hoofdtafel
- 3) Vergiftig niemand



GBK-memes



Mama: 'zet u eens deftig gelijk een echte dame'



Ik:

Wanneer je door hebt dat je moet blokken in de paasvakantie



Wanneer je iets vraagt in de groepchat en iemand antwoordt met "tis daar gwn"



Spelletjes



1 Let's start slow. Fold the paper diagonally like this. Now unfold it.



2 Fold diagonally again, this time approximately 2 cm below the first fold.



3 Fold over the top layer just below the center fold. Make sure your line is straight.



4 Do the same to the top half of the paper. You want the top and bottom to be even like this.



5 Turn the paper over and rotate it 90°. Fold the top and bottom so the tips almost meet in the middle. Nearly there.



6 Fold the bottom of the sides in so they make triangle shapes.



7 Fold the top of the sides over to create smaller triangles. The edges of the paper should touch the already folded sides.



8 Turn the paper over. Gently open the centre and shape your vessel as you see fit. Make it yours. Give the tabs a little squeeze if you want to add some wrinkles.

	7							
	2			6		1		
5		6	8	2			7	
1	9				2			3
						2		
8				5	6		9	1
		3				7		
4					8		5	
	8	9						

0		1		1				
						0		
	0					0		1
1				0				
								0
		1		1				0
		1		0			1	
	1							
0					1			0
0	0							



Kleurplaat



© LOOKGT BV



Oplossingen

9	7	4	5	3	1	8	2	6
3	2	8	9	6	7	1	4	5
5	1	6	8	2	4	3	7	9
1	9	7	4	8	2	5	8 ⁶	3
6	4	5	1	8	3	2	8 ⁶	7
8	3	2	7	5	6	4	9	1
2	5	3	6	4	9	7	1	8
4	6	1	3	7	8	9	5	2
7	8	9	2	1	5	6	3	4

0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1



Nawoord

Dit was het dan, onze laatste Worm van het jaar. Wij hebben veel plezier gehad met het schrijven van onze wormen en jullie hadden hopelijk veel leesplezier! We wensen iedereen veel succes met de examens (negeer nog maar voor een paar weken dat het examens zijn en geniet nog van de laatste evenementjes)!

Veel succes aan Kaat & Lea volgend jaar!!

Wormpjes out
Laure & Kirsten



Random picture of the month







 **TOPCOPY** GREEN
ECO PRINTING - GENT

DOCUNET

DOCUMENT PRINTING & PUBLISHING

TOPCOPY nv en DOCUNET - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent
tel: 09 - 223 48 22 - info@topcopy.be - www.topcopy.be
TOPCOPY - GREEN - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent

Syllabi en handboeken online bestellen: www.docunet.be

